



Overborgmesteren

KØBENHAVNS KOMMUNE

*(Det talte ord gælder)*

<b>Tale til</b>	Overborgmesteren
<b>Anledning</b>	Første behandling af budgettet
<b>Sted</b>	BR salen
<b>Titel</b>	Budgettale
<b>Dato</b>	6. oktober, 2016
<b>Klokken</b>	17.30
<b>Taletid</b>	Max. 10 minutter
<b>Bemærkning til arrangementet</b>	

Disposition:

- **Indledning – Ros for det brede samarbejde**
- **En by for alle**
- **Afrunding – Stå sammen om aftalen**

## Indledning

- I sidste uge var jeg på barselsbesøg.
- Hos lille Erik.
- Bare 6 timer gammel.
- Og den stolte indehaver af titlen som københavner nr. 600.000.
- Så ud over at være en sund og smuk dreng, er Erik et symbol på et København i vækst.
- En vækst, der især skyldes, at københavnerne vælger at blive boende i byen, når de får børn.
- Hvis vi skal fortsætte den udvikling kræver det, at vi passer godt på vores by.

---

Anledning: Budgettale  
 Dato: 06-10-2016  
 Sted: BR salen

side 1a

---

Anledning: Budgettale  
 Dato: 06-10-2016  
 Sted: BR salen

side 1b

- Og der er jo pres på byen, når der kommer næsten 1.000 nye københavnere hver måned.
- Pres på folkeskoler, pasning og ældreomsorg
- Og pres på veje, cykelstier, fodboldbaner, bygninger og grønne områder
- Derfor er det *så* vigtigt, at det endnu engang lykkedes at sikre, at der er plads til alle de nye borgere, vi byder velkommen i København.
- Det er rart, at man kan være tryk ved, at der om et års tid *er* en vuggestueplads til Lille Erik.
- At der er en velrenoveret folkeskole til ham.
- Og en ungdomsbolig, når han en gang skal flytte hjemmefra.

[Pause]

- At skabe plads til alle Københavnerne handler samtidig om at sikre, at København ikke ender som Paris eller andre storbyer.
- Storbyer, hvor forskellen mellem rig og fattig er alt, alt for stor.
- Hvor byen er delt op i penthouse-paladser i by-centrum.
- Og mistrøstige slum med optøjer og utryghed i byens udkant.
- Prøv at gå en tur igennem New York.
- Har I nogensinde set en barnevogn parkeret ved cafe-facaderne?
- Som man så tit ser det herhjemme?
- Nej. For i USA er det en forbrydelse at lade sit barn sove i barnevogn på gaden.

- Mens det i København er en selvfølge, at Erik og hans jævnaldrene kan sove i frisk luft i barnevognen, mens forældrene tager en tiltrængt kop kaffe.
- Vi har nemlig tillid til hinanden, her i København. Og det skyldes i høj grad, at vi er en blandet by med lav ulighed.
- Det kræver markante politiske beslutninger at bevare København som en by for alle.
- Derfor har vi brugt så utrolig mange ressourcer – både tid og penge – på at bygge almene boliger, så de også i fremtiden udgør 20 % af byens samlede boligmasse.
- Og derfor er jeg så utrolig glad for, at københavnernes fælles folkeskole er hovedprioritet i dette års budget.

- Men bygninger og fysiske rammer er selvfølgelig ikke alt.
- I København bruger vi op mod 25 mia. kr. på velfærdsservices hvert eneste år.
- Vi forhandler kun om en lille del af alle disse milliarder.
- Men hvis vi prioriterer de rigtige indsatser, kan vi skabe stor effekt.
- Det synes jeg, at vi er lykkedes med i år.
- Vi prioriterer en investeringspulje, der sætter skub på nytænkning af vores velfærdsløsninger.
- Og vi prioriterer løsninger, som vi *ved* giver en bedre start for byens børn.
- Det gælder vores uddannelsesløft til skoleledere og klyngeledere.

- Som har en stor og alt for undervurderet ledelsesopgave.
- Det gælder vores indsats for, at flere udsatte familier vælger at sætte deres børn i dagtilbud.
- Og det gælder vores prioritering af flere midler til børnehaver i udsatte områder, hvor ekstra hænder kan gøre en stor forskel.
- Ja, der er meget at glæde sig over i årets budget.
- Og jeg vil gerne takke alle i Borgerrepræsentationen for jeres støtte til budgettet.
- Det er jo helt historisk at kunne stå og sige sådan til hele den samlede borgerrepræsentation.

- Ja, faktisk er det indtil nu ikke lykkedes den gode Flemming Dubgaard at finde et fortilfælde, hvor alle partier og løsgængere står sammen om budgetaftalen.
- Det er flot. Ikke mindst, når man tænker på, at der er tale om budget-aftalen for et valgår.
- At alle er med i budgettet betyder jo ikke, at alle har fået alt.
- Tværtimod.
- Alle partier er gået til bordet med deres respektive ønsker og prioriteter.
- Alle partier har se nogle af deres ønsker genspejlet i budgettet.
- Mens andre ønsker ikke er med.
- Sådan er det at lave politik og indgå kompromisser.

- Det er ikke altid lige let.
- Og før den afgørende underskrift blev sat, har hvert parti skulle overveje, om det her var et budget, de kunne stå inde for.
- Jeg går så også ud fra, at man står ved den underskrift, der er sat.
- For det forpligter at være budgetparti.
- Man har ansvar for hele budgettet – for tilvalg og fravalg.
- Og man har ansvar for at gøre den politiske aftale til virkelighed.
- Det skal vi bruge en god del af 2017 på.
- Og det glæder jeg mig til.
- For det er et godt budget.
- Som skaber et endnu bedre København til glæde for Erik og de 599.999 andre københavnere.
- Tak for ordet.