

(Det talte ord gælder)

Konservativ budgettale 2017

Det skal være lettere og billigere at være københavnere

København er en dejlig by. Meget er godt og fungerer fint, men der er også meget der kan blive endnu bedre.

Vi konservative har en vision om, at det skal være lettere og billigere at være københavnere. København skal gerne forblive en god by, og gerne blive endnu bedre.

Mange ønsker at slå sig ned i vores by og blive en del af fællesskabet i København. Det er desværre både svært og dyrt at slå sig ned i København.

Rigtig mange mangler en studiebolig. Små og billige studieboliger er desværre en mangelvare. Vi konservative vil gerne være med til at støtte flere små billige studieboliger, og ser også gerne, at vi i Københavns Kommune igen støtter opførelse af kollegier – hvorfor skal alle boliger automatisk have eget køkken, når de mange boligløse studerende er tilfredse med et kollegieværelse og fællesskabet dér? Vi skal hjælpe de mange boligløse studerende-

Vi kan også med fordel se på, om vi bruger pengene til boligfornyelse og kvartløft fornuftigt. Hver gang vi renoverer boliger og lægger små lejligheder sammen, så bliver lejlighederne både færre og dyrere, og så bliver det endnu sværere at få en billig bolig i København.

De hjemløse

Desværre har vi fortsat rigtig mange i vores by, der bor på gaden. Vi konservative vil gerne hjælpe disse hjemløse – de danske hjemløse skal kende de kommunale tilbud, og kommunen skal være klar og gerne opsøgende, så vi kan hjælpe dem, der gerne vil hjælpes.

De udenlandske hjemløse skal også hjælpes, men de skal have hjælpen af deres eget lands ambassade. Det er ikke Københavns Kommunes opgave at hjælpe hjemløse fra al verdens lande her i vores by.

Børnene

Det skal også gerne være lettere at være barn i København. Det er ubegribeligt, at et barn skal tilbringe flere år af sin barndom på en venteliste til at spille fodbold eller svømme i klub i København. Det bør vi kunne gøre bedre, og derfor er det et konservativt ønske, at vi i budgettet for 2017 får sat penge af til flere boldbaner og mindst en svømmehal ekstra.

Også for nybagte forældre skal det være lettere at være københavnere. Vi ønsker et forbedret visitationssystem til byens daginstitutioner, så forældrene kan søge på endnu flere parametre, når de skriver deres børn op til pasning i kommunen.

Budgetaftalen skulle også gerne give et løft til det faglige niveau i den københavnske folkeskole, så børnene bliver endnu dygtigere, så endnu flere kan få sig en ungdomsuddannelse, og så færre forlader den københavnske folkeskole som funktionelle analfabeter, der ikke kan hverken læse eller skrive tilstrækkeligt til at forstå en dagligdagstekst.

Kultur

Vi er stolte af vores by, og derfor vil vi gerne vise dem frem. Vi ser derfor gerne, at der laves en virtuel turistrute gennem det centrale og historiske København - dét kan gøre byen lettere tilgængelig for vore mange turister, og kan vise vores smukke historiske og markante steder og bygninger frem.

Beskæftigelse

Vi vil også gerne gøre det lettere for Københavns arbejdsledige. Vi vil gerne lette på kontrollen, men til gengæld er det vores ønske, at alle arbejdsmarkedsparede ledige skal yde en indsats for fællesskabet. Det har værdi for den ledige at være en del af et arbejdsfællesskab, at være en del af en arbejdsplads – og for nogle har det også en værdi at vide, hvordan man begår sig på en arbejdsplads. Derfor ønsker vi, at alle arbejdsmarkedsparede ledige skal møde op hver dag – i mindst et par timer og yde en indsats for fællesskabet. Det kan være på plejehjemmene, på bostederne, på hospitalerne, hvor de ledige kan tilbyde at gå en tur med beboere og patienter, tilbyde at læse dagens avis eller en bog højt for dem, der ikke selv kan. Det giver værdi – både for den ledige og for fællesskabet.

Trafikken

Også i trafikken skal det være lettere at være københavner. Vi bliver flere og flere, og derfor er det vigtigt, at vejene ikke snævres ind eller lukkes. Vi ønsker heller ikke, at flere busstoppesteder rykkes ud i kørebanerne for at danne prop i trafikken. Det skal være lettere at være københavner.

Derfor ser vi også gerne flere cykelstier, og flere forbindelser over jernbanen – både på Østerbro og på den vestlige del af Vesterbro. Det knytter bydele sammen og gøre det lettere at komme rundt i København.

Vi ønsker flere parkeringspladser, så det er lettere for københavnerne at finde en ledig parkeringsplads.

Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne ser en havnetunnel hurtigst muligt, men også trafikoptimeringstiltag andre steder i København, fx over Christianshavn og langs Søerne, så færre skal holde i kø.

Billigere København

Når vi konservative ønsker et billigere København, så er det fordi det er hundedyrt at bo her. København er en af verdens dyreste byer at bo i. Det bør der laves om på. Det er dyrt at slå sig ned i København, og rigtig mange tvinges ud af byen, hvis de ønsker mere plads og gerne vil have en større lejlighed eller et hus.

Vi konservative vil gerne, at det bliver billigere at bo i København. Derfor ser vi gerne, at vi i budgetforhandlingerne nedsætter udgifterne ved at bo i København. Vi ønsker at nedsætte grundskatterne – den såkaldte grundskyld, så både lejere og ejere skal betale mindre til kommunen for at bo i København.

Det bør være sådan, at også folk med gennemsnitlige indtægter som fx sygeplejersker, lærere, pædagoger og politibetjente også får råd til at blive boende i København og endda også får råd til at bo i hus i København. Det kan vi gøre ved at sætte grundskylden til kommunen ned.

Kommunen har et stort økonomisk råderum i 2017, så hvis vi kan finde flertal for at nedsætte andre af kommunens skatter og afgifter indgår vi naturligvis gerne i en konstruktiv dialog herom, ikke mindst om nedsættelse af personskatterne.

Sidste år besluttede vi at nedsætte affaldstaksterne med 100 mio kr. Der er fortsat et stort overskud på indtægterne fra affaldstaksterne, så vi ser gerne, at vi igen sætter affaldstaksterne ned. Det kan vi gøre, så det kommer alle københavnere til gode, og uden at det kommer til at gå udover miljøet.

Vedligeholdelsesgæld

Vi ser gerne, at vi også for nedbragt vores såkaldte vedligeholdelsesgæld – at vi får genoprettet vore nedslidte veje, fortove, cykelstier, skoler, idrætsfaciliteter og andre bygninger. Det glæder os, at idrætsfaciliteter og skoler gennem de seneste år har fået et løft.

Vores nedslidte by har svært ved at klare klimaforandringerne. Mange af vores afløb på vejene – de såkaldte vejbrønde – er brast sammen. Det har den konsekvens, at cykelstier, fortove og veje står under vand i regnvejr. Vi har meget fokus, hvordan vi som by kan håndtere 1.000 årsregn, men desværre er vi ikke i stand til at håndtere såkaldt hverdagsregn.

Blot ved en almindelig regnbyge, så risikerer vi at få våde sko og fødder, hvis vi cykler på kommunens cykelstier, fordi evnen til at aflede regnvand ikke længere er til stede. Det duer ikke, og det skal og må vi nødvendigvis gøre noget ved snarest muligt.

Et rummeligt København

Vi skal kunne være stolte af København – også i fremtiden, og ingen skal tvinges til at forlade København pga. urimeligt høje boligpriser, mangel på parkeringspladser eller en folkeskole med alt for lavt fagligt niveau. Vi har højere ambitioner på Københavns vegne, og vil derfor gå til budgetforhandlingerne for at gøre København til et bedre og billigere sted at bo.

Vi vil rigtig gerne være med i budgetaftalen for 2017, så vi sammen kan gøre København til et bedre sted. Vi ser derfor meget frem til de kommende forhandlinger, hvor vi møder med et åbent sind.

(Det talte ord gælder).

Jakob Næsager

MBR, gruppeformand, C

23488012