

Budgetordførertale – Liberalt København

Kasper Heumann Kristensen

Indledning

Det siges at den bedste måde at lære ting på er at blive kastet ud i dem fra start. Så hvis det virkelig er rigtigt, så forventer jeg at lære rigtigt meget de næste uger. Som finansdirektør er den forestående periode jo faktisk lidt min juleaften. Og selvom indholdet er lidt anderledes end de budgetter jeg normalt sidder med, så glæder jeg mig. Til at lære, men også til at få indflydelse på budgettet i den by vi alle sætter så stor pris på.

Indhold

Der er sikkert en del i lokalet her som interesserer sig for fodbold. Og der er sikkert også en del der interesserer sig for engelsk fodbold. Manchester City, Liverpool, Manchester United er klubber som mange danskere følger. Selv har jeg holdt med Liverpool i over 30 år, og det er faktisk det eneste tidspunkt jeg føler glæde ved at være rød.

Til gengæld er der ikke mange der holder med klubber som Macclesfield. Sutton United. Eller Forest Green. Simpelthen fordi de er hamrende uinteressante, og fordi røven af den engelske 4. division er ligegyldig. Desværre har de tre klubber samme placering som Københavns Kommune får hvert evigt eneste år når kommunernes erhvervsvenlighed opgøres. Hvis vi var en engelsk fodboldklub, så var det én af disse. Det er

slet og ret pinligt, og en problemstilling vi ikke bare skal adressere, men gøre noget ved allerede nu i budgettet for næste år. For selvom der bliver gjort meget, så er der altså noget der tyder på at det ikke er nok.

I har hørt sangen før, men ikke med denne røst: Vi skal lytte til erhvervslivet, for selvom der er delte meninger om hvem der skaber væksten, så er der nu engang sådan at arbejdspladser skabt i det private erhvervsliv skaber grobund for vækst. Vi skal bringe sagsbehandlingen endnu længere ned. Vi skal udlicitere driftsopgaver. Vi skal konkurrenceudsætte og vi skal plukke de frugter som måske ikke nødvendigvis hænger allerhøjest. Vi skal slet og ret gøre det så nemt som overhovedet muligt at drive virksomhed i København, og vi skal gøre det som politikere gør når de er allerbedst: Nemlig når vi står så lidt som muligt i vejen for dem der er bedre til at drive forretning og skabe arbejdspladser end vi er.

Og nu jeg er her så kommer vi ikke udenom skat og afgifter. For der kan med rette stilles spørgsmålstejn ved om tiden er til skatte- og afgiftslettelser. Det bliver diskuteret i kredsen omkring regeringen, og vi diskuterer det her. For mig som pragmatisk liberal er jeg ikke for lettelser for hver en pris. Det bliver hurtigt så fattigt når liberale snakker om skattelettelser som det ultimative mål. For mig er skattelettelser ikke et mål i sig selv, det er et redskab til andre og mere vigtige mål. Mål som frihed til at disponere over egen indkomst. Men også målet om højere konkurrenceevne.

Jeg synes ikke det er kønt når København gang på gang får høje placeringer over dyre byer at besøge, fordi den slags naturligvis hæmmer turismen. Og jeg synes det er urimeligt at københavnernes kan se deres

skattebetaling blive brugt på projekter som i min optik ikke har meget med kommunens rolle at gøre.

Så ikke ét sekund før den dag, hvor vi alle sammen sidder her i lokalet og kigger hinanden dybt i øjnene, nogle mere end andre, og er enige om at budgettet for Københavns Kommune udelukkende består af omkostninger til kernevelfærd, vil jeg stoppe med at advokere for at borgere og virksomheder i byen kan slippe billigere i skat og afgifter.

Afslutning

På førstedagen for vores nye parti – og som løsgænger her i Borgerrepræsentationen - er det rimeligt nok at vise ydmyghed omkring samarbejdet. Jeg samarbejder gerne på kryds og tværs hvis præmissen er rigtig. Med bare ét mandat er det klart at mine argumenter og mine hensigter for et bedre København naturligvis vejer tungere end mandatet i sig selv. Så selvom manden bag mandatet er blevet 2-3 kg tungere siden kommunalvalget i 2013 så anerkender jeg fuldt ud at det stadig ikke er tungt nok til at bære ufravigelige krav. Så det kommer jeg ikke med. Jeg kommer med forslag, og jeg kommer med ideer. Og jeg kommer for at lytte til andre partier og for at blive lyttet til.

Tak for ordet.