

## **G.A. Hagemann**

Dette gravsted tilhører ingeniøren Gustav Hagemann. Han var en helt central skikkelse i både polytekniske kredse og i dansk industri fra 1870'erne og frem til sin død i 1916. Han var også en meget velhavende mand, og det bærer graven jo præg af – med noget der ligner et helt hus til minde om den døde.

Hagemanns mausoleum er ét af Vestre Kirkegårds 12 synlige gravkamre – her findes i alt 27, men de 15 er underjordiske, så dem bemærker man ikke. Her hos Hagemann befinder selve gravkammeret sig faktisk under jorden, men fordi det er tilgængeligt udefra, gennem en dør for foden af trappen til højre, så er det i teknisk forstand et såkaldt 'helt eller delvist overjordisk gravkammer' og som sådan omfattet af reglerne for dem. De regler er beskrevet i et mere end 100 år gammelt, men altså stadig gældende cirkulære, der bl.a. fastslår, at døre skal være aflåste og tætsluttende; at der ikke må være vinduer; at afdøde, der ikke kremeres, skal balsameres og i øvrigt anbringes i hermetisk tillukkede metalkister, og at myndighederne til enhver tid har ret til at lade kisterne nedgrave, 'hvis deres henstand medfører sanitære ulemper'. Der stilles også krav til mausoleers dimensionering og dét selvfølgelig for at sikre en værdig og sømmelig behandling af de døde – man kan ikke bare fylde på, til der ikke er plads til flere.

Hagemanns gravkammer stod klar i 1917. Vestre Kirkegårds første mausoleum er fra nogenlunde samme tid, nemlig fra 1914. I 2014 fik vi for første gang i mere end 70 år et nyt mausoleum på kirkegården – et meget moderne og meget smukt bygningsværk sat over en i offentligheden fuldstændig ukendt kvinde og hendes slægt. Det ligger på afdeling N, og det er også et besøg værd.