



RÅDDE RÅDHUS

Frank Jensen, overborgmester, er igen helt væk, når den rådne kultur på Københavns Rådhus rulles ud.

FOTO: STINE TIDSVILDE

BT har afsløret endnu en rådden sag på Københavns Rådhus:

Embedsmændene fik slettet flere afsnit i en rapport om borgernes tilfredshed i byggesagsafdelingen. Borgerne kritiserer nemlig medarbejderne for at være sløjt kørende rent fagligt og i øvrigt stive og pumperagtige i attituden.

Men cheferne syntes, det var synd for klodrianerne at hænge dem ud, så man klippede kritikken ud trods protester fra det professionelle analysebureau.

Flere politikere på rådhuset er opbrugte over magtmisbruget. Men den nye teknikborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), agter ikke at løfte en finger.

Medarbejderne er 'udfordrede' rent fagligt, men hun

'mener umiddelbart, at der er god overensstemmelse mellem de identificerede udfordringer og de anbefalede indsatser. Det er for mig det vigtigste', skriver hun i en mail til BT.

●● **Dét, Ninna prøver at sige på sit ubehjælpssomme embedsmands-sprog der skal sløre kendsgerningerne, er, at hun ikke gider være uvenner med personalet, og at hun krydser fingre for, at de kan blive bedre. Og så er hun generelt skideligeglad med, om nogen dækker over hinandens dårlige arbejde.**

Frank Jensen er som sædvanlig som sunket i jorden. Er der problemer? Så skal Frank på lokum, til Paris eller hvad som helst ... bare det er langt væk!

FOLKEMØDE FOR ALLE

'Mere end hver tredje dansker: Folkemødet vedkommer ikke mig', hedder en overskrift på altinget.dk.

Mange opfatter Folkemødet på Bornholm som en eksklusiv fest for politikere og lobbyorganisationer. Derfor oplever de ikke, at mødet vedkommer dem.

●● **Her tager hver tredje dansker så fejl ...**

De færreste deltagere har tegnebogen oppe af lommen på noget tidspunkt.

Andre betaler for dem, og det meste trækkes fra i skat. Så på den måde er vi alle sammen lidt med i det store sammenrend. På den ufede måde.



De fører sig frem – du betaler.

FOTO: CICILIE S. ANDERSEN/RITZAU SCANPIX

FA RUMPEN I SÆDET

– **Det er gratis, og derfor skal jeg da stensikkert med.** FOTO: STINE TIDSVILDE

Den danske regering tæller stadig på knapper: Skal den boykotte at sidde på VIP-pladserne ved VM i fodbold i Rusland?

På den måde støtter de jo Putin i hans beskidte måde at skaffe VM til Rusland på og blåstempler Ruslands luskede destabilisering af Vesten.

Brian siger aldrig nej til en VIP-billet.

FOTO: LARS KRABBE/RITZAU SCANPIX



Helge Sander, eks-minister m.m.: – Jeg ville tage med! For det første er det gratis. For det andet bliver man fotograferet med nogle andre VIP'er, og så er man jo berømt. Fodbold er jo også altid sjovt at se på. Man kan altid tage en kritisk dialog med en eller anden taxachauffør, hvis det foregår i et no-go-land. Til gengæld er det helt vilde over, at man kommer den slags steder! Sådan vil det også være i Rusland.



Brian Mikkelsen, erhvervsminister: – Personligt siger jeg aldrig nej til en VIP-plads. Der er altid godt udsyn og søde folk i sæderne. Selv om vi har skejser nok derhjemme – min kone er jo millionær – hygger man sig ligesom mere, når man er VIP på gratisbillet, ikke? Ork – jeg har da været fra Rio til Beijing, vinterlege og sommerlege overalt. You name it: Brian was there! Ha ha ha ...

Marie Krarup, DF: – Det er på tide, vi viser Rusland, at vi respekterer Putin, som er en ualmindelig kærlig og begavet mand. En total charmetrold og sikke nogle flotte muskler! Når han tæver tigre og ror i kajak og sådan ... Desværre har Vesten en helt forkvaklet opfattelse af ham, så jo flere vi sender, jo bedre forstår vi skønne Vladimir. Hvis det stod til mig, sendte vi hele Folketinget, den kongelige familie med kareter, kolonihaveforbundets formand, Thomas Helmig, Nicolaj ... (stærkt forkortet af red.).



– **Putin er en charmetrold!**

FOTO: JENS DRESLING/RITZAU SCANPIX



Morten har gang i farveladen. TEGNING: MORTEN INGEMANN

MORTENS RYGCRAWL

Efter at de radikales boss, Morten Østergaard, kaldte S-SF-DF-alliancen for et 'rødbrunt kabinet', har han været konstant optaget af at rygløse væk fra sin udtalelse, fordi S og SF blev sure.

'Vi kan kalde den rødgul', forsøgte han sig i radioprogrammet 'Ugens Gæst' og

kaldte kritikken for 'afdelingen for bevidste misforståelser'.

●● **Østergaard er en vatnakke, der trækker i snuden, når han får et rap over skuden.**

Han skulle hellere spørge, hvorfor S vil kaldes rød?? Den farve er svær at få øje på efterhånden.



Vaniljeis uden vanilje – en sag for Liste 0.

FOTO: JESPER STORMLY HANSEN

I KRIG FOR VANILJE

Enhedslistens ellers fæmælte og skægede svar på Holger Danske, Christian Juhl, er vågnet i kasseboksen og har udsendt en harmdirrende pressemeddelelse.

Han er i det røde felt efter at have set et indslag på TV2 fra en isbar om, at vaniljeprisen er steget flere tusind procent de sidste få år.

'Undskyld mig, men det har jo ingen, absolut ingen, betydning for danskere, at prisen på vanilje stiger, når man tænker på, hvor lidt vanilje, der er i en vanilje-

is', skriver han.

Ud over manglen på vanilje er han også vred over vaniljearbejdernes frygtelige arbejdsforhold.

●● **Bare på dem, Christian! Du har fat i noget væsentligt her. Ufatteligt meget vaniljeis har aldrig set skyggen af en vaniljestang. Det er noget svi-neri.**

Når du alligevel er i gang ... kan du så ikke også få rejser i rejeosten og mandler i makro-nerne?