

Fra: Karen Marie Khalili Kia [<mailto:karenkhalilikia@icloud.com>]

Sendt: 1. februar 2018 09:53

Til: Anna Maria Hede Christensen (Borgerrepræsentationen); Annika Smith; Gorm Gunnarsen (Borgerrepræsentationen); Helle Bonnesen (Borgerrepræsentationen); Jens-Kristian Lütken (Borgerrepræsentationen); Borgmesteren for BUF; Knud Holt Nielsen (Borgerrepræsentationen); Laura Rosenvinge (Borgerrepræsentationen); Maja Krog (Borgerrepræsentationen); Sofie Seidenfaden (Borgerrepræsentationen); Tommy Petersen (Borgerrepræsentationen)

Emne: Tilskud til pasning af eget barn

Kære medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget

Jeg skriver til jer fordi jeg ved at I i aften skal tage stilling til hvordan I løser manglen på 1000 vuggestuepladser i KBH.

Jeg er mor til to drenge på hhv. 2.5 og 1 år. Storebror har siden han var 22 mdr. gået i en integreret institution i Husum. De første 8 måneder var han hjemme med mig. De næste 8 mdr. med sin far. Og så igen med mig og lillebror. Far og storebror gik fast i en legestue i en kirke i Vanløse. Far fortalte, at det gjorde han udelukkende fordi han mente, at storebror havde et behov for, at se andre børn. Han fandt ikke den traditionelle legestue fyldt med mødre super interessant. Da lillebror fyldte et år kunne de skifte legestuen i Vanløse ud med en legestue for de lidt større børn. Den lå i en integreret institution i Tingbjerg hvor man havde lånt puderummet 3 timer en formiddag i ugen. Desuden var der tilknyttet en motorikvejleder. Det var rigtig godt! Her var virkelig plads til, at børnene kunne udvikle sig motorisk. Og der var en vejleder der kunne guide og vejlede. Kl 11.30 fik børnene serveret middagsmad fra institutionens køkken og børnene sad så sammen om et bord og spiste mad - nøjagtigt som i en vuggestue. Nogle forældre hjalp børnene, andre fik sig en god snak. Denne legestue er desværre lukket midlertidigt ved årsskiftet. Angiveligt fordi det ikke længere er muligt, at låne lokalet da institutionen skal udvides med flere vuggestuebørn.

Sidst i sin orlov (desværre) fandt far en legestue for fædre på Nørrebro. En sundhedsplejerske besøger legestuen en times tid hver gang. Han var meget begejstret for dette tilbud og benyttede det hver uge.

Da han var 18 mdr. kom sundhedsplejersken på besøg og snakkede lidt med ham og sikrede sig, at alt var godt. Der var desuden lidt vejledning ift. mad, søvn osv. Da lillebror var 4 måneder og havde et andet behov end storebror valgte vi at sende storebror i vuggestue. Det var en laaang og sej start. Men vi var aldrig i tvivl om, at det nok skulle komme til, at fungere. For det er et fantastisk sted. Og nu er han glad hver morgen når vi afleverer ham.

Det gør vi efter en stille og rolig morgen herhjemme. En morgen hvor der er tid til selv, at finde morgenmaden frem, tage sin tallerken frem og rydde den ud bagefter. Tid til selv, at finde tøj og selv tage det på. Og tid til at vælge overtøj og sko og vi for 117. gang har talt om hvorfor vi vælge gummistøvler i stedet for sneakers, eller flyverdragt fremfor en jakke. På vej til vuggestue sidder lillebror i klapvognen mens storebror og jeg går. Lige nu taler vi meget om lyskryds. Og på vej til vuggestue har vi tiden til, at øve dem. Lillebror har lige lært, at gå. Når vi er vågnet tidligt har vi også tid til, at han øver sig lidt i at gå mens vi er på vej.

Når vi har afleveret storebror tager vi af og til i legestue. Her mødes vi andre børn og forældre og børnene leger og vi synger sange med dem. Desværre er tilbuddene til børn over et år færre end til de små. Men de findes! Og dem benytter vi meget. Vi savner tilbuddet i Tingbjerg. Men så tager vi i kirken i Husum. Her er heldigvis også større børn.

Min veninde har børn på ca. samme alder. Under hendes barsel holdte storebror en ugentlig fridag hvor vi mødtes med hende og hendes drenge på Remisen på Østerbro. Det er en bemandet indendørs legeplads som holder legestue for 0-3 år hver tirsdag og torsdag. Den er meget besøgt! Her er desuden et køkkeen hvor man kan sidde og spise sin medbragte mad. Det er et fantastisk tilbud til både hjemmegående, men også andre i ydertimerne/weekenderne. Mens børnene sov i klapvognen efterfølgende kunne vi finde et sted og få en kaffe. Herefter var der både en sø med ænder, samt en legeplads i nærheden.

Ovenstående er lidt om min hverdag. Der er tilbud vi savner! Der er tilbud vi benytter meget. Og der er tilbud vi gerne ser udbredt.

Jeg kan forstå, at mange af jer er bekymret for hvorvidt børn kommer til, at mangle noget ift. det sociale hvis de får fornøjelsen af, at gå hjemme med deres forældre længere end de første 10 måneder af deres liv. Det mener jeg overhovedet ikke de gør. Hvis man udvider de her tilbud og opretter flere i nærområderne, så får vi som forældre mulighed for, at være dem der støtter vores børn når de sociale kompetencer skal udvikles.

Det giver desuden en fantastisk fleksibilitet og ro i hverdagen. Jeg gik på arbejde 14 dage efter min 2.barsel, så sagde jeg op. Jeg var leder i en mellemstor virksomhed. Det harmonerede ganske enkelt ikke med et ønske om at se mine børn andet end en forhuttet time om morgenen og ulvetimerne om eftermiddagen.

Insitutioner er et pasningstilbud. Jeg mener det skal forblive sådan. Jeg mener vi skal være en kommune hvor man som familie skal støttes i den hverdag der fungerer bedst for en selv. Vi har mange dejlige ordninger i KBH. F.eks yder kommunen gladeligt tilskud hvis jeg ansætter en ung pige som privat børnepasser? Eller hvis jeg hiver storebror ud af vuggestuen, så kan jeg blive privat dagplejer. Men for mig er det ikke en løsning, at storebror skal hives ud af vante omgivelser.

Jeg ved, at I har også har en bekymring for hvorvidt vi opdager de familier der har brug for støtte hvis vi vælger, at yde tilskud til pasning af eget barn. Man har i KBHs kommune valgt, at spare på sundhedsplejerskens besøg, så hun ikke længere kommer efter 8 mdr. Jeg mener at man for, at få bevilliget tilskuddet skal godkendes af sundhedsplejersken, samt et halvårligt besøg af denne. Dette både for at forældre får vejledning ift. børnenes udvikling, samt at sikre ordningen ikke bliver udnyttet. På denne måde opdager man de børn der har det svært eller mangler lidt støtte.

Jeg håber I vil tage ovenstående i betragtning og støtte muligheden for tilskud til pasning af eget barn, som en mulig løsning på de manglende vuggestuepladser.

Vi er mange som mener det er det bedste for vores børn. Og som blot ønsker at få muligheden for selv at støtte vores på børn når de skal ud og møde verden. Vi vil sætte stor pris på genindførelsen.

Vh Karen Marie Khalili Kia

Sendt fra min iPhone



Karen Marie Mathiesen Khalili Kia
c/o Annika Nielsen
Elmelundevej 2,3 th
2700 Brønshøj

karenkhalilikia@icloud.com

15. februar 2018

Sagsnr.
2018-0049947

Dokumentnr.
2018-0049947-3

Kære Karen Marie Khalili Kia

Tak for din e-mail fra den 1. februar 2018, hvor du beskriver dine positive oplevelser af tilbud til forældre, der selv passer deres børn, samt ønske om, at der politisk fokuseres mere på sådanne tilbud, og at vi genindfører muligheden for tilskud til pasning af egne børn. Det lyder som om, I har haft stor gavn af de muligheder, I har kunnet finde i lokalområdet.

Børn og familiers behov er forskellige, men vi har dog som kommune en forpligtigelse til at gøre en indsats overfor de børn, som ikke udvikler sig bedst muligt, uanset om de passes i institution, eller er hjemme hos deres mor eller far.

Der er i øjeblikket stort fokus på, hvordan vi bedst muligt håndterer behovet for flere vuggestuepladser i nogle områder af København. I vores drøftelser overvejer vi blandt andet, om muligheden for tilskud til pasning af egne børn skal genindføres.

Der er både en række fordele og ulemper ved at genindføre ordningen. Vi ved, fra da ordningen var gældende i København, at effekten i forhold til borgere, som stod i et akut pasningsproblem var relativt begrænset. Ordningen medfører også en del udgifter til administration og tilsyn, der kommer udover tilskuddet til den enkelte forælder. Der er derfor flere faktorer, vi skal have set nærmere på, før vi kan tage stilling til, om ordningen eventuelt skal genindføres.

Tak fordi du gav dig tid til at skrive til mig.

Med venlig hilsen

Jesper Christensen

Rådhuset

1599 København V

Telefon
3366 2000

E-mail
borgmester@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386182

www.kk.dk