

UDKAST TIL SVAR OM KØBENHAVNERINDDRAGELSE

Vesterbro Lokaludvalg kan bekræfte, at vi naturligvis stadig er levende optaget af at styrke og udvikle dialogen med bydelens borgere om vores og resten af kommunens politiske arbejde.

Vi understreger endnu en gang, at inddragelsen skal hvile på tre centrale elementer:

- Kommunens politikere og forvaltninger skal være indstillet på at give slip på en del af beslutningskompetencen, så borgerne kan udfylde et reelt beslutningsrum.
- Kommunens politikere og forvaltninger skal fortælle præcist, hvilke beslutninger, borgerne har indflydelse på – og hvordan borgernes holdninger siden er blevet brugt.
- Borgerne skal have ordentlig tid og baggrundsinformation for at deltage i udviklings- og beslutningsprocesser.

Hvilke brugbare metoder benytter lokaludvalget i arbejdet med københavnerrinddragelse?

- Vi indkalder til borgermøder, bruger hjemmeside og facebook og har også en fast aftale med VesterbroBladet om præsentation, omtale og dialog om lokaludvalgets aktuelle indsatsområder og politiske prioriteringer. Lokaludvalget planlægger desuden i 2019 at etablere et internetbaseret borgerpanel.

Hvordan arbejder lokaludvalget med mangfoldig københavnerrinddragelse og repræsentation af bydelens forskellige stemmer? Hvilke erfaringer har lokaludvalgene med at opnå dette?

- Vi har arrangeret borgermøder og internetbaserede spørgsmål med specifikke temaer til borgerne. Nogle borgermøder har særligt rettet sig mod bestemte borgere – fx børn, erhvervsdrivende, brugere af kommunale kultur- og idrætstilbud eller naboer til væresteder og tilbud for udsatte borgere. Borgerne har taget godt imod disse målrettede tiltag.

Hvad fungerer godt i dag, og hvad fungerer mindre godt i forhold til lokaludvalgenes københavnerrinddragelse?

- Vi kan godt mærke, at borgerne ikke mangler interesse, men det kan være svært at deltage i vores dialog-aktiviteter pga. travlhed i deres uddannelses-, arbejds- og familieliv. Der er ikke altid nemt at engagere borgerne i deres sparsomme fritid.

- Det er som nævnt ovenfor AFGØRENDE, at borgerne inden inddragelse orienteres om hvad, deres mening skal bruges til. Har de REEL indflydelse på en given sag? Det frustrerer borgerne, hvis de inviteres til en høring, hvor hverken forvaltning eller politikere siden bruger borgernes kritik og ideer til noget. Så er energien i en inddragelsesproces jo spildt for alle parter! Borgerne forventer selvfølgelig både spontan og efterfølgende orientering om, hvad kommunens dialog med de lokale eksperter har ført til.