

VELKOMMEN TIL EGONATIONEN

7 mennesker inviteres via opslag til at bosætte sig i en gammel københavner lejlighed. Her skal de skabe en stat i nationen, den perfekte verden, et Utopia, hvor der både skal herske demokrati, være love og spilleregler, som alle er enige i og med til at overholde. Et sted hvor hvert individ har uanede muligheder for at forfølge sine egne drømme, og hvor hver holdning og mærkesag bliver anerkendt og taget alvorligt. Et sted hvor fællesskabet er centralt for individet og hvor individet er i centrum i fællesskabet. Et samfund, hvor der ingen elite findes, hvor ingen er fattige og hvor ingen er den store grå trivielle pøbel imellem. Alle er præcis det de gerne vil være, med den livskvalitet de gerne vil have.

Men der er store forhindringer undervejs. Hvordan kan 7 helt almindelige mennesker, i en lejlighed i indre København, bare lige gøre, hvad ingen politikere nogensinde har gjort? Hvad med personligheder, forskelligheder, morale og etik, og i endnu højere grad, hvem har bragt dem sammen? Hvem bor overhovedet i lejligheden? Og hvordan vil Utopia gå fra en idealistisk ide i en lejlighed, til en ny verdensorden.

EGONATION

Er Teater Kants 7. forestilling, og denne gang tages pulsen på det politiske landskab, som mere end nogensinde før er broget og diffust, som mere end nogensinde handler om følelser, mistillid og mindreværd, som mere end nogensinde er flyttet ud på de sociale medier. Vi tager debatten tilbage i øjenhøjde, hvor du ikke kan gemme dig bag skærmen. Hvor der er svar og konsekvens for hverdagens meningsdannere og lovgivere.

Vores ensemble af lovende unge skuespillere vil endnu engang tage publikum i hånden, invitere dem ind i forventningens mørke, til en teateroplevelse der både udfordrer og underholder, og måske endda giver mening, refleksion og hjernegymnastik.

God fornøjelse