

FORSLAG til kommunale nordiske aktiviteter i forbindelse med Foreningen NORDENs 100 års jubilæumsfejring

I meget velkomne til at tage kontakt til Foreningen NORDEN. Foreningens hjemmeside er www.foreningen-norden.dk, hvor I kan finde kontaktoplysninger samt flere ideer til kommunale indsatser i forbindelse med jubilæet.

Vi håber, at din kommune vil være med til at fejre det folkelige nordiske samarbejdes jubilæum, gerne med en nordisk markering:

- plant en lille lund med de nordiske træer (Bøg for Danmark, Birk for Sverige, Gran for Norge, Ene for Finland og Røn for Island),
- opsæt et vejskilt med navne, pile og afstande til jeres venskabsbyer,
- opkald en plads eller ny vej noget nordisk,
- opsæt en bænk eller sæt en sten på torvet med en markering af venskabsbyerne.

Det vil ønskes er et eller andet mere varigt symbol på også din kommunes glæde ved det nordiske samarbejde.

Derudover vil vi meget gerne have jeres opbakning og støtte til, at skærpe det folkelige nordiske engagement i din kommune ved at støtte foreningslivet til nordiske aktiviteter for folkedansere, sportsudøvere, kor, orkestre, frimærkesamlere, ornitologer og også gerne skoler og ungdomsskoler samt bibliotekerne. Udveksling af journalister og journalistelever mellem lokale medier i venskabsbykredsen. Udveksling af unge mellem venskabsbyerne gennem det nordiske udvekslingsprojekt Nordjobb. Venskabsbypas med rabat til transport, overnatninger og seværdigheder. Sommerhusudlejning i venskabsbyer for medlemmer med rabat. Boligbytte på venskabsbyplan. Fremstilling af postkort med motiver fra venskabsbykæden. Udarbejdelse af lokal kultur- og fritidsguide. Tilrettelæggelse af fællesnordiske aktiviteter som f.eks. kursus/lejrskoler/erhvervspraktikordninger for forskellige medarbejderkategorier i privat eller offentligt regi, f.eks. brandmandsøvelser. Det er mangfoldigheden, der giver et vitalt samarbejde mellem de nordiske lande.

I Foreningen NORDEN ser vi store muligheder i venskabsbysamarbejdet – også i fremtiden, og også for den kommunale del. Flere kommuner kan godt se, at det nordisk sagtens kan være nyttigt kommunalt. Især kan fremsynede lokalpolitikere spare penge, ved at udnytte de nordiske muligheder. På det kommunale område kunne der spares på udviklingen inden for miljøindsatsen ved at samarbejde over grænserne i de nordiske venskabsbyer og ikke tro, at man altid selv er bedst. Alle udvikler kommunale klimamål – også i de andre nordiske lande. Ligeledes inden for kommunernes sociale område, på ældreområdet, sundhedsområdet, på skoleområdet og integrationsområdet er der noget at hente. En veltilrettelagt og seriøs indsats med udveksling af kommunale medarbejdere og derigennem sikringen af overførsel af erfaringer på de nævnte områder kan skabe gode ændringer på kommunernes økonomiske bundlinje. Vi taler jo dog om sammenlignelige størrelser, når vi taler nordisk. Vi bygger på den samme samfunds- og velfærdsmodel. Og det kan jo – selv om det næsten lyder usandsynligt! – godt være, at en svensk, norsk, finsk eller islandsk kommune har nogle best practices på nogle områder, der kan sikre bedre velfærd for færre penge. En bedre udnyttelse af ressourcerne er jo et omdrejningspunkt i en tid, hvor vi vil det hele, men pengene ikke rækker. Her giver Norden muligheder, også på kommunalt plan.