

Udkast hørings svar Biblioteksplan

Med forslaget til ny Biblioteksplan ligger der et bud på 4 fokusområder med beskrivelse af konkrete indsatser. Der er også redegjort for de metoder og tilgange, som bibliotekerne vil benytte for at realisere indsatserne.

De fire fokusområder er:

- Det fysiske bibliotek, herunder frirum for københavnere, rum for aktiviteter og tryghed, udvikling af profilbiblioteker og samspil med kulturhuse samt flere borgerdrevne aktiviteter
- Det digitale bibliotek, herunder synliggørelse og formidling af digitale tilbud på en brugervenlig og intuitiv måde
- Litteratur og læsning, herunder øget fokus på litteratur, flere læseklubber og aktiviteter
- Børn og unge, herunder nyindretning med plads til aktiviteter

De fire greb, som man lægger vægt på i udførelsen af planen, er brugerbehov i centrum, kvalitet frem for kvantitet, strategiske partnerskaber og nye kompetenceprofiler.

Vesterbro Lokaludvalg vil gerne kvittere for en gennemarbejdet og velovervejet plan, som er blevet til i en proces, som bl.a. repræsentanter for Lokaludvalget har deltaget i. Vi er glade for, at Biblioteksplanen lægger op til at styrke den lokale forankring og tilbuddene til børn og unge – samt giver plads til bedre at folde litteraturen ud og udvikle det digitale tilbud.

Vesterbro Lokaludvalg vil gerne give følgende input til færdiggørelsen af planen og det videre arbejde:

- Planen kan ses som en refleksion over institutionens praksis, men den indeholder ikke en aflæsning af byens udvikling og de udfordringer, det stiller bibliotekerne overfor – og kan dermed ses som en lidt 'lukket fest' indenfor biblioteks-'væsnet'. Planen er svær at placere i forhold til Kultur-kompasset og den Kultur- og fritidspolitik, som også er i høring. For Vesterbro og flere andre lokalområder gælder, at byen udvikler sig med dramatisk hast med nye bydele – ofte ringe dækket med kultur- og fritidstilbud. Det kunne være relevant i en plan for bibliotekernes udvikling i de næste 4 år.
- Der er et stort fokus på brugerbehov, involvering af lokalområderne, borgerdrevne aktiviteter. Biblioteksplanen skal endvidere følges op af en handlingsplan bl.a. om øget deltagelse i aktiviteter på bibliotekerne. Det er efter Vesterbro Lokaludvalgs mening et meget væsentligt punkt, som skal ses i sammenhæng med et behov for at nytænke borgernes mulighed at indgå i styringen og udviklingen af kultur- og fritidsinstitutionerne. Vi ser frem til at kunne indgå i denne proces.
- I en by som København er det oplagt at se på udviklingen af profilbiblioteker og indgåelse af strategiske partnerskaber. Vi vil pege på, at denne udvikling skal ske i et tæt samarbejde med lokalområdet, så det ikke kommer til at opleves som et tab af det frirum, som bibliotekerne udgør. I forhold til de strategiske partnerskaber ser vi lokaludvalgene som en oplagt deltager.

Afslutningsvis vil vi bemærke, at Biblioteksplanen slutter med lidt af en cliffhanger. "Planen indebærer således, at der flyttes ressourcer fra andre områder til de beskrevne indsatser." Hvad mon det er for områder, som skal nedprioriteres?