

Byrumsforsøg og natteliv i Vestergade

Vestergade er med i en række gader, som kan bruges til byrumsforsøg. Formålet med disse forsøg kan være at man fjerner enkelte P-pladser og istedet for placerer et træ eller et sorteringspunkt i de områder, hvor der ikke er plads i baggården til affaldssortering. I Vestergade er der derudover tanker om at have lyddæmpende materialer på facader eller effekter på gaden, pga Vestergades koncentrerede og aktive natteliv. De erfaringer, som vi henviser til i dette dokument, er baseret på hvordan det var før nattelivet blev lukket ned i marts sidste år.

I og med at dette byrumsforsøg er placeret i Vestergade skal gaden ses som en helhed. Især hvis der skal indføres lyddæmpende tiltag for at dæmpe støjen for nattelivet.

- Der skal tages hensyn til at de fleste huse i Vestergade er fredede og det derfor begrænser, hvad der kan placeres på huses facader. Det der måtte blive placeret på facaden må ikke skæmme bygningen.
- Installationer på gaden enten alene eller som en del af begrønning, skal passe ind i gadens atmosfære. Om dagen er gaden meget stille og et anderledes design være tydeligt.
- Lyddæmpende tiltag må ikke stå alene. Der skal også stilles krav om, at barerne tager mere ansvar om hvordan deres gæster opfører sig foran deres egne barer og at myndighederne ser på hvordan personer, der opholder sig i gaden, opfører sig.
- Der skal ikke opstilles sorteringspunkter i Vestergader. De vil blive brugt af folk udefra om natten eller erhverv i gaden.

Noget af det som gør at der er fest i gaden i Vestergade, er at barerne i de sidste otte år, har inddraget fortovet som en del af deres bar. Der er billeder af dette sidst i dokumentet. Disse afspærringer er efter hvad vi ved, ikke blevet godkendt af nogen myndighed, i den form de har nu. Nogle argumenterer med at de gør gaden mere sikker for dem bag afspærringen, men det tvinger alle andre til at gå ude på gaden. Vestergade er en almindelig trafikeret gade.

- I Vestergade er der otte barer som spærrer hele fortovet af, nogle steder på begge sider af fortovet i samme område. Det gør det mere naturligt for folk, der går igennem gaden, at bruge gaden som var det et fortov. Mange af dem er fulde personer, på vej til en bar og derfor ikke altid er opmærksomme på deres omgivelser.
- For nogle år siden blev afspærringerne kaldt kølinier, fordi at man holdt køen bag disse hegn. Idag starter køen generelt udenfor afspærringerne og det afspærrede område bliver brugt af de gæster, som allerede er kommet ind i klubben. Resultatet er at de afspærrede områder idag reelt er festområder, som bidrager til den stemning at festen i Vestergade, ikke kun foregår indenfor, men også ude på gaden.

- Selvom afspærringen fylder hele fortovet er de sjældent fulde. I perioder er de tomme og i andre perioder står der kun enkelte personer.
- Afspærringerne er blevet så permanente, at Guldhornene i Vestergade 20 har placeret huller i fortovet, hvor de kan placere deres afspærring. Baren Penthouse på hjørnet af Nørregade/Vestergade bruger kommunens eget hegn som en del af deres afspærring (se billedet på side seks). Dette giver dem med meget få snore en enkel og meget stor afspærring af hele fortovet i et et trafikalt travlt område.
- Afspærringerne sættes nogen steder op længe før det er påkrævet. En bar i Vestergade sætter afspærringen op allerede kl 21 torsdag til lørdag, hvor nattelivet ikke er gået igang og der stadig er beboere og personer på indkøb, der må gå på gaden.

Afspærrede fortove er et problem i Vestergade, men de forekommer også i Studiestræde og Nørregade og forårsager de samme problematikker uanset om de bruges som kølinie eller et sted, hvor man kan holde fest.

Baren "Hive" i Skindergade 45 har en lignende afspærring, i et område, hvor der kan være en kaotisk biltrafik og fulde personer gående på gaden. Skindergade er en af gaderne i byrumsforsøget.



Billede af en af Butchers i afspærringer i Vestergade 10, som både har en køsektion og et festområde. Dette billede viser køsektionen.



Billede af Butchers afspærring, som er designet som festområde.



Billede af en af de to typiske afspærringer ved House of souls i Vestergade 3 i form af festivalhegn.



Billede af den anden slags afspærring ved House of souls i Vestergade 3.



Afspærring ved Guldhornene i Vestergade 20, hvor der lavet huller i fortovet, tilpassets barens afspærring.



Afspærring ved Heidis Bierbar i Vestergade 18, der også er indrettet som festområde med flere varmelamper.



Billede af afspærringen ved Penthouse på hjørnet af Vestergade og Nørregade. Hegnet ud mod gaden er permanent opstillet af Københavns Kommune, men bruges af Penthouse, som en del af deres afspærring.



Billede af afspærring i Nørrgade 41 ved klubben N41 i et trafikalt travlt område ved Nørreport. Selvom fortovet er mere end dobbelt så bredt som i Vestergade af spærrer de hele fortovet og bruger endda gaden.



Udsnit fra københavnerkortet over natbevillinger i Vestergade og nabogader. Skindergade ligger i forlængelse af Vestergade og er delvist vist på kortet.