

## Betragtninger på løsning efter brand

Efter branden på Skolen i Sydhavnen har jeg sammen med området og BUF anlægsafdeling kigget på muligheder for, hvordan vi kan drive Skole i Sydhavnen videre med de udfordringer der nu følger med.

Vi har lige nu to scenarier i spil. Det her er min kommentar, ud fra det jeg ser, som daglig leder af Skolen i Sydhavnen.

Scenarie 1:

### **Vi bliver på Bavnehøj og kigger på kapacitetsudvidelse der.**

Vi er lige nu glade for den gæstfrihed Bavnehøj har vist os, men vi er også pressede på Bavnehøj allerede nu med de fire klasser vi har.

Udearealerne er bygget til en trespors skole og det har betydet, at vi med vores små børn ikke kan være sammen med Bavnehøjs små. Vi har derfor haft en meget utryk og besværlig start på livet i skolegården med de store børn. Det har betydet at vores små børn har oplevet alvorlige konflikter og afvisninger da de store børn føler, det er deres gård. Dette har fyldt meget i efteråret. Og vi har brugt mange ressourcer på at trøste og løse konflikter efter frikvartererne. Dette har også haft stor fokus fra forældreside.

Lige nu har vi 4 klasselokaler, der ligger to og to, i stuen og på 2. sal. Dette giver en del udfordringer og besvær i at kunne lave fælles aktiviteter for de børn der hører til Sydhavnen. De klasselokaler, der er til børnehaveklasserne er på 2. sal, hvilket giver en ekstra udfordring når eleverne skal i gården, hente mælk, på toilettet osv.

Lige nu kan det lige lykkes at få presset os ind på idrætsfaciliteterne så alle vores børn kan have idræt. Med 3 ekstra klasser til næste skoleår vil der ikke være plads til alle i dræt.

På lærerside kan vi være på læreværelset og føle tilhørsforhold til Bavnehøjs lærere, men det kniber med at finde muligheder for at holde møder. Bavnehøj er ikke bygget til to lærekollegier og med de tilføjelser vi skal have på personalesiden til sommer vil det være slut med at kunne holde møder på skolelederens kontor selvom det er hyggeligt.

På KKFO-delen vil vi allerede til juni være ca. 140 børn, der skal fungere i Skolen i Sydhavnens KKFO. Vi har på Bavnehøj ikke mulighed for at skille KKFO'erne ad med mindre der laves paviljoner til separat KKFO på Bavnehøj.

Det vil derfor, hvis vi bliver, blive Børneborgens principper og pædagogik, der vil være det vi skal arbejde videre med. Allerede nu ved jeg, at der vil være et forældreønske om at skille tingene ad. De vil have en tydelig profil på KKFO'en på Skolen i Sydhavnen. Ud over den problematik vil der ikke være plads til hverken børn eller personale i den nuværende udgave af Børneborgen så der skal findes en pladsløsning.

Administrativt vil der på Skolen i Sydhavnen være et behov for gradvist at øge personalelederen på administrationen. Det vil betyde at vi skal bruge mere kontorplads. Lige nu er det allerede en udfordring at finde plads til det i den måde Bavnehøj er bygget. Med en kommende opnormering af personale vil det være uvist om vi kan finde plads.

Scenarie 2:

**Pavilloner ved siden af den kommende skole, sat i forbindelse med den del af skolen vi allerede har taget i brug.**

I Støberigade vil vi kunne tage vores idrætssal og tumlerum i brug. Vi vil være tæt på, hvor de fleste af vores børn bor. Vi vil kunne få egne faciliteter, der vil gøre at Skolen i Sydhavnen kan arbejde mere effektivt på at skabe sin egen identitet. Vi har udendørs arealer der er klar til brug.

En del af det at lave ny skole er at skabe identitet, sammenhold og traditioner. Det kan man ikke gøre når man bor og lever under en anden skoles traditioner og kultur. Vi kan kun tale om det i teori og lave tilpassede strukturer og traditioner. I år er det et vilkår som vi tager som en udfordring, men der bliver slugt nogle kameler. Jeg ved godt at den slags bløde værdier er svære at holde op mod økonomi og logistik, men de er stor en del af den hverdag vi lige nu skal have til at fungere.

Som skoleleder må jeg derfor pointere at en løsning på Bavnehøj vil give mit personale en del udfordringer, der kan sænke arbejdsglæden en del. Vi har lige nu et ekstremt lavt sygefravær, hvilket i høj grad skyldes gejsten for at lave ny skole. Selvom det er en midlertidig løsning at bo i pavilloner i Støberigade vil der, i hverdagen, være mange flere midlertidige løsninger, hvis vi skal bo på Bavnehøj. Dette gælder selvfølgelig ikke kun mit personale men også personalet på Bavnehøj, der lige nu også bruger en del ressourcer på at være værter for os.

Efter at have drøftet problematikken med skolebestyrelsen og hørt deres holdning til scenarierne, er jeg ikke i tvivl om at også forældrene vil være klart for en løsning, der ligger i og omkring Støberigade 3. Det står klart at vi har brug for vores eget rum til at skabe en Skolen i Sydhavnen identitet.

Derfor er det klart min anbefaling at vi flytter Skolen i Sydhavnen til egen matrikel i en løsning med pavilloner.

Mange hilsner  
Morten Biering  
Skoleleder  
Skolen i Sydhavnen