

Sundhedsrummet i Den Runde Firkant, status 2017

I anledning af at Socialudvalget skal behandle omprioriteringskatalog for budget 18, har Mændenes Hjem lavet dette kortfattede notat om Sundhedsrummet i Den Runde Firkant. Som I kan læse i notatet, vil det have store konsekvenser for en lang række af de mest



udsatte borgere, at flytte sundhedsrumsfunktionen til H17. Over halvdelen af patienterne i Sundhedsrummet er ikke en del af stofmiljøet, og foretrækker at holde sig på afstand af stofscenen. Og Sundhedsrummets daglige synergieffekt med cafemiljøet i Cafe Dugnad kan ikke underkendes. Sundhedsrummet har siden virksomhedsoverdragelsen til Mændenes Hjem i 2011 fungeret som en del af det samlede sundheds- og værestedstilbud Den Runde Firkant – Sundhedsrummet og Dugnad (Café & Beskæftigelse). Kombinationen af sundheds- og værestedstilbud har vist sig at være særdeles hensigtsmæssig, når målet er at skabe sammenhængende social og sundhedsindsats for en gruppe stærkt udsatte borgere, som tæller både de allermest udsatte stofbrugere, der ikke nødvendigvis kommer i stofindtagelsesrummene, udsatte kvinder med mange flere.

Patienterne i Sundhedsrummet i Den Runde Firkant er stofbrugere, hjemløse og mennesker

med psykiatriske lidelser. Nogle kommer for at få behandlet akutte skader og andre kommer i langvarige udredningsforløb.

I januar 2017 havde Sundhedsrummet 340 patienter til udredning behandling eller brobygningsindsats. De 340 patientkonsultationer er fordelt på omtrent 140 unikke individer, heraf er 72 kvinder.

Ud af de 340 patientkontakter var de 149 kontakter til kvinder. Det svarer til, at knap 44 procent af patientkontakterne er til kvinder, som altså udgør 51 procent af de unikke individer.

Sundhedsrummet har altså langt flere kvindelige brugere end andre tilbud på Vesterbro, hvor kønssammensætningen typisk er 80 procent



mænd og 20 procent kvinder. Nogle af de kvinder, som opsøger Sundhedsrummet, er sammenfaldende med Café Klares brugergruppe. De har psykiske lidelser og er hjemløse, men er ikke stofbrugere og bruger ikke de øvrige sociale tilbud på

indre Vesterbro målrettet stofscenen.

Sundhedsrummet arbejder da også udgående og opsøgende på både Reden og Café Klare flere gange ugentligt, for at skabe kontakt til målgruppen.

Sundhedsrummet arbejder også dagligt opsøgende i Caféen i Den Runde Firkant i formiddagstimerne, hvor der skabes kontakt til mange patienter, som ikke på egen hånd opsøger

MÆNDENES HJEM

Sundhedsafdelingen

sundhedstilbud andre steder. Personalet i Cafe Dugnad har derudover personaletoilet og omklædning i Sundhedsrummet, da der ikke findes personalefaciliteter i selve Cafeens lokaler.

Desuden laver Sundhedsrummet to gange om ugen opsøgende arbejde på Settlementets tilbud



Gang i Gaden. Her skabes især kontakt til den gruppe af ældre mænd og kvinder med mangeårigt alkoholmisbrug. Denne gruppe havde for flere år tilbage en fremtrædende plads i mange sociale tilbud i bydelen, som fx Mariatjenesten, Kirkens

Korshærs varmemestue og Mændenes Hjem, men har trukket sig fra disse tilbud i takt med, at de i stigende omfang er blevet præget af stofbrug og stofbrugere.

Anslået 60-70 procent af patientgruppen i Sundhedsrummet kommer ikke i stofindtagelsesrummene. Enten fordi de ikke injicerer eller ryger stoffer, er for sårbare til at kunne overskue det relativt hårde miljø omkring rummene, eller fordi de har et stabiliseret misbrug/sidemisbrug og ikke ønsker at være en del af en aktiv stofscene med de konflikter og fristelser det måtte medføre. De mange opsøgende indsatser og den tætte kontakt til den store del af målgruppen, der ikke er daglige brugere af stofindtagelsesrum, frygter vi for vil gå tabt, hvis funktionen flyttes.

Tidligere registreringer i SEI, Statens Serum instituts Elektroniske Indberetninger, viser, at kun en tredjedel af patienterne angiver at have fast bopæl. Størstedelen af patienterne er altså hjemløse eller funktionelt hjemløse.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at langt størstedelen af patientgruppen er personer med lovligt ophold og hermed sociale rettigheder

i Danmark. Over årene er der gjort en stor indsats for både Sundhedsrummet og Café Dugnads side for at målrette indsatsen til mennesker med lovligt ophold i Danmark.

SEI-registreringerne viser også, at halvdelen af patientgruppen er i en eller anden form for kontakt med det psykiatriske system – enten sporadisk eller fast. Sundhedsrummets opgave er ofte at understøtte og styrke denne kontakt, eller at etablere kontakten fra bunden for den gruppe, der har behov for psykiatrisk udredning og behandling, men som ikke har nogen tidligere psykiatrisk kontakt. Denne velfungerende kontakt til målgruppen af marginaliserede psykisk syge, frygtes ligeledes at gå tabt ved en flytning af funktionen til et miljø med et stofindtagelsesrum som primær aktivitet.

I SEI- registreringer kan man også se, at det er de somatiske problemstillinger, der er grunden til, at patienterne henvender sig første gang. Hele 75 procent af første kontakter skyldes et ønske om hjælp til somatisk problem. Når kontakten er etableret gennem hjælp til det somatiske, vil Sundhedsrummet ofte brobygge og skabe

Patientcase: Ane havde boet på gaden eller hos forskellige on/off kærester igennem mange år. Hun drikker en del øl og ryger også en del hash. Hun fik kontakt til Sundhedsrummet igennem Café Klare. De første mange kontakter var småsnak om vind og vejr, men en dag efter et par måneders kontakt fortalte hun, at hun lider af tilbagevendende kraftig hovedpine. Sygeplejerskerne i Sundhedsrummet fik efter tålmodigt relationsarbejde lov at få Ane undersøgt og udredt. I sidste ende fulgte Sundhedsrummet Ane til scanning af hovedet, som viste at Ane led af en arvelig sygdom, som havde givet hende en aneurisme i hjernen og kunne føre til alvorlig hjerneblødning når som helst. Ane blev akut opereret. Sundhedsrummet har været tovholder på de forskellige aftaler i Anes forløb, og har sideløbende fundet plads på kvindeherberg til hende samt hjælp til at få penge til en billet hjem til Grønland. I dag bor Ane på Grønland med sine fire børn

MÆNDENES HJEM

Sundhedsafdelingen

kontakt til samarbejdspartnere med fokus på psykiatri, misbrug, hjemløshed mv., som for eksempel rådgivningscentre, opsøgende psykiatriske team og Hjemløseenheden. På den



måde kan det somatiske siges at blive nøglehullet, der skaber kontakt, danner grundlag for relationer og kan hjælpe mennesket på den bredere palette. Sundhedsrummet fungerer derfor i dag som et supplement til de øvrige sociale tilbud i København.

Det har vist sig særdeles hensigtsmæssigt at have et sundhedstilbud i tæt tilknytning til et Café-tilbud, hvor de allermost udsatte kommer for at spise mv. Der er en daglig synergieffekt imellem Caféens uformelle samværsramme, hvor brugerinddragelse og beskæftigelse motiverer til egenomsorg og selvrespekt og Sundhedsrummets personale, som står klar til en snak, der kan føre til tætte relationer, udredning og behandling.



På pladsen foran Sundhedsrummet i Den Runde Firkant skabes der ligeledes mange kontakter til patienter, særligt når solen er fremme og pladsen bliver et frirum for hele byens gadefolk. Pladsen er et unikt udeareal, da det er delvist skærmet. Den tiltrækker dermed en stor del af den gruppe, der gerne vil gemme sig for omverden;

gadesovere, midaldrende kvinder med umiddelbart usynlige psykiske lidelser, stofbrugere, ensomme og marginaliserede førtidspensionister m.fl..

Mændenes Hjem håber med denne henvendelse, at du som medlem af Socialudvalget vil støtte op om en beslutning om ikke at flytte Sundhedsrummet til H17. Mændenes Hjem frygter, at en flytning af funktionen vil have umådeligt store negative konsekvenser for en gruppe af vores allermost sårbare og udsatte medborgere og for København i det hele taget.

Har du spørgsmål i forhold til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte forstander Ivan Christensen på telefon 24 47 19 77.