

Københavns Kommune

**Distrikt Nørrebro
Att.: Søren Thorborg
Islands Brygge 37, 1.
2300 København S**

den 10.08.2007

Høringssvar om lukning af børnehaven Salam.

Personalet i Salam har været enig med kommunen om at videreføre institutionen med en ny og kvalificeret leder.

Dog har vi været meget uforstående omkring hele processen med at finde og ansætte en ny leder. Der har været afholdt ansættelsessamtale, men hverken været indkaldt en repræsentant fra personalet, eller nogen fra forældrebestyrelsen til denne samtale!

Derfor er det uforståeligt hvordan kommunen kan komme frem til en beslutning, som har så stor betydning for børnehaven Salam, uden vi som Københavns kommunes personalepolitik ellers foreskriver, på demokratisk vis har været inddraget.

Personalet i Salam er utrolig glade for at arbejde i det, vi opfatter som en unik institution med sit helt specielle positive særkende og vi kan ikke se kommunens fordele ved at lukke Salam, eller se på hvilke grundlag der er basis for forslaget om lukning af Salam.

Har der eksempelvis været overvejet andre løsningsmuligheder? Har man tænkt på om Salam kunne være tilknyttet en anden institution som satellit?

Grundlæggende er Salam en ganske almindelig dansk daginstitution, drevet under samme rammer som kommunens øvrige institutioner. Hovedsproget er dansk, og vi er en personalegruppe bestående af både kvinder og mænd af forskellige nationaliteter og med forskellig religiøs baggrund.

Salam har eksisteret i 9 år og har altid været en naturlig del af nærmiljøet på Nørrebro. Vi har altid haft meget samarbejde med andre institutioner på Nørrebro. Der har aldrig før været sat spørgsmålstejn eller tvivl ved os som personale eller som institution, det der alene har været problemet har været driftsgrundlaget i form af manglende ledelse. Salam er også med i fællesskabet på Nørrebro. Salam har været med på en fælles koloni, med en kristen børnehave. Hele personalegruppen har været på studietur til Marokko med pædagoger fra nogen af nærmiljøets institutioner. Vi har afholdt familiekolonier... osv.

Salam er desuden en helt unik institution, som laver et stort integrationsarbejde.

Hvorfor det vil være et tab for integrationen, hvis Salam lykkes.

Her er det både børnene, men især også forældrene som der er tale om. I Salam hjælper vi børnenes familier med alle de problemer, der kan opstå i hverdagen.

Dette indebærer blandt andet, at vi også arbejder uden for institutionens rammer. Det sker, at vi tager på hjemmebesøg, vi støtter familierne i kontakten med offentlige instanser. Vi hjælper med lægebesøg, oversætter breve, hjælper med ansøgning til job og skole osv.

Mange af de børn som kommer i Salam møder først dansk som sprog fra de starter i institutionen, hvorfor også sprogindsatsen er højt prioriteret.

Det er børn/familier som ellers ikke ville frekventere en daginstitution, og som kommunen derfor først ville få kontakt med, når de starter i skole. Der er dog mange af vores børn der bliver indskrevet i private skoler, tit arabiske skoler, når de stopper i Salam, og derfor er det måske

endnu vigtigere at Salam, som et kommunalt daginstitutionstilbud, som i kraft af sit unikke særkende kan medvirke til at "få fat" i disse børn/familier.

En stor del af Salams børn får ekstra støtte til udvikling af dansk som andetsprog ifølge folkeskolens § 4a. Målet med denne ekstra indsats er, at børnene tilegner sig et alderssvarende dansk inden skolestart.

Vort mål er at bygge bro mellem mange og forskellige kulturer, at skabe dialog og åbenhed mellem børn, familier og personale, og for så vidt også til det omkringliggende samfund.

Det er også vort mål, at Salams børn tilegner sig de grundlæggende kompetencer, som er nødvendige for at udvikle sig fysisk og psykisk sundt, til en tillidsfuld, glad, demokratisk og selvstændig verdensborger i Danmark.

Personalet i Salam er en rollemodel for andre muslimer på Nørrebro. Vi viser at selvom man "er fremmed", så kan man godt få succes på arbejdsmarkedet. Salam har også været en mønsterbryder for andre institutioner på Nørrebro, idet institutionen altid har haft tilknyttet folk fra samfundstjenesten, sprogskoler, jobaktivering, pædagogstuderende m.m til institutionen i længere perioder. Salam har mange børn hvis forældre, enten selv har været udsat for eller været vidne til tortur, og det er især en af de ting vi i Salam arbejder rigtig meget med, og som vil være svært at videre bringe.

Personalet lærer børnene, og forældrene, at politiet er nogen som hjælper os. Det er dem vi kan gå til, hvis der opstår problemer. Vi har haft et projekt i børnehaven som hed: projekt politimand. Det gik netop ud på at vise børn, og forældre, hvem og hvad politiet er.

Salam har "smør selv dag" hver dag. Her spiser vi rugbrød med pålæg som børnene selv smører. Det er bla. igen en stor del af integrationen, da mange af vores børn aldrig spiser rugbrød derhjemme.

Som personale i Salam, med stort kendskab til børn og de familier der har børn i Salam er vi meget bekymret for hvad der vil ske med børnene, hvis de bliver delt ud på andre

institutioner. Her tænker vi på splittelsen af de venskaber, der er blevet dannet, ud fra nogle pædagogiske overvejelser. Men vi har også begrundet bekymring om at flere ville vælge at tage børnene ud af institutionen, som konsekvens af dette.

Vi er også bekymrede for forældrene når vi tænker på, hvor mange der har fået støtte af hinanden og derigennem oplevet at de har fået styrket deres familier og egen selvstændighed.

Alt sammen noget, der på mange planer har været med til at styrke integrationen, til gavn for deres børn, og i sidste ende også til gavn for Københavns Kommune.

Vores 4 vigtigste fokuspunkter i Salam er: Respekt, tolerance, ligeværdighed og dialog. Det er desværre også de 4 punkter som vi mener, der har manglet i debatten omkring børnehaven Salam, idet vi aldrig selv har fået lov til at blive inddraget i dialogen om institutionens fremtid.

Vi mener at de udsagn der er fremkommet i pressen omkring Salam er direkte lejlagtige, usaglige og unuancerede, - og det bekymrer os stærkt om det er disse unuancerede udsagn der ligger til grund for forvaltningens og politikernes forslag om lukning af Salam.

Ingen af de politikere der har udtalt sig om vores hverdag og været med til at beslutte vores fremtid, har henvendt sig eller på demokratiskvis søgt dialog med os som personale i Salam. Vi har under hele processen været interesseret i dialog med forvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalgspolitikere.
Denne dialog er vi selvfølgelig fortsat interesseret i at indgå i.

Som det fremgår af overstående argumentation er vi som samlet personalegruppe imod en lukning af børnehaven Salam. **Vi ønsker allerhelst Salam fortsætter som selvstændig kommunal institution, - alternativt som satellit til en anden kommunal institution.**

På vegne af Personalet i Salam

Med venlig hilsen

Amina Fagerholt
Tillidsrepræsentant

Sahar Al Tanjir
Sikkerhedsrepræsentant



Københavns Kommune

Distrikt Nørrebro

Att.: Søren Thorborg

Islands Brygge 37, 1.

2300 København S

13.august 2007

Høringssvar lukning af børnehaven Salam

Indledning

LFS - Landsforeningen For Socialpædagoger – fremkommer hermed gennem et høringssvar, med konstruktive bud på den kommunale børnehave Salams fremtid i Københavns Kommunes mangfoldighed af dagtilbud.

Indledningsvis vil LFS udtrykke stor bekymring over at det politiske system i København gik i selvsving på baggrund af Berlingskes tophistorie søndag d.17.juni, som tegnede et falsk billede af en institution, hvor den pædagogiske og faglige praksis var kørt af sporet og hvor forældrebestyrelsen var blevet "kuppet" af forældre med tilknytning til Hizb Ut-Tahrir (HuT).

Det er en bekymrende udvikling hvis politik og politiske beslutninger, herunder institutionsudviklingen i København i fremtiden skal udformes på baggrund af pressens usandheder.

Kultur- og Fritidsborgmester Martin Geertsen og Beskæftigelse- og Integrationsborgmester Jacob Hougaard var begge i pressen dagene efter Berlingskes historie hvor de gentog de usandheder, usaglige, unuancerede og faktuelle fordrejninger om den tidligere puljeinstitution Salam på Nørrebro, som Berlingske initierede i forsidehistorien den 17. juni 2007. Nisschuehistorien er f.eks. 1½ år gammel og en enkelt forældres værk. Denne episode fandt sted inden Hizb'utterne kom til i januar 2007.

Forældrekup er umulige

LFS vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at hverken fanatiske muslimer, kristne eller politiske fløje kan kuppe sig til magten i danske børnehaver.

Selv om forældrebestyrelserne har meget indflydelse på, hvad der foregår i daginstitutionerne, kan en forældregruppe ikke suverænt bestemme, hvad børnene skal lære, om de skal være ude i naturen hele tiden, om piger og drenge må lege sammen, og om musik eller dans skal være en aktivitet.

Serviceoven, læreplaner og kommunernes mål og rammer for arbejdet i daginstitutioner overtrumfer forældrenes mulighed for indflydelse. Ingen institutioner uanset deres driftsform kan heller ikke fravælge Serviceovens formål om, at dagtilbud skal understøtte børns demokratiforståelse og integration i det danske samfund.

Det er derfor uforståeligt og igen dybt problematisk at det politiske system i København er gået i politiske selvsving, - et selvsving der må tilskrives uvidenhed om de faktiske forhold og om de forhold som det politiske system selv har vedtaget.

Salam som en unik brobygger til integration

Modsat det medie skabte billede af Salam, så er Salam på mange måder et godt eksempel på hvad vellykket integrationsarbejde i børne- og familiehøjde går ud på. Salam er en unik, bæredygtig institution med et godt pædagogisk fundament, årsplaner og en meget kompetent personalegruppe mv., - som har været og forsat kan være et spændende udstillingsvindue for Københavns Kommunes integrationspolitik.

Selvom der er tomme pladser i en række institutioner på Nørrebro, så vil en nedlukning af Salam ikke afhjælpe den situation. Salam tiltrækker nemlig børn med muslimsk baggrund, som ellers ville være hjemme hos deres mor.

Det er præcist det der er Salams særkende og lige netop dér hvor Salam adskiller sig fra alle andre institutioner i København. Salams arbejde med en inkluderende pædagogik foregår ikke alene på majoritetssamfundets præmisser, men ud fra minoritetssamfundets betingelser, - selvfølgelig indenfor Københavns Kommunes værdigrundlag og demokratiske principper.

Sagsforløbet omkring Salam

LFS var allerede inden den tidligere ledelse fratrådte deres stillinger d.31. marts 2007, inde i forhandlinger med BUF centralt og Distrikt Nørrebro om en kommunalisering af Salam og en konkret løsning på ledelsesproblemet.

LFS har været aktivt medvirkende til at BUF og Børne- og Ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard anerkendte Salams unikke særkende og positive bidrag til mangfoldighed i dagtilbud. Manglende ledelse på en institution er aldrig acceptable for LFS, lige netop derfor handlende LFS så hurtigt.

LFS har indgået i et konstruktivt samarbejde med BUF, om kommunaliseringen af Salam bl.a. i forbindelse med forhandlingen den 8. juni 2007, - for at undgå den situation, som artiklen i Berlingske fremprovokerede. Målet var lige netop at undgå, at der gik politisk selvsving i spørgsmålet om Salams fremtid, - og for at undgå at der blev lagt gift ud for en faglig og saglig debat.

LFS finder det dybt beklageligt, at Københavns Kommunes tilsidesatte sine egne 4 værdigrundlags principper; Respekt, tillid, ligestilling og dialog i sagen om den kommunale daginstitution Salam. LFS opfatter Københavns Kommunes håndtering af den såkaldte "ansættelsessamtale" af en ny leder til Salam, som dybt problematisk.

Hvis Københavns Kommune havde overholdt deres egne principper, så havde Salams tillidsrepræsentant og et forældrebestyrelsesmedlem været med til "ansættelsessamtalen"/samtale omkring konstitution af leder, - som reglerne foreskriver. Men Københavns Kommune har tilsyneladende været udsat for et politisk pres, for at få lukket "sagen" om Salam, og dermed tilsidesat spillereglerne.

LFS bud på løsningsforslag til videreførelse af Salam:

- Salam fortsætter som selvstændig institution, med ny leder og souschef. Københavns Kommune er jf. FOA/LFS overenskomstbestemmelser § 4 forpligtet til at ansætte leder og souschef ved hver daginstitution.
- Salam bliver gjort til en satellit, med tilknytning til en kommunal daginstitution på Ydre Nørrebro.
- Salams personale forbliver samlet i en fremtidig løsningsmodel for Salams videre drift
- Børnene fra Salam forbliver samlet i en fremtidig løsningsmodel for Salams videre drift. Dette for at sikre respekten for det enkelte barn og børnenes venskaber, samt sikre kontinuiteten i det pædagogiske arbejde med børnene.

LFS håber at Børne – og Ungdomsudvalget vil sikre en fortsættelse af Salam som kommunal daginstitution, - til gavn for mangfoldigheden og integrationen.

På vegne af LFS

Jan Hoby, medlem af forretningsudvalget i LFS

Hørings svar om lukning af børnehaven Salam

Eftersom bestyrelsen har trukket sig tilbage, sidder jeg alene som suplant og skriver disse linier til jer, for kort at give udtryk for holdning til sagen.

Tidligere ledere

Som suplant i bestyrelsen og far til datter i Salam er jeg vidne til, at de to tidligere ledere har nægtet visse forældre adgang til de daværende vedtægter og bevidst har holdt oplysninger tilbage om, hvem der sidder i bestyrelsen. Dette finder jeg ganske usmageligt og strengt uhørt i et demokrati. Da forældrene finder det mistænksomt, opdager de herefter til deres store forbavselse og stik imod vedtægterne, at bestyrelsen ikke har været fuldtallig i over 14 mdr. til trods for, at jeg før over et år siden har gjort Salam opmærksom på, at jeg vil stille til bestyrelses valg lige så snart der er mulighed for det.

Ifølge vedtægterne skal man indkalde forældre til møde, for at fuldbyrde bestyrelsen snarest muligt ca. 14 dage. Men lederen forsvarede hele fadæsen med at ca. 14 dage kan også betyde over 14 måneder. I stedet for bare at være ærlig og sige, at der ikke er plads til så forskellige politiske holdninger i Salam's bestyrelse, vælger de at smutte med så kortest varsel som muligt. At lade sit personale og børnene i stikken, får mig på det kraftigste til betvivle deres troværdighed, når de gang på gang har fortalt mig, at de holder af børnene.

Medier

Mangt og meget er der sagt og skrevet om børnehaven Salam, men desværre er intet sandt sagt. At Salam er kuppet af Hizb-ut-tahir (HT) og bestyrelsen kun består af HT-medlemmer er usandt, ganske enkelt, fordi jeg som suplant ikke er medlem af HT. Og HT's dagsorden er at vælte de undertrykkende diktatur regimer i de muslimske lande og ikke som påstået at kuppe en børnehave i København N, Dk.

At denne nye tiltrådt bestyrelse skal have indført regler om at klippe/brænde nissehuer og børn ikke må lege sammen, hvis ikke de er af samme køn, er 100% løgn. Dette minder om nazisternes medie apparats fabrikation af løgn og smedekampagner, som tilsigtede at udstille jøder som værende farlige for det tyske folk.

At danske medier af og til har det med at forgive sig til sandheder med modifikationer, er alle danskere blevet indprentet med fra første klasse af. Og i dette tilfælde har medierne dækket denne sag så ensidigt, uden at lade forældre, pædagoger eller en evt. suplant komme til orde. Denne form for censur er at finde blandt de allerværste former for manipulation, fordi man kan føre et helt folk bag lyset uden at de selv aner uråd.

Demokrati

Visse politikere må **forhåbentligt / uundgåeligt** have skuet den skinbarlige ensidighed. For ofte står de i fronten til at forsvare og opfordre til dialog, men paradoksalt nok er de først til at støtte op omkring denne monologisk manipulation, og give sig til at rive små uskyldige børn og pædagoger op med rødderne fra deres trygge og stabile rammer, hvilket kan være til stor skade for de forurettede. Det er almen viden, at børn ikke drager nytte af for mange institutions-skift.

Fra første dag medierne har ført den falske og ensidige påstand om at HT har kuppet Salam, har man set visse politikere i kraft af deres magt med det samme dømme Salam til døden, uden nogen form for "rettergang", argumentation, dialog eller objektivitet. Disse politikere har over-night forvandlet demokratiet om til diktatur.

Ligeledes afkræfter det ovenstående påstanden om, at man ikke kan finde ledere til Salam. For LFS har det for øvrigt været muligt at skaffe en leder, hvilket bekræftes af et højt stående medlem af LFS.

Denne sag har været et tilbage slag for demokratiet og har fået en masse muslimer til at åbne øjnene op for, hvilke nedrige tricks visse politikere og medier tyer til i deres kamp mod HT. En gruppe som kun benytter ORDET som VÅBEN.

Som sagt er jeg ikke medlem af HT, men noget af det der kan føre ind på tanken, er den offentlige henrettelsesagtig udvikling under Salam-sagen, som har åbenbaret sig fra højre til venstre i den danske politiske arena. Vil man føre kamp, så før den på hæderlige mennesker og lad **IKKE** falske påstande og fabrikeret løgne være ens tungeskyts. For historien har gang på gang vist, at løgn og uretfærdighed ender med at bukke under for oprigtighed og retfærdighed.

Som demokratiske politikere bør man have sig for øje, at man som gamle gerne skal tænke tilbage og sige til sig selv, at man ikke har brugt børn som skjolde i ens forsøg på at bekæmpe Hizb-ut-tahir.

Afslutning

Jeg er led og ked af, at det land jeg er blevet født i, er på vej til ligne det land min forældre er flygtet fra.

Herfor opfordrer jeg de ansvarlige til at være tro med sig selv og frede børnehaven Salam evt. i form af en paraplyinstitution, for den har intet med HT's arbejde at gøre.

PS. Mange etniske udrensninger er startet i det små, som f. eks at sende visse børn hjem fra institutioner eller lukke deres skoler.

M.v.h.
Sofjan Azzouzi
suplant