

Høringsvar omkring udviklingsplanen for Christianshavns vold.

Der er mange gode takter og fine nuancer i udviklingsplanen 2021-31 for Christianshavns Vold. Den skovagtige bevoksning på Panterens Bastion, De mange græsarter i forhold til funktion og behov, Legepladserne, Udsigtskiler, Broen over torvegade, Funktionel belysning på udvalgte steder, visionen om den fredelige naturskønne park uden kajakroning og festaber i go-boats, uoplyste områder hvor befolkningen til gængæld kan opleve himmelrummet og nattens lyde. Ønsket om større biodiversitet, Insekthoteller og insektspiselige træskulpturer mv. Dejligt !

Men netop når emnet falder på større biodiversitet kan vi ikke få til at stemme overens med planens ønsker om at beskære/opstamme og delvist rydde krat og træer langs Torvegade, i Enveloppeparken og på Syd Dyssen. Der argumenteres med at der skal være lidt bedre udsyn over Voldene. Vores erfaringer er, at der er glimrende udsyn over voldterrængerne, hvis man går, cykler eller kører i bus. Derfor vil vi anbefale at krat og træer med lavthængende grene bevares generelt med et passende antal udsigtskiler, og at der yderligere etableres et 3 meter bredt plantebælte i Enveloppeparken, langs den stærkt trafikerede "Ved Stadsgraven". Plantebæltet kan bestå af Tjørn, Mirabel, Slåen, Hylde, Syren, Forsytia, Taks m.fl. Et sådan plante bælte vil dels skabe fred og læ for den voldsomme og befærdede gade og dermed forbedre forholdene for de mange brugere af parken med dens lækre græsbevoksning, dels kan det blive en interessant og livlig biotop for småfugle, Pindsvin, m.fl. Samlet set vil de mange småkrat og busketter komme småfuglene o.a. til gode. Vi vil i denne sammenhænge påpege, at de store park og naturområder som før i tiden lå i umiddelbar nærhed af Christianshavns Vold er ER VÆK. De kan derfor ikke længere virke som fødekæde og korridorer for flora og fauna til voldområdet. Her kan vi især nævne Amager fælled, Tøjhusgrunden (ved SAS Hotellet), Magretholmen og Holmen. Derfor er det vigtigt at passe på og optimere det der er tilbage.

Med hensyn til Syd Dyssen er det helt tydeligt, at folk hænger ud hvor der er læ, skjul og lommer. Der hvor man kan have lidt privatliv. Derfor er der meget få som benytter parkens del mellem Torvegade og Spejderhuset til at slappe af i. Dels er der ikke noget læskabende krat ud mod "søen", så det blæser næsten altid, dels er der stadig meget støj fra Torvegade og dette stykke af parken er ret uinteressant. Derfor går folk ned til området mellem Spejderhuset og Christiania. Her er der læ og lidt lommer og støjen er på afstand.

Vi foreslår at krat og lavthængende grene forbliver, og at der yderligere bliver etableret flere lokale lommer med buske og langsomtgroende træer, f.eks Eg og Taks. Og igen, dette vil gavne flora og fauna og være i direkte forlængelse af Københavns Kommunes og vold planens egne visioner om at bevare og udvikle bio og artsdiversiteten, idet der er et udsædvanligt samspil mellem "søen", sivskoven og det tilstødende landbaserede krat. Netop her kan arterne og diversiteten få frie forhold til at udvikle sig. (Det foreslås i planen at en af bænkerne flyttes og placeres op af Spejderhuset. Det vil være synd. Netop denne bänk er sydvendt og meget benyttet. Kommer den op langs huset bliver den nordvendt og får en "kold" placering.) Endeligt vil det være ønskeligt hvis

voldskrænten mellem dyssevejen og voldkronen fik sit lange græs tilbage, altså at det bare bliver slået en gang om året, suppleret med forårsløg og engblomster. Som det er nu er det stramt og meget kedeligt. Vi kender godt argumenterne om "det erkendbare forevarsanlæg"; men vi mener at denne del af forsvarsværket er erkendbart nok, selvom voldskrænten til tider vil blomstre og have lidt højt græs!

Området omkring Forgraven er en helt unik biotop. Her er fred og læ og mange grader varmere end der er få meter væk på den anden side af volden ud mod den store Stadsgrav. I den sydlige ende ved Christmas Møllers Plads træder man med få trappetrin ned i en lavning omgivet af frodig vegetation. Dette er med til at skabe et unikt og fredfyldt rum, fri af den omkringværende larm og "flimmer". I udviklingsplanen foreslås det at der ryddes og beskæres, så indtrykket af det gamle voldanlæg bliver tydeliggjort (givet vis udefra) Tydeliggjort for hvem? For bilisterne der sidder i kø ved lysreguleringen for hurtigt at haste videre til fjernere destinationer, eller dem som skal i netto ovre på den anden side af gaden? Det vil være en klar fordel for både Fiskehejren, Svanerne, småfuglene, mangfoldigheden, og dem som har tid og løst til at gå lidt på opdagelse, hvis denne lille oase fik lov til at stå nogenlunde urørt. Det vil være et tab hvis den forsvinder! Det vil være en afvikling frem for en udvikling.

Generelt en god ide, at lade slåenbevoksningen stå i det høje græs og tynde lidt ud i andre småvækster på skrænterne der går fra voldkronen ned til vandet i Forgraven. Men vi ser helst at området omkring Forgraven står forholdsvis urørt, fordi det er unikt med så vildt og uberørt et naturområde i midten af en Hovedstad, og så rummer det en stor biodiversitet.

Omkring vandkvaliteten i stadsgraven er ambitionsniveauet i udviklingsplanen alt for lavt. Vandet skal simpelthen være glasklart, som det var inden Københavns hovedkloak blev gravet ned i kanten af Dyssen på Christiania i 1979. I takt med at vandet i voldgraven udviklede sig til en slimet algesuppe, tog Lene Verner Hansen fra Christianias byggekantor, i slutningen af 1980erne initiativ til at lave et automatisk vandudskiftningsanlæg. Vandudskiftningsanlægget blev til i et samarbejde mellem Christianias Byggekantor og Københavns Afløbskontor. Samarbejdet var godt og anlægget stod klart på ret kort tid. Praksis viste at det var en klar forbedring for miljøet i voldgraven; men har over årene vist sig at være utilstrækkeligt i forhold til den voldsomme belastning hovedkloakkens tilstedeværelse i kanten af voldgraven forsager vandmiljøet. Der er for mange udslip. Godt nok ligger kloakken på Christiania, men vand har det med at cirkulere. Hvis denne udviklingsplan virkelig skal batte noget for vandmiljøet, flora og fauna og menneskelig livskvalitet, skal den nuværende hovedkloak nedlægges, og erstattes af en ny tidssvarende med en linjeføring, der ikke er placeret i et sårbart vådområde, i midten af et af byens mest besøgte park og naturområder.

Derfor vil vi foreslå at, Københavns Kommune i denne sammenhænge bygger en ny Metro til befording af vore efterladenskaber! (Lortemetro)

Vestenvinden. Voldanlægget virker som en vindtunnel, idet begge ender af den gamle forsvarsbue, vender mod vest. Her bliver vinden fanget i hver sin ende, bliver til to, tørner sammen på et tidspunkt og skaber ofte megen turbulens, dette kan man tage med udviklingsplanen 2021-31.

Med venlig hilsen CA Frie Natur, CA Gartnergruppe og CA fondens bestyrelse.

