

Til punkt nummer 3.

Jeg håber, at I kan nå at læse på sagen.

Som det fremgår af dagspressen, er der stor politisk opmærksomhed på sagen.

Læsevejledning – hvis man ikke kan nå det hele:

En lille læsevejledning kunne være, at planerne helt overordnet består i 2 dele.

Dels nogle bydækkende tiltag. Dels nogle konkrete geografiske rammer for fremtidige bevillinger.

Tager man udgangspunkt i referatet fra TMUs møde d. 8/3 punkt nummer 3, så består de bydækkende tiltag af bilag 3 og store dele af de andre tekster.

Vil man derimod finde ud af de konkrete geografiske rammer, så kan man med fordel læse erhvervenes beskrivelse på side 2 i bilag fra DRC og Horesta "Mere restriktiv praksis for tildeling af nattildelser". Samt de geografiske tiltag på side 14-18 i bilag 2.

<https://www.kk.dk/node/14108/08032021/edoc-agenda/4cf97645-bde0-47b8-b947-1a2a7e4e9acc>

Min holdning er følgende:

Jeg forstår godt, at der i Indre By var og er behov for nogle tiltag. Men jeg er imod, at man på denne måde udruller det over resten af byen. Specielt når det sker, uden at vi har været inddraget på nogen måde, i samme udstrækning som Indre By.

Jeg kan godt være enig i de intentioner, der er beskrevet på side 3 i Restaurations- og Nattelivsplanen. Her hedder det " Endelig vil Københavns Kommune arbejde for i højere grad at understøtte det alternative natteliv og de kulturaktører, der i mindre grad er økonomisk afhængige af salg af alkohol, som arbejder med kunstneriske formater og som skaber sunde, inkluderende og forpligtende fællesskaber. "

Det er muligt, at de forskellige tiltag vil være med til at sikre dette ske i Indre By. Men jeg mener grundlæggende ikke, at de geografiske grænser for kommende natbevillinger der lægges op til på Vesterbro harmonerer – på nogen måde overhovedet – med dette ønske. Festzonen i Kødbyen har flere facetter og tilbud – men det er dog ikke nær så facetteret som resten af tilbuddene på Vesterbro. At "kriminalisere" det sidste til fordel for det første virker uovervejnet. Det er kontraproduktivt at indføre disse zoner. Og virker arbitrært og uovervejnet.

Jeg er enig i intentionen om at sprede nattelivet. Men jeg mener ikke, at det er det, man med de nye geografiske zoner vil gennemføre. Tværtimod vil der med disse zoner blive en større centralisering af det egentlige *natte*-liv. Når

restauratører i fremtiden ikke vil kunne regne med, at der vil blive givet egentlige natbevillinger andre steder end Metropolzonen og Kødbyen, så vil det medføre en koncentration på disse adresser.

Samtidigt vil der ske en markant flytning af natteliv fra restauranter til gadelivet. Hvordan det vil påvirke natteroen for de sovende i en positiv retning er svært at se.

For Vesterbro Lokaludvalg skal vi derfor tænke over følgende:

På den lange bane:

For det første skal det gentænkes, hvorvidt den nye skole i Kødbyen skal være åben for natlige besøg. Skolens arkitektur er i gang med at blive planlagt. Det må være på sin plads at råbe vagt i gevær.

For det andet skal vi have større fokus på den natlige fest i gaderne. Der mangler skraldespande til det natlige gadeliv overalt i bydelen: heriblandt på Enghave Plads og på Sønder Boulevard.

For det tredje, skal der være natåbent på toiletter og pissoirer. Og der skal ske en styrket indsats i forhold til renholdet. Når nattelivet nu lukkes ned i bygningerne vil der blive et større ophold udendørs.

Vi er tidligere blevet spurgt til en type pissoirer, der om dagen sænkes ned i belægningen. Det kan være en god ide på Halmtorvet, Sønder Boulevard og Enghave Plads. Ligeledes skal toiletterne under Vesterbros Torv renoveres. Og toiletterne skal være natåbne.

For det fjerde skal vi være med til at påpege hvor der med fordel kan bygges festzoner, diskoteker med mere. Vi bør pege på mulighederne i forbindelse med den tomme grund mellem Ikea og CabInn. Og hvis Fisketorvet også beder om en ny lokalplan bør der tænkes festzoner ind i denne.

For det femte, bør vi bede om, at erhvervsarealerne på Otto Busses vej også har sådan et fokus; specielt op mod Fisketorvet, hvor der er mulighed for at trække på den nye Metrostation – og hvor der alligevel er for støjplaget til boliger. Erhvervsdelen bør indtænke denne del af ungdoms- og nattelivet.

For det sjette, bør den – de facto – badezone, der er etableret rundt om Allerbygningen nu legaliseres og normaliseres. Der bør ske en væsentlig opstramning i forhold til skraldespande og renhold. Enten bør der strammes op overfor de private grundejere – eller også bør anlæggene kommunaliseres og en egentlig service udrulles.

På den korte bane:

Sommeren efter Corona bør der være plads til aktiviteter til glæde for unge og gamle. Men det bør også afspejle sig i en række aktiviteter og services. Vi bør derfor bede om:

Vi bør arbejde for forøgede åbningstider på kommunale toiletter. Der bør være natåbent og øget rengøring. Det gælder som minimum Sønder Boulevard,

Enghave Plads, Halmtorvet og Vesterbros Torv. Allerede sidste sommer viste et stort behov for disse tiltag.

Opstilling af pissoirer i Kødbyen og på Halmtorvet. Turen fra Kødbyen til Metro og S-tog foregår ofte via Halmtorvet til Stampesgade. Her bør der opstilles et mindre antal pissoirer – og evt festivaltoiletter.

Legalisering af badezonen ved Fisketorvet. Det meget store antal besøgende rundt om Aller-bygningen viser, at der er behov for en badezone på dette sted. Det vil på den korte bane sige en afkriminalisering af det at bade på stedet. Og derudover en kommunal indsats for at få styr på renholdet.

Festzone ved krydset Vasbygade/Otto Busses vej. Det kunne være cirkus; omrejsende tivoli; Hamburger Dom en petite; Open Air biograf til cyklister (hvor lyden formidles til headsets over Bluetooth). Diskotek/dansegulv.