

Projektbeskrivelse.

Projektet er en koncert i forbindelse med Nørrebrohallens 50-års fødselsdag men samtidigt en selvstændig koncert på biblioteket efter normal lukketid.

Nørrebro Bibliotek har tidligere afholdt koncerter i mindre format og i december sidste år forsøgte vi os med en større koncert på biblioteket. Biblioteket lukker normalt kl. 20.00. Vi lukkede som normalt biblioteket og transformerede derefter lokalet til et koncertsted. Det var en udfordring men det skabte nogle spændene afviklingsformer og vi fandt ud af hvor fantastisk godt lokalets akustik egner sig til musik. Denne gang skal det være endnu større.

Det vi gerne vil opnå:

Vi var taget sydpå for at se Pyrenæ-etaperne til Tour de France. Vi havde lejet en bil og havde efter touren besluttet os for at køre videre mod syd i Spanien. Vores første stop var en lille by ved kysten. De lokkede med en slags fest samme dag. Det viste sig at være en byfest. Vi fik helt naturligt lov til at være med og senere samme aften sad vi ved store borde sammen med beboerne og spiste fantastisk mad mens børn i alle aldre løb rundt og legede og dansede til den levende musik som indrammede den varme aften. Med jævne mellemrum rejste de spisende voksne sig og dansede med, hoppede, vuggede og legede med børnene i takt med musikken.

Det er den fantastiske følelse af en lokal begivenhed, en fælles fest, på tværs af alder, køn og alle andre skal vi vil forsøge at ramme med en koncert til Nørrebrohallens 50-års fødselsdag.

Alle skal føle sig velkomne, alle skal føle det er en fest og vi tror at musik kan spille en kæmpe rolle for at opnå dette.

50 kr for en fest for 50 år og børn skal naturligvis have gratis adgang. Hvis du skulle være så uheldig at bo uden for vores kvarter på ydre Nørrebro, er du naturligvis velkommen til koncerten hvis du har lyst til at feste, vugge, danse og lytte til dejlig musik.

Vi har været ude i overvejelser om punk, klassisk, sød pop, hiphop og meget andet men vi tror at Klezmofobia kan appellere på tværs af musiksmag men samtidigt være så tilpas markant at det ikke bliver ligegyldig muzak.

Vi blev tidligere i ansøgningen spurgt om bibliotekets adresse. Den er ganske rigtigt Nørrebrogade 208 men det er ikke hele sandheden. Nørrebro Bibliotek ligger på Den Røde Plads, det er den smukkeste, mest levende og mest inkluderende plads i København. Den afspejler lokalområdets forskellighed i befolkningssammensætning og af de mange besøgende på Den Røde Plads bruger 35.000-40.000 biblioteket hver måned. Det er en travl plads og et travlt bibliotek, vi har mange arrangementer og vi forsøger os af og til også med musikalske indslag. Vi ved der er publikum til musikken og et godt orkester som Klezmofobia håber vi kan være det helt rigtige indslag, den helt rigtige gave til Nørrebrohallens 50-års fødselsdag.