

Fra: Borgmesteren for BUF

Sendt: 1. februar 2019 15:47

Til: [REDACTED]

Emne: VS: Åbent brev fra institutioner på Vesterbro om besparelser på børneområdet

Kære Humaira Nasim

København vokser med 4-5 børn hver dag. Da kommunerne er underlagt et økonomisk loft fastsat af staten for, hvor meget vi må bruge på vores kernevelfærdstilbud, så betyder det, at vi skal drive daginstitutioner til flere børn for de samme penge. Så vidt muligt uden at slække på kvalitets- og serviceniveau. Det er selvsagt svære vilkår. Situationen gør, at vi hele tiden må være på udkig efter bedre og mere effektive måder at tilrettelægge vores opgaver på.

Med udgangspunkt i, at København skal gennemføre en effektivisering, har vi besluttet, at det mest nænsomme forslag er at give institutionerne muligheden for at lave feriepasning.

Forslaget handler om at tilpasse driften, så den passer til det antal børn, som er tilmeldt pasning i ferieperioden. Når personale og børn samles på færre matrikler vil det spare penge til både rengøring af lokaler, forbrug af el og vand, samt løn til personale.

Alternativet havde været at spare på bemanningen henover hele året.

I omkring halvdelen af landets kommuner har man valgt at indføre lukkedage i ferieperioderne, hvor der i stedet kun er tilbud om såkaldt nødpasning, hvor kun få institutioner dækker hele kommunens behov for pasning. Det gør vi ikke i København.

I stedet giver vi institutionerne mulighed for at organisere feriepasning. I feriepasning er enten din egen institution, eller en anden institution tæt på, åben om sommeren, frem for at der kun er åbent i nødpasnings-institutioner, der kan ligge langt fra dit nabolag. Det er også besluttet, at hvis ens barn skal passes på en anden institution, så følger der som minimum én kendt voksen med fra den normale institution,

Jeg er sikker på, at feriepasning kan organiseres sådan, at både børn og forældre kan føle sig trygge. Lederne har - med inddragelse af forældrebestyrelsen - mulighed for at tilrettelægge pasningen i klyngen på netop den måde, hvor de samlet set vurderer, at børnegruppernes behov tilgodeses bedst muligt.

Det er en vanskelig opgave for os, når vi hvert år er tvunget til at gennemføre effektiviseringer på grund af regeringens stramme greb om kommunernes udgifter til velfærd. Og jeg skal være den første til at beklage, at vi skal spare på vores velfærdstilbud. Men vi forsøger så vidt muligt at friholde børnene. En del af effektiviseringerne gennemfører vi på administration og rengøring eksempelvis. I tilfældet feriepasning mener jeg, at vi er lykkedes med at finde en model, der sikrer den nødvendige besparelse på en – efter omstændighederne – fornuftig måde, så vi tilpasser bemanningen efter, at der er færre børn i ferieperioden, frem for at gennemføre en besparelse på bemanningen henover hele året.

Med venlig hilsen

Jesper Christensen

Fra: H. Nasim [REDACTED]

Sendt: 19. januar 2019 11:30

Til: Borgmesteren for BUF <[borgmester@buf.kk.dk](mailto:borgmester@buf.kk.dk)>

Emne: Åbent brev fra institutioner på Vesterbro om besparelser på børneområdet

## **Åbent brev til politikerne i Københavns Kommune**

Børne – og ungeudvalget i Københavns Kommune tror, at der kan spares 30 millioner kr. på at holde halvdelen af daginstitutionerne lukket i tre uger i sommerferien og samle børnene i færre institutioner, som for mange børn er ukendte med ukendte pædagoger.

Men kære politikere – det prøvede I allerede i 2011, og dengang var det endda kun to uger, og den ordning var langt fra succes, viser en evaluering som Københavns Kommune selv lavede. Hvorfor vil I begå den samme fejl, igen?

Før kommunalvalget svarede 87 % af de deltagende politikere i KFO's kandidattest, at det var vigtigt at sikre åbne institutioner i sommerferien. Hvorfor er der heller ikke nogen partier, der holder hvad de lover?

I jeres oplæg, argumenteres der for, at besparelsen bl.a. skal findes i reduceret brug af vikarer, rengøring samt nedsat forbrug af varme, el og vand. Vi undrer os meget over, at der kan spares millioner i juli måned, hvor der er lyst, varmen slukkes og børnene næsten leger ude hele dagen. Der er altså også noget galt med det regnestykke.

### **Hvad med børnene?**

Det er vel ikke nogen hemmelighed, at børn i institutionsalderen har brug for trygge rammer og ro, fordi det skaber bedre trivsel og børnene kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Når de skal afleveres et ukendt sted og udsættes for forandringer, så vil det påvirke trivslen. Det er ganske enkelt uforvarsligt.

I forsøger, at gøre forældrene trygge ved at sige, at der vil være et kendt ansigt fra barnets institution. Men hvis man går i en stor institution, så kan I ikke give garanti om, at et vuggestuebarn er tryk ved en børnehavepædagog. I kan heller ikke love, at den "kendte medarbejder" vil være der i hele åbningstiden og hvad hvis medarbejderen bliver syg? Vi mangler ordentlige svar, som giver os tryghed.

Lukkeuger og alternativ pasning i en anden institution med andre pædagoger er ikke en attraktiv løsning og ud over børnene, så rammer det også familien og samfundet:

- I tvinger alle til at holde ferie i de samme 3 uger. Der er virksomheder, der har højsæson og forældre som ikke kan tage ferie i de uger, som klyngen vælger at have alternativ pasning.
- Det er ikke alle, der har et netværk, hvor de kan få børnene passet andre steder.
- I nogen familier bliver forældre tvunget til at holde ferie forskudt af hinanden.

I bliver simpelthen nødt til at finde bedre løsninger, så forældre der arbejder i eksempelvis sommerferien, kan få deres børn passet i trygge og vante omgivelser.

### **Hvad er løsningen?**

Vi vil gerne invitere jer politikere ud i dagsinstitutionerne, så I først og fremmest selv kan se hvordan en dagligdag er og hvor vigtig trygge rammer er for børn.

Vi vil gerne have at I ser, hvordan pædagogerne knokler og løsningen heller ikke er spare penge på normeringen. Vi vil gerne have at I ser hvordan pædagogerne leger, giver dem mad, tørrer numser, trøster, opdrager og krammer vores børn, selvom de er alt for få pædagoger, mens vi er på arbejde. Vi vil gerne have, at I ser at det rent faktisk kan betale sig at investere i vores børn.

Vi håber meget, at I tager denne problematik seriøst. Dagsinstitutioner, børn og personale må ikke rykkes rundt for at spare penge.

Vores børn er fremtiden.

Vh,

Forældrerepræsentanterne i forældrerådene fra:

Absalons Have  
Damperen  
Klatretræet  
Vesterbro børnegård

For yderligere information, kontakt:  
Humaira Nasim, formand i Damperen.  
E-mail: 