



Foreløbig opsamling fra konference om vejen mod fremtidens socialpsykiatri

Den 24. maj 2017 holdt Socialforvaltningen heldagskonference om vejen mod fremtidens socialpsykiatri. Interessenter på området var inviteret til at komme med input til omstillingen af socialpsykiatrien og til grundfortællingen, som omstillingen skal bygge på. På konferencen var der generelt opbakning til tankerne bag omstillingen og indholdet i grundfortællingen.

Under den sidste del af konferencen fremlagde og drøftede deltagerne de input, som de vurderede var væsentligst. En foreløbig opsamling af disse input viser, at det er relevant at fremhæve fem temaer fra konferencen:

1. Der er behov for en operationalisering af grundfortællingen
2. Sammenhæng mellem den socialfaglige indsats og beskæftigelsesindsatser skal beskrives bedre
3. Der skal være mere fokus på, at udvikling tager tid og kræver ressourcer
4. Det skal understreges, at samarbejdet mellem borgere og medarbejdere skal være med borgerens ønsker i centrum
5. Behovet fællesskaber og en bedre brug af borgernes ressourcer skal være tydeligere

Nedenfor er de fem temaer uddybet. Socialforvaltningen er i gang med at udarbejde en mere fyldestgørende opsamling med alle input fra konferencen. Opsamlingen forventes sendt til Socialudvalget efter sommerferien.

Der er behov for en operationalisering af grundfortællingen

På konferencen var der generelt opbakning til indholdet i grundfortællingen, men flere deltagere efterlyste en større grad af anvendelsesorientering i fortællingen. Det skal være tydeligere hvad omstillingen betyder for socialpsykiatrien, ligesom det klart skal fremgå hvad det 'nye' er og hvordan det omsættes i praksis.

Deltagerne kom blandt andet med følgende input og spørgsmål:

- Det er godt med noget som rykker på den fælles forståelse; vi skal hæve barren og ambitionsniveauet for socialpsykiatrien.
- Det skal være tydeligt, at der er tale om en ny fortælling.
- Hvordan skal alle de fine ord omsættes til praksis?
- Man siger "sæt borgeren i centrum", men hvad betyder det i praksis?

Sagsnr.
2017-0158969

Dokumentnr.
2017-0158969-8

Sagsbehandler
Nadja Lodberg Hansen

CfP - Bernstorffsgade

Bernstorffsgade 17
1577 København V

Mobil
2157 7638

E-mail
H84P@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009683052

Sammenhæng mellem den socialfaglige indsats og beskæftigelsesindsatser skal beskrives bedre

Flere af konferencens deltagere pegede på, at en af de største udfordringer i fremtidens socialpsykiatri er at skabe bedre sammenhæng mellem de forskellige forvaltninger og deres indsatser. En bedre sammenhæng mellem de sociale indsatser og beskæftigelsesindsatserne blev særligt fremhævet. Det blev derfor også påpeget, at beskæftigelse bør fylde mere i grundfortællingen.

Deltagerne kom blandt andet med følgende input:

- Der tales forskellige sprog i de forskellige forvaltninger.
- Der er et spirende samarbejde mellem de forskellige forvaltninger, det skal styrkes og blive endnu bedre.
- Vær opmærksom på, at beskæftigelse også skal være på Socialforvaltningens præmisser – ikke kun på Beskæftigelsesforvaltningens.
- Den største udfordring i fremtiden er samarbejdet mellem jobcentrene og de sociale tilbud.
- Beskæftigelse i regi af Socialforvaltningen skal foldes mere ud i grundfortællingen.

Der skal være mere fokus på, at udvikling tager tid og kræver ressourcer

På konferencen efterlyste flere deltagere et større fokus på, at udvikling tager tid og kræver ressourcer – både udvikling for den enkelte borger og udvikling i socialpsykiatrien samlet set. De understregede, at det er nødvendigt, at der afsættes tid og ressourcer til at understøtte udviklingen på begge parametre.

Deltagerne kom blandt andet med følgende input:

- Det er vigtigt at huske, at udviklingen for den enkelte borger skal tages et skridt ad gangen, der kan være tale om små skridt, det er en lang proces, som tager tid.
- Udviklingen kan være to skridt frem og et tilbage.
- Nødvendigt med en forventningsafstemning omkring tidsperspektivet.
- Ressourcer og opgaver matcher ikke, når der kommer flere opgaver, er det også nødvendigt med flere ressourcer.

Det skal understreges, at samarbejdet mellem borgere og medarbejdere skal være med borgerens ønsker i centrum

På konferencen var der stor opbakning til grundfortællingens fokus på, at borgernes ønsker skal være i centrum for de indsatser, som iværksættes. Det blev understreget, at indsatserne altid bør bygge på et

samarbejde mellem borgere og medarbejdere og tage afsæt i borgernes håb og drømme for fremtiden.

Deltagerne kom blandt andet med følgende input:

- Mere tydelighed om, at det skal være med borgeren som udgangspunkt.
- Man skal tage udgangspunkt i borgerens ønsker.
- Det er vigtigt, at der er fokus på at skabe et rum for personlig forandring, hvor medarbejderne ikke har en dagsorden, som på forhånd er beskrevet. Det hjælper, når dagsordenen bliver ens egen.
- Borgerne er nogen vi arbejder sammen med ikke nogen vi snakker med.
- Hav stor respekt for at borgerne inddrager forvaltningen og kommunen i deres liv – det er ikke den anden vej rundt.
- Godt når medarbejderne og ledere kan tilpasse indsatsen til borgeren og borgeren ikke skal tilpasse sig indsatsen.
- Der er for meget metode, som ikke er fleksibel og som ikke kan tilpasses den enkelte. Metoderne kommer før menneskerne og relationerne.
- Man kan ikke både være i kontakt og kontrol, det handler om at mindske kontrollen, relationen er afgørende og den kommer før metoder.

Behovet fællesskaber og en bedre brug af borgernes ressourcer skal være tydeligere

Flere af konferencens deltagere fremhævede, at det er vigtigt, at der fokuseres på at skabe fællesskaber og netværk for borgerne uden for botilbuddene. Ligesom det også er vigtigt at huske på at borgerne har gode ressourcer og at de meget gerne må bruges på meningsfulde måder – både inden- og udenfor de sociale indsatser.

Deltagerne kom blandt andet med følgende input:

- Borgerne skal ud af botilbuddene og deltage i aktiviteter andre steder
- Det er vigtigt, at have et netværk, at lave noget meningsfuldt, at skabe selvindsigt
- Anerkendelse er vigtigt, at det anerkendes, at man dner til noget og har ressourcer og vallide meninger og holdninger
- Borgerne vil gerne gøre sig nyttige og bruge deres erfaringer og ressourcer – husk det!