

Budgettale 2016/ Ninna Thomsen SF

[Det talte ord gælder]

[Intro]

De sidste par år har omdrejningspunktet for mange af budgettalerne været 'det fede København'. Det har været en hyldest til det København, der vinder priser i mondæne magasiner. En hyldest til det København, der vækster og skaber muligheder for det store flertal af stærke, sunde og selvstændige københavnere.

I år er det SF's ambition, at vi politisk toner rødt og prioriterer de københavnere, der ikke for alvor er en del af storbyfesten. Dem, der har brug for kommunens sikkerhedsnet for at lykkes med livet.

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder:

- De psykisk sårbare
- De ældre
- Byens flygtninge og familiesammenførte
- Og byens børn og unge

[Psykisk sundhed]

Jeg har over det sidste halvandet år talt med mange kloge folk på psykiatriområdet. Jeg har besøgt væresteder, botilbud og hørt mange fortællinger om det at komme sig efter en psykisk nedtur.

I år går SF derfor til forhandlingerne med ønsket om et historisk løft af psykiatrien.

Det handler om at sikre en langsigtet plan for renovering af botilbuddene – for der er steder i København, som vi ikke kan være bekendt.

Det handler om at investere i et nyt fælles Psykiatrihus i samarbejde med Region Hovedstaden. Og det handler om sundhedstjek på ungdomsuddannelserne og gratis psykologhjælp til psykisk sårbare unge.

[Ældre]

På ældreområdet handler det også om hænder. Hænder som forudsætningen for velfærd. Hænder som en forudsætning for valgfrihed og fleksibilitet.

Jeg er på det generelle plan stolt af kvaliteten i vores ældrepleje. Men jeg er ikke stolt af de normeringer, vi har fra kl. 15 og frem.

På plejehjemmet slutter dagen kl. 15. Bemandingen i eftermiddags- og aftentimerne er kun halvdelen af dagbemandingen. Og det gør mig flov.

Livet leves jo hele døgnet – ikke kun mellem 8 og 15.

Det vil SF rette op på i budgetforhandlingerne. Vi kan ikke være andet bekendt.

En anden vigtig prioritering for os på ældreområdet er, at vi bliver bedre til at indrette kommunens tilbud med respekt for den enkelte ældres liv – det som giver livskvalitet for netop ham eller hende. Vi fremlægger derfor en fleksibilitets-pakke på ældreområdet.

Pakken indeholder bl.a. et forslag, om at give 10 minutters ekstra hjemmehjælp, når det ikke er den faste hjælper der kommer. Forslaget kommer fra Københavns Ældreråd – og jeg synes det er godt. Det rammer lige ned i den der lidt trælse følelse, som jeg tror, at mange der modtager

pleje har. Nærlig følelsen af, at du må indrette dig på 'systemet' - og ikke omvendt.

Følelsen af, at du ikke bliver taget helt alvorligt – bare fordi du er blevet gammel.

[Flygtninge og familiesammenførte]

Noget andet som vi også skal til at tage alvorligt er, at vi har fået en regering, der åbenbart tror, at man kan bruge fattigdom som løftestang for integration. En regering, der med Inger Støjberg i spidsen vil sende en stor gruppe mennesker på integrationsydelse.

Det betyder, at denne i forvejen sårbare gruppe mennesker må se frem til et liv under fattigdomsgrænsen - og meget ringe vilkår for selv at kunne ændre den skæbne.

I SF vil vi ikke sidde på hænderne og vente passivt på de triste konsekvenser af regeringens nye integrationsydelse. Vi kan som kommune desværre ikke give en ekstra økonomisk håndsrækning til alle modtagerne af integrationsydelse – men vi kan styrke vores beskæftigelsesindsats, så tiden på den lave ydelse forhåbentlig kan blive forkortet.

Vi forslår derfor, at vi i København særligt styrker beskæftigelsesindsatsen for denne gruppe. Vi ønsker at styrke mentorindsatsen, at give bedre muligheder for at tage frivilligt arbejde og en særlig håndholdt virksomhedsrettet indsats. Desuden skal vi se på, hvordan vi kan forbedre helbredstjekket, så det i højere grad adresserer psykiske udfordringer.

[Børn – skole og dagtilbud]

Også i år vil SF prioritere midler til at de københavnske børn får de bedste muligheder for at lykkes med livet.

Vi vil sikre bedre normeringer i vuggestuerne fordi vi ved, at den tidlige indsats er forudsætningen for et godt børneliv.

Vejen til normeringer på 3 børn pr. voksen er lang, men vi håber, at der kan samles et ambitiøst velfærdspolitisk flertal – så vi kan tage det første skridt nu.

På skoleområdet ønsker SF at støtte de københavnske folkeskoler i at gennemføre den nye reform. Det handler om tid, ledelse og ressourcer.

Jeg ved godt, at det er old-school her på Rådhuset at tale om flere pædagoger i vuggestuerne og flere lærerkræfter i skolerne. Men helt ærligt – nogen ting kan bare kun løses med flere hænder og ikke med innovation og konsulent-figumdik.

[Bedre muligheder for københavnernes – også i fremtiden]

Og så er der fremtiden.

Vi skal også turde træffe beslutninger, der rækker ud over vores næsetip og vores "regeringstid."

København vokser. Derfor bakker vi i SF også op om ambitionerne om at bygge flere studieboliger og flere almene boliger.

Men det er ikke nok – vi er også nødt til at fremtidssikre den grønne by. Helt konkret ønsker vi i SF, at vi investerer i en bypark på Enghave Brygge, til glæde for de mange mennesker, som i de kommende år vil føje et nyt kvarter til vores by.

[Outro]

I SF har vi læst Økonomiforvaltningens regneark: Vi skal investere i veje, fremkommelighed, store administrationsbygninger og bedre beslutningsprocesser.

Lad mig sige det helt klart: SF går til budgetforhandlingerne med et entydigt ønske om at sikre et større fokus på kernevelfærden. Vi har et stort driftsråderum.

Lad os da for pokker bruge det.

Lad os investere i flere hænder.

Lad os investere i tid til omsorg og tid til faglighed.

Lad os investere i de mennesker, som skal sikre at København også er verdens bedste by at bo - i både i dag, i morgen og om rigtig mange år.

Dét er smarte investeringer!