

Konservativ budgettale 2016

(Det talte ord gælder)

Det skal være billigere at bo i København

København er en dejlig by, men der er hundedyrt at bo her. København er en af verdens dyreste byer at bo i. Det bør der laves om på. Det er dyrt at slå sig ned i København, og rigtig mange tvinges ud af byen, hvis de ønsker mere plads og gerne vil have en større lejlighed eller et hus.

Vi konservative vil gerne, at det bliver billigere at bo i København. Derfor ser vi gerne, at vi i budgetforhandlingerne nedsætter udgifterne ved at bo i København. Vi ønsker at nedsætte grundskatterne – den såkaldte grundskyld, så både lejere og ejere skal betale mindre til kommunen for at bo i København.

Det bør være sådan, at også folk med gennemsnitlige indtægter som fx sygeplejersker, lærere, pædagoger og politibetjente også får råd til at blive boende i København og endda også får råd til at bo i hus i København. Det kan vi gøre ved at sætte grundskylden til kommunen ned.

Kommunen har et stort økonomisk råderum i 2016, så hvis vi kan finde flertal for at nedsætte andre af kommunens skatter og afgifter indgår vi naturligvis gerne i en konstruktiv dialog herom, ikke mindst om nedsættelse af personskatterne.

Vedligeholdelsesgæld

Det glæder os, at der lægges op til, at Københavns Kommune også i 2016 afdrager på sin gæld. Vi ser gerne, at vi også for nedbragt vores såkaldte vedligeholdelsesgæld – at vi får genoprettet vore nedslidte veje, fortove, cykelstier, skoler, idrætsfaciliteter og andre bygninger. Det glæder os, at idrætsfaciliteter og skoler gennem de seneste år har fået et løft.

Vores nedslidte by har svært ved at klare klimaforandringerne. Blandt andet er 25 procent af vores afløb på vejene – de såkaldte vejbrønde – brast sammen. Det har den konsekvens, at cykelstier, fortove og veje står under vand i regnvejr. Vi har meget fokus, hvordan vi som by kan håndtere 1.000 årsregn, men desværre er vi ikke i stand til at håndtere såkaldt hverdagsregn.

Blot ved en almindelig regnbyge, så risikerer vi at få våde sko og fødder, hvis vi cykler på kommunens cykelstier, fordi evnen til at aflede regnvand ikke længere er til stede. Det duer ikke, og det skal og må vi nødvendigvis gøre noget ved snarest muligt.

Skolerne

Vi ønsker desuden mere fokus på kommunens folkeskoler, så børnene får lært noget mere. Vores vision er, at de københavnske børn skal være blandt landets dygtigste.

Alt for mange af de københavnske børn kan ikke læse og skrive godt nok, når de forlader den københavnske folkeskole. Alt for mange er ikke i stand til at læse og forstå en dagligdags tekst, så de kan klare sig i samfundet. Vi skylder børnene og os selv, at vi giver de københavnske børn et løft. En mulighed kunne være yderligere undervisningsdifferentiering.

For os er det også meget væsentligt, at alle skoler får en idrætshal. Den kan gøre gavn og give glæde for eleverne i dagtimerne og for fritidsforeningerne efter skoletid.

Også andre dele af idrætslivet ønsker vi at fremme. Vi vil gerne have sat penge af til en 11. mandsfodboldbane, kunstgræsbaner samt en skøjtehal på Østerbro.

Fremkommelighed og parkering

I nogle bydele i København har kommunen solgt mere end 1.200 flere parkeringslicenser, end der er parkeringspladser. Det er uhæderligt og dur ikke. Naturligvis bør der være parkeringspladser til alle københavnere, så ingen tvinges ud af byen. Vi mener, at der mangler parkeringsmuligheder til både cykler og biler.

Vi skal også have sat penge af, så der kan skabes bedre fremkommelighed i byen, så byen dimensioneres til, at vi bliver 1.000 flere indbyggere hver måned, og at vi forsat skal kunne komme frem, selvom vi bliver flere.

Vi ser også gerne, at der sættes penge af til at forberede byen til en større befolkning. Fx ser vi gerne, at vi får undersøgt, hvordan vi kan udvide kørebanerne på Ring2 og på de mange veje, der tidligere er indsnævret fra fire kørebaner til kun to kørebaner. Vi ser også gerne, at vi fastholder fokus på at få udbygget Metroen og får anlagt en havnetunnel.

Kultur

Vi er stolte af vores by, og derfor vil vi gerne vise dem frem. Vi ser derfor gerne, at der laves virtuelle turistruter, der kan gøre byen let tilgængelig for vore mange turister, og som kan vise vores smukke historiske og markante steder og bygninger frem. Det kunne passende understøttes af en belysning, så byens markante og historiske bygninger belyses om aftenen, så byen gøres mere interessant at færdes i også efter mørkets frembrud.

VI har tidligere fremsat forslag om, at København skal være vært for forfulgte forfattere og journalister. Det ser vi gerne realiseret i budgetaftalen.

Socialområdet

Vi har flere år i træk fremført et ønske om straksafvænnning af narkomaner. Det har der endnu ikke været tilslutning til. Det afholder os ikke fra at fremføre ønsket igen. De narkomaner, der ønsker at komme ud af narkomanien bør hjælpes straks, og ikke blot sendes hjem med oplysning om, at de kan komme tilbage senere, når der er plads. Når en narkoman har et ønske om at blive afvent, så gælder det om at gribe chancen og hjælpe personen, inden vedkommende rammes af abstinenser og fortryder.

Et rummeligt København

Vi skal kunne være stolte af København, og ingen skal tvinges til at forlade København pga. urimeligt høje boligpriser, mangel på parkeringspladser eller en folkeskole med alt for lavt fagligt niveau. Vi har højere ambitioner på Københavns vegne, og vil derfor gå til budgetforhandlingerne for at gøre København til et bedre og billigere sted at bo.

Vi vil rigtig gerne være med i budgetaftalen for 2016, så vi sammen kan gøre København til et bedre sted. Vi ser derfor meget frem til de kommende forhandlinger, hvor vi møder med et åbent sind.

Jakob Næsager

MBR, gruppeformand, C

23488012