

(Det talte ord gælder)

Andenbehandling af budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027

Budgettale

Laura Rosenvinge (A), 5. oktober 2023

Kære kammerater

Tusind tak for et rigtig solidt samarbejde om dette års budget.

Som socialdemokrat er jeg stolt og glad for det her budget. Med det her budget udviser vi ansvarlighed. Vi lægger prestigeprojekter til side og prioriterer det vigtigste, nemlig kernevelfærden og Københavns langsigtede udvikling.

Anker Jørgensen beskrev kernevelfærd:

"Kernevelfærden er hjertet i vores samfundsmodel. Det er gennem solidaritet og fællesskab, at vi sikrer velfærd og tryghed for alle borgere."

I Socialdemokratiet ser vi det som vores allervigtigste opgave: at sørge for hjerteblodet.

Det gør vi med stolthed i København.

Lad os huske at være stolte af, at vi værner om kernevelfærden for vores borgere. I andre kommunerne har resultatet af budgetforhandlingerne betydet en pædagog mindre på bostedet, det har betydet ingen banko-torsdag på plejehjemmet eller at vikaren i skolen spares væk og eleverne skal sidde selv.

Men ikke hos os. Det synes jeg står helt klart, når vi ser på hvor stor en del af budgettet, der samlet går til socialområdet. At vi prioriterer så stor en del af vores midler til byens mest udsatte kan vi godt være stolte af.

Nu siger vi tydeligt til alle borgere med handicap: Det kan ikke være jeres skyld at kommunerne ikke har penge nok. Det skal ikke gå ud over jeres liv, at der kommer flere, der har brug for hjælp. I København tager vi ansvar.

Der vil stadig være steder, hvor det er stramt. Vi løser ikke alt på socialområdet med den her budgetaftale. Men vi tager nogle meget vigtige skridt, som forhindrer, at der skal spares massivt over hele området.

Det er socialdemokratisk hjerteblod. Det er kernevelfærd.

Det er langt mere, end vi er vant til. Og det er vigtigt. Det er nemlig ikke bare tal i et regneark, det her kommer til at betyde noget for Københavnerne.

Når vi oversætter regnearket til virkelighed, så kan vi se betydningen helt inde på skolebænken.

Det betyder for eksempel, at det ikke er deres forældres økonomi og overskud, der skal være afgørende for, at om de kan få skolemad.

Det betyder, at vi sætter massivt ind mod ulækre toiletter – vi skal have renoveret de gamle, gule kummer ude på skolerne, som aldrig kommer til at se rene ud igen. Børn skal ikke holde sig hele dagen, fordi toiletterne er for ulækre.

Det betyder også, at eleverne får mulighed for at bruge tid i naturen og i skolehaven, i stedet for at bruge hele dagen foran tavlen.

Og for de elever, der har brug for helt nye rammer, kan nogle af skoledagene snart komme til at foregå ude på plejehjemmet, hvor de får muligheden for at gøre nytte for nogen, der har brug for dem. Mærke at de er nødvendige, værdsat.

Vi sørger også for at bevare vores gode klubber. At man kan gå til både guitar og trommer. For bare at nævne nogle enkelte af de initiativer, vi har med i aftalen for at sikre, at alle børn har mulighed for at deltage i positive fællesskaber.

Det er socialdemokratisk hjerteblod. Det er kernevelfærd.

På byens plejehjem vil vi også kunne se prioriteringen af velfærd i regnearket blive til virkelighed.

I aftentimerne vil der fortsat være overskud nok hos personalet til at give en god slutning på dagen. Vi investerer også i at få biologisk lys hos beboerne, for det hjælper med at holde styr på døgnrytmen og modvirker vinterdepression.

Ældre både på og udenfor plejehjemmene skal ikke være ensomme. Som ældre i København skal man stadig have mulighed for at opleve noget og indgå i et fællesskab. Derfor har vi investeret i ældreklubberne. I teater-arrangementer og en musikfestival.

Og byen skal være indrettet på en måde, så man har mulighed for at komme rundt, selvom man ikke længere er i topform. Derfor sætter vi midler af til at sænke kantsten og lave ramper, så man kan komme rundt i kørestol.

Det er socialdemokratiske hjerteblod. Det er kernevelfærd.

Men kernevelfærd handler ikke kun om bostederne, skolegårdene og plejehjemmene.

Som anker Jørgensen sagde: Det er det gennem solidaritet og fællesskab, vi skaber tryghed. Kernevelfærd er også Lynetteholm.

Vi viser solidaritet ved at give plads til en masse kommende københavnere, der ellers ville skulle kæmpe om de samme få boliger med endnu vildere priser som konsekvens.

Den skaber tryghed ved, at vi stormflodssikrer, så vi kan passe på vores by i en fremtid, hvor vi må forvente vildere vejr.

Lynetteholmen er nødvendig og ansvarlig. Den sikrer, at også fremtidens københavnere har en moderne by med grønne åndehuller, med boliger og med klimasikring. Den er kernevelfærd.

Og så er der klima- og biodiversitetskriserne.

Hvis vi kun har pæne hække og klippede græsplæner i byen, går vi glip af et kæmpe biodiversitetspotentiale. Og biodiversitet er ikke en luksus – noget lidt lækkert, man kan vælge til, når man har lyst.

Derfor er jeg også stolt af, at vi nu investerer over 50 millioner i biodiversitet, så vi kan sætte handling bag ordene i vores biodiversitetsstrategi.

Når det kommer til klimaet, så ved jeg, at vi om lidt får kritik for, at de Co2-reduktioner, som direkte kan udregnes af årets budgetaftale, er for små.

Den kritik er noget kortsynet i mine øjne.

Som I ved, mangler vi 400.000 tusind ton CO₂, for at blive CO₂-neutrale.

Så når debatten den seneste tid har handlet om, hvorvidt vi burde have fundet nogle tusind ton mere i co₂-reduktioner her og nu, ja, så taler vi altså virkelig om peanuts i det store billede.

For lad os være ærlige. Hverken 90 ton eller 16.000 ton gør et rigtigt indhug i de 400.000 ton. Og vi har for længst plukket de lavthængende frugter.

Vi er nødt til at gøre det smartere. Det er blevet tid til det lange, seje træk. Til de langsigtede investeringer, der virkelig batter.

Og det gør vi netop med investeringerne i varmepumper og Co₂ fangst. Det lyder måske ikke af meget, men potentialet er enormt. Med aftalen skal Høfor og ARC melde sig ind i kampen om et af de to statslige udbud på CO₂-fangst, hvor CO₂-effekten af det største udbud skal være mindst 1,4 mio. ton CO₂.

Det er den slags tiltag, vi har brug for.

Til slut vil jeg gentage det, jeg lagde ud med: Det her budget handler om kernevelværd. Kernevelværd og Københavns langsigtede udvikling. Og jeg gerne sige tak til partierne bag årets budgetaftale for at prioritere netop det.

Vi ser frem til at fortsætte arbejdet, når vi inden længe skal i gang med forhandlingerne om kommuneplan 2024.