

(Det talte ord gælder)

Førstebehandling af budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027

Budgettale

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen v/ stedfortræder Lars Weiss (A),
31. august 2023

Kære kollegaer

Kære Borgerrepræsentation

I dag går vi i gang med forhandlingerne om budgettet for 2024.

Som I ved, blev Sophie i søndags opereret for begyndende tarmslyng.

Det er gået godt. Og hun har det meget bedre.

Men det er grunden til, at jeg står her i dag, og hun følger BR-mødet på Kommune-TV App'en hjemmefra. Jeg gætter på, at det kan mærkes på seertallene.

Jeg har lovet at hilse jer alle fra Sophie. Hun ser frem til at indlede selve forhandlingerne på næste fredag.

Før sommerferien underskrev 7 partier...

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti

... en principaftale om budget 2024 og 2025 for Københavns Kommune.

Det er en ansvarlig og bred politisk aftale, der indeholder stærke visioner og et blik for hverdagen og velfærden.

Partierne er enige om byens retning. Vi vil udvikle København.

Og vi vil tage hånd om Københavns udfordringer på den lange bane.

Klimasikring. Boligmangel. Trængsel.

Og vi vil holde hånden under velfærden.

Det er en historisk aftale, der danner rammen for økonomien og budgetforhandlingerne de kommende to år.

Dermed sikrer vi ro og tryghed om den fremtidige retning for København.

Overordnet er vores økonomi i København god og stabil.

Men selvom København har en god økonomi, starter dette års budgetforhandling i minus.

I år står vi i København nemlig med historisk mange bundne udgifter til særligt vores store velfærdsområder.

Til at hjælpe vores mest udsatte.

Og til vores børn og unge, der har særlige udfordringer.

Derudover har regeringen påført Københavns Kommune en stor millionregning med deres reform af hjemløseområdet.

En reform, der har mange gode intentioner, men som unødigt pålægger København en stor økonomisk regning.

Vi indleder altså budgetforhandlingerne i minus.

Og vi ser ind i tid, hvor vi skal håndtere svære udfordringer, turde træffe vigtige beslutninger.

Partierne bag principaftalen har før vist, at vi er klar til at træffe vigtige beslutninger for København.

Det gør vi nu igen.

Med aftalen er vi blevet enige om at anvise finansiering på i alt 6,3 milliarder kroner frem mod 2035.

Til mere metro og til udbygning af den københavnske infrastruktur.

Vi er enige om at udvikle Østhavnen og Lynetteholm.

Og vi vil sikre mere metro til både nye og gamle områder af København.

For byen skal bindes bedre sammen.

Og vi skal bygge boliger til københavnernes og dem vi ved kommer hertil.

Vi vil udbygge og indtænke lokal vej- og cykelinfrastruktur i Østhavnen.

Der skal være gode cykelforhold i København. Det kræver, at vi indtænker cykelisme i vores byudvikling fra *starten*.

Derfor vil vi gå videre med en cykelforbindelse mellem Østerbro og Refshaleøen.

Ligesom vi også vil *undersøge* en forbindelse mellem Enghave Brygge og Islands Brygge.

Vi byudvikler for københavnernes, vores børn og for fremtidige københavnere.

Ligesom i resten af Danmark står København med en strukturel udfordring i forhold til velfærden.

Vi mangler dygtige, uddannede medarbejdere til vores vuggestuer, børnehaver, skoler og ungdomsklubber.

Vi mangler dygtige uddannede medarbejdere i ældreplejen og til vores arbejde med samfundets mest udsatte.

Med forvaltningssprog handler det om fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på de store velfærdsområder.

Det er én af vores tids største udfordringer for velfærdssamfundet.

Uden veluddannede medarbejdere kan vi ikke levere den hjælp og service som vi københavnernes helt berettiget forventer af et moderne velfærdssamfund.

Det er velfærdsudfordringer, vi simpelthen skal løse.

Derfor bliver det en bunden opgave til budgettet at sikre initiativer, der gør det mere attraktivt at være ansat i Københavns Kommune.

I København har vi et princip.

Vi skal tænke klima ind i alt, hvad vi gør.

Derfor har vi i 2022 indført et klimabudget, der kan vi vise klimaftrykket af de initiativer, der sættes i værk med vores budgetter.

Vi kan nu se, hvilket klimaaftryk, der er forbundet med at opføre skoler og dagtilbud og anlægge infrastruktur.

Vi kan se, hvor meget vi reducerer vores udledning ved at udskifte kommunens køretøjer til elbiler

... gøre det nemmere for cyklister at komme frem i trafikken eller energirenovere kommunens bygninger.

Og vi kan handle derefter.

Med vores nye klimaplan 2035 hæver vi ambitionsniveauet, så vi fremadrettet også skal omfavne de forbrugsbaserede udledninger i private husholdninger.

Konkret vil vi arbejde hen imod en målsætning om at halvere den forbrugsbaserede CO2-udledning fra alle københavnere inden 2035.

Ja, det lyder måske lidt teknisk. Men med denne ambition for øje tager kommunen en (ny) rolle som "facilitator" for en grønnere og sundere livsstil.

Hvor hovedopgaven består i at hjælpe til, at grønne og sunde valg bliver det nemme og attraktive valg for københavnere.

Samtidig må vi erkende, at de lavthængende frugter er blevet plukket.

Derfor er opgaven til budgettet også at tage de langsigtede briller på.

Og tage ansvarlige beslutninger, der sikrer, at København og københavnere holder snuden i klimasporet.

I København skaber vi rammerne for det gode børne- og ungdomsliv.

Vores dagtilbud. Skoler. Klubber. Legepladser. Jeg kunne blive ved.

Men selvom langt de fleste børn og unge har det godt, må vi erkende, at alt for mange mistrives.

Derfor bliver det en opgave i budgettet at understøtte mere tryghed og bedre trivsel for vores børn og unge.

Vi skal sikre, at det er trygt at gå på gaden og cykle i skole.

Vi skal sørge for at flere møder vores kulturtilbud. Det skaber dannelse.

Og vi skal arbejde mere systematisk med forebyggelse og håndtering af mistrivsel i Københavns Kommune.

Kære borgerrepræsentation.

Det er nu, at vi skal tage ansvar for Københavns udvikling.

Der er høje forventninger fra københavnerne. Fra vores samarbejdspartnere.

Og fra byens organisationer og virksomheder.

I Socialdemokratiet tror vi på, at vi kan løse udfordringerne sammen.

Og vi ser frem til vores videre politiske forhandlinger.

Fremtidens København er nu.

Tak for ordet.