

(Det talte ord gælder)

Førstebehandling af budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027

Budgettale

Birgitte Kehler Holst, 31. august 2023

Der er kamp om pladsen i København.

Og her på Rådhuset kan jeg høre, at vi også gør klar til kamp.

Igen i år skal vi forhandle om et budget, hvor der ikke er meget plads til at tage hånd om de udfordringer København står overfor.

Så vi må prioritere.

Skal vi bruge plads på et plejehjem? Fodboldbaner? Natur? Parkeringspladser?

I Alternativet går vi til forhandlingerne for at finde plads til tre mærkesager:

- En ren havn
- Børn før biler
- Styrket fællesskaber og demokrati

Først vil vi gerne sætte en ny udfordring på dagsordenen.

Københavnerne er vilde med at bade – også når vejret bliver gråt og koldt.

Det er fantastisk at se vores havnebade og strande blive brugt året rundt.

Men i Alternativet er vi alvorligt bekymret for badegæsternes og havmiljøets helbred.

Når vi, i vores iver efter at skaffe plads, udnytter Amager Fælled til byggeri og anlægger en kunstig ø, tyder meget på, at vi roder op i fortidens tungmetalforurening.

Nye målinger fortaget af GeoHav viser nemlig, at vandet i hovedstadsområdet nu har langt højere koncentrationer af tungmetaller end før de aktiviteter begyndte.

Den forurening kan lede til alvorlige mén, fordi vi optager metallerne gennem huden og indånder det fra dampe i vandoverfladen, når vi bader.

Jeg er glad for, at vi i denne forsamling før sommerferien blev enige om at se på muligheden for at måle kontinuerligt på tungmetaller i vandet.

For i dag måler vi slet ikke for tungmetaller.

De helt nye målinger kalder på handling nu.

Vi kan ikke tøve med at løfte vores ansvar som tilsynsmyndighed.

Der skal afsættes midler til en vedvarende monitorering.

Men vandet bliver ikke renere af at lave målinger, så vi er også nødt til at afsætte midler til at inddæmme fortidens forurening.

Lad os finde plads i årets budget til at holde øje med og stoppe udledningen af tungmetaller i vandet.

Alt andet er uansvarligt og at gamble med borgernes helbred.

Der er kamp om pladsen i byens rum.

Med en befolkningstæthed på over 7000 københavnere pr kvadratkilometer, så er der ikke plads til både biler, boldbaner, parker og skøjtebaner.

Vi er nødt til at spørge os selv, hvad er der mest brug for?

P-pladser eller plads til leg?

For Alternativet er svaret indlysende: vi vil sætte Børn før Biler

København skal være en by, hvor der er plads til at være barn.

Langt de fleste københavnere ikke har en bil.

Kun ca. 30% af dem der har en bil, bruger bilen til hverdag. De resterende 70 %, har en bil stående og fylde på vores gader mandag til fredag.

Det er spild af vores fælles plads.

Vi mener, flere familier skal have mulighed for at gøre deres vej til en grøn bylivsgade.

Til en barndomsgade, hvor det er trygt for deres børn at lege.

Derfor går vi til forhandlingerne, med ønsker om:

- Flere penge til bylivsgadepuljen,
- Højere takster på p-pladser,
- støtte til samkørselordning

Så det bliver lettere at komme af med de 70% af bilerne, der ikke bruges til hverdag.

Men det er ikke kun for børnene, at bilerne er nødt til at vige pladsen.

Det er også for biodiversiteten.

I aften har jeg hørt flere partier nævne, at de vil bruge mere af vores fælles byrum på asfalt til parkering. Det klart, at det betyder mindre plads til insekter og planter.

Men der er behov for langt mere plads til insekter, træer og planter – ikke minder. Vi er nødt til at gøre op med et status quo, der sætter de få privatbilisters interesser højest

Alternativet vil en anden vej.

Faktisk vil vi samme vej som borgerne på Østerbro.

De har i den seneste borgersamling meldt klart ud, at de hellere vil være en "grøn forgangsbydel" end have flere parkeringspladser.

Derfor kommer vi til at lægge vægt på at fremme biodiversitet og begrønning af byen.

Borgersamlinger, som den på Østerbro, er en del af den demokratiske fornyelse, som denne samling har sat i gang.

En anden er københavnerforslag.

Sidste år gav vi nemlig københavnerne mandat til at stille forslag direkte herind i salen.

En gave til lokaldemokratiet.

Så det er på sin plads at give københavnerne nok tid til at tage mandatet i brug.

Ellers risikerer vi en start-stop borgerinddragelse, som i værste fald skader demokratiet.

Derfor vil vi have sat penge af til en forlængelse af københavnerforslag i årets budget.

Der er ikke kun kamp om pladsen i byens fysiske rum, men også om pladsen i vores fællesskab.

Over 600 tusind mennesker har valgt at bo i København. Og vi lever vildt forskellige liv. Sådan skal det også være.

Livet tager nogle af os med ned ad en barsk vej.

Når det sker, så har vi brug for, at fællesskabet har plads til at rumme os, indtil vi kommer på benene igen. Fx ved sygdom, misbrug, traumer efter flugt eller efter ens barn har modtaget en diagnose

De behov mener vi skal prioriteres.

Det gør vi blandt andet ved at værne om de københavnske NGO'er og socialøkonomiske virksomheder, som står klar til at hjælpe med værdighed.

Jeg kan blandt mange nævne Hjerterum, Settlementet, Reden og Linje 14.

De rækker ud til os, fordi de har hårdt brug for finansiering af initiativer som fx Gang i Gaden

Eller et fixerum for kvinder – ikke ude i fremtiden men her og nu

For flere handler finansiering om ren overlevelse

Og så er der kampen om tiden. Tid til trivsel, tid til fritid og tid til det levede liv.

Børn har svært ved at følge med i undervisningen, når den ligger til sent ud på eftermiddagen. De mangler tid til mere frit samvær.

Vi har været igennem en pandemi, som har vist os, at det er muligt at indrette arbejdslivet mere fleksibelt og stadig levere resultater.

Faktisk har fleksibiliteten øger trivsel for mange.

Derfor går vi til forhandlingerne med forslag om

- en kortere skoledag til de små
- og forsøg med en kortere og mere fleksibel arbejdsuge til de voksne.

Vi glæder os til at sætte os på vores plads om forhandlingsbordet sammen med jer.

Vi håber stadig på, at der bliver plads til andet end at Københavns udvikling dikteres af hensynet til et mega-projekt med en kunstig ø, motorvej og dyre boliger.

Fordi vi vil gerne være med til at tage ansvar for at løse de store og svære udfordringer, som københavnere står over for.

Tak for ordet.