



Gorm Gunnarsen (Ø)

Spørgsmål om skolebiblioteker

06-06-2023

Kære Gorm

Sagsnummer I F2
2023 - 9278

Du har den 29. maj 2023 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om skolebiblioteker:

Dokumentnummer i F2
3310802

1. *Har alle folkeskoler i København skolebiblioteker med bibliotekshylder, der udstiller trykte bøger?*
2. *Hvordan er vilkårene, for at en elev gennem sit skolebibliotek kan få adgang til en trykt bog, der findes på andre skolebiblioteker eller i folkebibliotekerne. Er det forvaltningens indtryk, at der er mange af den slags transaktioner?*
3. *Hvilke muligheder findes for at styrke elevernes mulighed for at få adgang til trykte bøger om emner, der i særlig grad fanger deres interesse?*

Sagsnummer i eDoc
2023-0253532

Besvarelse

Ad1 – *Har alle folkeskoler i København skolebiblioteker med bibliotekshylder, der udstiller trykte bøger?*

Forvaltningen er ikke bekendt med, at der skulle være skoler, der ikke har et Pædagogisk Læringscenter (PLC) med trykte bøger, som er synlige og tilgængelige for lærere og elever. Det kan både være undervisningsbøger og frilæsningsbøger. Derudover er analoge klassesæt oftest også opbevaret på skolens PLC.

Det er skolerne selv, der bestemmer indretningen af skolernes Pædagogiske læringscenter, herunder det fysiske skolebibliotek.

Ad2 – *Hvordan er vilkårene, for at en elev gennem sit skolebibliotek kan få adgang til en trykt bog, der findes på andre skolebiblioteker eller i folkebibliotekerne. Er det forvaltningens indtryk, at der er mange af den slags transaktioner?*

Forvaltningen har ikke viden om, hvorvidt elever kan få adgang til bøger fra et andet skolebibliotek eller folkebibliotek.

Center for Politik og HR
Ledelsessekretariatet
Rådhuspladsen 1 1550
København V

EAN-nummer
5798009382160

Varetagelsen af skolernes PLC er en decentral opgave. Det varierer derfor fra skole til skole, hvor stor den fysiske samling er, hvilken kvalitet den har, hvor mange nye bøger der indkøbes, hvor mange medarbejdertimer der allokeres til opgaven, og hvilken "betjening" der er af eleverne ift. frilæsning mv.

På fire af kommunens skoler (Harrestrup Å, Dyveke Skole, Tingbjerg Skole og Ørestad Skole) er det oprindelige skolebibliotek erstattet af folkebiblioteker, der er placeret på samme matrikel som folkeskolen. Det betyder, at eleverne på de pågældende skoler tilgår folkebibliotekets samling af bøger, når de skal finde materiale til fx frilæsning eller lign.

Ad3 - *Hvilke muligheder findes for at styrke elevernes mulighed for at få adgang til trykte bøger om emner, der i særlig grad fanger deres interesse?*

Forvaltningen har ikke viden om, hvordan de enkelte skoler arbejder med at styrke elevernes mulighed for adgang til bøger med særlige emner, der fanger deres interesse - jævnfør også svaret på spørgsmål 2 om, at varetagelse af PLC er en decentral opgave.