

Mødet torsdag den 15. juni 2000 kl. 16.00

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): God aften. Mødet er genoptaget.
Jeg har fra Venstres Gruppe modtaget meddelelse om, at der ønskes indkaldt en
stedfortræder til deltagelse i mødet i stedet for Preben Bille-Brahé, der er blevet syg. 1.
stedfortræder, Lise Højweg, er indkaldt. Jeg skal here, om det giver anledning til be-
merkninger? (Lars Hütters: Jeg tror ikke på det). Jeg spørger, om det giver anledning
til bemærkninger fra talerstolen. (Lars Hütters: Han var frisk nok i går). Jeg synes især
Lars Hütters skal passe på med den slags udsagn.

Jeg vil godt byde velkommen til Lise Højweg til arbejdet og til samarbejdet. Vær-
go at råge plads og velkommen.

(Forsamlingen rejste sig)

23) BR 290/2000. Lokalplan "Holmen II" samt tillæg til Kommuneplan 1997
Indstilling om, at forslag til lokalplan "Holmen II" for området bestående af Arsen-
aleen, Dokken, Frederiksholm, Christiansholm, Nyholm, Margretheholm, del af Christi-
anshavns Voldanlæg (Quintus Bastion, Charlotte Amalias Bastion, Quinti Lynette og
Rejsdalvej) og "Trekantgrundet" (arealer begrenset af Laboratoriegården, Rejsdal-
vej og Prinsessegade) med tilhørende vandarealer og forslag til tillæg til Kommuneplan
1997 vedlages med henblik på fælles offentliggørelse, samt at der i forbindelse hermed
fastsættes en indsigelsesfrist på 2 måneder (elstids 1. juli næste)

(Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget)

Mikkel Warming (Ø): Negat i diskussionen i denne lokalplan har handlet om trav-
fikken. Jeg skal bare gentage for den indhyldende forsamling Enhedslisten helt prin-
cipielt synspunkt, nemlig at Holmen burde være bilfri, således at trafikbetjeningen ske-
te med kollektive trafiknridler.
Det synspunkt vil vi gerne sammen med andre bringe ind i den offentlige høring, og
jeg skal derfor anmode om lov til på mandag at indlevere osv. osv. Jeg går ud fra, at SF
har det samme.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Mandag kl. 12 vil være fristen for
Mikkel Warming fra Enhedslisten os for SF, forstå jeg, som markerer med Martin
Günther, der nikker, at SF kommer med en bemærkning, som også bliver indleveret in-
den kl. 12.

Indstillingen blev godkendt.

Kommentar [B1]: 002024622D
OC

24) BR 267/2000. Lokalplan "Bjerrégårdsvej"
Indstilling om, at foreslæg til lokalplan "Bjerrégårdsvej" for området begrenset af Valby-
Langgade, Bjerrégårdsvej, jernbanens terræn, Vestbanevej, basiskær af ejendommene
matr.nr. 1871, 14p. 14ac Valby, København, sydskel af ejendommen matr.nr. 1797 ihid-
og Kirkevænger vedliges med henblik på offentliggørelse, idet bemærkes at lokalplan-
forslaget fastlægger, at der kun må indrettes erhverv i villaer med et etageareal på 300
m² og derover, og at erhvervsstageraet ikke må overstige 1100 m² pr. ejendom - der
i værkethed lokalplancprocedere for den østlige side af Bjerrégårdsvej, samt at der i for-
bindelse hermed fastsættes en et indsigelsesfrist på 2 måneder.
(Bygge- og Teknikudvalget)

Indstillingen blev godkendt.

- 25) BR 264/2000. Busfremkommelighedsprojekter 2000**
Indstilling om kapitalbevilling på 5.43 mill. kr. på konto 2.22.3 til busfremkommelighedsprojekter i Københavns Kommune i år 2000 og indtægtsbevilling på 2.43 mill. kr. på konto 2.22.3 til busfremkommelighedsprojekter i Københavns Kommune i år 2000, samt at 1,0 mill. kr. i 2000 overføres fra driftskonto 2.11.1. Vejledigeholdelse, til anlægskonto 2.22.3 Vejanlæg.

(Bygge- og Teknikudvalget)

Indstillingen blev godkendt.

- 26) BR 262/2000. Betonrenovering m.m. i "Revalsgården"**
Indstilling om, at Bygge- og Teknikudvalget begrundes til at godkende to projekter vedrørende udbedring af betonskader og renovering af gårdanlæg samt udskifning af vinduer i A/LB, ejd. 60 "Revalsgården", matr.nr. 707, 1156 og 1157 Udenbys Vester Kvært, beliggende Ledlandsvej/Sønder Boulevard/Sæborgade, at gældende de endelige projekter ikke opfylder invitationer, alle under forudsætning af, at de endelige projekter ikke opfylder væsentlige fra det foreliggende, samt til at give garantii for op til 40 % af realkreditlånet, der optages til finansiering af udgifter i forbundelse med udbedring af betonskader og renovering af gårdanlæg.

(Bygge- og Teknikudvalget)

Indstillingen blev godkendt.

- 27) BR 263/2000. Renovering af Sofiegårdens Kollegium**
Indstilling om godkendelse af projekter for renovering/modernisering af kollegiet Sofiegårdens ejendom Dronningengsgade/Sofiegade/Dvergaden oven Vandet, matri.nr. 186 Christianshavn, om begrundelse for Bygge- og Teknikudvalget til at meddele tilslagn

- om kommunal støtte i form af garanti for realkreditlån samt andel af ydelsesstøtte, at meddele indehavere for eventuelle underskud på kollegiets fremtidige drift, og at acceptere, at de kollegiet tidligere bevilgede lån om nødvendigt respekterer det ansægte renoveringslån, samt at gældende det endelige projekt og anskaffelsessummen, dit under forsendning af, at der ikke er væsentlige afgjelser i forhold til det foreliggende.**

(Bygge- og Teknikudvalget)

Indstillingen blev godkendt.

Kommentar [W1]: 00029192D
OC

- 28) BR 298/2000. Støtte for år 2000 m.v.**
Indstilling om, at der gives Bygge- og Teknikudvalget begrundelse vedrørende ansængninger om støtte til bygningsforbedringsarbejder, begrundelse til af dette års og af kommande års bevilinger til bygningsforbedringsarbejder i medfør af byformelslovens kap. 3, § 11, stk. 5, forlods at reservere midler til supplerende støtte i forbindelse med boligkommissionens påbuds i medfør af lovens kap. 9, begrundelse til at udnytte eventuelle overskydende midler/yderligere rammebevilling til byformelslovens bestemmelser i henhold til byformelslovens kap. II, eller påbudsseger efter byformelslovens kap. 9 fra Boligkommissionen med supplerende støtte, begrundelse til at opfæatte en disponitionsramme på 9,8 mill. kr. til eventuelle højeværdige arbejder i kommande byformelsesområder og til merittagen til allerede bevilgede ejendomme belyggende underfor bl.a. disse områder, at Bygge- og Teknikudvalget tilskriver ansægning vedrørende ejendomme, der ikke kan opnå bevilging i år 2000, at bevilningssammensætningen er opbrugt, og at der må rettes fokus hervede inden 31. januar 2001, såfremt ansægningerne ønskes oprettholdt med henblik på senere bevilging, begrundelse til at meddele tilslagn om stede til gennemførelse af boligforbedringsarbejderne på de omhandlede ejendomme i overensstemmelse med byformelslovens regler herom, begrundelse til at afholde de med boligforbedringsarbejderne forbundne udgifter, samt begrundelse til i forneden omfang på kommunens vegne at garantere for lån i overensstemmelse med byformelslovens §

Kommentar [W2]: 00028376D
OC

Kommentar [W3]: 00028377D
OC

65 til finansiering af boligforbedringsarbejderne i det omfang, finansiering ikke kan gennemføres, medmindre der stilles særlig sikkerhed for långivningen.

(Bygge- og Tekniskudvalget)

Indstillingen blev godkendt.

Peter Staarup (O): Jeg skal sige, at vi har i vores gruppe drøftet meget indgående den her skrøning, der sker af mulighederne for noget behyggelse, boliger derude. Vi synes altså grundlæggende, det er ørkenigt, at det ikke kommer i stand, at det ikke bliver til noget. Så derfor vil vores holdning være, at vi siger ja til, at der gives erstatning til advokaten, men vi en ikke indstillet på at droppe de her planer. Så derfor vil vi godt bede om, at der bliver delt afstemming i forhold til det her.

**29) BR 296/2000. Redegørelse for hyforneyelsens forslab
Indstilling om, at de af By- og Boligministeriet tildele rammer for 2000 og 2001 prioriteres som anfør i indstillingen, men at Ballumsgade Nord 2. etape forventes færdiggjort i 2002, angået at der endnu ikke er udmeldt rammebelob for 2002.**

(Bygge- og Tekniskudvalget)

Indstillingen blev godkendt.

Mikkel Warming (Ø): Det glædelige i dag er, at folket vandt kampen om Folkets Park, og det kan alle åbenbart tiltræde, så vidt jeg kan se.

Jeg skal bare gentage og bede om, at den bemærkning, Enhedslisten har haft tidligere, protokolfores, nemlig at vores selvfølgelige tilslutning til, at Folkets Park bevares og overføres til Indre Nørrebro Bydelstråd, ikke bryder, at vi vil stemme for byggeri i »Have På en Nak« eller et parkeringshus i Blågården, sådan som man har lagt op til den studehandel, der er lavet ind dele af Indre Nørrebro Bydelstråd.

Lars Hatters (L): Det er jo en sag, som har oplagt befolkningen på Indre Nørrebro igennem mange år og med støtte fra store dele af københavnerne og den københavnske fagbevægelse.

Jeg skal derfor også hilse velkommen, at det er lykkedes at bringe forståelse herinde på Rådhuset for, at der er brug for disse arealer til aktiviteter for borgerne på Indre Nørrebro.

Jeg skal beklage, at det igennem så mange år ikke er lykkedes nogen for for Borgerrepræsentationen og den gamle magistrat og borgmestersyre og alt, det der er forst, hvad det var der foregik. Så kunne vi have undgået den situation, som vi er i nu.

Jeg skal sige, at i økonomiudvalget er jeg blevet overbevist om, at juridisk bør det tidlige medlem af Borgerrepræsentationen Jeanette Oppenheim have erstatning, og det er den eneste grund til, at jeg stemmer for det, fordi jeg synes på en eller anden måde godt, man kunne have taget bestik af situationen. Jeg havde sådan set allerede forudsæt, at det ville ende på den her måde. Men det er da godt, at der også kommer en erkendelse herinde i Borgerrepræsentationen.

Jens Johansen (F): Da denne sag var på for efterhånden længe siden, sagde vores ordfører for SF, at det er nødvendigt at træffe gode beslutninger. Det var ikke nogen god beslutning, dengang det blev besluttet, at nu skulle der bygges her i Folkets Park. Det er en god beslutning at give sig.

Hvis det kostet kommunen noget, og budgetforsamlingen har erkendt det, så skal vi gøre mækere, at det her betyder, at nu bliver der ikke bygget, og derfor vil vi stemme for indstillingen.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Modet 15. juni 2000

Borgmester Søren Pind: Jeg tror næppe det for særlig mange partier egentlig er sådan en stor glædens dag i Borgerrepræsentationen. Det var ikke helt det, man egentlig havde forestillet sig, da man gik i gang om overvejelserne for det her område.

Der har jo været en temmelig heftig diskussion, må man sige. Der har også været taget metoder i anvendelse, som jeg vil karakterisere som antidemokratiske, og som vi ikke bør ligge under for.

Men forslabet i denne sag har gjort, at det var nødvendigt at gå ind i en mere tæt drejfelse med de lokale kræfter i området og finde en løsning, som er afbalanceret i forhold til den virkelighedens verden, som nu engang forelå. Der synes jeg, at jeg skyder at sige her fra talerstolen, at vores forvaltning har gjort et fremragende stykke arbejde i lokalområdet, har været ude og satte noget på skinner, som ellers fra begyndelsen af så meget, meget svært ud.

Som man vil kunne se af indstillingen, er der jo tale om en hældning med 4 punkter i hvori bl. a. er indeholdt et parkeringsanlæg, og det er klart et af argumenterne for, hvorfor Venstre har tiltalt det her. Vi vil nu gennemføre de 4 punkter i Bygge- og Teknikudvalget snarest muligt.

Det er klart, at selve erstatningssummen er der stikkert nogle, der gerne vil diskutere. Men jeg tror ikke, Københavns Kommune vil stå sig ved at gå ind i en nærmere diskussion her, for selvfølgelig skal den person, som er gået ind i god tro til kommunens plantegning, have en ordentlig ersättning.

Så dette blot et signal om, at der er bred enighed om, at de 4 punkter, som er nævnt, henger sammen, at de vil blive gennemført, og at de vil blive gennemført i Bygge- og Teknikudvalget snarest muligt efter sommerferien.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Jeg skal sige, at Peter Skarups begrunding drejer sig om delt afstemning om de 4 »atcer«, men også om en deling af det 1. »at«, og sådan vil vi foretage afstemningen.

Jeg er ked af, at Søren Pind ikke konstaterer, at det er godt, at folket er blevet hørt, og at dialogprocessen er gået i gang, og at Socialdemokratiet og andre, og det synes jeg

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Modet 15. juni 2000

Johannes Nymark (A): Når jeg tager ordet, er det for kort at så fast, at denne sag er en udlebret af, at vi over for Nørrebro har strakt hånden ud og sagt, der er en rekke uløste problemer, som umageligt giver anledning til præderynker både her og der. Vi vil godt se tingene under et, og det, der ligger her, er resultatet af en sådan dialogproces.

Når Folkeets Park kommer frem nu, hænger det jo sammen med, at der står en advokat med et tab og kan jo ikke vente på få de penge. Men som Søren Pind også understregede, så er der tale om en række forskellige forhold, som hænger sammen, og som er en samlet helhed, en samlet enighed om, at sådan går vi videre på Nørrebro.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Så går vi til anden runde, og så er det Lars Huiters – inspireret af, hvor jeg, borgmester Søren Pind.

Lars Huiters (L): Den socialdemokratiske ordfører, Johannes Nymark, fremhævede jo præcias det, det drejer sig om i denne sag, at man har rakt hånden ud og er gået ind i en dialogproces.

Når jeg kommer på talerstolen, så er det Venstres borgmester Søren Pind, som berklagede, at der i denne situation af folket var anvendt udemokratiske metoder. Jeg ved ikke, hvad det er borgmester Søren Pind havde gået ind på, at der i denne forbindelse burde have været aftoldt en folkeafstemning, så havde det været helt klart, at folket på Indre Nørrebro havde sagt, at dette område naturligvis med den tætte bebyggelse, der er på Indre Nørrebro, bør give mulighed for rekreative områder.

Jeg vil snarere sige, at når man ikke lytter til folket, og man klynger sig til magten og forsøger at handle hen over, hvad der er folkets berettigede krav, så nærmer det sig efter min opfattelse betenklig udemokratiske metoder.

Jeg vil sige, at hvis Søren Pind mener, at man i den fortvivlende selvhjælp fra folket side har påberåbt sig nogle ting, som vi måske godt kunne have tankt os havde været anderledes, så drejer det sig ene og alene om, at man skal altså lytte, og man skal være parat til at gå i dialog.

også, Søren Pind skulle, har rakt hånden frem til, at vi får et godt resultat for Indre Nørrebro.

(Kort bemærkning).

Jens Johansen (F): Det er lidt i samme holdgåde, og det er til Søren Pind. Jeg kunne da godt lide at vide, hvad der før for nogle antidemokratiske metoder, som bydelsrådet på Nørrebro har brugt.

I øvrigt synes jeg nok, at en repræsentant for Venstre burde bøhække sig lidt, når man betænker, hvordan Venstre, i sin begyndelse i hvert fald, måske næppe i nutiden, var et folkeligt opent mod et provisoriestyre ved Esstrup. Jeg tror, bønderkarlene med mere end én husar i landsbydammen.

Men det kan Søren Pind selvfølgelig sige herrej hjemme i historien. Nu sidder vi på magten, og derfor skal vi også sætte os på folkets.

Borgmester Søren Pind: Det er en velkendt sag i det danske Folketing, at skal man sørge for, at en hemmelighed ikke bliver offentligjort, så skal man fortælle den fra Folketingets talerstol.

Her i Borgerrepræsentationen har det i hvert fald ofte været min påstand, at hvis folk vidste, hvilken den almindelige københavner vidste, hvad der egentlig blev sagt fra denne talerstol, så ville man kørse sig, og så ville venstreøjens repræsentation i denne by være langt mindre.

Når vi nu taler om demokrati, så hører jeg faktisk både Jens Johansen, det overrasker mig meget, og Lars Hutters gå imod det repræsentative demokrati. Det er jeg falktisk ked af.

Når man anmelder mig direkte om at nævne eksemplet på antidemokratisk virksomhed, så kan jeg nævne overfald på ejendomsmæglere, som har prøvet på at afhænde andelsboliger, salgsmoder, som er blevet abbrudt, mæder, hvor man har inviteret borgere, som er blevet blokeret, og et overfald på en hemmeligholdt adresse, som man af en eller anden manekeligt årsag kunne finde frem til helt nede i Korsør, hvor en løk BZ'ere kerte ned og smed brosten ind ad vinduet til den pågældende ejendomsmægler.

Det er, hvad jeg kalder antidemokratiske metoder, hr. Lars Hutters, og jeg synes, det er uklaedeligt, uklaedeligt og skammeligt, at man fra denne talerstol prøver på at gå i rette med denne bøs folkevalgte forsamling på den her måde. Sådan noget ønsker jeg ikke at ligge under for.

Men vi har valgt dialogen, vi har valgt samtaLEN, vi har fundet en løsning, som jeg med nød og næppe kan stå inde for. Men nogen glædens dag er det ikke, og jeg synes ikke, det klæder Lars Hutters.

Overborgmesteren (**Jens Kramer Mikkelsen**): Så er der en kort bemærkning – til sagen – til Lars Hutters.

(Kort bemærkning).

Lars Hutters (L): Jeg tror nu altstå også, at selv Søren Pind fra Venstre vil være enig med mig i, at der er tiuspunkter, hvor det vil være korrekt at gå imod også de beslutninger, der er truffet i Borgerrepræsentationen. Det er ikke alle beslutninger, der er lige kluge, og det må man vel nok have lov til.

Alltså jeg vil stadig væk fastholde, at den bevægelse, som har været i gang derude, har været demokratisk i bund og grund, den har været folkelig.

Men der skal heller ikke herske nogen tvivl om, at når jeg har talt om den folkeets nødhjælp, som det er blevet skubbet ud i, fordi man ikke har villet lytte, med hensyn til brosten osv., så skal jeg være helt klar i min tale, at det er selvfolgeglejl. Heller ikke noget, jeg ligefrem sætter pris på, under ingen omstændigheder. Jeg fortrækker dialogen, jeg fortrækker, at man lytter til, hvad der sker i befolkningen. Hvis det endelig er sådan, så fortrækker jeg, at der er en folkeafstemning, hvor folket får lov til at tale, og det ved Søren Pind i øvrigt også ganske udmedeckt.

(Kort bemærkning).

Jens Johansen (F): Af mit første indlæg burde det være klart, at der er noget, som er kendt for Venstre, som hedder »ekstraparlamentarisk virksomhed«. Det har Venstre jo også selv præsteret. Det startter vi. Vi synes, det er godt, at demokratiet har mange

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

strenge at spille på, ikke bare repræsentativiteten. Og det er altså noget andet end antidemokratisk, det må jeg nok sige.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Skal vi ikke konkludere nu, at denne sag fører formentlig til en meget, meget bredt opbakket løsning af folk med meget, meget forskellige indgangsvinkler til sagen.

At opførelse af andelsboliger og afhændelse af ejendomme i Folkets Park opgives blev godkendt med 43 stemmer mod 5.

Anden halvdel af 1. »at« blev godkendt med 48 stemmer.

2. »at« blev godkendt med 48 stemmer.

3. »at« blev godkendt med 44 stemmer mod 5.

Indstillingen blev godkendt.

Mikkel Warnings i BTU fremførte bemærkning indgår i protokollen.

31) BR 306/2000. Stiftelse af Brumleby Almene Andelsboligforening

(*Bygge- og Teknikudvalget*)

Indstillingen blev godkendt.

32) BR 307/2000. Klage over erhvervs parkeringslicens

Indstilling om udkast til udalelse til Indenrigsministeriet vedrørende klage over erhvervs parkeringslicens.

(*Bygge- og Teknikudvalget*)

Peter Staarup (O): Jeg skal sige, at vi har i Dansk Folkeparti ikke stillet i Bygge- og Teknikudvalget, men jeg vil godt lige redgøre for vores holdning.

Som det tidligere har været fremfor ham i Borgerrepræsentationen, også i den andringstilslag, som Dansk Folkeparti og Venstre stillede til parkeringslicensordningen, så er vores opfattelse, at det er hul i hovedet, det man laver. Det skremmer beboere, enhver drivende væk fra brokvartererne og får i ligesortet den modsatte effekt af det, som vi gerne ville, nemlig at få flere gode, sterke skatteydere til kommunen.

Derfor er vores udgangspunkt for den her indstilling, der er fra forvaltningen, at vi vil være modstandere af den, fordi den avisir den klage, der er fra Nørrebro Handelsstandsforening, som vi synes er fuldstændig velbeggrundet. Vi er enige i Nørrebro Handelsstandsforenings indstilling om, at det her er på kanten af grundloven.

Vi synes, at man fra partiernes side skal overveje meget kraftigt sin stillingtagen til det her, fordi det rammer én bestemt gruppe, som ingen, har jeg hørt, ja, det skulle måske lige være Enhedslisten, kan være interesseret i at ramme, nemlig erhverslivet, men også borgernes rundt omkring i brokvarterne.

SA opfordringen skal lyde, at man støtter Handelsstandsforeningen på Nørrebro og andre erhvervsdrivende på Østerbro, der er meget kritiske over for det her, og stemmer imod indstillingen og sørger for at få lavet rimelige forhold igen for dem, der skal parkere i brokvarterne.

33) BR 307/2000. Indstilling om godkendelse af stiftelse af Brumleby Almene Andelsboligforening

(*Bygge- og Teknikudvalget*)

Indstillingen blev godkendt.

Kommentar (W7): 0029873D
OC

Borgermester Søren Pind: Når jeg tager ordet, så er det fordi det er mit navn, der står på det brev, der skal sendes afsted til Indenrigsministeriet, og det er jo ikke med den største lyst, at jeg sender det pågældende brev af sted.

Men jeg må sige, at det brev, der sendes af sted, er den kolde jura og ikke den varme politik. Derfor drejer det sig først og fremmest om spørgsmålet: Er der hjemmel, et-

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Ier er der ikke hjemmel til at opkræve det pågældende gebyr? Det lader til, efter at vi har drøftet situationen gennem med kommunens advokat, at der rent faktisk er hjemmel, færdselslovens § 107, sat vidt, jeg husker, det kan godt være, det er forkert. Men i invert fild er der hjemmel til at opkræve det, hvis det har karakter af en færdselsmæssig foranstaltung. Det er nok vanskeligt i forhold til de drofelfser, der har været i Bygge- og Teknikudvalget, andet end at sige, at det er det, det siger på.

Venstre er så klart uenig i det sigte. Vi mener, det er politisk meget vanskellig at forklare borgernes og de erhvervshindende, hvorfor en erhvervslicens skal være så meget dyrere end f.eks. en behovslicens. Men det er politik, det er ikke jura, og derfor bliver det brev selvfølgelig sendt af sted som kommunens svar på den klage, der er sendt til Indenrigsministeriet.

Ole Hentzen (C): Når nu Dansk Folkeparti ligesom forsøger at drage den politiske vincel ind på et juridisk svar, så bliver vi også nødsaget til at signalere selvfolge fra talerstolen, at når man nu ikke fra Dansk Folkeparti har kunnet læse, at det er jurasvar og ikke det politiske svar, så skal der ikke hæske nogen som heist trivi om, at Den Konservative Gruppe også er imod det her. Men juran er altå noget andet, og ligefrem at stemme imod et brev, som man er eng i juridisk, men absolut politisk uenig i selve substansen, det vil være det rene vanvid, ville være populisme i den højeste grad, og der finder man ikke Det Konservative Folkeparti.

A. Benhaddou (D): Jeg vil blot tilkendegive, at jeg på vegne af CD undlader at stemme, idet netop som borgmesteren på området nævnte her, man mener åbenbart, at det er en færdselsmæssig foranstaltung, der er tale om her. Men det er jo netop forskellen mellem behovslicensen og erhvervslicensen, som jeg mener hæmmet vores erhvervsudvikling i Københavns Kommune, og som af den grund, mener jeg, er med til at underminere vores positive udvikling på erhvervsområdet. Så derfor undlader jeg at stemme, og derved tager jeg ikke direkte stilling hverken til jura eller til det politiske.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

1. næstformand (Helle Hedemann): Der er ikke flere, der har begrebet ordet. Jeg kan sage, at vi har modtaget en protokolbemerkning fra Dansk Folkeparti. Da den skulle have været læst op fra talerstolen, så læser jeg den lige op her. Der står:
 »Dansk Folkeparti tager afstand fra den ekstrashat, som parkeringslicensen er udtryk for. Dansk Folkeparti mener ikke, at der er hjemmet til opkrævningen af parkeringslicensen, som er på kant med grundloven.«

Indstillingen blev godkendt med 38 stemmer mod 5.

33) BR 285/2000. Overtagelse af Amagerbanen

Indstilling om, at Københavns Kommune overtager den nedlagte Amagerbanes arealer fra Amagerfællesrådet til Vermundsgade vederlagsfrit, at arealerne overtages som førefindes at arealerne administreres af Bygge- og Teknikforvaltningen som et parkbånd med mulighed for etablering af en fremtidig stiftsforbundelse, samt at Bygge- og Teknikfællesrådet indarbejder udgifterne til de mijamassige afvergeforanstaltninger på arealerne samt driftsudgifterne til vedligeholdelse af arealer i udvalgets budget inden for budgetrammen for 2001.

(Bygge- og Teknikudvalget)

Indstillingen blev godkendt.

34) **BR 297/2000. Ansetelse af tjenerstemænd fra BusDanmark som parkbetjente**
Indstilling om, at der gives en tillægsbeløning på 1.234 mill. kr. på konto 0.21.1 til ansættelse af tjenerstemænd fra BusDanmark som parkbetjente. Udgiften finansieres af de under Økonomiudvalgets ramme på konto 6.51.1 afgrænset midler til pensionsudgifter, samt at Bygge- og Teknikudvalgets ramme i 2001 hæves med 2.186 t.kr., og at Økonomiudvalgets budget på konto 6.51.1 pensionsudgifter, i 2001 reduceres tilsvarende.

(Bygge- og Teknikudvalget)

Kommentar [B10]: 00/029/17D
OC

Indstillingen blev godkendt.

35) BR 287/2000. Tillæg til Kommuneplan med VVM-redegørelse (Prævestenen og Ny Amager Strandpark)

Indstilling om endelig vedtagelse af tillæg til Københavns Kommuneplan 1997 med VVM-redegørelse ("Prævestenen og Ny Amager Strandpark").

(Økonomividvalget, Bygge- og Tekniskudvalget og Miljø- og Forsyningssudvalget)

Rikke Fog-Møller (Ø): Sagen om Prævestenen er en meget stor sag og svær sag, og jeg tror, at alle, der har været i kontakt med den hørinde, må erkende, at det er temmelig uoverskueligt.

Den fik såden set en ret dårlig fedsel, hvor forvaltningen mangjede en hel del ting, som nu heldigvis er blevet korrektet af Miljøstyrelsen, og forhåbentlig kommer tingene til at fungere omkring Prævestenen, inden de hele kerer. Ja, det skal det gøre, for der er redlig et veto fra Miljøstyrelsen, hvis ikke det kommer til det.

Det, jeg synes, man kan lære af denne sag, er, at der er opstået en hel del problemer og en hel del forvirring hos folk og navnlig beboere på Amager om, i hvor høj grad lokalplanen for Amager Strandpark bliver fastlagt med det her. Derfor er den utrolig mange indsigelser, der har handlet om meget konkrete ting omkring Amager Strandpark, hvor man bare har måttet besvare dem med, ja, det er slet ikke det, vi behandler nu, så folk har været temmelig forvirrede omkring det.

Derfor vil jeg godt lige gøre opmærksom på for al klarheds skyld, at Enhedslisten på ingen måde går ind for, at den kommer boliger i Amager Strandpark.

Men derudover forstår vi godt den betydning, der er for det her store anlæg. Vi mener, det er nødvendigt at have det, fordi vi har så meget forurenet jord i København, og det er fornuftigt at placere det kystnært. Men vi mener, at vi kan hjælpe lidt på at ge-

re det her til en ting, der er nemmere at sluge for befolkningen på Amager, ved at vedtage noget om transport til og fra Prævestenen.

Derfor forstår Enhedslisten, at vi laver en tilføjelse til forslaget, nemlig at der etableres tvangsruter for transport af forurenet jord og tunge materialer til og fra Prævestensdepotet og torbulk-virksomheder bosiddende på Prævestenen. Det er altid med henblik på at sikre, at transporten kommer til at foregå ad veje, der kan klare det, en tung transport ad de veje, der belaster boligvarterne mindst muligt.

Jens Johansen (F): Nu siger denne her lokalplan ikke noget om boliger på Amager Strand. Det er der et eller andet projekt, der siger noget om. Det skal vi diskutere på et senere tidspunkt og forhandle, når vi skal tage stilling til, hvordan vi får etableret Amager Strandpark. Det er en vigtig sag, det er en stor sag, og jeg er helt overbevist om, at den skal vi have på plads inden valget. Jeg tror, at i hvert fald Socialdemokratiet vil have svært ved at overleve andet. Så må vi se, om der så kommer boliger på stranden. Det synes vi er en meget dårlig idé, men vi er villige til at forhandle om fastlagsgelen af Amager Strand.

Enhedslistens forslag om tvangsruter virker som det rene poesi. Tvangsruter er noget, man fastlægger, når der skal transporter es materiale fra et sted til et andet. Herude før vi et deponi for byggeaffald fra hele byen. Det vil sige, at vi vil se store lastbiler med byggeaffald ligge og trille på kryds og tværs for at nå den nærmeste tvangsrute. Jeg ved ikke, hvor Enhedslisten har forestillet sig, at disse tvangsruter skal være, og hvordan de skal dekke nettet af bydele. Vi kan jo se at de byfornyelsesplaner, som lige er blevet drøftet, at byfornyelsen skal finde sted i bestemte områder. Skal vi så lægge tvangsruter derfra og ud til deponiat?

Jeg synes, at det er grebet ud af den blå luft, det er det rene populisme, og lovligheuden af det er bestridelig. Og så synes vi også, at der er kun én rute derud til, og den fører uden om boligområder, nemlig den, der fører ud ved Kløvermarken.

Så vi må sige, at vi ikke kan starte det her forslag fra SF. Det er det rene pop. Enhedslisten har preseret.

Ole Hentzen (C): Jeg synes, det ville være rar, hvis Enhedslisten medlemmer af gruppen havde tagt sammen i denne sag, jeg ved, I taler meget sammen ellers. Så ville Rikke Fog-Møller have kunnet få at vide det svar, som Jens Johansen sådan set har givet, at lovigheden nok er meget tvivlson, og at verdien er overordentlig tvivlson. I nøjomøssig henseende ville det formentlig have den modsatte virkning overhovedet, idet man sådan set ville få kørselfælsgeder, som – ja, vi tor slet ikke tanke på, hvad det rent miljømæssigt egentlig ville belaste byen med.

Så vi kan ikke støtte det, Rikke Fog-Møller. Tanken er smuk, men gennemførelsen idiotisk, fordi det ikke er transport mellem 2 steder, men det er fra tusind steder til ét sted, og så kan man ikke lave tvangstrøjer.

1. næsformand (Hellen Hedemann): Vi går til anden runde.

Rikke Fog-Møller (Ø): Bare ganske kort. Nej, selvfølgelig kan man ikke lave tvangstrøjer fra tusind steder til ét sted. Men man kan måske stablere nogle ruter i nørheden af Prævestensdepotet, så man sikrer sig, at trafikken kobler ind på de ruter, så man feks. undgår, at der kommer tung trafik korende ned ad Amager Strandvej, der i forvejen er voldsomt belastet med trafik indimellem.

Det synes jeg er vigtigt, og jeg synes, det er meget vigtigt i forhold til de temmelig betydnede indsigelser, der har været omkring denne sag, at pointere over for folk, at transporten ikke skal foregå gennem de rekreative områder og boligområderne.

Jens Johansen (F): Altstå nu kunne jeg velge at sige en af følging: Enten at Rikke Fogs svær heroppe tydeligt viser, at det forslag ikke er gennemtækt, at det er det rene posse.

Eller også kunne jeg velge at sige, at det er dog rare at høre et konkret forslag om en tvangstrøje, nemlig at vi ikke skal have byggefæld kort ned ad Amager Strandvej.

Det synes jeg så, Enhedslisten skulle forestå i stedet for, det synes jeg er en god idé. Det hjælper vi på ved at støtte nabokommunen i at spærre dem, så vi ikke får gennemgående

transport, og ved at etablere metroen, således at det ikke bliver muligt for den tunge transport at komme ud på Amager Strandvej.

Ændringsforslaget af Enhedslisten om, at der etableres tvangstrøjer for transport af forurenet jord og tunge materialer til og fra Prævestensdepotet og tankbil-virksomheder bosiddende på Præstenen, blev forkastet med 41 stemmer mod 9.

Indstillingen blev godkendt.

36) BR 289/2000. Deltagelse i miljøratningen og den europæiske trafikdag

Indstilling om godkendelse af, at handlingsplan for Københavns Kommunes deltagelse i miljøratningen - age 38 - og den europæiske trafikdag, der arrangeres fredag den 22. september 2000 godkendes, at kommunen underskriver det europæiske charter for "In town, without my car" for kampagnen i år 2000, at der afgøres 4 mill. kr. til projekter, der afdækkes af Økonomidialogets pulje til uformelle udførligheder, samt at udvalgene herudover opfordres til at fremme initiativer, der understøtter intentionerne i miljøtrafikugen.

(Økonomidialoget, Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningssudvalget)

Tine Peters (V): Venstre går jo også ind for at minimere transports genfor miljøet og byen og sundheden. Vi går også ind for et transportsystem, der tager hensyn til ældre og byens børns sikkerhed og skaber tryghed for københavnernes og byens borgere gennem livskvalitet.

Så vi er altså ikke egentlig uenige i hovedintentionerne i den her plan. Men vi er uenige i den måde, Socialdemokratiet og venstrefløjen forsøger at omsette de her intentioner til en ideologisk kamp mod bilerne i København.

Når hver 4. borgers i København har bil, når der inden for de sidste par år er sket en stigning i billejerskabet med over 20.000 biler, så er det, fordi folk ønsker at have bil, fordi folk betragter det som en livskvalitet at have bil. Vi er nedit til at finde nogle lø-

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Medet 15. juni 2000

ninger, som gør det muligt for Københavns borgere at have denne her bil og samtidig også, at København kan få del i de livskvalitetsforbedringer, der bor vere i byen.

Men vi mener altså ikke, at spærring af vejstrækninger eller andre tillag, der forhindrer brug af bilen en enkelt dag eller en uge, har nogen som helst positiv virkning. Det kan kun bidrage til en yderligere polarisering af trafikdiskussionen. Jeg synes, trafikforsøget på Vesterbro er et levende eksempel på, hvordan det kan gå, når flertallet ønsker at demonstrere fortræfligheden med vejafspærringer og -lukninger. Den slags overflodige demonstrationer tjenner intet formuelt formål.

Jeg synes, at den her miljøtrafikuge lægger op til flere forskellige ting, og meget af det skinner meget øjnene på os, bl.a. Skole- og deginstitutionspakken, hvor der legges op til, og jeg citerer direkte:

»At der på den europæiske trafikdag den 22. september eventuelt kan gennemføres vejafspærringer ved skoler, således at de skoler, der ønsker det, får udværet deres udenomstærreler.«

Jeg er målløs. Som jeg sagde, da vi havde den oppe i Bygge- og Teknikudvalget: Hvad hvis Solvgade Skole gør det? Spørerer vi så bare, laver vi bare bredere og større skoler og lukker og lammer byen fuldstændigt? Ja, ja, j.k.

Hastigheds pakken. Jamen altså der lægges op til alle mulige forskellige tiltag, man kan gøre for at nedsette hastigheden. Og så henvises der til den her hastighedsplan, som er blevet vedtaget i Bygge- og Teknikudvalget den 5. april 2000. Jamen den er ikke blevet vedtaget, den er blevet standset, og den er ikke færdigbehandlet endnu, den er slet ikke blevet vedtaget. Altså kan man ikke referere til en beslutning, som ikke har findet sted.

Samtidig lægger man op til, at man skal lave de her forsøg med hastighedsnedsætter, man skal lage udgangspunkt i den her plan, som slet ikke er vedtaget, og så skal man kombinere det med lokale initiativer. Ja tak, siger jeg bare.

Samtidig er der faktisk indkaldt til et ideseminar, så man kan få endnu flere gode idéer om, hvordan man kan nemme byen rent trafikalt. Det er der indkaldt til i morgen, så jeg håber sandelig ikke, at det demokratiske flertal herinde rykker sig i dag, fordi så

er der jo allerede gjæst en masse penge til spilude ved at indkalde og informere om det her fremragende prisorienterede ideseminar i morgen.

På det ideseminar skal man også diskutere, eller faktisk er hovedformålet, lægges der op til med hele denne her plan, at man skal finde ud af, hvad for nogle nye muligheder der eksisterer for at bruge nogle af byens rum, når de ikke er fyldt med biler.

Det er ligesom om vi lever i en fuldstændig utopisk verden. Det er ikke noget, der har forstået, at faktisk ønsker københavnerne at have biler, en stor del af københavnerne ønsker at have biler, og den minoritet skal man åbenbart bare vende ryggen, det hensyn skal man ikke vise.

Den 22. september skal der laves nogen specielt. Det er selve den europæiske trafikdag. Der kan København markere sig sammen med alle de andre europæiske storbyer. Ud over at man så også ønsker at udvide det til en hel uge, så skal der altså på den dag foregå særlige initiativer. Det skal være nogen, hvor forvaltningerne i samarbejde med lokalområderne planlægger aktiviteter, der har til formål at friholde pladsen, torve og vejstrækninger for biltrafik, så det kan demonstreres, hvilken virkning det kan have i lokalområdet.

Jeg synes overhovedet ikke, der er taget nogen hensyn til dem, der har bil i det her. Jeg synes faktisk, at det European Charter, som det hele faktisk skal bygges på, og som vi i et af »vækterne skal siuge ja til, at det vil vi gerne gå ind for, lægger op til, at der skal være en kollektiv løsning, at man skal føre noget kollektivt, at man skal få folk - må det blive fratrukket i næste rundes talent? - væk fra bilerne frivilligt og over i den kollektive trafik. Der er ikke et eneste incitament i den plan, der logger her, der går ind og siger noget om det.

Faktisk kan jeg heller ikke finde her i indstillingen noget af det, der stod i papirene til Bygge- og Teknikudvalgets behandling, nemlig at HT ikke har tænkt sig at sætte akstra ressourcer ind, at HT ikke har tænkt sig at sætte flere busser ind, flere afgange ind, når nu alle de her mennesker, som ikke kan komme frem og tilhøge på grund af vejspæringer og tegende skolebørn og bolde midt på gaden, som ikke engang kan køre på cykel, man kan heller ikke køre i bus nogen steder, de kan ikke komme videre. Man laminer byen fuldstændig i en uge, og HT vil ikke være med til at lege.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Medet 15. juni 2000

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Venstre stemmer imod.

Hamid El Mousti (A): Ud fra et miljømæssigt synspunkt synes vi fællesk, at det er et urolig godt forslag med den der trafikuge. Selv om det er et fælleseuropæisk initiativ, så vil det se markeligt ud, hvis vi som Europas miljøhovedstad ikke er med.

Vi betragter det der initiativ at gøre københavnerne opmærksom på, at der findes andre måder at trafikere på i København, og ikke mindst når de ved, desværre, at trafikken er skyld i, at ca. 300 københavnere mister livet på grund af den luftforurenning, vi har i København.

Det skal siges, at det er fælleseuropæisk, og at der er 14 lande, der er med. Det, vi har på som sagt, er, at det skaber debat, og at folk tager det alvorligt.

Det, vi ikke kan forstå, er, at hvor gang vi snakker om biler i byen, så er der lidt nogle kræfter, der prøver at forsvare det uforståelige. Det vil sige, at bilerne skal have ret til hvid som helst her i vores by. Det synes jeg ikke er en god idé. Så jeg mener i virkeligheden, at den 22. september skal gøres til en næstnationalejendag i København, sådan at folk er klar over, hvor vigtigt det er at bruge andre transportmidler end bilen.

Man kan ærge sig over, at minimetroen er forsinket. Det ville have hjulpet kolossal meget på det.

Borgmester Bo Astrup Kjeldgaard: Jeg kan sige, at SF bakker op om den indstilling, der ligger nu. Vi havde gerne set, at indstillingen havde været mere vidtgående, at man f.eks. lukkede hele Den Indre By den 22., eller at man lavede gratis bussejer og tog hele ugen. Men den indstilling, der ligger nu, var det kompromis, der kunne skabes politisk flertal om, og det er vi godt tilfredse med.

Der er mange gode ting i indstillingen, bl.a. at der nu er sat så mange penge af til det, og der er også lagt op til, at det i høj grad er lokalområderne, som skal bære det her igennem, og det er så i virkeligheden også forudsætningen for, at det kan blive en succes.

Til den positive del af historien hører også, at der allerede er en række skoler, som har meldt ind, at de gerne vil være med til det her. Jeg har også fået oplyst, at det ides-

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

minar, der skal holdes i morgen, allerede har 50 deltagere, som repræsenterer 5-6 lokal-områder, som gerne vil deltage i det her. Så det lover godt for, at det her bliver en succes.

Jeg skal over for Tine Peters understøtte, at det her ikke er nogen hæt mod bilisterne og slet ikke i den udformning, som forslaget har fået. Men det er et projekt, som skal sætte fokus på, hvordan vi kan få den trafikale infrastruktur til at fungere. Og det er jo i allerhøjeste grad nødvendigt. Alle statistikker viser, at vi ikke kan blive ved mod at bætte os på privat biltrafik i København. Vi skal have en effektiv trafikal infrastruktur, så vi både kan få aktiviteter og erhvervsliv og alt mulige andre ting til at fungere i København. Det mener jeg simpelt hen er logisk.

Jeg synes, jeg også godt vil berolige og sige, at i den udformning, som det her projekt har fået, så bliver der i hvert fald ikke tale om, at byen bliver lammet.

Rikke Fog-Møller (D): Jeg tror også ligesom jeg vil stige lidt til Tine Peters, fordi de arme bilister bliver altså ikke hevet så forfærdeligt i denne her by.

Der er 20 pct. af borgmestre, der har bøjeværskab her i kommunen – eller er det 25? – men det efterlader jo 75 pct., der ikke har. Hvis man ser på, hvad en bilist optager af arealet, så er det over 50 gange så meget, som en bus eller en cyklist bruger. Københavns areal er ikke bygget til, at hvert eneste menneske i denne by har en bil selv.

Jeg tror ikke engang, Tine Peters ville ønske sig, selv om Venstre får størkt ind for bilen og privatbilen, at hver eneste voksne borgere i København havde en bil selv. Fordi så ville vi faktisk være nødt til at rive en tredjedel af byen ned, for at der skulle blive plads til dem.

Når det så ser sagt, så synes Enhedslisten, at den her handlingsplan for kommunens deltagelse i miljøtrafikugen og den europæiske trafikdag er en tynd kopi te. Den er blevet noget mere slættet, end vi havde håbet på. Der er mange fine ord, der er rigtig mange gode målseringer i den. Men det overordnede problem er, at kommunen ikke rigtig gør noget aktivt selv.

I det charter, som vi nu har om lidt forhåbentlig vedtager, at vi gerne vil skrive under på, lægges op til noget så håndlingsetet som en aktionsdag omkring transporten, og

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Medet 15. juni 2000

at man decideret gør noget så aktivt som at reservere områder til fodgångere, cyklister og offentlig transport.

Ieg synes, det er lidt hyklerisk, at kommunen ikke selv vil tage nogen initiativer på dette område. Vi lægger det ud til lokalområderne, og ieg synes, det er fint, at man laver et godt stykke samarbejde med borgere i København, så de får mulighed for at vise, hvad deres ideer kunne betyde, hvis de blev ført ud i livet, med hensyn til at begrænse transport og bruge byrummet til noget andet. Men jeg synes også, det er lidt tyndt, at kommunen ikke selv går ind og prøver at lave noget ting med det her. Derfor har Enhedslisten også et forslag, en tilføjelse til indstillingen, som hedder således:

»At kommunen i mindst ét byområde eller på én central vejstrækning i et givet tidsrum lukker af for privat biltrafik med henblik på at afdrage en prioritering af den offentlige transports fremkomstmulighed.«

Det synes vi kunne være en rigtig god idé for at se netop, hvad det er, dermed kamp om pladsen betyder, og hvad det kunne betyde for rigtig mange folk, der benytter den offentlige transport, at der var plads til den offentlige transport. Og også hvad det ville betyde for folk, der står i valget mellem privatbil og offentlig transport.

Fordi, som Tina Peters signer, så synes ieg også, det er rigtigt, at det her ikke runner ret mange konkrete ting på den offentlige transport, der er ikke ret mange tilbud til de mennesker, der skal prøve den offentlige transport i stedet for en bil.

Louise Frevert (O): Det er nok et af de mest langhårede forslag, jeg længe har hørt har været stillet her i Borgerrepræsentationen. Jeg vil nok sige, det er da fuldstændig hens i vejet, det er noget af det mest latterlige, jeg nogensinde har hørt. Jeg forstår simpelt hen ikke, at venstreøjlen tror, at de kan frelse hele verdens globale forureningsproblem ved at være med til at lave en europæisk miljøuge eller en bilfri dag.

Jeg kan f.eks. godt huske de bilfri sondage, og det var faktisk meget hyggeligt, når de blev lagt om sendagen. Men at lægge det her på en fredag er da det rene galimatius, det kan man simpelt hen ikke være begejstret. Forstil jer lige, hvordan folk skal få kort deres børn i skole, hvordan de skal få dem kert i bermehave og andre daginstitutioner.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Medet 15. juni 2000

Og det bedste ved det synes jeg faktisk er den der med, at 2/3 af hele landets borgere skal være med til at dele morgenbred ud til alle cyklisterne. Det er et rigtig, rigtig godt initiativ. Har man taget højde for, hvordan morgenbredet vil se ud, når nu det bliver regnevir? Har man så tænkt sig at stille små hoder op, så man kan dele morgenbred ud der? Jeg synes, det er helt vanvittigt, at man bruger så meget tid på det.

Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvorfor man kun har fået det her diskuteret i Økonomiforvaltningen, Bygges- og Teknikudvalget og Miljoudvalget, fordi der stadfæstik her, at man ville have lavet et oplæg til, at alle udvalgeneinden udgangen af maj måned kunne diskutere det. Jeg har forsøgt det, da jeg læste det, sådan, at det burde have været alle udvalgene, sådan som det er formuleret her i indstillingen. Det kunne jeg godt savne, at man ikke har fået gjort i de forskellige udvalg. Det synes jeg faktisk er rigtigt dærligt, fordi det er ikke det, der står, som et blevet gjort. Vi har ikke fået noget hverken i Uddannelses- og Ungdomsudvalget eller i Familie- og Arbejdsmarkedudsvalget at diskutere.

Det synes jeg, vi havde haft brug for, i stedet for at have denne her vanvittige diskussion, den havde vi nok fået alligevel, heroppe fra talerstolen mellem de forskellige involverede parter. Man kunne have fået en sejlig drøftelse, lad mig sige, det på den måde, idé pågældende udvalg, taget højde for, hvordan man kunne have grebet sagen an ved daginstitutionerne, ved skolerne, ved fridshjemmene og de forskellige steder.

Så alt andet lige, selv om jeg måske synes, det her er lidt tabtligt, så savner jeg, at vi ikke har haft en ordentlig diskussion i de pågældende udvalg.

Helle Sjelle (C): Her i Borgerrepræsentationen skal vi jo i dag tage stilling til, om København som bekendt skal deltagte i miljøtrafikugen og ikke mindst den beremte trafikdag til efterført.

Initiativene er inspireret af en fransk idé om at lægge byerne øde fredag den 22. september for at tilgodese vort miljø, og man må nok sige, at begejstringen herimde for at følge det initiativ har været stor, især hos miljøborgmesteren. Nu lægges der så op til, at vi i København ikke bare skal have forhindringer for bilisterne en enkelt dag, men en hel uge.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Vi siger nej. Som Konservative siger vi nej til det, ikke tale om. Hvorfor skal Københavns Kommune gå bagover af begjæringen for en enkelt fransk idé? De store byer i Frankrig, specielt Paris og Lyon, har deres egne helt specifikke problemer at slås med. En bred vittet af forureningskilder, ikke mindst fra industrien, gør nogle dage luften så dårlig, at man simpelt hen må råde svage mennesker til at holde sig inden døre. For at skærne koppen af forureningen kan det være hensigtsmæssigt eller simpelt hen nødveddig at forbyde en del af den private bilkørsel vise dage. Det gør man så ved at bede alle med skiftvis lige og ulige nummerpladenumre om at lade bilen stå. Det kan godt være, at en bilist dig kan hjælpe til at samle opmærksomheden om det problem, men lad de franske politikere dog slås med det.

I 1970'ernes oliekriseramtte Danmark blev der gjort forsøg med bilfritt sondage. Her var der også tale om at tage forholdsregler i en akut og dybt alvorlig situation, der dærligt nok er til at fåte i dag. Oliepriserne steg, og Danmark vidste simpelt hen ikke, om man fortæst ville have adgang til oliebaserede brenstof, og det var derfor hensigtsmessigt at se, hvordan samfundet klarede en sondag uden bilkørsel nu og da.

Men tank, hvis man blev holdt til at afskaffe bilen helt og holdent? Det skulle heldigvis ikke, og de forseg er nu historie. Priserne på olie og benzin stiger trods alt ikke med samme eksplosive hast som i 1970'erne, hvor der virkelig var en krise. Og i modsæning til andre steder i verden har man ikke brug for at gå med beskyttelsesmaske i København. De akutte foranstaltninger er heldigvis ikke nødvendige her.

Man må sige, at der er brug for langsigtede løsninger for at gøre luften i Europa og hele verden mindre belastet mod forureningsstoffer, men man gør det bare ikke ved at skære en enkelt bilisdag eller uge for den sags skyld ud af kalenderen. Genvinsten ved det er simpelt hen for lille sammenlignet med det rod, som vi kan forvente, at vi vil få i hovedstaden med trafikken.

De spægfarlige bilforsøg i 1970'erne foregik på fridage, nemlig om sendagen, som Louise Frevert også var inde på. Folkene bag »I byen uden bilen« har imidlertid udset en hverdag, en ganske almindelig fredag, til deres eksperiment. I Danmark har man så ikke været bange for at udvide det til en hel uge, og det skal København så åbenbart også så lidt under. Men folk skal jo på arbejde, og børnene skal vel også i skole den dag. Jeg

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

tvivler i hvert fald stærkt på, at arbejdsgivrene vil give deres ansatte fri, fordi man forklarer, at man desværre deltager i et fransk forsøg.

Behovet for transport mellem hjem, skole, arbejde, indkøb og fritidsaktiviteter ville blive næsten lammet, blot for at vores miljøborgmester m.fl. kan få en god anmerkning hos miljøministeren og hans EU-kollegør.

Sandheden er jo, at den kollektive trafik ikke kan inmodekomme folks behov for transport på den knappe tid, de har til rådighed. Det kan den ikke en enkelt dag, en uge eller for den sags skyld resten af året.

Det, jeg siger her, gælder selvfolge lig navnlig de borgerlige familier, og det burde partiene på venskelsføjens da også være de første til at erkende. De langejtede løsninger er også påkrævet her. Der kommer gradvis et bedre net af kollektive transportmidler, f.eks. i form af metroen, hvis den altså nu får lov til at fortsætte. Hvis det efterhånden bliver effektivt nok, uden at priserne stiger voldsomt, vil det naturligt vokse sig stærkt i forhold til privattransporten. Det skal gøres attraktivt at tage et tog eller en bus.

Det er til gengæld hænstandig politik at generere bilisterne, for vi har ikke noget ordentligt at sætte i stedet. Lad os tage fat på de store problemer i stedet for at spilde tiden med smådemonationer af antibilisme, som ikke fører nogen vegne hen.

Jeg siger: fri os fra en fransk fredag, der filmmed går hen og bliver til en hel uge her i Danmark. Vi stemmer i hvert fald mod indstillingen.

Lars Rimfalk Jensen (B): Louise Frevert indledte sit indlæg med at sige, at det hører et langtakket papir, og sluttede så med at snakke om muligheden for en saglig debat i udvalgene. På hvilket niveau har Dansk Folkeparti lænkt sig at diskutere det her sagligt, når indgangshønen omtalte det som noget latterligt? Det starter lidt mystisk.

Det skal ikke være engen hemmelighed, at Det Radikale Venstre synes, at miljøugen er en god ting. Vi synes faktisk, det er fantastisk positivt, at man sætter en hel uge af til at diskutere miljøet her i København, og vi harber også, at det kan udtrække sig i noget.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Medet 15. juni 2000

Med hensyn til den 22. september jamten så harer vi da også, at der bliver særlige initiativer, og vi harer da på, at man sørger for nogle regulære tiltag, så man friholder dele af byen for biler. Det behøver samænd kun at være mindre rejsstrækninger.

Vi har det også sådan som Enhedslisten, at vi synes også, at det fremlagte er lidt tyndt. Men vi håber på, at de 3 forvaltninger, som i hvert fald indtil videre har set det, vi har absolut ikke noget imod, at de 4 øvrige forvaltninger også får lov til at arbejde med i dette projekt, kan udvikle programmet, og at vi kan få noget ud af det.

Med hensyn til Enhedslistens forslag vil vi sige, at vi undlader at stemme for det, fordi det ikke er konkret nok, det der med, at man bare udpeger et eller andet område.

Når vi tager stilling til et projekt, så vil vi gerne vide, hvor det er henvne. Det der med bare at give sådan en blankcheck, synes vi ikke er at stramme den en anelse.

Med hensyn til Tine Peters, som snakker om hastighedsplanen og om taler, at indstillingen er forkert, så er det nok en sandhed med modifikationer. Rent faktisk var det sådan, at der var et flertal i Bygge- og Teknikudvalget, et flertal i Bygge- og Teknikudvalget, som støttede denne sag. Derfor blev den fremlagt i Borgerrepræsentationen, hvor der så var nogle, der ikke syntes, at de pludselig kunne stå ved det, de havde sagt i Bygge- og Teknikudvalget, og som snartede sig at trække den tilbage til Bygge- og Teknikudvalget, så vi kan snakke om den igen.

Men der var et flertal, som indstillede hastighedsplanen til at blive fremsat i Borgerrepræsentationen. Den har været fremme med en flertalsvægtelse.

A. Benhaddou (D): CD kan selvfølgelig ikke støtte indstillingen. Ligesom Tine Peters sagde herope, så synes jeg nu, at vi har haft et forsøg her i København. Vi har haft det på Vesterbro, og hvad har det skabt? Vi har selv forsøgt vi behøver ikke en gang at lære noget af franskmandene.

Der måtte politikerne her fra Borgerrepræsentationen indse i Bygge- og Teknikudvalget indse, at det var et mislykket forsøg. De trak den tilbage lange tid, længe før planlagt, 2 måneder for. Ja, det skulle oprindeligt have sluttet 1 måned før, så fremmede man døtten yderligere en måned, således at man reelt kom op på omkring 2 måneder. Men lad det være ved det, om det er 3 uger, eller der er tale om 2 måneder. Realiteten

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Medet 15. juni 2000

er, at det var en fiasko. Så kan jeg slet ikke forstå, hvorfor vi så skal gå ind og være med i et fransk forsøg. Vi har jo prøvet det her i København, og det mislykkedes.

Så blev der talt her om, at der der over 300 mennesker af forurening osv., osv. Ja men så skal vi gå i gang med en sundhedsplan også, kan jeg forstå. Det største problem her i København er faktisk, at der er travstdræs af københavnere, der går af sundhedsmæssige årsager. Det er vores største problem, det er ikke bilisme og trafik.

Så skal jeg også minde Enhedslistens om, at den seneste undersøgelse faktisk viser, at flere københavnere pendler ud af København. Det vil sige, at det er vores egne borgere, der nu begynder at svine omegn Kommunerne til. Vi er i stedet for 30 pct. nu oppe på 40 pct. på 5% år af københavnere, der pendler ud af København. Så hvad vil man gøre over for vores egne borgere? Fordi nu har man stået fra venstrefljen i mange år og sagt, jamen det er også de der fra Herlev og omegn Kommunerne, der kommer ind hos os og sviner vores by til. Hvor gør vi så nu, når der viser sig, at vores egne københavnere er begyndt at køre ud til Herlev og Ballerup og svine deres områder til?

Det blev nævnt heroppe, at der er tale om en national miljø- og trafikdag. Jeg kalder det for en national stressdag for trafikanter og for børnefamilier, især fordi man har lagt det på en fredag. Vi ved udmarket godt, at bare en vejstrekning en fredag morgen bliver blokeret, ja så opstår der alle mulige propper rundt omkring. Det ser man bare igennem fingerne med en enkelt dag, trods det at man ikke engang har gjort noget for at forbedre den kollektive trafik den samme dag. Hvorfor kan man så twinge folk til at vare med i et forsøg? Det er jo faktisk tvang, der er tale om.

Så CD stemmer selvfølgelig helt klart imod.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Ikke flere i første runde. Anden runde.
Så CD stemmer selvfølgelig helt klart imod.

Tine Peters (Y): Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard siger meget skræsikert, at bøven ikke vil blive larmet i den her omstale uge. Jeg kunne da godt tanke mig at vide, om Bo Asmus Kjeldgaard kender noget til de initiativer, der eventuelt kan blive taget, kender noget til den udstrækning, som det her idesteminar i morgen vil udmunde i, kør-

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

der noget til de lokale tiltag, der vil være rundtomkring, kender til de skoler, der vil anse om at inddrage vejareal, så de kan få mere plads til boldspil osv. Jeg kunne meget godt tænke mig at vide, hvor Bo Arminus Kjeldgaard får den tryghed fra og får den til til, at det her ikke vil løbe fuldstændig over ende.

Til Rikke Fog-Møller fra Enhedslisten vil jeg sige: Hvorfor responderer I ikke noget mere på det her med det kollektive? Hvorfor går I ikke ind noget mere og forcerer, at det er et krav, at HT skal være med? Er det fordi man ikke ved, hvor man har Enhedslisten, når det gælder den kollektive trafik? Er det fordi Enhedslisten gør alt for at bremse den kollektive trafiks udvikling, metro og jeg ved ikke hvad? Kan man ikke regne med Enhedslisten på det her punkt mere? Enhedslisten vil ikke lave noget alternativ til privatbilismen, der skal kun være fodgængere og cyklister. Ok.

Afslås der blev i hvert fald kert på i Enhedslistens indlæg, at der skulle være plads til den kollektive trafik, der blev godt nok sagt »offentlig trafik«, plads til den kollektive trafik. Jamen hvad med plads i den kollektive trafik? Hvad med plads til de mennesker, som så bliver nødt til at tage den kollektive trafik? HT har jo sagt nej, hvad gör vi så? Vi lammer, det er det, vi gør. Man kan jo heller ikke passere på cyklisterne med alle de andre cyklistter, der skal forbi og samle bagterbred op og jeg ved ikke hvad. Nej, jeg synes, det er meget usympatisk.

Nu vil jeg godt have lov til at køre lidt på Enhedslisten og så sige, jamen en fjerde-del af København, ja hver fjerde københavnske borgers har bil, og der er 75 pct., der ikke har bil, og det skal være dem, der bestemmer. Jeg glæder mig til at få lov til at sige det, næste gang der er en lille gruppe lokale beboere, som sammenlignet med resten af Københavns befolkning rent antalsmægtig er en meget, meget lille del. Jeg synes, det er en underligt måde at gå ind og negligerere en minoritet på. Jeg synes, det er en underligt måde at være politisk korrekt på, for jeg er sikker på, at det er det Enhedslisten tror, der er. Vi kan i hvert fald ikke stemme for Enhedslistens ændringsforslag.

Til Lars Rimfalk vil jeg igen lige korrigere, at der var et flertal, der kunne stemme for hastighedsplanen. Det er rigtigt, i udvalget. Men når en sag bliver standset, så er den standset, indtil der på ny er truffet en afgørelse om den, og den blev standset i salen. Det

var en standningsdag, og den kom i Borgerepræsentationssalen. Når den så bliver henvist til udvalg, så er den altså ikke vedtaget.

Så kan man snakke, om der er parlamentarisk grundlag for at skrive det ene og det andet. Det er i hvert fald forkert, at det fremgår af den her indstilling, at den er vedtaget.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Jeg er enig i, at begrebet standsningsdag relevant i forhold til trafikdiskussionen.

(Kort bemærkning)

Mikkel Warming (Ø): På side 5 i indstillingen, Tine Peters, står der, hvad der skal ske med større trafikprojekter såsom større trafikomtællinger og gadeluckninger. De skal forelægges Bygge- og Teknikudvalget. Så kan Tine Peters jo selv være med til at vurdere, om byen går fuldstændig i sit og alting går ned ad bakke.

Så er der bare lige et par smålæng. Det største løft til den kollektive trafik i 20 år kom, da Enhedslisten og SF lavede finanslovsforlæg om trafikken. Hver eneste gang Venstre har været blandet ind i det, så har det altid handlet om motorveje i Jylland og ikke noget særligt på den kollektive trafik. Så de udbygninger, der forhåbentlig sker af den kollektive trafik i de kommende år, de flere penge, der er, er kommet via Enhedslistens modvirken i den del af finansloven.

I vores forslag ligger også at prioritere den kollektive trafik, at man selvfølgelig også skal, så meget man nu kan, presse HT for at få dem til at være med på de strækninger, som man måtte vælge ud.

Det sidste spørgsmål med de 26 pct. – er det nu i øvrigt ikke københavnske husstande? – der har bil nu, desværre, kontra de 74 pct. Det grundlæggende spørgsmål er som altid: Hven laver man politik for: Det store flertal af københavnere, der ikke har bil og er nedsat til at bruge kollektiv trafik, cykle og gå rundt i byen? Eller laver man politik for det mindretal, der har bil? Venstre laver politik for bilerne, for mindretallet. Det er Venstres valg, dem ved vi, hvor vi har. Tryg iude i en bil.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Borgmester Bo Asmus Kjeldgaard: Mikkel Warming har sagt, at det er Bygge- og Teknikudvalget, som skal tage stilling til de vejstrækninger, der skal spærres af, og kan man jo så lage stilling til der.

Jeg tror ikke, at trafikken bryder sammen med det, der kommer. Må jeg så sige, at det er heller ikke meningen med det, fordi meningen med det, der har været at sætte fokus på trafikken, få skabt en debat. Fortsat faktum er jo, som jeg sagde i mit forslag, at trafikken er ved at bryde sammen i København. Københavnerne får flere og flere privatbiler, vi får flere og flere pendlere udefra.

Al statistik viser, at hvis vi ikke gør noget håndfast, konkret, så bryder trafikken sammen. Det er der jo ikke nogen, der kan have glæde af. Hverken de bilister, som sidder i bussen, kan have glæde af det, eller de buspassagerer, som sidder i bussen, og som også sidder i en kø, kan have glæde af det. Derfor bliver vi nødt til at finde nogle andre løsninger på Københavns trafikproblemer, og det skal vi bruge den her uge til.

Venstre er gang på gang kommet med forslag om, at vi skal bygge os ud af det her, vi skal bygge flere veje, vi skal bygge havnetuner, vi skal lave parkeringskældre. Det løser ikke Københavns trafikproblem, fordi det her er et spørgsmål om prioritering af vejanecellet. Hvis vi bliver ved med at fyde flere biler ind, så går trafikken simpelt hen i stå, så kan vi ikke være her.

Al erfaring viser, at når man bygger en ny vej, så bliver den fyldt op med biler, medmindre man gør noget andet, bortset fra den ene motorvej, som der var nogle, der fik gennem oppe Nordjylland, den er ikke blevet fyldt op med biler endnu. Men ellers viser al erfaring, at når man bygger en ny vej, så bliver den fyldt op med biler.

Den her trafikfrage er ikke en hetz mod bilisterne, men den skal pege fremad, og den skal få gode forslag på banen til diskussion i skolerne ogude blandt folk. Det er det, man gør ved at lave en Firmapakke, ved at opfordre firmaerne til at tænke i, at man kan transportere sig på andre måder til og fra arbejde, fordi det er pendlerne, der er et af de meget store problemer her. Det gør den ved at lægge op til en debat på skolerne. Det gør den ved at fremme cykeltrafikken.

Cykeltrafikken i sig selv er jo sundhedsfremmende, men tænk på, hvordan det vil se ud på de københavnske veje, hvis samtlige de cyklister, som i dag tager cyklen til og

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

fra arbejdet, sad i en bil alene. Vi har jo i København en enestående flot situation, i og med at ca. en tredjedel tager cyklen, en tredjedel kører i bil. Tænk, hvis den tredjedel, der tog cyklen, også sad i bilen. Så var det hele brutt sammen. Der er al mulig grund til at få flyttet flere over på cyklen af trafikmæssige grunde, men også af sundhedsmæssige grunde.

Det er nogle af de ting, man lægger op til her, at vi skal gøre os nogle erfaringer, vi skal eksperimentere, og når vi så er færdige med ugen, så skal vi evaluere, og så skal vi sige, har vi gjort os nogle gode erfaringer her, som vi måske kan gøre permanente. Det peger fremad, og det er absolut ikke nogen hetz mod bilisterne.

Så skal jeg lige sige til sidst, at jeg synes, det er et godt forslag. Enhedslisten har stillet, og det kan SF stemme for.

Rikke Fog-Møller (Ø) Ganske kort til Tine Peters. Jeg tror heller ikke, at du synes, det er rimeligt dybtest set, at en borgers opfatter 50 gange så meget plads, fordi vedkommende har en bil, end en, der ikke har. Det kan sikkert fungere ganske udmerket, hvis der ikke er for mange af dem, der skal bruge 50 gange så meget plads som de andre.

Særligelig er det sådan, at der er borgere i denne by, som har brug for deres bil. Der er selvfolgentlig folk, der er i situationet, hvor de ikke kan komme til og fra arbejde på en eller anden måde, hvis ikke de har en bil. Men den kollektive trafik kan altså klare nogle af de situationer, og man kan også bruge cyklen i meget større omfang.

(Kort bemærkning.)

Tine Peters (Y): Nu synes jeg virkelig, at det her går hen og bliver diskriminerende. Nu skal vi gå ind og male folks størrelse, og hvor meget livet fylder på gaden, hvor meget folk vejer, om de har travlighed i banevognen, når de kommer mødende ned ad fortovet. Jeg synes, det er en helt forkert indgangsvinkel.

Mikkel Warming siger, at Venstre laver politik på baggrund af et mindretal. Så vil jeg bare sige: Hvad gjorde Enhedslisten som udgangspunkt med Folkeparken og i andre situationer?

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Det er først nu, jeg forstår begrebet betalingsring.

Ændringsforslaget af Enhedslisten blev forkastet med 35 stemmer mod 15; 3 undlod at stemme.

Indstillingen blev godkendt med 34 stemmer mod 18; 1 undlod at stemme.

37) BR 301/2000. Kommune plan tilleg vedrørende detailhandelen i hele København samt kommune plan tilleg og lokalplan "Ørestad City Center"
Indstilling om endelig redigelse af tillæg til Kommuneplan 1997 for regulering af detailhandelen i hele kommunen samt kommune plan tilleg og lokalplan for "Ørestad City Center".
(Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget)

Kommentar [H121]: 00029674
DOC

Vi får også udvidelsesmuligheder omkring Vanløse Station med ca. 10.000 m², lidt mindre end de 15.000, vi foreslog herfra, men hvor man jo også må se på sammenhængen med den nye mulighed, der vil være på den anden side af kommungegrænsen, ved Flintholm på Frederiksberg.

City har på grund af de store frednings- og bevaringshensyn fået en nullesning, kan man kalde det, og det kan måske virke lidt hårdt i forhold til den ramme på 10.000, som vi herfra oprindeligt foreslog. Men der er stadig gode muligheder for en fornyelse og en omlokalisering af forretningslivet i Indre By, omlokalisering af butikscenter. City er tildebt 10 butikker, som er større end maksimumsstørrelsen til udvalgsvarer efter planloven.

Så alt i alt er forrestningsfuld, hvad det her angår, og sikker på, at der fortsat vil være et almindigt og spændende butiksby, og det er jo helt afgørende i denne centrale del af byen.

Endelig får vi så det meget ønskede nye regionale center i Ørestaden. Det betyder et skridt frem og et væsentligt skridt frem i forbindelse med virkeliggjørelsen af udviklingen af hele området. Med et samlet areal på 65.000 etagerumder synes jeg, vi har fået i forhold til udgangspunktet, og det forløb, der har været undervejs, et godt forhandlingsresultat. Jeg er sikker på, at centeret sammen med City, det centrale område, giver den nødvendige mulighed for, at København fortsat kommer til at fremstå som Øresundregionens og Danmarks størkeste overordnede center.

Det bringer mig så til Ørestad City Center-planernes, og blandt de indsigelser, der har været rejst her, har et af kritikpunktene været det trafikale spørgsmål. Den kritik har vi sagt at imødekomme. Bl.a. på baggrund af erfaringerne fra et tilsvarende center i Helsingør er antallet af parkeringspladser til centeret nedsat fra 3.850 til 2.900. Med disse nye forudsætninger er der lavet andrede reglestyrker for trafikafvirkningen som følge af centeret, og det indgår, som man kan se, som bilag i sagen.

Som jeg læser de nye tal, er der ingen grund til bekymring for den forventede trafik. Jeg ved godt, at trafikmodeller er og vedbliver med at være regnestykker, men berigningerne er baseret på en worst case-situation. Vi vil selvfølgelig følge udviklingen, men forventer ikke, at belastningen bliver som beregnet, måske snarere tværtimod.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Modet 15. juni 2000

På andre områder er der også sket en imodelkommelse af mindsigeler. Vi har gennert foreslæbt den maksimale bygningshøjde nedsat ind mod Amagersiden. Vi har efter moden overvejelses indstillet, at det højhus, der ligger lige syd for Ferrings Hus, der er ved at blive bygget, ikke skal kunne opføres aftenens til skygegivningen for den lave bebyggelse på Amager. På en måde synes jeg specielt det er synd for den flotte portvirkning med 4 huse, der ellers måske kunne have været opnået omkring centret, men forslaget er udtryk for et kompromis, som det jo gælder i al planlegning.

Alt i alt harber jeg og trojeg, at det brede flertal, som vil være bag denne sag i aften, vil komme til at give ganske gode fordele for udviklingen i København.

Mikkel Warming (Ø): Denne sag bærer præg af, at centeret i Ørestaden, grundstien for grundsælget, det helt nødvendige for, at konkursboet Ørestaden ikke ender som øst, det på mange måder i dag er, nemlig et konkursbo, har skullet igennem for ethver pris.

Vi er i den situation, lidt folkeligt sagt, eller hvad man nu siger, at enten er kommunen og dens embedsmænd og det politiske flertal i aften ved at tage bagdelen på miljøminister Svend Auken, eller også han Svend Auken misinformeret og taget selv sammen bagdel på Folketinget.

Det handler bl.a. om argumentet for, at miljøministeren efter Enhedslistens opfattelse bryder de forudsætninger i den planlov, miljøministeren selv stod bag for nogle år siden, som skulle begrænse storcentre uden for byerne. Argumentet for at tillade et storcenter i Ørestaden er, som ministeren har skrevet det til Miljøudvalget i Folketinget:

»Jeg har på baggrund af den af kommunen valgte tilbageholdenhed i City accepteret et butikscenter i Ørestad City på 40.000 etagemeter samt en udbygning« – udfyrning – »af det ene af Citys 3 stormagasiner, det trådløse Dæells Varehus.«

Så skulle man jo tro, at det betød, at så var der 17.000 etagemeter mindre i City. Jeg har så fået forklaret meget noget på det fællesmøde, der var mellem Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget, at det er der sereme slet ikke tale om. Næh, næh, næh, det er bare rent funktionsmæssigt, man flytter tingene.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Modet 15. juni 2000

Det vil altstås sige, at det, Auken argumenterer for i Folketinget, at man flytter et stormagasin fra City til Ørestaden, ikke er rigtigt. Man bibeholder de samme etager, omdefinører dem lidt, udvider lidt her, udvider lidt der. Det er at tage en vis bagdel på Folketinget.

På samme måde siger miljøministeren, da miljøministeren sender et brev og opzever sit veto mod den her plan, at der skal skeværs antallet af parkeringsspladser. Der skal ikke være 3.850, der skal være 2.900. Fint, siger kommunen så, jamten så omdefinører vi det sidste 950 til park & ride.

Enten har ministeren taget gas på Folketinget, for der står ikke noget om omdefinering nogen steder, eller også lager kommunen gas på miljøministeren. Jeg kunne aldrig drømme om at tro, at kommunens embedsmænd lager gas på Folketinget, så jeg har en fornemmelse af, at det er miljøministeren, der erude på lynd is i sin kamp for at få et storcenter i Ørestaden.

Trafikmodeller og beregninger har en tendens til, når det gælder ting som disse, der bare skal igennem af hensyn til økonomi og at halter osv., at flytte sig, som man gerne vil have det.

Da man diskuterede Øresundsbroen, så troj jeg, at alle, der fulgte med dengang, kan huske, hvordan beregningerne over, hvor mange biler der ville køre, steg, når man skulle have budgettet til at hænge sammen, og de faldt, når man skulle berolige folk, der var bekymrede over miljøvirkningerne, få dem til at fælde lidt til ro igen, så stemt ville det aldrig blive. Det gik op, det gik ned.

På samme måde har vi det lidt med den trafikberegning, der nu ligger, at pludselig, høvså, er den forventede trafik til et Ørestads Center faldet med 38 pct. i forhold til de beregninger, vi fik forelagt i november måned sidste år. Det er godt nok gået stærkt, det må man sige. O.k., det er modeller, og modeller kan vise det ene og det andet.

Med denne voldsomme udvidelse ikke bare i Ørestaden, men specielt i Ørestaden, men generelt af detailhandelen, frygter vi, at man risikerer at fremme butiksøden blandt de mindre handlende i byen.

Det gør vi ikke mindst, når vi prøver at tænke de tal ind i sammenhænge, som ligger her. Det er sådann – jeg harber ikke, det bliver for teknisk – at man regner med en om-

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Modet 15. juni 2000

sejningstremgang på 6 milliarder frem til 2010. Med det antal ekstra etagemeter, der nu leveres, så opnår man, at de nye etager får en nogenlunde formutlig omsætning pr. etagemeter.

Men det interessante er jo, at man opfører nu langt det meste af det, og det vil sige, at de tal, man skal bruge, er vel nogle, der handler om 2005, 2006 og 2007, og så tilgiver man på en omsætning pr. etagemeter, der er væsentligt under det gennemsnit, der er i kommunen i dag, og så er der nogle, der må tæbe, og det vil formodentlig være de mindre butikker. Det er ikke en udvikling, vi ønsker.

Jeg skal også sige, at i forhold til de bydelscentre, man snakker om, synes vi, det er helt接纳ablet, at man laver et bydelscenter i Valby. Det er så mere formuelt, at man skar det ned i Vanløse i forhold til de oprindelige planer.

Vi står med en sag – nu kan jeg se, min taleid løber hastigt ud – hvor det at få det her center igennem har været så vigtigt, at alle andre hensyn måtte vige. Det har albenbar været så vigtigt for den socialdemokratiske overborgmester, at han bringer sin miljominister Svend Aukens troværdighed i fare. Det synes vi er trist.

Jens Johansen (F): Fra SF vil vi gerne konstatere, at vi ikke kan starte den indstilling, der her lieger. Jeg skal ikke bruge meget tid på det, men blot sige, at vi som Enhedslisten er af den opfattelse, at der her er tale om forlgsbrud, men det er en folkeetingdiskussion.

Der er kommet mange protester mod detailhandelsplanen. Vi mener, at den for rigtigt fastlægger butiksørreiser og arealer i dc københavnske bydele. Det betyder for de større butikkernes vedkommende, at vi fastlæses i en situation, hvor nye butikscenter, nye kæder eller nye initiativer ikke kan komme ind, fordi de eksisterende supermarkeder sætter sig på handelen.

Vi ved jo alle stammen fra den debat, der har været omkring Konkurrencerådet, og den lovprægning, som er ændret på det her felt, at det medfører alt for høje priser på dagligvarer for danske forbrugere. Den situation bliver fastlåst af denne plan, således at nye, som vil etablere sig på andreledes forudsætninger, anderledes vilkår, ikke kan komme ind i bydelsene.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Modet 15. juni 2000

Det fastlæser situationen, og vi oplever ikke en reel konkurrence. Vi kommer ikke til at opnå en reel konkurrence mellem de forskellige fødevarearkæder og fødevarebutikker, som vi har. Det synes vi er sterkt problematisk. Det er en side af denne her sag, som ikke har været drøftet så meget, men vi vil naturligvis i fremtiden gøre opmærksom på det.

Der er især kommet mange protester fra de erhvervsdrivende, butiksdrivende i City, fordi City oplever et press i forbindelse med etableringen af centretet i Ørestaden.

I SF mener vi ikke, at der skal etableres et sådant regionalt center. Vi mener, at der skal være et lokalt bydelscenter, som kan servicere og betjene den bydel, som bliver etableret med Ørestaden.

Vi mener også, at det er et besynderligt regnestykke, som er blevet foretaget, og som her kaldes en imødekommenlse af indsigelserne fra miljoministeren, som ender på det samme sluttal, når det gælder antallet af parkeringspladser.

Der vil være 1 parkeringsplads pr. 15 m² butiksarealet, det er rimelig mange. Det er ikke de store butikker, vi taler om normalt i København, når vi taler om parkeringspladser. Så er det 1 pr. 100 m² og 1 pr. 200 m², men her vil der altså være 1 pr. 15 m² butiksarealet. Fra regner man de parkeringspladser, som skal flettes, således at de kan være park & ride-parkeringspladser, så er det 1 pr. 20 m². Da man ved, at der medgår 18-20 m² til at etablere en parkeringsplads, så vil der altså være et parkeringsareal af en størrelsesorden, som svarer til det centerareal, der skal være.

Det er dybt betenklig, også at loven om Ørestaden, de rammer, som ellers ligger for etablering af parkeringspladser i Ørestaden, hermed fraviges.

Trafikafviklingen og de modeller, der er lavet, op beregningerne der, baseres på, at 50 pct. vil anvende den kollektive trafik. Det vil vi så kunne se, om fremtiden vil vise. Virkeligheden plejer nok at gå den anden vej. Det er også regnet med en trafik, hvis mængde vil overstige trafikken til Sverige over Øresundshøjen. Vi kan se, at den motorvej, som går igennem Ørestaden til Øresundsbroen, allerede er maksimumsbelastet. Det vil sige, at der i næra fremtid vil komme et ønske om at få udbygget eller udvidet denne motorvej, eller også vil vi se trafikprop per, som vi ikke har set det før, i hvert fald på motorvejen, men i øvrigt har set det i det

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Modet 15. juni 2000

Københavnske trafiknet. Det vil være en yderligere belastning på det maksimalt belastede københavnske trafiknet.

Vi kan vi ikke støtte et initiativ og en ramme, som giver mulighed for det her, og derfor vil vi stemme imod indstillingen. Jeg må også sige, at vi finder det kritiskalt, at der med denne her detalhændelsesplan altså også oliver taget stilling til, om der skal være et center i Valley og Vanløse. Det har vi i vores mindretal i forbindelse med høringen givet udtryk for, at vi ikke kan støtte, og det kan vi naturligvis heller ikke her i dag.

Ole Hentzen (C): For Den Konservative Gruppe har det selvfølgelig også været vigtigt at lytte til, hvad detailhændelen ligesom har haft af synspunkter i denne sag.

Den analyse, som blev genanmført, af, hvad det ikke mindst ville betyde på Amagersiden, hvor jo altså centret kommer til at ligge, konkluderede jo – og det var et nærmest analysekureau, der lavede det – at antallet af butikker, som forventeligt ville få

det svart øfter et fuldt centers åbning, var relativt begrænset i forhold til den samlede butiksmasse, som i forvejen fandtes på Amager. Det andet store center på Amager, altså kort sagt Amagercentret, ville absolut ikke mærke noget til det, måske snarere tværtimod, mens der ville være butikker på Amagerbrogade, som naturlig ville få det svært

Men da man samtidig jo lavede en analyse af, hvor mange butikker der rent faktisk allerede i dag, inden centret, måtte lukke på grund af selvfølgelig konjunkturer, manglende basis hos kunder, så var det faktisk ikke noget, der kunne få os til at tænde stemning til, at et Ørestadscenter i Københavns Kommune er også en nødvendigitet. Så kan man selvfølgelig diskutere, om vi i det hele taget skal have noget i Københavns Kommune, og det er så den diskussion, jeg godt vil åbne op for.

Det er jo et faktum, at københavnerne i dag kan lide at handle i centre. De har altså ikke den dersens markelige holdning, som en høj miljøminister giver udtryk for, at han har nærmest forrennelser i kroppen, bare han træder indenfor, efter ganske kort tid. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle butikker, han opzeger, siden han får det mærket i kroppen. Men vi får det altså ikke, og københavnerne får det heller ikke, fordi de søger jo, og det har analyserne jo vist, mod større centre, hvor de altså kan foretage indkøbe-

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Modet 15. juni 2000

ne. Det er altså et faktum, at vi i dag i København oplever, at en væsentlig del af københavnernes indkøbsmønster lægges uden for Københavns Kommune.

Når man så samtidig betenker hele grundlaget for Ørestadsloven, Ørestadens etablering, ja, så har det ligget klart for alle, at der skulle ligge et center dér, hvor nu lokalplanen egentlig suger, at der skal ligge et center.

Man kan selvfølgelig begære, at der er fået så mange år, før vi er nået dertil, men faktisk ej også, at infrastrukturen skal være i orden, inden vi er nået så langt, og det når vi altså på det tidspunkt, hvor også centret vil være færdigt.

Skal jeg komme med lidt maluri, så er det selvfølgelig, at man har fundet det nødvendigt at begrense centrets størrelse som sådant, og det er så albenbart det kompromis, som har været nødvendigt for at kunne komme igemem. Men vi havde gerne set, at det havde været endnu størreude i Ørestaden. Nu er det altså et kompromis, og Den Konervative Gruppe agter at stemme herfor.

(Præsten Møller Hansen får et ildebefindende i salen)

Overborgmesteren (**Jens Kramer Mikkelsen**): Jeg foreslår, at vi tager en lille kafépaus. Vi suspenderer modet i nogle minutter.

Modet suspenderedes kl. 17.40

Modet genoptoges kl. 18.05

Overborgmesteren (**Jens Kramer Mikkelsen**): Efter denne ubehagelige afbrydelse, som jeg troede, alle forstår baggrunden for, hvor man jo også kan sige, at man bliver glad for, at vi har et mobilt sygehus som lægeambulancen, genoptager vi modet.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Peter Skaarup (O): Jeg må indremme, at det var en lidt grimm oplevelse at komme ud for.

Jeg skal kort sige lidt om vores opfattelse i forhold til Ørestad City Center. Vi er i den situation i Dansk Folkeparti, at vi er tilhængere af, at København får et sådant center. Vi synes, det er rigtigt, at vi stiller os godt i konkurrencen med den anden side af Øresund, og vi ved, at man på den svenske side tillader mange centre at blive etableret. Derfor synes vi, det er fornuftigt, at man også på den danske side giver tilladelse til nogle centre, og et af dem er altså Ørestad City Centeret.

Samtidig mener vi, at dette bør følges op af, at man også her på den danske side tænker på sådann noget som åbningsstider. Vi synes, at når man på den svenske side har sendagshæft, man har fri hukkelov, man har et afgangssystem, som tillader billige vare, end vi har på den danske side, så er vi nødt til at gøre noget her på den danske side for at matche det.

Derfor støtter vi centret, men vi har godt nok nogle betenkigheder, må jeg sige, i forhold til detailhandelen inde i City, også detailhandelen på Amager. Vi er enige i den kritik, der også har været rejst af antallet af parkeringspladser. Vi synes, at det ikke nødvendigvis er helt fornuftigt, at man ikke er helt på toppen med hensyn til parkeringsforhold i forhold til resten af byen.

Så med de ting i mente har vi valgt at undlade at stemme til indstillingen. Jeg skal kort læse en protokolbemærkning op, vi vil komme ned i den forbindelse som forklaring, og den lyder sådan her:

»Dansk Folkeparti er tilhænger af, at der tillades centre på den danske side af Øresund, herunder også centret i Ørestaden.

Dansk Folkeparti er dog bekymret for fremtiden for detailhandelen i København, City og Amager samt de manglende parkeringsforhold og finder ikke disse aspekter tilstrækligt befyldt.

Derfor undlader Dansk Folkeparti at stemme til indstillingen.«

Lars Rimfalk Jensen (B): Lad det være sagt med det samme, at Det Radikale Venstre ikke støtter den indstilling, der ligger her, vi vil stemme imod.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødt 15. juni 2000

Godt nok er det lykkedes efterhånden at få snakket det Ørestad City Center ned i størrelse, men efter radikal opfattelse sit ikke i tilstrækkelig grad. Vores opfattelse har været hele tiden, at der denne måtte ligge et center derude, men det skulle være et lokalt center, som skulle bygges for de mange, der skal flytte ud i Ørestad. Vi har aldrig været tilhænger af Ørestad, men nu er der jo flertal for at bygge det, og så synes vi også, at det behøver, der kommer ud i et sådant område, selv ifølge os så skal have en mulighed for at handle ind lokalt. Derfor skal vi selvifølgelig have et lokalt center i Ørestaden.

Vi hørte Jens Kramer Mikkelsen snakke om Ørestad og at vi skulle have et stort center, helst det størkeste i Danmark. Vi frygter, at den blæstempling, man får ved, at det skal være det størkeste, det skal være det største, det skal være det bedste, åbner også op for, at man simpelthen giver carte blanche til, at de får lov til at gøre næsten alt, hvad der er. De vil blive ved med at sige, jamen vi bliver nødt til, og vi bliver nødt til, og vi bliver nødt til.

Vi mener, at et Ørestad City Center i den meget store størrelse, der er lagt op til, vil ødelegge handelen ikke kun i City, men også på Amager. Det er masser af prognos om ting og sager, og der er selvifølgelig nogle eksperter, der går ud og meddeler det ene, og vi har eksperter, der siger det modsatte. Derfor må det selvfølgelig være et spørgsmål om, hvad man selv fornemmer i denne sag. Vi kan finde 10 eksperter, der siger plus, 10 eksperter, der siger imod.

Vi er bare bange for, at det her spørgsmål kun har ét hensyn, og det er, at vi skal sørge for, at der bliver solgt noget i Ørestaden for at få betalt den metro, som aldrig nogensind skulle have liggetude på det dejlige stykke af Amager.

Omkring storcenteret vil vi også sige, at hvis det flertal, der står bag ved dette storcenter, virkelig mener, at man vil bygge et storcenter i den størrelse og med så mange parkeringspladser og med så mange handlende, så bør man også tage konsekvensen og bygge en firesporet Ørestad Boulevard, så man kan se for, at transporten ikke kommer til at foregå ad de lokale veje, så det bliver Røde Mællemvej og Artillerivej og Vejlands Alle, der kommer til at opleve en enorm trafikforgøelse på grund af at man nu skal være fødeknæde til et storcenter, som er alt for stort til området.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødt 15. juni 2000

Endelig skal vi sige om det afsnit, der selvstændig er om park & ride, at vi støtter alle de bestræbelser, der kan blive på at lave park & ride, så vi kan lave store parkeringsanlæg uden for Cityonrådet.

Mikkel Warming (D): Jeg skal blot foranlediget af Ole Hentzens bemærkninger om, at det jo var forudsat, da Folketinget lavede loven om Ørestaden, at der skulle være et storcenter herude, endnu en gang prøve at oplyse Ole Hentzen og andre, der måtte have den misforsæelse om, at det altså ikke er tilfældet. På uallige spørgsmål har miljø- og energiministeren svaret gang på gang, senest 8. juni i år, at Folketinget ikke har vedtaget, at der som en del af Ørestaden skal indgå et butikscenter. Denne beslutning om at placere centeret dør er alene genereret af Borgerrepræsentationen. Man kan ikke løbe fra sit ansvar.

Ole Hentzen (C): Jeg skal bare lige korrigere den opfattelse, som Mikkel Warming måtte have fået her, at vi løber fra noget ansvar. Altid jeg vil gøre gentage: Vi elsker det center derude, og vi vil gerne have det endnu større, end det er formået at blive. Desom er Mikkel Warming og De Konservative enige. Men vi ønsker det, så vi elber absolut ikke fra noget ansvar. Vi ønsker metrocen, også hvor den ligger, og det er helt vidunderligt, at den ligger der – det var til De Radikale.

Og at den selvstændig kommer til at ligge der, betyder selvfølgelig også, at der sker en udvikling af Ørestaden, som ikke bare er vigtig for Ørestadsrådet, men som er livsnerven for den kommende udvikling i Københavns Kommune, for det er det eneste sted, der reelt kan ske en positiv udvikling, uden at man skal være pedaltræmer.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Denne kærlighedsdeklaring kommer til at sætte punktum for denne debat og står vel næsten, Mikkel Warming, som en slags konklusion, kan man sige. Forhandlingerne er slut. Peter Skarup stillede, vil jeg lige oplyse, ikke et forslag, men bad om en protokolbemærkning.

Indstillingen blev godkendt med 29 stemmer mod 18, 4 undlod at stemme.

38) BR 314/2000. Renovering af Kollegiet Solbakken

Indstilling om, at projekt for udbedring af byggeskader samt renovering af Kollegiet Solbakvens ejendom godkendes, at Bygge- og Teknikudvalget benyttes til at meddele tilslagen om kommunal støtte i form af garanti for realitatslån samt andel af ydelsessosten, at der meddeler indstæelse for eventuelle underskud på kollegiets fremtidige drift, at det accepteres, at de kollegiet tidligere berigtede løn om nødvendigt respekterer det angagte renoveringslån, samt at Bygge- og Teknikudvalget benyttes til at godkende det endelige projekt og anskaffelsessummen, alli under forsyning af, at der ikke er væsentlige ængstelser i forhold til det foreliggende (Bygge- og Teknikudvalget)

Indstillingen blev godkendt.

39) BR 312/2000. Lokalplanforslag for "Hassevænge"

Indstilling om, at forslag til lokalplan for området begrenset af Thorupgård Allé, Hvilstjernavej, Hassevej og det vestlige skelet for ejendommen matr.nr. 3141 Vandøre, København ("Hassevænge") tiltrædes med henblik på offentliggørelse, idet forvaltningen efter indsigtesfriens udløb vil fremkonne med indstilling om endelig vedtagelse af lokalplanen, at der i forbundne hærd fastsættes en indsigtesfriperiode på 2 måneder (eksklusive juli måned), samt at Bygge- og Teknisforvaltningen, forud for meddelelse af tilslade be i medfør af bestemmelserne i lokalplanens § 6 og § 9, skal foretage høring af "Hassevængens Ejerkår".

(Bygge- og Teknikudvalget)

Indstillingen blev godkendt.

Kommunearb [U14-1] 00030245
DOC

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Medet 15. juni 2000

40) BR 313/2000. Tillæg til lokalplan "Kirkegårdsvej"
Indstilling om, at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 300 "Kirkegårdsvej" vedtages med henblik på offentliggørelse, samt at der i forbindelse hermed fastsættes en indsigelsesfrist fastsattes til 2 måneder (eksklusive juli måned).
(Bygge- og Teknikudvalget)

Indstillingen blev godkendt.

Kommentar [1161]: 00930262
DOC

Der vil som sagt være en debatperiode. Jeg vil også godt understrege, det fremgår jo også af debatten i Økonomiudvalget, at der ikke er taget politisk stilling til disse forslag, der nævnes, ej heller dem, der ikke er hjemmel til. Det siger næsten sig selv. Der har været meget fokus på boligpolitikken i København i den sidste årtakke, og det er sket i takt med, at det går bedre for byen, men også, at stadig flere mennesker ønsker at bo i København.

Vi havde sidstic efterår, kan de fleste huske, en temadag her i dette lokale, hvor vi gennemdebatteerde forskellige boligpolitiske og forskellige boligstrategiske elementer på baggrund af en større evaluering af vores boligpolitiske indsats. Det, som særlig blev fremhævet i evalueringen, var, at fornyelsen af vores boligmasse ikke går hurtigt nok. Det gælder både nybyggeriet og byfornyelsen. Det gælder, når vi bygger nyt og fornyr, ja, så er vi ikke gode nok til at sikre, at vi får nok store familieboliger ud af det. Udgangen på det hele blev, at vi i forbindelse med budgettet og budgettets vedtaget bestattede, at der skulle udarbejdes en handlingsplan for boligpolitiken. Der ligger nu et forslag til debatoplæge, der sammen med et kommende projektkatalog og den relevante investeringsoversigt udgør, kan man sige, den boligpolitiske handlingsplan.

Kommentar [1162]: 00930271
DOC

Det, der selvfølgelig er tanken, er at få en bredere debat om det, der måske er det al-tervigtigste samlede tema for byen, den allerstørste udfordring for København i de kommende år. En debat, hvor vi skal have så mange som muligt med, ejere og lejere og andelshavere, også alle dem, der ikke vil befrage sig selv som værende i forskellige kategorier, få inddraget den viden og erfaring, der er også i ejerbevægelse, lejerbevægelse osv., osv.

Så tanken er at få denne publikation og ikke mindst indholdet ud til en bred debat i de kommende måneder, inden vi skal træffe beslutning om en boligpolitiske handlingsplan. Jeg synes, at det, der ligger, på mange måder er ganske spændende. Jeg vil også godt sige, at det, der måske falder nogen for bryset, de måske lidt frækere elementer i det, synes jeg rent faktisk også er spændende at få en debat om, i stedet for, at vi er fastlåst, som vi ofte er i vores debat om boligpolitikken.

Kommentar [1163]: 00930286
DOC

41) BR 309/2000. Lokalplan til en ny skole ved Utterslev Torv (Skoleholderuvwxyz)
Indstilling om forslag til lokalplan til en ny skole mv. ved Utterslev Torv (Skoleholderuvwxyz)
(Bygge- og Teknikudvalget)

Indstillingen blev godkendt.

Kommentar [1164]: 00930287
DOC

42) BR 286/2000. Debatoplæg: Boliger for alle - boligpolitisk strategiplan
Indstilling om, at forslag til debatoplæg: "Boliger for alle - boligpolitisk strategiplan for Københavns Kommune 2001 – 04" udsendes til offentlig debat i langstid og september 2000.
(Økonomiudvalget)

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Det drejer sig om en indstilling om, at et debatoplæg udsendes til offentlig debat i den periode, som det er angivet i indstillingen, og som i forhold til indstillingen fra forvaltningen er foretaget med 1 måned. Alle gruppeformænd har fået en skrivelse om, at partierne kan afdatte et meget præcist angivet antal anslag, hvor partierne kan gøre rede for deres principielle synspunkter. Jeg kan sige, at Mikkel Warming har været konsulent på antallet af anslag.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Jeg vil godtgentage, hvad jeg sagde før, at jeg tror, det er en helt afgørende krumtap i den fortalte opretning af København, at der kommer også et forsat grundlag for den udvikling, vi generelt er inde på, erhvervspolitisk og på andre områder, at vi får en bedre boliggæsse, at vi får nogle større boliger, at vi giver flere københavnske familier og flere københavnske unge mulighed for at blive boende i byen.

Alli vores frysteundersøgelser, lige fra den store i 1995 og efterfølgende, har med tydelighed vist, at når folk flytter til, så begrunder de det med det at starte på en udsættelse, men rigtig mange flytter fra igen, når de er færdige med deres uddannelse. Både i forhold til de unge københavnere, der vækser op i byen, og afhensyn til dem, der flytter, og som gerne vil blive boende, er det naturligt, at vi skal have gjort noget ved boligpolitikken.

I debatoplægget foreslås, og det ligger i naturlig forlængelse af det, at der skal mange kræfter og mange gode krefter til at løfte det her, forskellige partnerskaber mellem de parter, som er. Der er nævnt 4 partnerskaber mellem lokal initiativer og kommune, investorer og kommune, kvartereløsnørader og kommune, almen boligsector og kommune.

Jeg er fuldt ud klar over, at en række af de elementer, det er jo det, der er mening med det, der indgår i debatoplægget, vil skabe debat. Det er mening med det. En del af det har været diskuteret i pressen.

Jeg tror, det er helt afgørende, at vi får signaleret, at der i København skal være plads til alle. Det handler ikke, Mikkel Warming, om at smide fatigevene ud af byen. Det handler dybest set om at få dem til at blive boende. Jeg beklager udtrykket, men det er nok så meget et citat af noget, jeg har set i pressen. Det handler om at få dem til at blive boende, det handler om at få alle de andre til at blive boende også. Derfor er debatten vigtig her, og derfor er debatten vigtig også uden for Rådhuset.

Jeg tror, vi har i de her år en historisk chance, og det gælder om at gribe den chance.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Borgmester Søren Pind: Jeg vil da godt have lov til at takke overborgmesteren for en inspirerende indledning til den her meget centrale debat i den københavnske boligsektor.

Jeg skal ikke forlænge debatten så lang tid, thi det er jo, som fra Grete Henius plejer at sige, en rapport, der skal blot sige om de forhold, der er beskrevet i forhold til den almennyttige sektor, at der er nogle konkrete forslag, som vi ikke er så varmhjertede tilhængere af, og jeg synes da, der ville være synd, hvis folk gik fra denne aften i aften med det indtryk, at vi f.eks. stodtide, at der skulle laves partnerekabler med den almene sektor om nybyggeri ved byens højhedsværdier osv. Jeg ville beklage meget, hvis nogen ville kunne påstå det efter denne debat.

Så det, jeg egentlig bare vil sige her, er, at hvis Socialdemokratiet vil bruge det her som en form for skakkeskål til ligesom at få den almene sektor tilbage til fordums tids styrke, så er det ikke dér, hvor man vil finde os.

Jeg tror, der er god chance for ellers forhold til denne rapport at lade sig inspirere. Selvligt må jeg pege på Peter Wendts rapport, som jo i realiteten viser, at store dele af de problemer, vi ser i dag, med det manglende nybyggert af boliger, i al deres enkelhed skyldes vores egen reguleringer, vores egen indblanding i alt, hvad der kunne minde om privat byggeri. Al støttet, al subsidieringen forhindrer i realiteten, i hvert fald ifølge denne rapport, at der bliver bygget ordentlige kvalitetsboliger i København. Det glæder vi os sådan set til at få en ordentlig diskussion om, når vi har høringsrunden overstået.

Og så tror vi, det må jeg med beklagelse sige til Mikkel Warming, ikke så meget på, at Enhedslisten vil være til at huuge eller stikke i denne sammenhæng, men det kan da være, at Socialdemokratiet vil lade sig belære af det, der måtte fremkomme. Og særligt synes jeg, at Peter Wendts rapport her er meget interessant.

Mikkel Warming (Ø): Det er jo rart, at Søren Pind har gennemskuet, at Enhedslisten er principielt, i modsætning til det andet parti, han nævner.

Jeg er også enig med Søren Pind i, at det er en interessant rapport, som Peter Wendt har lavet. Jeg synes, det ville have været mere rimligt, hvis man havde bestilt et notat

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Medet 15. juni 2000

direkte fra Venstres folketingsgruppe i stedet for at få nogle private til at lave det og måske oven i kobet betale penge for det, når nu inddholder er det samme. Man kunne formentlig have fået det gratis.

Grundlaget for denne boligpolitiske strategiplan er ret velkendt og har været det siden 1995, nemlig at man mener, at børnefamilierne flytter fra byen på grund af de små lejligheder og stort set kun derfor. Det er gentaget, det har vi hørt før, ikke mindst sidste år i den flyttundersøgelse, man lavede dengang, hvor man i øvrigt konkluderede, at hovedgrund'en til, at børnefamilierne flyttede fra byen, var, at de gerne ville have eget hus med have. Det er lidt underligt, at man skal have en rapport til den såges, men o.k. Det var også der, hvor man konkluderede, op det må jeg gå ud fra er baggrunden for, at man fortæller i samme spor, at byen kunne tjene en masse penge, 50 mill. kr. i prøvenu, hvis og såfremt man beholdt halvdelen af de mennesker, der flyttede ud af byen i dag, hvis de blev boende i de formentlig nye store boliger.

Det, man ikke regnede ud de gang, og som man ved budgetafstemningerne sørget for ikke blev regnet ud ved at stemme et forslag fra os herom ned, var, hvor meget det ville koste byen ekstra i forhold til daginstitutioner og skoler, hvis man fastholdt det. Det er stadig ikke blevet ordnet. Grundlaget, som man bygger sin strategi på, er stadig ikke i orden.

Nu bliver der i det mindste sat tal på visionen om at få sjernet små lejligheder. Det er blevet gjort én gang for for et par år siden. Da kom der et ulkaft til en piece, som sagde, at halvdelen af de små lejligheder i byen skulle fjernes, 68.000, i løbet af en årrække. Den er blevet lagt i en skuffe og er formentlig ikke kommet frem igen.

Nu sætter man så tal og årenål på 21.000 små boliger skal væk i løbet af de næste 12-13 år. Det er mange og kan vel ikke tages som udtryk for andet, end at man ønsker en ændring af befolkningssammensætningen i København, det, man sidste efterårs kaldte en bereddygtig befolkning, forstået på økonomisk vis, en økonomisk bereddygtig befolkning. Nu har man så fundet et nyt ord og kalder det »alsidigt«. Ingen: Det er det samme. Nogen enkelte kommentarer til de forskellige atdelinger i det her boligpolitiske på-

pår. Det nye dyr i åbenbaringen er det nye, dejlige begreb partnerskaber, forstået som forpligtende samarbejde mellem kommunen og stort set hvem som helst.

Det eksempel, der nævnes, er jo investorerne i forhold til nybyggeri og udvikling af nye boligområder. Det er lidt ukart for os, hvad dette partnerskab består i, bortset fra at det vel meget realistisk skal betyde, at investorerne får ret til at bygge, hvad de vil, når de vil, i den højde de vil – uden bopælspligt.

Der skal laves partnerskab i boligelskaberne om en helhedsplan for den almene sektor, så man sikrer – der var den så – den »alsidige« bopælssætning. Der må vel menes det, man er i fuld gang med Udejningsregler, der fjerner de arbejdssøs ret til en bolig, omdannelse af almene boliger til, og der kalder man det »medejerboliger«. Jeg kunne godt tænke mig at få udbybet, hvad man mener med »medejerboliger«. Skal de sælges som ejerboliger, som andelsboliger, hvad er det egentlig, man forestiller sig?

Det kunne være ret interessant at vide.

Desuden skal kommunen, konkuderer man, arbejde for følgende lovwendringer: Lempelse af realrenteafgiften og pensionsafskatningen for at give pensionskasserne mere profit ved nybyggeri. A fæltskrivninger gørleje ved modernisering af udlejningsboliger skal ændres, altså så man kan få en skatterabat til udlejerne. Og der skal åbnes mulighed for, at almene boliger kan sælges.

Igen: Kunne man ikke bare direkte have fremlagt Venstres eller Konservatives – undskyld, Ole Hentzen – boligpolitiske program i stedet for at pakke det ind i en rapport? Byfornyelsen skal, som sedvanlig, når vi diskuterer boligpolitik i denne by, i denne her forsamling, have mere fokus på lejlighedsammensætningen. Det er sjovt nok om-drejningspunktet for alting. Det er det samme som at sige godt nok, at byfornyelse ikke håndler om at give de mennesker, der bor i de dørlige lejligheder i dag, bedre lejligheder. Det håndler om at sørge for helt grundlæggende, at nogen andre med nogle andre indtægter kommer ind.

Rigtig morsomt bliver det på side 25. Der udpeger man et område, hvor det er op-lagt at stimulere lejlighedsammensætningen: Østerbro. Østerbro er jo et område, hvor det virkelig vil være tiltængt med lejlighedsammensætningen. Det er nemlig sådan, at 22.000 ud af de 49.000 boliger på Østerbro er 1- og 2-værelses. Det er godt nok en lejlighedsstørrelsesfordeling, som er bedre, hvis man kan sige det sådan, end i resten af

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Medet 15. juni 2000

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

byen. Man kunne måske, hvis man mente det her virkelig alvorligt, synes, der var andre områder, der var mere opblægt at tage fat i.

Vi synes grundlæggende, at det er et uspiseligt opslæg – må jeg få 2 minutter, så læder jeg være at gå op igen? Jeg er nødt til at sige nogle enkelte ting til nogle af de andre materialer, de bille, der ligger i forhold til det her.

I Tor-rapporten, som et blad, konkuderer man, at der ikke rigtig en plads til de svageste i de nye andelsforeninger. De nævnes i det interview som folk, man meget nødig vil have ind. Er det ikke et problem, som man bør diskutere, i stedet for bare at tage det til efterrening? Det konkudereres, at salget ikke har medført problemer for de svagesse i forhold til den holigsociale arvning. Det synes jeg er en spændende konklusion i betragtning af de problemer, vi har hørt om flere gange, der er med at anvise boliger boliggocialt, efter at Tor-øjendommen blev solgt.

Vi synes grundlæggende, at denne rapport ikke har et ordentligt grundlag. Vi synes, at indholdet kunne være taget ud af Venstres boligpolitiske program og De Konservativeres selvfolgelig, og vi mener ikke, at man bør besvære københavnerne med dette papir og vil stemme imod, at det ryger i offentlig høring.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Så bliver Ole Hentzen sprunget over igen ligesom i går. Det er nu Jens Johansen.

Jens Johansen (F): Ganske kort. Vi er i SF ikke enige i opslaget, vi har en anden boligpolitik end den, der fremgår af det materiale, der nu skal sendes ud i høring. Men vi tilslutter os beslutningen om at sende det i høring og at vi hiver for sig som partier biderager med en side, der beskriver vores synspunkter på den boligpolitiske problemstilling.

Vi ser derfor frem til den offentlige debat, vi får i høringsperioden, som jo er længere end det, der egentlig står i det opslæg, vi har fået uddelt til mødet i dag. Som det blev besluttet i Økonomiudvalget, er den forlænget med 1 måned. Og vi ser frem til de politiske forhandlinger efterfølgende, idet vi forventer, at de løfter, som blev givet i forbindelse med vedtagelse af aftalen med de almene boligselskaber, bliver indfriet, og at

vi får indflydelse på anvendelsen af de 400 mill. kr., som er afsat som et resultat af den aftale.

Ole Hentzen (C): Umiddelbart kunne man jo blive litt stødt over det her med, at Københavns Kommune foresår, og Københavns Kommune foresår, og så sættes der belab på. Men som Jens Johansen rigtigt stiger, er der jo indgået en partnerskabskontrakt, da man konfiskerede de 400 mill. kr. fra provenuet af tilbagekøbsrettede fra hele den almennyttige sektor. Det betyder selvfolgelig, at I har ret til at udmenne, og I har så givet carte blanche, forstår jeg, til, at det er Københavns Kommune, der skal bruge 10 mill. kr. her og 20 mill. kr. der, for ellers er der selvfolgelig et lidt voldsomt ordbalg, der er indimellemlænge.

Når det er sagt, så kan man jo godt indimellemlænge finde noget positivt i det her. Altå at tage nogle gode enkelheder ud af et par partiprogrammer og så komme det ind i nogen, Mikkel Warming kalder en rapport, som hedder et debatopslæg, er der jo ikke noget galt i, altå selv i den socialdemokratiske overborgmester kan jo finde et guldkorn indimellemlænge, altå selv blinde høer finder jo ting og sager.

Det er da klart, at det også er gået op for den røde side i salen her, at man er nødtaget til at gøre noget ganske dramatisk for at kunne få hul på en anden form for investering i boligsektoren end den, man er kendt med her, for at blive ved at poste penge i den almennyttige sektor efter den gamle devise, den høre har man trods alt lært, at det giver bare yderligere problemer.

Og selv om man i øjne ser på forsegtsvis avisning og andre markelige ting, som vi kaller det, så er der jo ikke rapporter i dag, som egentlig viser, at det har haft den særligt store virkning på, at disse almennyttige nye afdelinger egentlig har fået et bedre socialt liv og en større bereddygtighed som boligafdelinger, og det var jo det, der var formålet hermed.

Altå rygterne om Vibcogen var jo meget positive i starten, men vi har bedt om at få en undersøgelse af midtbytningsmønstret, fordi det viser sig måske at være ganske alvorligt i forhold til det, som vi rent faktisk har bedt om, at det skulle være.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Vi synes selvfølgelig, det er positivt, hvis man kan komme igennem med nogle lovendringer. Altå, hvis man kan få øregeringen op i relation til hele realentreprenørerne, så pensionskassen ikke kunne være med til at stimulere nybyggeriet her i en hårdt tiltrængt kommune, for det er der ingen tvivl om, vi skal altså have bygget nyt også, så ville det være positivt.

Den høje regering er vant til særlovgivning på alle andre områder, så det her er bare en lille detalje i så henseende, så må sagens kunne lade sig gøre.

Der er mange ting, vi ikke vil tage stilling til endnu. Vi synes f.eks., det er ganske voldsomt, at man her i noget, man kunne kæde et socialdemokratisk debatoppleg, lover, at man vil sætte et lavt eksstra rammebevillingsansøgninger til Holmbladsgade på nogen, der ligner 150 mill. kr., og lave Kongens Enghave-rammebevillingsforagelseni for nogen, der ligner 200 mill. kr., uden at det har været diskuteret i en større sammenhæng.

Altå det kunne man godt ligesom opleve som værende sådan en eller anden socialdemokratisk slæben ud med hånden, at nu kan alle så tygge på det, og hvis det så ikke bliver til noget, ja, så er det jo alle de andre, der er stysl i det.

Derfor underer det mig sådan set, at man er kommet ned i den detaljeringsgrad på noget af de her ting, uden at det egentlig er set i en større sammenhæng og har været diskuteret i en større sammenhæng, særligt set i det relief, at vi ligesom må forvente, at byfornyelserne alt andet ligé jo ikke vokser, det er der ikke nogen, der forventer.

Vi har det Ydre Vesterbro, som Socialdemokratiet har prøppet ned i bagenden og slet ikke ønsker at byforny videre. Nu piller man altså ligesom 2 små nye områder ud og siger, jamen vi lover jer på forhånd 150 mill. kr., og den anden får 200 mill. kr. Det er ligesom en art løftepolitik, som er lidt ubehagelig, for at sage det mindst.

Vi synes selvfølgelig, at der skal være plads til alle i denne by, derom ingen invil, men at forsørge at give det indtryk af, at der skal være plads til alle steder til den samme pris, er vel ligesom at tage munden lidt for fuld. Så er vi jo tilbage i den gamle diskussion fra Vesterbro, hvor Socialdemokratiet ville byforny og lave lejlighedsammensætninger og samtidig postulerede, at det samme antal mennesker kunne blive boende på Vesterbro derefter. Altå det er for tykt.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Vi vedtog helt klart en byfornyelssstrategi for Vesterbro med henblik på en udnyttning, og det ter vi si ge også nu, der skal selvfølgelig være udnyttning de steder, hvor der skal være. Det har også betydet på Vesterbro, at beboersammensætningen er blevet bedre, og det er det, som Mikkel Warming kender, at der ikke skal være plads til fattigrove-sa, så ville det være positivt.

Det er der stadig på Vesterbro, men selvfølgelig er der blevet en udnyttning, fordi der rent faktisk jo er blevet væsentligt færre lejligheder på Vesterbro, og det bliver der også i de andre områder, vi tager fat i. Derfor skal selvfølgelig også prispolitikken afspejle kvalitet.

At tro, at man får De Konservative med til at udnytte de attraktive boliggrunde til almennyttige boligselskaber, der skal bygge lejligheder på over 110 m² for at kunne have store etniske bopællesskaber, kan jeg sige helt klart, at det far man aldrig votes stemme til.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Det kom fra hjertet.

Lars Rimfalk Jensen (B): Jeg vil starte med at si ge, at Det Radikale Venstre er overvejende positiv over for de tanker, der ligger i det her, ikke sådan, at vi dermed har sagt god for hverken det ene eller det andet, men vi synes, der ligger mange positive ting. Vi vil også si ge, at det er et debatoplæg. Derfor synes vi også, der er noget med, at vi ikke her allerede nu skal tage hul på den politiske debat om det.

Det er vigtigt, at vi nu prøver at høre andre ude omkring, hvad det er. Der bliver lagt op til, at vi skal høre andre interesserede partnere. Det er jo det nye ord, og vi harber da, at der bliver mange partnere, der har lust til at komme med et indlæg om, hvad de synes om dette.

Nege enkelte ting. Vi synes også, at der skal være attraktive og kvalitative boliger for de nuværende københavnere, men vi har ikke noget problem med, at vi også bygger attraktive boliger for ikke-københavnere, som så vælger at flytte til København, fordi de får en attraktiv bolig, som kan matche alternativet, en villa et andet sted i hovedstadsområdet.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Vi synes også, det er vigtigt, at der skal være et velfabanceret forhold imellem ejerbolig, andelsbolig, lejerbolig og almennyttig bolig. Vi synes også, der skal være et velfabanceret forhold imellem ejerboligerne på bolig. Derned er det jo også klart, at vi siger, jamen vi vil ikke have automatisk lejlighedsammenlægning. Det må være noget med, at vi vurderer.

Øg det der med hensyn til at have grænser, så vi lige pludselig havner i, at København kun har boliger på over 100 m², er absolut ikke i vores ånd. Der skal være plads, som det også bliver sagt, til alle københavnere, og der skal være alstidige boliger, så der også er plads til, at unge mennesker kan komme til bo i København og ikke ivruges ud fra Københavns City.

Jens Johansen (F): Det er den konservative Ole Hentzens indledende bemærkning, der får mig herop nogen.

For det første vil jeg kvittere for det, Ole Hentzen siger, nemlig at De Konservative ikke skal være med til at udmente de 400 mill. kr. Det er klart, det er jeg fuldstændig enig i, det skal vi i SF.

Der har ikke været nogen forhandlinger om, hvordan de her penge skal fordøles. Deraf er det rigtigt, det er rigtigt for så vidt enig med Ole Hentzen i, at de løftet, de beløsnimmet, der nævnes i opfæget, som refererer til de 400 mill. kr., er forvalningens opfægt. Det er ikke nogen politisk aftale om det, det kan jeg bekrefte. Det er en besynderlig tremgangsmåde, men det er så den, der er valgt i denne forbindelse.

Vi har bl.a. den opfærtelse, at der skal bruges et væsentligt større beløb på etablering af indslutningsboliger for unge, som kommer til byen for at uddanne sig, end den halve million, som skal anvendes i opfæget på information over for de unge. Problemet er langt større, end at det kan løses med blot en halv million.

Men som jeg sagde i mit indledende indlæg, er det spørgsmålet om de afslutrende forhandlinger efter den høring, som vi nu skal have. Det er en besynderlig model, men vi har tilsluttet os den. Vi kommer med vores bidrag, ligesom jeg regner med, at alle andre parter også bringer deres, og at vi så i øvrigt får en god høring og en god debat.

Jeg kunne godt, men vil ikke, holde en meget lang tale om det her. Det har været et langstrakt forløb. Alle har været med på en eller anden måde i drøftelsen. Der er brugt

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Indstillingen blev godkendt med 44 stemmer mod 8.

43) BR 282/2000. Regionplan 2001 for Københavns Kommune:

*Indstilling om forslag til regionplan 2001 for Københavns Kommune med henblik på overensstemmelse til Hovedstadens Udviklingsråd som Københavns Kommunes opfægt til den kommende regionplan 2001 for hele Hovedstadsområdet.
 (@konomiudvalget)*

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Man kan sige, at Regionplan 2001 er en lidt speciel plan. Det er nok både første gang og sidste gang, at vi her skal behandle et egentligt regionplanslag. Det regionale aspekt har jo været integreret i vores kommuneplan. I og med at HUR, Hovedstadens Udviklingsråd, er dannet, så bliver det fremover HUR, som kommer til at tage stilling til den overordnede regionale udvikling i regionen. Det er klart beskrevet i indstillingen og vilkårene herfor.

Indstillingen blev godkendt med 36 stemmer mod 15.

44) BR 302/2000. Principbeslutning om bydelsråd

*Indstilling om principbeslutning om bydelsråd
 (@konomiudvalget)*

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Der ligger i den indstilling fra Økonominionivået et kompleks af 2 aftaler en række parter imellem bagved. Så der er både tale om en indstilling om bydelsråd, og der er tale om en indstilling om servicecentre og dialog m.v., som det fremgår. Deraf vil der, vil jeg sige her fra starten, naturligvis blive tale om dels afstemming om de enkelte elementer, der indgår i hele sagssampletset.

Jeg kunne godt, men vil ikke, holde en meget lang tale om det her. Det har været et langstrakt forløb. Alle har været med på en eller anden måde i drøftelsen. Der er brugt

**Kommunear [U169]: 00029120
 DOC**

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Modet 15. juni 2000

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Modet 15. juni 2000

ganske meget tid. Vi har også vist, at det for alle har været en, for nogle måske lidt mere enkel, men i hvert fald en meget kompleks og ikke nogen let opgave for alle at få forhold sig præcist.

Jeg kan sage det nok så meget, fordi der i den organisation og den baggrund, jeg har, har været ganske meget diskussion. Jeg tror, der er tale om en ikke usikkerhed, men jeg tror, der er tale om en artvenlen, at man skal bruge tid til at tænke, man skal bruge tid til at forholde sig. Det er noget, jeg tror vil komme til at præge debatten, også blandt københavnerne, i de kommende måneder.

Jeg vil godt kvittere over for de partier, der er med i aftalen om bydelsråd. Jeg er lidt ærgerlig over, at aftalen ikke er blevet lidt bredere, men jeg vil godt kvittere over for det forløb, der har været i forhandlingerne om denne sag. Jeg vil også godt kvittere for den anden aftale, den om dialog og servicecentre, som er en bredere, meget bred, jeg vil næsten sige BR-dækende ordning, der er dér. Der vil jeg også kvittere i forhold til de partier, der indgår i den omfattende aftale.

Debatten om det her er langtfra slut. Vi får en diskussion frem mod en folkeafstemning i slutningen af september måned. Vi skal bruge mange kræfter på at informere københavnerne.

Jeg vil også godt, som jeg gjorde i Økonomividspartiet, give tilslag om, at de synspunkter, som man måtte have, når partier ikke er enige i den beslutning, naturligvis også vil få mulighed for at få plads i det kommunale informationsmateriale og den kommunale informationsindsats, som skal finde sted frem mod den 28., hvor der skal bruges en god del tid og nogle ressourcer på at give et ordentligt informationsgrundlag og beslutningsgrundlag for borgerne.

Men heller ikke dér er det forløb omkring bydelsråd, heller ikke dér er det forløb omkring servicecentre og slæt ikke det ønskning dialog, slut. Der bliver brug for masser af tid, masser af kræfter, masser af ressourcer på alle dele af det her, udmentning af det her. Hvilke konsekvenser af strukturel karakter, der efterfølgende skal drages på baggrund af de her beslutninger, bliver naturligvis en kæmpe omgang.

Jeg vil også godt sige i forhånd til det tusindtallige personale, som naturligvis på mange måder er artvendende over for det her, at også dér skal vi vise forståelse og flæksi-

bilitet. Det er naturligvis for nogle vedkommende også en lidt uhyg periode, man går i mode her. Der mener jeg, det er afgørende, at vi får gjort det i en ordentlig dialog med personalat og personalelets organisationer.

Mere vil jeg ikke sige om denne kompleksé sag, men giver ordet til borgmester Søren Pind.

Borgmester Søren Pind: For nogle vil det her måske være en historisk dag. For os, som tror, at det bliver et nej ved den kommende folkeafstemning, så knapt.

Jeg vil tillade mig i indledningen af denne droftelse at beskæftige mig en anelse med det forhandlingsforløb, som har været, for jeg trost roligt man kan sige, at det op-læg, der nu er blevet enighed om at præsentere de københavnske vælgere for i en folkeafstemning, er de brutte lefters op-læg. Selv om det er den sidste aftale, min meget gode veninde Inger Marie Brunun-Viero er her, så vil jeg alligevel tillade mig at, om jeg så må sige tag nogle ting frem, som også Det Radikale Venstre har bidraget med.

Det Radikale Venstre har f.eks. på et tidspunkt sagt, i hvert fald dets repræsentant har sagt, at partiet hellere vil gå i graven end at medvirke til et forlig om delegation. Nu er det dermed at gå i graven jo en meget vanskelig sag, i hvert fald hvis det er frivilligt.

Og når man studerer det pågældende op-læg, det pågældende forløb, så er der meget lidt selvstændig værtægelse. Der er faktisk ingen selvstændig værtægelse.

Men heldigvis er Inger Marie Brunun-Viero stadig blandt os, og det er jeg naturligvis glad for, om end det kun er i aften, og heldigvis er det ikke gravens, der kalder på hende sådan lige umiddelbart, og det er jeg også glad for. Men jeg vil nok sige, at jeg synes nok, Det Radikale Venstre sammen med Venstre kunne være næst lengere.

SF gik jo meget strategisk og taktisk til værks og fik en landsmedeværdigelse på plads, således at man kunne drømme om at opgive sin egenstige vision om København opdelt i selvstændige kommuner. Det fik man på plads på sit landsmøde. Til lykke med det, Bo Astrup Kjeldgaard.

Men at man dog alligevel skulle kunne tillade sig at gå så langt som at indgå et forlig om, at København skal være en hel og udelit by, der havde jeg dog ikke troet, at jeg

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

skulle finde SF. Men jeg ønsker SF til lykke med det store resultat. Det er meget flot. Det er de brudte lafters fortig.

Vi havde gerne set, at SF sammen med os og Det Radikale Venstre havde taget udgangspunkt i de 4 eksisterende bydelsråd og prøvet på at udvide deres kompetence, og der tror vi faktisk, vi kunne være næst langt.

I virkeligheden er der kun én rigtig sejhere i dag, og det er Enhedslisten. Enhedslisten lykkedes det sågar, på trods af ikke kun Det Radikale Venstre har sagt noget om, at man hellere ville gå i sin grav, jeg tror også overborgmesteren har sagt noget i denne retning, det var så om lokalplaner, at få lokalplaner til dels underlagt en høringsudvalg i bydelsrådene.

Er det en alvorlig sag, er det ligegyldigt? Ja, jeg ser det i hvert fald som stærkt problematisk, at så længe den økonomiske kompetence ikke er lagt ud, og så længe der ikke tales om delegation og man så lægger en pligtigt hørung ud til bydelsrådene, så vil det evige slagsmål være der. Det er klart, at parti som Enhedslisten lever jo af slagsmål, af kaos og anarki, det ved vi alle, men jeg er ked af, at Socialdemokratiet har accepteret det. Jeg er ked af, at Socialdemokratiet har accepteret det.

Så er der Socialdemokratiet. Hvilke løfter har Socialdemokratiet brudt? Socialdemokratiet har brudt et meget klar løfte, i hvert fald har overborgmesteren gjort det, for overborgmesteren sagde, at der bliver ikke indgået noget forlig, nogen aftale om en ny struktur i København, medmindre der er bred opbakning i Københavns Borgerrepræsentation.

Jeg er med på, at det der med bredder, også som alderen kommer til os alle og vi selv volser, jo er en relativ ting. Men jeg vil nok sætte spørgsmålstegn ved, om et forlig med vendstreflygen og Det Radikale Venstre i København er et godt forlig – må jeg bede om, at man trækker det fra i 2. runde? – det synes jeg meget vel, man kan sætte spørgsmålstegn ved.

Men alt i alt finder vi ikke grund til at rose det her forlig.

Noget meget interessant er jo for så vidt: Har man så egentlig laget stilling til fremtidens struktur på Københavns Rådhus? Det har man ikke, det er der ikke noget om. Det, man sådan hører rundt omkring på gange og andre steder, er: Jammen egentlig skal

tingene på Rådhuset jo blive ved med at være, som de altid har været. Vores dygtige rådhusreporter Niels Ditlev siger også i Jyllands-Posten i sin analyse, at »Magten bevarer på Københavns Rådhus». Det var overskriften.

Det betyder, at man lægger noget ud ved delegation, som man kan lage tilbage igen, man laver kaos omkring lokalplanlegningen, og man tager ikke endelig stilling til de forandringer, der skal ske på Rådhuset. Det får mig tit til at konkludere, at denne øvelse alt i alt kun får ét resultat, hvis københavnerne vedtager det her, og det er 14 eller 15, den uklarhed er der jo også i oplægget, bydelsråd med godt og vel 20 valgte medlemmer pr. bydelsråd, at København får tilkørt 300 ekstra politikere uden reel kompetence, som kommunen bare kan skulle og valle med, som man vil, frem og tilbage. Det er, hvad vi Venstre kalder ekstra bureaukrati, som ikke har noget som helst at gøre med folkestyret.

Vi har i Venstres Gruppe drøftet denne her sag, vi har i Venstres organisation drøftet denne her sag, og situationen er den, at organisationen tiltrædt i enskennelighed på det pågældende møde, vi havde, at stod der, hvad SF bl.a. har medvirket til i forløbet, at København skulle være en hel og udeligt by, så havde Venstre ikke noget andet valg end at anbefale et nej ved den kommende folkeafstemning. Det har Venstres Gruppe tiltrådt. Jeg skal sige, at det kommer måske nok et indlæg senere fra et medlem af Venstres Gruppe, som har et forbehold på denne sag.

Men ellers finder vi ikke, at der er grund til at rose det her. Vi synes, det er at spille hasard med den meget positive udvikling, vi har set i København. Vi synes, det er at skabe en helt unødig bureaucratisk hindring uden reel kompetence. Hvis man dog bare havde lagt noget reelt ud, så havde sagen set anden ledes ud.

Afslutningsvis har jeg nogle spørgsmål, fordi oplyzget er præget af uskønhed på en rekke områder. Lad mig først rette mig til folkeafstemningen. Jeg vil godt bede overborgmesteren om at orientere Borgerrepræsentationen og så mig om: Kommer det til at være sådan, at vi kan stemme det samme sted ved den pågældende folkeafstemning?

Der har nemlig verseret nogle ting både i Økonomimindvalget og på de brede rådhushusgang om, at man var ulykkelig på, om vi overhovedet kunne stemme samme sted. Og hvor mange ekstra tilførordnede skal der kaldes ind? Hvordan ligger det egentlig med den pågældende folkeafstemning?

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødt 15. juni 2000

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Og så vil jeg godt have om, at man får en nærmere beskrivelse af demne her klagefunktion, som Borgerrepræsentationen åbenhårt skal udfylde, som der står i papiret. Der kan klages til Borgerrepræsentationen over, hvad bydelsrådene går og gør. Hvor mange klager skal Borgerrepræsentationen så behandle hvert år? Har man nogen vurdering af, hvad det egentlig er, vi kan behandle? Jeg er i hvert fald bekymret over den del af det.

Men held og lykke med projektet. Vi tror, københavnerne stemmer nej den 28., og det er ikke nej til EU den har gang, men det er nej til bydelsrådene.

Martin Glintz (F): Det var jo de gode argumenters mand, der var på talerstolen her. Kan vi stemme samme sted? Hvor mange ekstra tilforordnede skal vi have? Det er Venstres og Søren Pinds store problem i forbindelse med denne formentlig vigtigste og mest vidstrækende sag, vi i mange år har behandlet i Borgerrepræsentationen, og som forhåbentlig får nogle af de mest vidstrækende konsekvenser for København og for københavnene.

For hvis den aftale, som er indgået mellem 5 partier herinde, bliver ført ud i livet, så vil København komme på niveau med alle de storbyer i Europa og især i Norden, som det seneste årti har demokratiseret deres kommunale struktur i retning af større indflydelse for borgmester. På den måde tilgodeser vi efter SF's mening de ønsker og behov, som moderne mennesker forventer opfyldt i en dynamisk by med fremtiden for øje, og ikke en by, der står den, Søren Pind nu risiker op, skal gå i sta og forblive, som den er.

Alt andet end en ny bydelsstruktur med indflydelse for den enkelte vil være foreldet og bagsætterisk og hämme den udvikling, som de fleste forventer og mener er nødvendig.

Efter SF's mening er hovedelementerne i aftalen følgende:

Vi skal have bydelsråd i hele København, der vil sige i 15 bydelle. Der er et lille spørgsmål om Vestamager, men der er jo ikke noget praktisk problem.

Der skal være direkte valg til bydelsrådene. Bydelsrådene får udtagt alle de organer, som det er vigtigt at få best test muligt på borgerne.

Bydelsrådene får altså direkte valg til bydelsrådene på ansættelsen af deres egen bydelschef.

Bydelsrådene kan – nu håber jeg, at Søren Pind lyder – prioritere fri inden for de overordnede mål, som gælder for hele kommunen, og de kan overbrøre penge mellem budgettærene.

Der er intet over-/underordnelsesforhold imellem Borgerrepræsentationen og bydelsrådene. Der er altså ingen instruktionsbeføjelse, og der er ingen vetoet fra Borgerrepræsentationens side, ingen indblanding i de daglige beslutninger.

Men først skal københavnerne ved en folkeafstemning den 28. september lage stilling til, om de ønsker en sådan demokratisering af København. Der vil være kritikere af denne ordning, både de partier, der ligesom Venstre foregiver, at de vil noget mere, og dem, der slet ikke vil have nogen form for udtagning af opgaver og indflydelse.

Jeg kan hilsté og sige til Søren Pind, at SF er tilfreds med den aftale, vi har været med i. Vi synes, at den peger i retning af en god bydelsordning, den er et stort fremskridt for alle de bydele, som i dag ikke har bydelsråd, og den medfører kommersielle ændringer for de nuværende forsygbydele. Derned peger denne ordning fremad mod SFs mål på længere sigt ... (Overborgmesteren: Hvad er det?) Hvad er det? spørger overborgmesteren. Vi har en aftale om, at København i den aftaleperiode, vi nu har, ikke skal opdeles i primærkommuner, og at der ikke skal være selvstændig skatteinskrimning i bydelene. Det har vi en aftale om, overborgmester, og så er der ikke flere spørgsmål i det.

Derfor er det også en stor skufse, at Venstre ikke har villet være med i aftalen. Det var SF og Venstre, som i 1994 i juli indhæd på en række møder tog initiativ til at samle et flertal i Borgerrepræsentationen for bydelsråd. Dengang var vi enige om, at ordningen snarest muligt skulle udstrækkes til hele byen.

Og hvad sker der nu? Venstre melder helt uforklart fra i det øjeblik, hvor der endelig er mulighed for komme ind i og starte skridt nærmere. Venstre kan simpelt hen ikke forklare denne kovenlighed. Der er kun én forklaring: Venstre har skiftet mening, og først og fremmest har borgmester Søren Pind og gruppeformand Martin Geertsen skiflet mening, fordi de lever i det forfængelige håb, at de selv en dag kan blive bykonger i et stort, centralt styret København. Det er et forfængeligt og urealistisk håb, det vil jeg

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Medet 15. juni 2000

gerne sige til jer ... (Overborgmesteren: God pointe. Nu får Martin Günter udvidet taletid). Jeg fik lidt ekstra taletid.

Søren Pind taler i en pressmeddelelse om kios i København, hvis det her forslag gennemføres, fordi ansvarsfordelingen skulle være uklart. Det er fuldstændig forkert, at man placerer det overordnede ansvar i Borgerrepræsentationen, og den giver bydelsrådene klar og enkelt kompetence til at trafik de konkrete bestemninger.

Pressmeddelelsen fra Søren Pind, som jeg opfatter som en klar politisk melding fra Venstre, har i øvrigt en henvisning til, at spørgsmål om Venstres politik kan rettes til informationschef Jacob Winther. Jeg skal derfor beklage, at Jacob Winther ikke i dag kan gå på talerstolen her i aften, så han kan fortælle os på en forståelig måde, hvad Venstre egentlig mener om bydelsråd, for Søren Pind er ikke i stand til det.

Helle Sjelle udtaler i Berlingske Tidende i dag, at den folkenæstning, der var lagt op til, er en usmagelig politisk rækkefølge, fordi et nej til bydelsråd i hele København medfører, at de nævnevne 4 bydelsråd fortsætter. Det er der overhovedet ikke nogen mærkeligt i. Det er hele byen, der er til afstemning, det er ikke de 4 bydele, og derfor består de selvstændige som udgangspunkt med bydelsråd, hvis der bliver sagt nej til det, som står i indstillingen.

SF vil engagere sig i at få et stort ja ved folkenæstningen om bydelsråd i september. Vi forventer også, at der bliver fundet penge til en intensiv oplysningsvirksomhed, og det har overborgmesteren givet tilsaag om i aften. Endelig forventer vi og briter, at alle de 5 partier, som står bag bydelsrådsforslaget, går ind i en intensiv kampagne for et ja.

Derfor kan jeg ikke lade være at stille spørgsmålet til Socialdemokratiet, til overborgmesteren, til Lars Engberg. Kan vi nu også regne med, at Socialdemokratiet vil bakke den aftale, som man er med i, varmt op ved at gå ud og anbefale et klart ja til, at der oprettes bydelsråd i hele København på de vilkår, som er beskrevet i aftalen?

Jeg skal til slut sige, ligesom overborgmesteren sagde i sit indlæg: Tak for det samarbejde, der har været omkring det her. Jeg synes, der har været en bestrebelse for at få Venstre med. Venstre ønskede engang bydelsråd i hele København, det ønsker man ikke

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Medet 15. juni 2000

mere. De har haft muligheden. De øvrige partier har højet sig mod hinanden, og vi synes, vi har fået det mest af, hvad vi ønskede, og derfor er vi glade for aftalen.

Morten Kabell (Ø): Det er en god dag i dag. Det bliver en endnu bedre dag den 28. september. Det er ikke så god en dag, som vi godt kunne have ønsket, da vi indledte forhandlingerne, men det er en god dag i dag, for den aftale, der ligger, er en god aftale. Det er ikke Enhedslistens principprogram, der står i den aftale. Det havde vi nok heller ikke forventet, da vi begyndte forhandlingerne, men det er trods alt et afgørende skridt for København, et afgørende skridt, der betyder, at vi den 28. september kan sige god-dag til nærdemokratiet, kan sige ja til at decentralisere den her mastodont af en kommune.

Enhedslisten har i hele sin, ikke så langt igen, historie haft et klart og utvetydigt ønske om, at der skal indføres bydelsråd i Københavns Kommune. Det kan nu blive til virkelighed. Derfor må jeg sige, at jeg er glad for, at vi nåede til enighed i den forligeskreds, der endte med at indgå en aftale.

Jeg fatter heller ikke en lyd af, at Venstre ikke vil være med til at gennemføre det, der burde være et skridt på vejen også mod Venstres mål, nemlig at decentralisere kommunen. Det er Venstres eget valg, og at de laver ubegrindelige ting, må de så altå åbenbart selv om.

Enhedslistens grundlæggende opfattelse er, at bydelsforsøget de sidste år har fungeret godt. Det har vi diskuteret meget ved tidligere lejligheder, og vi har også været klar over og har også fuldt erkendt, at der har været problemer både administrativt og økonomisk i forstellige bydele. Men generelt har det grundlæggende været muligt at få lokale hensyn og behov indpasset i den politik, der er blevet ført.

Tiden har været inde til at gå videre, og det har også været hård forhandlinger, men Enhedslistens er trods alt tilfreds med resultatet. Vi anbefaler et klart ja ved folkeafstemningen i andet lokale, om man så må sige, og ser frem til, at kobenhavnerne bekræfter ønsket om nærdemokrati og decentralisering, et nej i første lokale og et ja i andet, således at kobenhavnerne får sendt et klart signal ud.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Mødet 15. juni 2000

Blicher det, hvilket jeg ikke tror på i modsætning til Venstres borgmester, et nej ved bydelsrådsfolkeafstemningen, så vil jeg sige, så er det naturligtvis op til denne forsamling at skulle fortælle på, hvad det så er, der skal ske. Det er klart, at det ikke er noget, hvor vi i dag kan sige, at det er soleklart. Det er nogen, som må aftenge af politiske forhandlinger. Det er nogen, der må aftenge af, hvad det er for et nej, nogen, der må afhænge af en klar vurdering af, hvordan det hænger sammen.

Men egentlig er det en hypotetisk diskussion, for jeg tror ikke på andet end et klart og meget tydeligt ja fra folkets side til at være med til at træffe nogle flere beslutninger om byens fremtid.

Vi må indenomme, at vi selvforlægt godt kunne have tankt os, som jeg også indledte med at sige, at vi var gået endnu videre. Vi kunne godt have tankt os, at flere områder var blevet lagt ud. Vi kunne også godt have tankt os, at man havde taget den rene linje i forhold til at lægge beslutninger ud og have valgt den selvstændige værtagselse. Derom er der ingen tvivl.

Vi er ikke nået, som jeg også startede med at sige, til at vedtage Enhedslisten's principprogram. Derfor forstår jeg nok hellere ikke Søren Pinds lykkeskning til os. Jeg skal gerne tage imod dem, jeg forstår den nok ikke rigtig.

Vi anerkender fuldt ud, at der er tale om et kompromis mellem partier, der i deres grundlag har en utrolig forskellig holdning til bydelsrådene. Det kompromis er vi glade for at have været med til at indgå. Det kvitterer vi også for.

Vi ser, at delegationen, som det så rigtigt er blevet sagt – det er blevet delegation, den målte, tingene bliver udlagt til bydelsrådene på – er et spørgsmål om ekstern delegation. Det er tydeligt blevet afdært i forhandlingerne og også som bilag til den aftale, der ligger, hvordan en sådan delegation skal fortokes. Det ligger der rigeligt med både juridiske og organisatoriske notater om.

Der er tale om direkte valgte organer, der er tale om, at bydelsrådene består af lokale folk, som folk selv har udpeget. Dermed er der tale om en anden form for delegation end det, som er tilfældet i dag. Der er tale om, at bydelsrådene får en selvstændig ret til at være med til at prioritere mellem områderne og også at kunne overføre midler fra år til år.

Vi lægger afgørende vægt på, at det økonomiske tilskud fra kommunen til bydelsrådene sker i form af én pose penge, én pose penge, således at det er hyrdenes selv, der fordeles ud på de forskellige politikområder og fra nogle overordnede hæftagninger og nogle overordnede minimumsservicemål, som Borgerrepræsentationen kan fastsætte, javel, men vel at næzte sådan, at det bliver en udstrakt grad af frihed til selv at kunne træffe beslutning om, hvordan penge skal bruges. Det er godt, og det er et rigtigt godt skridt på vejen. – Jeg skal også bede om at få det fratrukket i anden runde.

Søren Pind ønskede Enhedslisten til lykke med den begrundelse, at der var tale om kaos og anarki. Det blev bl.a. begrundet i, at man lægger lokalplanerne ud, men ikke tager det økonomiske ansvar.

Altå ud over den indbyggede selvmodsigelse i argumentet, nemlig at der trods alt ikke ligger nogen økonomi i lokalplanerne, så kan man sige, det også er noget vrv. Lokalplanen bliver ikke – det havde vi gerne set i Enhedslisten – lagt ud til bydelsrådene. Der er tale om, at bydelene får en høringsret på linje med de kommunale forvaltninger.

Hvis det er kaos og anarki, så må det også være kaos og anarki i dag, at Bygges- og Teknikforvaltningen harer de øvrige fagforvaltninger om virkningerne af en lokalkoncern. Hvis det er kaos og anarki, så er Søren Pind i dag borgmester for en kaotisk, anarkistisk forvaltning. Det tror jeg ikke selv Søren Pind mener, og derfor er det også noget vrv, hvad borgmesteren står heroppe og siger om afslalen.

Der er tale om, at man får de lokale kræfter, man får hørt de lokale folkude i forvaltningerne om, hvilke konsekvenser det har. Og så er det i øvrigt centralt, at man træffer beslutningerne. Det har ikke været vores ønske, men vi anerkender fuldt ud, at det er der, vi næde til i forhandlingen, og det bakket vi også fuldt op om.

De andre argumenter tror jeg, jeg vil overlade til min Venstrepolitiske ordfører her i dag, der vil prøve at gennemgå nogle af dem i forhold til, hvad Venstre kommer med af troværdige kritik. Men jeg synes dog alligেvel, det er tankevækkende, at den største grad af teknik, der kan komme fra Venstres side, handler om teknikaliteter, det handler om nogle logistiske problemer og nogle ting i forhold til, hvordan man afdeler en folkeafstemning. Det skulle nogilige være det, der afgør spørgsmålet, når vi har et ønske om at høre folket om nogle kommunale problemer. Det giver ikke megen mening.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Jeg vil da også bare sige, at masser af kommuner i dette land har jo gennemført rådgivende folkeafstemninger om spørgsmål, samtidig med at de har været andre valg eller andre afstemninger på tapetet. Der er ikke tale om, at København opfindt den dybe tallerken. Vi går faktisk bare det, som har været kultyme i rigt mange kommuner.

Som afslutning skal jeg sige, at det her som sagter en god dag, fordi vi kan se frem til, at vi kan få mindre centraladministration, vi kan komme til at få mindre bureaucrat. Vi får borgene, vi får københavnerne tættere på beslutningerne, og vi får lagt mange ting ud i forhold til det, hvor tingene rigtigt sker. Det er en god dag, og det er derfor, vi arbejder et klart ja også ved folkeafstemningen den 28. september om bydelene.

Overborgmesteren (**Jens Kramer Mikkelsen**): Der vil også for efterfølgende ordførere være mulighed for at overskrive taleiden. Vi vil alligevel markere med lampen, når man går over de 5 minutter.

Peter Skaarup (O): Tak for det.
 Jeg skal sige, at vi i Dansk Folkeparti er fuldstændig indstillet på at gå ind i den her folkeafstemning med stort engagement. Vi synes, det er helt fornuftigt, at man lægger spørgsmål, der interesserer borgerne, ud til folkeafstemning. Ja, vi kunne faktisk godt ønske os, at det var flere spørgsmål end lige nogetigt bydelsrådernes fremtid, der kom ud til folkeafstemning.

Jeg må nok sige i forhold til det, som bl.a. Martin Guntner sagde, at det her skulle være den vigtigste beslutning i åretvis, at man måske kan sætte spørgsmålstegn ved det. Er det egentlig ikke vigtigere, at man f.eks. koncentrerer sig om den beslutning, der blev truffet her i Borgerrepræsentationen i går, om at tolke 5 pløjehjem? Det synes jeg var en vigtigere beslutning. Jeg synes, at man der skulle have fulgt det forslag, der var om at sende sådan noget ud til folkeafstemning også. Men det er så en anden diskussion.

Vores udgangspunkt er som sagt, at vi går ind i folkeafstemningen med sindet. Vi er helt overbevist om, at københavnerne ikke ønsker sig 15 rådhuspaladser, 300 politikere med dertil hørende millionudgifter, som det vil medføre fremover.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Vi har fast os ved, at der i den aftale, der er lavet blandt de socialistiske partier her i Borgerrepræsentationen sammen med Det Radikale Venstre og Solidarisk Alternativ, er en række problemer, som jeg tror, flere og flere vil få øjnene op for. Vi har bemærket, at der allerede er en del, der har fundet de ting, som ser fuldstændig horible ud i den aftale, der er lavet. Men vi tror på, at flere og flere vil finde ud af, at der er nogle ganske alvorlige problemer.

Et hovedproblem, som jeg vil nævne, er, at når man vælger at holde en folkeafstemning, hvad vi synes er godt, så er det vigtigt, at det står fuldstændig klart for værgerne, der skal hen og stemme, hvad det at sige ja til temaeet, der kommer ud til folkeafstemning, betyder, og hvad det at sige nej til temaeet, der kommer ud til folkeafstemning, betyder.

Og hvis man siger ja til det spørgsmål, der stilles her af forligspartierne: Skal der med virkning fra januar 2002 indføres bydelsstyre i alle bydele i Københavns Kommune? ja, så kan det måske være til at forstå stådan nogenlunde, hvad det indebærer. Men hvis vi siger nej til spørgsmålet, at man ikke vil have det, så har jeg forstået på hvortil følde nogle af forligspartierne, at så er holdningen, at den skal være 4 forsegbydele, der fortæster.

Det vil sige, at den københavn, der har sagt, jamen, jeg vil godt gå hen og stemme her, fordi jeg mener, det er noget værtigt med de der bydelsråd, jeg siger nej til det den 28. september, den varer, han får leveret, er, at nu fortæster der så 4 forsegbydele under nogle forudsætninger, som han ikke kendt. Han ved ikke, om det er den nye aftale, der kommer til at gælde med medborgerhusse, der skal bestemmes af de her bydelsråd, eller det måske er den gamle aftale, der kommer til at gælde. Altå, man ved ikke, hvad man får for den stemmeafgivning, man kommer til at give den 28. september.

Det er dog en mærkelig måde at praktisere de her ting på og en amateuragtig måde.

Altå, når man holder folkeafstemning i Danmark om EU-forhold, så beslutter man sig for i Folketinget, at vi har en traktat eller et forbund, som vi siger ja eller nej til, og så siger man: Her er traktaten til værgerne, her er forbeholdene til værgerne, og så bestemmer de, om de siger ja eller nej til det, og så får de forhåbentlig varen.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Ja, der var godt nok en EU-afstemning i 1992, som blev lavet om, hvor man stemte én gang til om det samme, det erkender jeg. Men det har i hvert fald være sådann, at når man eiger sig til valgerne: Nu vil vi gerne have jeres mening – så er det klart, at man ikke den være, man stemmer ud fra, den være, man bestiller.

Men her får man ikke den være. Hvis man bestiller en pizza her, så får man altså en lasagne eller noget andet, og det er altså fuldstændig uacceptabelt.

Det burde naturligvis, som det også blev fremført i Økonomiudvalget af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, være sagt helt præcis, hvad man kan få ud af en aftensiddende. Det vil sige, hvis man siger ja til det her, så får man selvfølgelig bydelsråd i alle bydele. Hvis man ønsker sig, at der et 4 forsæbydele, den skal fortsætte, så kan man stemme for det. Hvis man slet ikke ønsker, at bydelsforsøget skal fortsætte, så kan man stemme ud fra det. Altså der er valgmuligheder, så folk kan forstå, hvad det handler om. Og det skader jo også dem, der ønsker bydelsråd, det er der ingen tvivl om. Det her er en upræcis formulering.

Vi appellerede i Økonomiudvalget til forligspartierne om at tænke sig om en ekstra gang, men det ville de ikke, de havde tænkt nok, mente de. Og det må vi så sige, dem om det.

– Jamnen det kan da godt være, jeg skulle bede om lidt mere taletid, lampen begynder at blinke.

Så er der nogle andre ting, vi også har haftet os ved: Hvad kommer det her ikke til at koste? Det er der ikke rigtigt beregnet noget på. Hvad kommer det til at koste, at man nu skal etablere bydelsråd, rådhuse i alle de her nye bydele? Har man noget svar på, om der skal være et bydelsråd på Vestamager, eller ej? Nej, det har man ikke. Har man i sagstilbrevelsen gjort klart, hvor der skal være bydelsråd, så borgerne ud fra den her sagstilbrevelse, som de mistænker op som tilhører til det her møde for at forestå, hvad handlet om, kan se, hvad det er for nogle bydelsråd, der bliver? Nej, det har man heller ikke.

Det er altså en helt urolig manglende orientering, der sker i den her sagstilstilling.

Igen

Så er der spørgsmålet om servicecentre. Der har vi i Dansk Folkeparti tilsluttet os ønsket om, at let er en god idé, når vi ser bort fra al snakkens om bydelsråd, at det faktisk er en god idé i den sidste del i sagstilbrevet om det, som er fremført, at i stedet for, at man som borgere skal henvende sig en række steder i den bydel, man nu er i, så har man et servicecenter, som skal klare flest mulige opgaver.

Det synes vi er en rigtig måde at gøre det på. Det er en mulighed, der giver borgerne nemmere og fornøjlig adgang til det offentlige, i stedet for den her bürokratisering, som det jo vil være, hvor borgeren i forvejen synes, det er nok med EU og Folketinget og Københavns Kommune og hvad der ellers er af myndigheder. Nu har de så også lige pludselig nogle bydelsråd, som de skal ind og koncentrere sig om.

Jeg ved ikke, om den her metode er valgt af nogen af forligspartierne for, at det nedsætter op skal mudres til, så det bliver et nej. Jeg kan da håbe på, at der ligget den bagtanke i fremgangsmåden. Det upræcise i det her gør i hvert fald, vil jeg sige, heldigvis for dem, der siger ja, at det bliver urolig svært at få hevet det i land.

Til afslutning kan jeg også nævne et par andre uklarheder. Det er bl.a spørgsmålet om punkt 7 på side 5, at Borgerrepræsentationen har pligt til at føre en vis kontrol med den måde, hvorpå bydelsrådet udover den delegerede kompetence, og eventuelt fastsættes nærmere retningslinjer herfor. »En vis kontrol«, hvad er det? Det er da også en underlig upræcis måde at gøre det her på.

Altå man har en styrelseslov, som er meget præcis, som man følger. Derfor bør man da selvfølgelig også i forhold til bydelsrådene have en form for styrelseslov, hvor man helt klart har det op og sagt: Jamnen hvad er det, bydelsrådene kan, og hvad er det, Borgerrepræsentationen kan?

Kan Borgerrepræsentationen sige til bydelsrådene, og vil de gøre det, at hvis der er ulovlige forhold på hjemmehjælpssområdet, så skridt man ind? Det står der ikke noget om her. Nej, en vis kontrol. Det er så op til medlemmerne af Borgerrepræsentationens for godtbefindende, om man har det godt eller dårligt en eller anden dag, og så synes man lige, man vil skride ind i form af den her »visse« kontrol med bydelsrådene.

Igen en af de ting, som de, der er i vivl om det her, vil sige: Jamnen har de overhovedet tankt sig om inde i den der Borgerrepræsentation? Ja, det kan måske så være et

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

argument for at indføre andre styreformer, det kan man så sige. Men under alle omstændigheder er det utrolig dårligt gennemtænkt.

Endelig er noget af det, vi godt vil bede om et svar på, det er selvfølgelig ud over det her, hvad »en vis kontrol« betyder, hvis det er sådan, at der bliver en valgkamp, kan man sige op til den her folkeafstemning, hvor det er sådan, at partierne skal informere vælgerne, så forudsætter vi i vores bedømmelse af det her, at det selvfølgelig ikke er sådan, at forligspartierne får lov til at udsende en forkromet folder, sætte annoncer i aviserne. Ligesom når man har vedtaget et budget, hvor man skærer ned over for de ældste og mæler det hele lysrædt op, så må det også være sådan, at partier, der er uenige i det her og har nogle andre bud på, inviterer skal ske, får mulighed for at fortælle det til vælgerne på lige fod med dem, der går ind for den her fremstilling, som er valgt.

Så vi forudsætter, og det vil vi gerne bede om et tilslags hen fra talerstolen fra forligspartierne om, at der selvfølgelig bliver en lige mulighed for at fremføre argumenter imod den her aftale, lige så vel som der selvfølgelig skal være lige muligheder for at fremstille argumenter for aftalen.

Borgmester H. Thustrup Hansen: Det er vel egentlig tankevækkende, at siden vi startede denne debat, er stort set alle tilhørerne forsynede, der er kun 2 styk tilbage. Velkommen! Vi tror selv, at det her er den største og vigtigste debat, vi først måske i dette århundrede. Der er kun 2 tilhørere, der overhovedet interesserer sig for det. Det er muligt, at vi har mistet evnen til egentlig rigtig at forstå, hvad der er vigtigt og ikke vigtigt for københavnerne.

Ja, det er en god dag i dag for Morten Kabell og Martin Günther, og det er en sorgens dag for mig. Det er normalt Lars Huiters, der drager en sådan dramatisk vending. Men i dag druger jeg vistnok for første gang i min tid som medlem af Borgerrepræsentationen denne vending.

Jeg kan nemlig godt fryste, at det vil lykkes venstrefløjten at overbevise den københavnske befolkning om, at det er godt for den, at der udpeges yderligere et par hundrede lokalpolitikere til at bestemme over dem. Fra nye administrationscentre vil disse nye politikere sørge for ulighed mellem københavnerne, sørge for, at borgere på den ene side

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

af gaden har rettigheder og pligter, der afviger fra genboernes på den anden side af gaden.

København, som den har eksisteret i 100 år, fra de store indlemmeler i 1901 til i dag, står i overhengende fare for at blive opløst efter afstemningen den 28. september.

Jeg håber, at københavnerne vil stemme nej til deres genrette bys oploesning.

Derfor vil Den Konservative Gruppe stemme imod indstillingens 1. »vak«, som omhandler en bydelsordning indrettet i overensstemmelse med principperne i en aftale indgået af et flertal af partier bestående af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Lars Huiters.

Den her nævnte bydelsordning vil betyde fjernelse af størstedelen af de kommunale aktiviteter fra Københavns Rådhus til en stribe lokale rådhus. Hovedaktiviteten for Borgerrepræsentationen vil i fremtiden være skatteudskrivning og fordeling af pengene til de mange nye politiske beslutningsstager.

Med kun 4 forsygsbydiale i de sidste 3½ år er tæt ved halvdelen af Økonomiudvalgets tid gået med diskussion af fordelingsprincipper for pengearoverførsterne til bydelsrådene. Tænk, hvilken uproduktiv og åndsförstyrrende diskussion den nye struktur vil medføre, når 15 bydiale vil slås om fordelingsprincipperne i et forsøg på at tiltræne sig den største del af tagen.

Indstillingens 2. »vak«, der handler om en folkeafstemning i forbindelse med EU-afstemningen den 28. september om en bydelsordning, er Den Konservative Gruppe enige med forslagstillerne i, men vi er helt uenige i temat. Skal der med virkning fra 1. januar 2002 indføres bydelsstyre i alle bydele i Københavns Kommune? Stemmer københavnerne nej til dette spørgsmål, vil de ikke dermed have tilkendegivet, om de ønsker de 4 bydelsråd forsat, eller om de hellere vil af med hele dette populistiske misforståelse, der hedder bydelsråd.

Derfor ønsker Den Konservative Gruppe, at det tema, jeg stillede forslag om i Økonominuivalget, kommer til afstemning i aften. Temaet, københavnerne skal tage stilling til, er altså sitter vores opfattelse følgende: Skal der med virkning fra 1. januar 2002 indføres bydelsråd i alle bydele i Københavns Kommune? Skal bydelsforsøget kun fortsætte i de 4 nuværende forsegshydele, eller skal bydelsforsøget ophøre fra 1. januar 2002?

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Der er ikke meget råson i det tema, som flertallet er næst frem til. Det virker, som om man vil prøve på at gennemføre noget luskeri over for københavnerne. Indstillingens 3. »vært«, der vedtæller den vojledende folkeafstemningens finansiering på indtil 3 mill. kr., vil vi støtte, og det samme gælder indstillingens 4. og sidste »vært«, nemlig at der oprettes servicecentre i alle bydele.

Hvis københavnerne mod min forventning stemmer byens opsplitning igennem, vil Den Konservative Gruppe umiddelbart efter stille forslag om en forfatningsændring, hvor antallet af borgmestre reduceres til 1 plus 3 udvalgsformænd med virkning fra 1. januar 2002.

Ud over at over halvdelen af de kommunale opgaver udliciteres til bydelsråd, er en betydelig del af Miljø- og Forsyningssforvalningen overflodiggjort ved nyorganiseringen af el- og kraftforsyningen. Der er heller ikke mange hospitalsoptagter tilbage til den københavnske hospitalssforvalting. Og den del af Kultur- og Fritidsforvaltningen, der ikke i løbet af det kommende år vil blive overtaget af HUR, vil ved en bydækkende bydelsordning blive overtaget af bydelsrådene. Altøs teaterstøttoftordningerne, Sjællands Symfoniorkester og andre regionale kulturaktiviteter går til HUR. Biblioteker, medborgerhuse m.v. udliciteres til bydelsrådene.

Derfor må Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningssudvalget slås sammen. Det samme må Sundheds- og Omsorgsudvalget og Famili- og Arbejdsmarkedsudvalget, og en sammanlægning af Kultur- og Fritidsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget må også anses for naturligt.

Lad mig slutte med et oprigtigt håb om, at københavnerne siger nej til en opsplitning af København. Jeg har ikke, Københavns historie i fremtiden skal kunne sammenfattes under overskriften »Fra Absalon til Kramen«.

Inger Marie Bruun-Viera (B): Vi er lige trædt ind i det næste årtusinde. Artisind-skriftet gav anledning til både at kigge tilbage og reflektere over, hvad der var sket, specielt i de sidste hundrede år, og til at kigge fremad.

Den 28. september i år skal vi kigge fremad og tage pejling af udviklingen i de kommende år. Der er 2 pejlemærker, som har få betydning, når københavnerne går til

valgurnerne. Det ene pejlemærke er, at grænser udviskes på grund af teknologi, infrastruktur og kommunikation. Arbejdskraft, virksomheder og kapital flytter sig over grænser som aldrig før. Derfor er der brug for internationale spilleregler, og derfor skal der stemmes ja til euroen.

Det andet pejlemærke er solidaritetsprincippet eller, som det også bliver kaldt, næthedsprincippet. Det handler om, at beslutninger i vesten muligt omfang skal træffes så tæt på borgerne som muligt både af demokratiske grunde og for at få tilpasset ydelser og service til lokale behov.

Derfor skal der også stemmes ja til, at der fra 1. januar 2002 indføres bydelsstyre i alle bydele i Københavns Kommune.

Det er ingenlunde en optimal løsning, der ligger på bordet i aften. Jeg kunne også godt finde ud af at holde en tale, der ville være ligé så kritisk som Søren Pinds, det er såmænd ikke så svært. Valget har stået imidlertid at være positiv over for det resultat, der nu ligger, ud fra en erkendelse af, at Rom ikke blev bygget på én dag, eller bare et finde de negative ting. Man kan vælge at sige, at her er et fundamenteret, der kan bygges videre på. Det er det valg. Det Radikale Venstre har truffet.

Det Radikale Venstre ville meget gerne have haft Venstre med, og jeg kan avisere her, at jeg har næsten ligget på knæ for vores unge, charmerende Venstreborgmester for at få ham i tale i denne sag, men hans hjerter har været holdt som stål, thi bydelsråd og lokalt demokrati er ikke Søren Pinds kop to. Derfor mødte jeg en hardliner, der gentog, at København skal opdeles i selvstændige kommuner med skattekredsstyring. En sådann dagsorden har Søren Pind hele tiden vist var uigenmønstring, og jeg vil føje til:

Venskærdig.

Derfor sætter jeg et spørgsmålstegn ved, om Venstre ville have været med, hvis nu vi havde sagt ja til de ultimative krav fra Venstres side. Det vil jeg så lade hænge i luften med op til flere spørgsmålstegn bagefter. I kan selv se dette antallet på.

Der er især 2 store kameler, som Det Radikale Venstre har måttet sluge. Den ene er, at ordet »delegation« er blevet fastholdt. Til gengæld er betydningen blevet fortolket, og fortolkningen er med som bilag til altalen i aften. Der er tale om »ekstern delegation«. Det betyder, at Borgerrepræsentationen ikke kan foretage løbende instruktion om by-

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

delsrådernes virksomhed. Det synes jeg er ret vigtigt. Det var i hvert fald meget afgørende for Det Radikale Venstre, at vi fik det stykke papit.

Den anden kantik ct, at det er Borgerrepræsentationen, der ansætter bydelsrådene. Derfor er der foretaget en nøjere beskrivelse af, hvordan bydelsrådet inddrages i an-sættesproceduren. Jeg synes stadig væk ikke det er nogen særlig hverken heldig eller ideel løsning. Men på den anden side er Det Radikale Venstres vurdering, at det ikke skulle være udsagsgivende for, om Det Radikale Venstre ville være med eller ej.

Kernen i sagen er et meget stort ønske hos Det Radikale Venstre om at styrke det lokale demokrati. Vi tror som sagt, at det giver større effektivitet, bedre ydelsler, bedre service og et stort engagement, ikke mindst det sidste er vigtigt. Jo flere der bliver engageret og tager ansvar for byens udvikling, jo bedre vil det gå byen.

Jeg har derfor indledt på et ja, og jeg glæder mig til den store opmærksomhed, som både valget den 28. og valget til bydelsråd efterfølgende vil skabe om forhold, der ved-rører borgerne i deres dagligdag.

Bydelsrådene et kommet for at blive, og derfor er det selvfølgelig ikke den endegyldige løsning, der er fundet med den foreiggående aftale. Det er en aftale, man kan arbejde videre med. Aftalen giver borgerne mulighed for at få en struktur, der passer til det nye århundrede. Det er det, jeg synes er vigtigt. Og mange flere borgere får ansvar for byens udvikling. Dette sammentholdt med, at Borgerrepræsentationen nu får frigjort kræfter til virkelig at tage sig af det overordnede, traværende, det langsigtede, betyder, at København vil opleve en dynamik som aldrig før. Det er en situation, der matcher alle de udfordringer, vi står over for i dette århundrede.

Derfor mener jeg, at det er en utrolig vigtig beslutning, og som sagt vil jeg gøre alt, hvad jeg kan, for at få overbevist borgerne om, at det er den vej, pilen skal pege.

Lars Huiters (L): Hvis det skulle værk gået efter tur, så skulle det på nuværende tidspunkt have været Preben Møller Hansen fra Fælles Kurs, som skulle have holdt sin ordentale. Jeg kan sige til Borgerrepræsentationen, at jeg skal hilse iført Preben, som har det godt. Han siger, at det var da også ... nå, det må man vist ikke sige ... at vi fik bragt ham ind på Rigshospitalet, for så kan han ikke holde den tale, hvor han skulle

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

skældes os alle sammen ud. Den er jeg nok heller ikke i stand til at holde på nuværende tidspunkt. Men altidå, Preben har det bedre, og jeg skulle hilse mange gange.

Det er en historisk dag den 15. juni. Det er ikke hverdagstid for Borgerrepræsentationen, at de kommer med en visionær reform, som får en fantastisk betydning for Københavns udvikling. Det er for mig og for SOL først og fremmest visionerne, hvor vi oven i købet får to jen, om man så må sige.

For det første får vi bevaret vores ekskede by København som en enhed, hvor vi får lov som københavnere til stadig væk at identificere os som københavnere med hele vores tusindårige historie.

For det andet er det en moderne tilværelse med, at borgerne kan deltage i beslutningsprocessen, kan deltage i alt det, som bestæifter dem i den københavniske hverdag, med daginstitUTIONER, med at følge med i med pladsgaranti, med skoler, med plejehjem osv.

Der har selvfølgelig berettiget i aften været kritik af, at vi har talt om, at det her en historisk dag, og man har peget på, hvad det var, der beklageligtvis skete på skammens dag i går i Borgerrepræsentationen med plejehjem. Min tilløftelse til det er, at jeg er helt sikker på, at hvis plejehjemmene havde væretude i hydelsrådene, så var det, der skete i Borgerrepræsentationen i går, ikke sket i bydelsrådene.

Det er en historisk dag, men vi skal også være opmærksom på, at selv om vi ved afslutningen af denne debat vedtager det i Borgerrepræsentationen, og selv om SOL også godt kunne have tenkt sig endnu mere gennemførte demokratiske tiltag, sådan som vi har det i dag i forsøgstby delane, så er det ikke dermed gjort.

Det er nemlig også historisk på den måde, at for første gang i al den tid, jeg har været i Borgerrepræsentationen, så får jeg egentlig mit store ønske opfyldt, at vi skal ud i en folkeafstemning. Det glæder mig naturligvis kolossal mit, at endelig, langt om længere kommer også den udvidelse af demokratiet, hvor man sporer københavnerne.

Jeg vil også selvfølgelig sige, som andre har været inde på, at dermed er sagen selv-følgelig ikke afslørt. Det er folket, der suverænt skal træffe denne beslutning efter min opfattelse. Det giver ikke sig selv, fordi det kan vi jo allerede høre i aften i Borgerrepræsentationen. Der vil efter min opfattelse blive forsøg ikke en visionær politik, men alle mulige former for benspænd, hvor alt det, der er fjernet fra visioner, vil komme ind i

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

sejle den politiske kamp for at vinde denne enestående visionære reform for København.

Der vil jeg sage til os, der står med ansvaret for den visionære reform: Nu skal der altså tægges kraefter i. Nu skal vi sørge for, at denne folkeafstemning bliver vundet.

Jeg har en opfattelse af, at når en folkeafstemning går i gang, så bliver der ikke denmættet op for politisk energi, så bliver der mulighed for at få frigjort politisk energi, som får en historisk rækkevidde for København. Jeg har den opfattelse, at det meget vel kan vise sig, at den folkeafstemning, der kommer den 28. september, om denne reform, kan blive en folkeafstemning om, hvad det er for nogle politiske kraefter, der kommer til at bestemme Københavns fremtid.

Jeg har selvfølgelig ikke noget imod, at det er de partier, som står sammen i forliget, som bærer til og bevarer og udvider velfærdsamfindet og sikrer demokratiet. Det skal i hvert fald være SOL's indgang til den kamp, der er omkring folkeafstemningen, at det altså er en folkeafstemning om, hvad der er for politiske kraefter, der skal sammesættes i København og tegne fremtiden. Jeg mener, at der er en stor mulighed for, at det er de partier, der er i selve forliget, der bliver de partier, der tegner fremtiden.

Venstre har jeg lyttet til i aften. Søren Pind fra Venstre havde et meget afgørende argument, at da man konstaterede, at der i forligetskeden stod, at København skulle være en udelb. by, så skulle der stemmes nej til denne her reform. Jeg synes, københavnerne skal bemærke, at Venstre går ud i en folkeafstemning og faktisk anbefaler, at der skal stemmes nej til København. Det budskab skal bringes ud til hvert eneste sted i hele København, Venstre står for, at det skal være et nej til København. Jeg synes, det er meget interessant, og ingen som helst københavner skal være i tvivl om, at Venstres budskab er nej til København.

Jeg synes selvfølgelig også, at når vi skal i gang med denne her afstemning, så skal vi alliere os med alle de bevægelser, som har oplevet, hvilken fantastisk fordel det har været at være ind under bydelsråd. Jeg tenker naturligvis på det skændige forlig, der var her i oktober måned 1999 om foreldreordningerne. Der tror jeg, alle forældre har sagt, hvordan man afviste dialogen over for forældrene, men hvordan bydelsrådene formufligt og konstruktivt tog dialogen op.

Vi skal have alle de bevægelser med ind i jubægelsen, så ikke kun 15. juni, i dag, men også 28. september, bliver en enestående historisk dag. Der er jeg enig med Inger Marie Braun-Viero fra Det Radikale Venstre. 28. september bliver tørsklen, hvor vi træder frem og skaber en helt fantastisk, ny, dynamisk, demokratisk og folkelig udvikling i København. Jeg glæder mig så kolossal til, hvordan og hvornedes at vi vinder den 28. september og sætter til dørs alle dem, der ikke har nogensom helst visioner om, hvordan København skal udvikles.

A. Benhaddou (D): Det var uroligt. Man skulle tro, at valgkampen allerede var sat ind, når man hører SOL føre sig frem højtøpe på talerstolen. Forskellen er bare, at der er ingen folkelig opbakning til det der spørgsmål, kan man se på tilhørerpladsene. Så lad os vente, indtil vi går ud på gaden, og så kan det godt være, folk gider være med.

Det er det, der bliver det store spørgsmål, og jeg tror, det er netop derfor Det Radikale Venstre og SOL kommer herop og prøver at overgå den her stemning, så man kan forestille sig, at københavnerne virkelig er ved at bryde sammen af glæde over, at de nu endelig kan få lov til at få bydelse. Men realiteten er, at sådan er virkeligheden ikke. Den menige københavn er totalt ligeglæd med bydelsråd, det er sandheden. Oven i købet er der en stor skare, der er direkte modstandere af bydelsrådene.

Men lad det nu være ved det. Det Radikale Venstre har sammen med Socialdemokratiet indgået et forlig om at sende det her spørgsmål om bydelsrådenes fremtid til afstemning. Det må vi jo så anerkende, og så kan vi gå ud og melde hver stik til københavnerne om vores syn på det her spørgsmål.

Som sagt er det en massiv visioner og en massive romantiske politiske holdninger, der kommer heroppe. Men jeg tror faktisk ikke, at det er det, som er spørgsmålet for den menige københavn. Den menige københavn lever en stresset tilværelse og ønsker servicen i mørcheden og ønsker en forbedret service, en forbedret plejehjemssector, en forbedret hjemmehjælpssektor. Det er alle de ting, som man nødvendigvis ikke behover at have et bydelsråd til at klare.

Derfor vil CD gå ud i valgkampen og fortælle – og det er jo det jeg mener, der er noget kod på det her hen – den menige københavn. Stem dog for en bedre service.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Medet 15. juni 2000

Man behøver ikke at stemme på politiske borge rundt omkring i København for at opnå bedre service, det behøver man altså ikke. Og det er det, københavnerne klager over.

Jeg hørte ved debatten i sidste uge om spørgsmålet om folkestemning eller ej, at man sagde heroppefra, at her er der tale om, at det spørgsmål vil få stor betydning for Københavns fremtid og dets styrke. Ja, det kan jeg se, folk er nærmest ved at fælde ned. Der var jo 5 eller 6 gange så mange mennesker heroppe i tilhørerlogen i forhold til i dag.

Så rent ud sagt: Meld klart ud og sig, at københavnerne ikke er interesseret i den romantiske drøm. Det er de ikke, man vil nærmest tvinge dem til det. Derfor har man selvifølgelig lagt spørgsmålet ud sammen med afstemningen om EU og ØMU. Ja, det er da klart. Folk vil nok sætte deres kryds, men jeg tror ikke, at folk er så politiskromantiske omkring det her spørgsmål.

Man kan også sige, at der er selvifølgelig også, som det blev navnt heroppefra, en vis uklarhed: Hvad nu hvis en bestemt bydder sig et klart nej, og andre siger ja, og ovenvidt? Hvad gør man så? Det ligger der ikke i det her forslag, som ligger fremme.

Der ligger selvifølgelig heller ikke noget om: Hvad nu hvis københavnerne samlet siger nej til bydelsrådene? Hvad gør man så med de 4 forseghedsdele? Jeg tror, vi halte om Københavns og dets fremtidige styrke, der var så vigtigt. Men man siger bare: Ok., selv om københavnerne stemmer nej, så vil vi gøre det, som passer os, og det vil sige, at vi fortsætter med 4 bydele, som vi hele tiden har gjort.

Så er der spørgsmålet om udelegering af opgaver. Der har man så gjort det smarte, at man lægger aktivering og beskæftigelse ud til bydelsrådene, har man lagt det op til. Jamen det er jo markværdigt. Man har jo lige netop for et par år siden decentraliseret opgaven omkring aktivering og beskæftigelse, netop for at få en bedre effekt, og netop nu, hvor der er sket en enorm forbedring omkring aktivering og beskæftigelse, går man ind og foreslår, at det skal lægges ud til bydelen.

Jeg skal lige gøre opmærksom på, at man lige har taget den opgave fra lokacentrene, netop fordi de ikke formåede opgaven, og nu gør man ud og siger, at nu skal de tilbage til bydelsrådene. Det vil vi bruge penge på igen. Det vil sige, at Center for Aktivering og Beskæftigelse, som ellers klarer vores beskæftigelsesproblemer så fremragende,

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Medet 15. juni 2000

kan få lov til at få at vide: Nu er det slut med jer, nu skal I omorganisere helt forfia.

Det synes jeg er ret smart fra tilhængernes side.

Jeg vil ikke sige andet, end at CD klart går ind for aftalen om servicecentrene, fordi det forbedrer servicen for den enkelte borger, og hvis man oven i købet ønsker at vide, at vi allerede gjorde det i 1998, så kan man bare kigge på CD's budgettaale i september 1998, fordi der sagde jeg tydeligt, at CD ønsker, at serviceen bliver lavt ud lokalt, for det er det, der har betydning for den menige borger.

Bente Frust (V): Jeg tror nok, at jeg er et af de medlemmer her i Borgerrepræsentationen, der længst har smakket om, at det ville være en smaddergod idé, hvis vi fik bydelsråd i København.

Jeg hører til den del af det gamle Venstre, som sagde: Vi vil gerne have byen delt op i selvstændige kommuner med selvstændig skatteudskrivning. Det mener jeg stadig. Men det gør ikke, at jeg lukker øjnene for alle andre muligheder for at komme videre ad den vej, der måske kan føre til, at mine enskær bliver opfyldt.

Da vi sidst diskuterede bydelsråd her i Borgerrepræsentationen, det er ikke så lenge siden, udhalte Søren Pind, at det ryge Venstre i København vil noget andet. Jeg vidste godt, vi havde fået Søren Pind, men jeg vidste ikke, at det havde influert på, at vi havde fået et nyt partipropagandam.

Men der blev det så udalt, at man hellere så, at man ventede med dc bydelsråd, hvis man ikke kunne få sin vilje med det samme.

Der må jeg sige, at de unge mennesker har jo meget travlt, og når de nu synes, de er næret så langt, som de er, jamen så er det jo klart, at hvis der kommer 15 bydelsråd, så må de også se på, jamen hvor er så de 6 borgmestre ud over en overborgmester henne, som vi har i København?

Fordi så må vi jo kigge på anterne og se. Jamen har man 7 borgmestre i Københavns Amt? Det har man da ikke, man har 1 – og stikken en! Det er jo så også helt klart, at så er der nogle ting, der vil blive anderledes i kommunen.

Jeg hørte borgmester Hans Thistrup Hansen sige, at han ville forestå, at der skulle komme 3 borgmestre. Jeg synes, det er 3 for meget. Jeg mener, at overborgmesteren må

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

vere nok, og så må vi have nogle udvalg til at klare resten af opgaverne. Det vil for øvrigt også være en økonomisk tale, som mange borgere ville kunne forstå.

Jeg synes, at vi skal sige: Jævn tid hen tager den tid, det tager. Vi skal lære sammen med borgerne, hvordan vi udvikler det nære demokrati i byerne.

Jeg synes også, at de undersejler, der har været af bydelsrådene, hvad de har gjort på den urolig konkrete tid, med den meget dårligt start, vi gav dem, fordi vi var for langt om at komme i gang med forberedelserne til bydelsrådene, at det gør, at jeg synes, de har klarert opgaverne meget flot.

Jeg har i de sidste dage brugt bydelsrådet Valbys årskrift som natbordslæring, og jeg synes, det er utrolig interessant, hvad de har opnået.

Så det, jeg vil sige, er, at selv om jeg går ind for opdeling af Københavns Kommune i selvstændige kommuner med egen skatteudskrivning, så har jeg tid nok til at vente på, at den proces forløber stille og roligt, og jeg vil ikke lukke nogen dør for en udvikling. Derfor vil jeg også stemme ja til det forslag, der ligger her i dag. Selv om der ikke er min kop ic, så mener jeg, stadig væk, at vi skylder borgerne at give dem den tid, der skal til, for at den udvikling kommer.

Der er blevet sagt noget om lokalplaner, om, at det er ganske forfærdeligt, at lokalplanerne kommer ud til høring i bydelsrådene. Ianden der har de jo været hele tiden. Jeg kan ikke rigtig forstå det, fordi så vidt jeg kan huske og se i de ting, vi har lavet, så er alle lokalplaner sendt ud til bydelsrådene til høring. Ligesom de bliver sendt til udvalgene. Så jeg ved ikke, hvad det er, der sker af ændringer, fordi man nu skal høre dem i tilhæng med, at udvalgene bliver hært.

Jeg synes også, at man skylder københavnernes at fortælle dem om, hvad der sker rundt om i Europa. Nu skal en gruppe her i Borgerrepræsentationen til Bologna i efteråret, hvor man har lavet en meget stor endring af strukturen. Man har nedlagt Bologna som kommune og lagt det sammen med nantet rundt om og lavet en region, de kalder det en metropolis, som består af nogle og halvtreds selvstændige kommuner.

Den har nu fungeret i 3 år, og det oliver da interessant at komme ned og se resultaterne af den omstrukturering. Jeg synes, vi kan lære meget. Berlin har lige lavet en ny omstrukturering, osv.

Jeg synes, det er spændende, og jeg glæder mig til at følge processen, og jeg vil som sagt stemme ja til forslaget.

Bente Møller (P): Jeg vil stelt ikke tale om det forslag, der ligger til bydelsråd. Det har vores ordfører, Morten Kabell, så glimrende gjort. Jeg vil derimod tale om den aften, der ligger om servicecentre.

Når Enhedslisten ikke er med i den aften, så er det ikke, fordi vi er imod service. Så er det, fordi vi er bange for, at det, der sker nu, er, at man opprioriterer servicen til borgemejet på bekostning af nogle af dem, der har allermest brug for service.

Allerede i dag er det jo sådann, at hvis man skal i kontakt med pladsansættningen og skrives op, så går man op på sit lokalcenter, trækker et nummer på nummerrullen og kommer til meget hurtigt hos en medarbejder, der kun har med daginstitutionspladsansættning at gøre.

Vi har kæmpet en kamp, nogle af os i sidste periode for at få »zidrområdet samlet, for at byens andre kun skulle henvende sig tilsted. Det var det, der førte til en opdeling af de sociale lokalkontorer i lokalcenterne, som hører under Famili- og arbejdsmarkedsförvaltningen, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens pensions- og omsorgskontorer header de såude lokalt.

Lokalcentrene eller socialvæsenet er altså til stede. Bibliotekerne er til stede i lokalområdet. Skolerne er til stede i lokalområdet. Daginstitutionerne er til stede i lokalområdet.

Jeg ved godt, at man i Valby Bydel har lavet en servicebutik, det er en meget, meget stor historie, og der har man stort set flyttet hele socialforvaltningen ud i nogle skurvogne på Toftegård Plads, og der er det meget komplicerede ting, man klarer.

Hvad da her servicecentre skal indeholde, er der ikke nogen, der vil svare på. Hvad de skal koste, er der ikke nogen, der vil svare på. Fordi jeg en gang imidlertid have ændret mit selvansvare eller forskudsregistrering eller noget andet, så mener jeg, at det er sådann en periferydelse, som er det, de fleste borgere har brug for meget sjældent.

Det er ikke så besværligt at tage linje 8 eller linje 2 eller cyklen eller noget andet ind til skatlevæsenet. For øvrigt kan det mestre jo klares på Internettet og en tryknaptelefon i

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Jeg synes, det er spændende, og jeg glæder mig til at følge processen, og jeg vil som sagt stemme ja til forslaget.

Bente Møller (P): Jeg vil stelt ikke tale om det forslag, der ligger til bydelsråd. Det har vores ordfører, Morten Kabell, så glimrende gjort. Jeg vil derimod tale om den aften, der ligger om servicecentre.

Når Enhedslisten ikke er med i den aften, så er det ikke, fordi vi er imod service. Så er det, fordi vi er bange for, at det, der sker nu, er, at man opprioriterer servicen til borgemejet på bekostning af nogle af dem, der har allermest brug for service.

Allerede i dag er det jo sådann, at hvis man skal i kontakt med pladsansættningen og skrives op, så går man op på sit lokalcenter, trækker et nummer på nummerrullen og kommer til meget hurtigt hos en medarbejder, der kun har med daginstitutionspladsansættning at gøre.

Vi har kæmpet en kamp, nogle af os i sidste periode for at få »zidrområdet samlet, for at byens andre kun skulle henvende sig tilsted. Det var det, der førte til en opdeling af de sociale lokalkontorer i lokalcenterne, som hører under Famili- og arbejdsmarkedsförvaltningen, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens pensions- og omsorgskontorer header de såude lokalt.

Lokalcentrene eller socialvæsenet er altså til stede. Bibliotekerne er til stede i lokalområdet. Skolerne er til stede i lokalområdet. Daginstitutionerne er til stede i lokalområdet.

Jeg ved godt, at man i Valby Bydel har lavet en servicebutik, det er en meget, meget stor historie, og der har man stort set flyttet hele socialforvaltningen ud i nogle skurvogne på Toftegård Plads, og der er det meget komplicerede ting, man klarer.

Hvad da her servicecentre skal indeholde, er der ikke nogen, der vil svare på. Hvad de skal koste, er der ikke nogen, der vil svare på. Fordi jeg en gang imidlertid have ændret mit selvansvare eller forskudsregistrering eller noget andet, så mener jeg, at det er sådann en periferydelse, som er det, de fleste borgere har brug for meget sjældent.

Det er ikke så besværligt at tage linje 8 eller linje 2 eller cyklen eller noget andet ind til skatlevæsenet. For øvrigt kan det mestre jo klares på Internettet og en tryknaptelefon i

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

dag. Sådan er det med mange andre ting. Forestil sig i øvrigt, at den ekspertise skulle være til stede lokalt i 15 bydele. Det tror jeg ikke, nogen har.

Så det skrakscenario, vi ser i Etihdslisten nu, er, at nu skal vi have nogle servicecentre, som skal bemærkes, og det skal de ved, at vi tager personale fra nogle af de institutioner, der er derude allerede i forvejen. Det vil sige, at så skal lokalcentrene, altså vores socialforvaltning, hvor Ombudsmanden havde en sag for nylig, hvor der var en pensionssag, der havde ligget i mere end 4 år. Jeg vil sige, jeg er ikke stadt på nogen, der har ligget i 4 år, men jeg har lige haft en revalideringssag, som ikke var færdigbehandlet efter 2½ år.

Man har kunnet læse i avisene om, hvor store stabler våbnret post, der ligger rundt omkring på de lokalcentre. De skal så afgive personale til et servicecenter for, at min datter, når hun skal bruge en diainstitutionens plads, ikke behøver at gå op sammen med dem, der skal have kontanthjælp. Eller hvad pokker er målsætningen?

I værste fald er det, I gør med dem her aftale, at fjerne ressourcerne fra de af toyens borgere, der har allerallemest brug for service, som er dem, der har den hyppige kontakt, nemlig de gamle, kontanthjælpsmodtagerne, de børnefamilier, der er i tæt kontakt, for at lave et tilbud til os mere velbjergete, der skal i kontakt med offentlige myndigheder en gang hvert eller hvert andet år.

Lars Engberg (A): Jeg synes, at Bente Møller talte meget til og om de meget velfungerende og mæske også de meget veludannede og dem, der kan finde ud af at bruge en trykknaptelefon og hvad ved jeg og kan finde ud af at bevæge sig rundt mange forskellige steder i en bydel, fordi man har brug for det offentlige.

Jeg synes ikke, Bente Møller talte til bistandsklienterne, jeg synes ikke, Bente Møller talte til pensionisterne. Jeg forestår ikke det, som visstnok var det afgørende argument, nemlig at nu tager man ressourcerne væk fra de svage på de steder, hvor de er for øjeblikket. Det gør man jo nictop ikke, fordi man også flytter opgaverne væk. Det er da maningen, at de mennesker, der skal ansetes på servicecentre, også skal have noget. Det vil sige, at de allaster socialcentre og skattekontorer osv., hvor der i øvrigt er folk ansat

ved serviceringen af borgerne. Det går jo lige op, så symspanket holder ikke, Bente Møller.

Det var slet ikke det, jeg ville sige. Nu blev jeg bare lige inspireret her af det sidste indlæg. Jeg vil sige, at det har været meget vigtigt for Socialdemokratiet, at vi med denne aftale har kunnet kombinere 2 hensyn, som i virkeligheden måske godt kunne synes at være modsættede.

Det ene hensyn er, at vi ønsker og vil, at København er en hel og en udelt by, og det er også sage for, at vi ønsker heller ikke indbygget i nogen form for bydelssyrie noget, der ligner tendenser i retning af, at København bliver delt op. Det er det ene hensyn.

Og det andet hensyn, at vi ønsker at lægge beslutningerne så langt ud og så tæt på befolkningen, som man overhovedet kan af hensyn til opgavernes varagtelige. Det er det, som Inger Marie Braun-Viers og EU i øvrigt kalder subsidiaritetsprincippet. Det er jo fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig skal opgaverne og beslutningerne lagges ud, så langt som det er rimeligt i forhold til løsningen af de pågældende opgaver.

Jeg synes, at den balance mellem de 2 hensyn, hensynet til den hele, udelte kommune, og hensynet til at lægge beslutningerne ud, er blevet godt til godeset i den aftale, som er indgået mellem 5 partier. Jeg vil da også godt som politisk ordfører for Den Socialdemokratiske Gruppe tage hatten over for de andre aftalpartier for, at de har accepteret, at Socialdemokratiet havde dette ønske om at få en balance mellem 2 hensyn, som ikke umiddelbart er forenelige, men som det lykkedes at finde en fornuftig balance på i den model, der ligger nu.

Balancen hedder »ekstern delegation«. Det er selvfølgelig ikke det mest sindsopri-vende udtryk, det er nok heller ikke ligeprecis det, man skal bruge for at overbevise befolkningen om, at det er en fornuftig model, vi har hørt sammen.

Men det er alligevel et helt centralt begreb. Opgaverne kommer, med den aftale, der ligger, ikke ud til selvstændig varagtelige, men opgaverne lægges ud via ekstern delegation. Det væsentlige ved det er, at derned understreger vi fællesskabet, vi understreger det fælles ansvar mellem Borgerrepræsentationen og de enkelte byråd. Vi understreger, at der er et fælles ansvar for løsningen af opgaverne. For vi lægger jo en række store,

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Modet 15. juni 2000

centrale serviceområder ud til bydelsrådene: Skoler, daginstitutioner, hele ældreområdet osv.

Men Borgerrepræsentationen har stadig væk en forpligtelse, også på de områder, der bliver lagt ud til bydelene, nemlig at fastlægge de overordnede retningslinjer og rammer. Og jeg understreger »overordnede rammer». Vi skal ikke ind og blande os i løbende små eller store sager. Vi skal naturligvis respektere, at bydelsrådene er folkevalgte. Men vi skal i BR formulere de overordnede mål, etsempelvis en pasningsgaranti, en integrationspolitik, en socialplan for bare at nævne nogle eksempler, og vi skal naturligvis også blande os, hvis et bydelsråd ikke overholder disse overordnede rammer, ellers ikke.

Den anden aftale, som jeg har været lidt inde på, nemlig den om servicecentrene, er vi også meget tilsidstede med. Der er jo som bekendt næsten tilslutning fra samtlige partier, og det synes jeg da viser en bred vilje i Borgerrepræsentationen til at gøre en indsats for at forbedre servicen over for borgere.

At så partierne bag den aftale kan have forskelligt opfattelse af, om denne forbedringservice skal ske via bydelsrådene eller ikke, er for så vidt en anden sag, men det forringet ikke de rigtige tanker om servicecentre.

Må jeg så sige til Venstres ordfører, borgmester Søren Pind: Det må, synes jeg, være en underlig situation for Venstre at se på, at det er Enhedslisten og SF, som går ind og laver kompromiser for at få indflydelse, men det er Venstre ikke.

Søren Pind kalder det de brutte løfters forløb. Janmen det er jo en meget præcis beskrivelse af et hvilket som helst kompromis. Der er i hvert kompromis nogen løfter, som ikke bliver indfriet, af den enkle grund, at deltagerne i et kompromis jo aldrig får opfylt 100 pct. de ideer og tanker, de ellers har. Så det ligger i et kompromis, at der er brutte løfter, eller at der er ting, man ikke har opnået.

Men Venstre står med de ren haender, man har ikke villet have indflydelse. Venstre har sagt: Enden vil vi have den rente vare, eller vi vil ikke have noget som helst. Jeg synes da, at hvis Venstres ren hender også var fulgt op med en tilsvarende klarhed i tankegangen med hensyn til, hvad man egentlig vil, så ville meget være nægt.

Jeg vil godt sige om Søren Pinds bemærkninger om bredden i forløbet, at det er jo bl.a. Venstres skyld. Det er jo bl.a. fordi Venstre ikke har villet gå ind og sege indflydelse og påvirke resultatet. Men så vil jeg da i øvrigt sige, at 64 pct. er des ganske punt, og det er faktisk 64 pct. af Borgerrepræsentationens mandater, der står bag denne aftale.

Selvfølgelig er der en trække uklarheder, Peter Thustrup var også inde på det, Søren Pind også, eller rettere sagt, der er en masse afgørelser, der er en række beslutninger og valg, der skal træffes fra nu af. Vi er i et forløb. Det kan ikke nytte noget, at man går imod en aftale, fordi der stadig væk er nogle beslutninger, der skal træffes.

Om det med klagerne har, jeg tror, Martin Günter udmarket sagt, hvordan det forholder sig med det. Det er jeg også sikker på, at Søren Pind allerede har læst.

Må jeg sige til Thustrup Hansen, og jeg tror også Søren Pind var inde på det, at nu er der så et par hundrede lokalpolitikere mere til at bestemme over befolkningen. Det er faktisk et, tror jeg, næsten direkte citat: Nu er der et par hundrede – jeg ved godt det er tre hundrede, men nu citerer jeg Thustrup: Nu er der et par hundrede lokalpolitikere mere til at bestemme over befolkningen.

Jeg synes, det er en meget interessant udtalelse, fordi det afspejler jo den opfattelse, Thustrup Hansen og jeg tror også Søren Pind i virkeligheden har af lokal politernes rolle, nemlig at vi er sat til at bestemme over befolkningen. Ja, vi er her for at trafte beslutninger, men det kunne jo godt være, at i og med at man fik et par hundrede flere lokalpolitikere, så blev processen måske lidt mere gendigt. Det kunne godt være, at processen faktisk blev sådann, at de folkevalgte faktisk fik bedre mulighed alene på grund af antallet for at kunne lytte til, hvad befolkningen sagde, og at beslutningerne dermed blev bedre.

Jeg synes, at der er en holdningstilkendegivelse i det ordvalg, det kan selvfølgelig have været tilfældet, fra Thustrups side. Men på den anden side bliver det fulgt op også af en stillingtagen til de her bydelsråd, som er lidt betenklig. Fordi det er da klart, at hvis det der med at være lokalpolitiker alene går ud på, at man er valgt, og så skal man sidde herinde og træffe beslutninger, ja, så vil næsten 55 også være for mange; så var det faktisk nemmere, hvis vi kun var 25.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Modet 15. juni 2000

Må jeg sige – og det er så til sidst, jeg ved godt, den blinker, men det bliver trukket fra tredje runde – til Martin Günter, som spørger, om vi så også vil, hvad skal vi sige, bakkede aftalen op og arbejde et ja over for vedrørende folkeafstemningen: Lad ringe sige helt klart, at vi bakker aftalen op et hundrede procent, naturligvis gør vi det. Det, der står i aftalen om det her spørgsmål, er, at partierne bag aftalen ikke med aftalen er bundet til at have en bestemt holdning til hvorvidt man vil anbefale eller ikke over for velgemerne. Sådan er det.

Det er en beslutning, som vi i Socialdemokratiet har tilrettelagt skal trefbesættes efter sommerferien, og jeg vil godt sige, det kan ende med, ja mange ting, men i hvert fald 3 ting. Det kan ende med, at vi anbefaler vælgerne at stemme ja. Det kan ende med, at vi anbefaler vælgerne at sige nej. Eller det kan ende med, at vi siger, vi vil gerne lyte til, hvad vælgerne siger ved folkeafstemningen, og så træffer vi en afgørelse. Det er de muligheder, der er, og det lager vi stilling til efter sommerferien.

Jeg vil godt sige, at det har været vigtigt for os i arbejdet omkring denne aftale, at det er den rigtige bydelsordning, som sendes ud til en folkeafstemning, og det synes vi, at det er.

1. næstformand (Helle Hedemann): Så går vi til anden runde, og det er Martin Günter, og der er 2 minutter tilbage.

Jeg skal sige til Peter Skarup, der har bedt om en kort bemærkning, at vi ikke har korte bemærkninger i første runde.

Martin Günter (F): Jamen jeg vil blot kommentere på et par enkelte af de ting, der er sagt heroppe.

Jeg vil starte med borgmester Thustrup Hansen – som igen ikke er til stede. Han startede heroppe med at sige, at nogle vil gøre de her til en historisk begivenhed, og så kiggede han op på tilhørergruppen og fandt ud af, at der kun var et par stykker.

Derefter fortalte han, at det var en sorgens dag i de 20, 25, 26 år, borgmester Thustrup Hansen har været medlem heninde, for København

står i overhengende farce for at blive optest. O.k., hvis det ikke er en historisk begivenhed, hvis det faktisk var sådan, så ved jeg ikke, hvad en historisk begivenhed er. Men det var med glæd i stemmen, at borgmester Thustrup Hansen sagde det her, og jeg tro, han straks gik ud for at løse øjnene, og han er ikke kommet ind endnu.

København står ikke over for oplosning, hvis det her bliver vedtaget. Det fremgår klart af aftalen, at København skal fortsætte som en hel og udeligt by. SF har accepteret med denne aftale, at sådan er det i den her aftaleperiode.

Der er stillet forskellige spørgsmål om: Hvad nu hvis dit og hvad nu hvis dat? De Konservative har foreslægt, at man ud over at skulle stemme om, hvorvidt København skal have bydelsråd i alle 15 bydiele, også skulle stemme om, hvorvidt København skal have 4 bydelsråd eller ingen bydelsråd.

SF vil stemme imod disse ændringsforslag. Vi mener, at der er én ting til afgøring, og det er det halte, som vi gav for 5 år siden. Det gav vi til Fremskridtspartiet. Det stemte, troj jeg, alle partier herinde for. Hvis bydelsrådenes en dag skulle dække hele byen og gøres permanent, og som udgangspunkt er det jo en byordning, en bydelsordning, og der er ikke tale om en præperiode, hvis man siger ja til 15 bydiele. Det betyder ikke, at den ikke en dag kunne afskaffes, for den sags skyld. Igennom man kan indfore noget, så kan man vel også afskraffe noget. Men det afgørende er, at vi lovede for en årtakkes siden, at hvis der skulle være bydelsråd i hele København, så skulle der være en folkeafstemning.

Det har selvfølgelig ikke noget at gøre med, at hvis der så bliver sagt nej til den folkeafstemning, så siger der alene nej til, at der skal være bydelsråd i hele København. Dermed er der ikke sagt nej til, at der skal være bydelsråd i 4 bydiele.

Jeg mener, at det ligge helt klart bag aftalen, at udgangspunktet er, at hvis der siger nej, så skal bydelsrådenes fortsætte i 4 bydiele. Det kan selvfølgelig kun komme an på, at hvis det ender med et markant nej og herunder også et markant nej i de 4 bydiele, ja, så er der måske noget, vi skal tænke over.

Men der er ingen tvivl om, det vil jeg gerne sige til Peter Skarup, og det er der ikke noget mystik i, at hvis det bliver et nej, så er udgangspunktet det, der er 1 dag, nemlig at de 4 bydiele fortsætter. Det er der ikke noget mysteriet i. Hvis vi siger nej til euroen,

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

kan vi så derefter forudsætte, at så er der også et par andre ting, der falder bort i forhold til EU? Det havde da været dejligt, hvis det var sådan. Sådan er det desværre ikke. Sådan er det heller ikke i denne situation. Siges der nej til 15 bydele, så er der som udgangspunkt stadig 4 bydele.

Det blev også spurgt, hvis nu der er nej i én bydel, hvad så? Jammen udgangspunktet er, at hvis der er 50,1 pct. ja i København som helhed, så er der et ja, og så har de partier, der står bag denne aftale, sagt, at så vil de gennemføre bydelsråd i hele København. Det kan da godt være, at der er 2, 3, 4 bydele, hvor der er et nej i, men det vil ikke forhindre, at man vil have bydelsråd i hele København.

Det er den forollning, som skal være af disse ting. Peter Skaarup spurgte også lidt om, hvad det er for en kontrol, der skal udøves. Det fremgår klart af en skrivelse fra Indenrigsministeriet af 16. oktober 1999, at en kommune og en myndighed har pligt til at føre kontrol med opgaver, som man uddelegerer. Men det har ikke noget at gøre med, at man skal føre en dælig kontrol. Det har noget at gøre med, at man typisk bliver gjort opmærksom på en eller anden ulovlighed eller noget andet. Det kunne være, at det et en bogst, der klaget over en sagsbehandling.

Det er ligesom Indenrigsministeren fører kontrol med Københavns Kommune. Hvordan gør Indenrigsministeriet det? F.eks. ved, at Peter Skaarup henvender sig til indenrigsministeren.

Men det er jo heller ikke alle klagter, man behandler, der står klart i det papir, vi har om det, at Borgerrepræsentationen har mulighed for at behandle klagter, men man har ikke pligt til at behandle klagter, medmindre der er tilside sættelse af lovgivningen af en vis grovhed.

Derfor er det også noget vrøl, som det her berørte organ JF København skriver i deres overskrifter, at der er velret fra Borgerrepræsentationens side i forhold til bydelsrådene. Det er noget vrøl, det er der ikke. Det er selvstændige bydelsråd, der er selvstændige forvaltninger, de har selvstændig kompetence, men de skal selvfølgelig lade være med at begå grove ulovligheder.

Jeg vil bare til sidst sige tak til Birthe Frost. Ikke fordi hun mener præcis det, som jeg mener i denne sag, eller fordi hun er en afviger i sin gruppe, det skal man ikke sådan

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

udnytte, men fordi jeg synes, at Birthe Frost får demonstreret sammenhængen mellem det, som skal ske nu i det her forslag, og så de langsigtede mål, som man uden tvivl kan have, selv om de ikke er blevet opfyldt i denne omgang.

Jeg skal ikke yderligere frifte Socialdemokratiet om, hvorvidt de vil anbefale et ja. Vi har nu fået klart at vide, at man vil tage stilling til det her i de kompetente organer i august måned, og vi er selvfølgelig spændt på det og håber selvfølgelig på, at I vil anbefale et ja, også ud fra det gode, konstruktive samarbejde, vi har haft omkring denne her aftale.

1. næstformand (Helle Hedemann): Jeg vil sige til Martin Günter, at nu er al taletid opbrugt. Så er der en del korte bemærkninger. Den første er Peter Skaarup.

(Kort bemærkning)

Peter Skaarup (O): Jeg må nok sige, at forvirringen breder sig efter de 2 sidste indlæg. Lars Engberg, Socialdemokratiet, siger, at hvis det bliver et nej, så skal der være måske 4 forsøgsbydele, menske skal der således ikke være nogen bydele. Martin Günter siger, at hvis det bliver et nej, så skal der være 4 forsøgsbydele.

Nu må vi forlange et klart svar fra de her forligspartier: Bliver det sådan, at hvilken man siger nej til den her ordning, så bliver der ikke nogen bydele, så bliver der ikke nogen hydelsforsøg fortsat, eller bliver det sådan, at der bliver 4 forsøgsbydele?

Det må vælgerne og Borgerrepræsentationen da have et klart svar på, og det må forligspartiene da have detsfet. Alt andet vil da være ulogisk. Det må være rimeligt, at vi far et klart svar på, hvad bliver udfaldet, hvis man siger nej. Uanset om det er 90 pct., eller det er 51 pct., må svaret da være det samme. Efter vores opfattelse må det altså være, at de her bydelsforsøg alle sammen stoppes.

(Kort bemærkning)

A. Braithaddou (D): Med hensyn til aktiveringen og decentraliseringen og aktivering og beskæftigelse mente jeg selvfølgelig, at man vægte at centralisere aktivering og beskæftigelse fra lokalcentrene eller det, der hed socialcentre i sin tid.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Sidst vi undersøgte procentvis, hvordan bydelsrådene klarede deres aktiverings- og bestyrtigelsesindsats, var deres suaceskriterier i bydelsrådene væsentlig lavere end i BR-kommunen. Det havde vi oppe i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Så er det meget interessant, at man netop lægger også det omme ud til bydelsrådene. Lige det område. Det er den ene ting.

Det andet, der var interessant, var hr. Martin Günter, der kom herop og sagde, at så fremt en bydel siger nej ved denne afstemning, så ville de trods alt, hvis der kom et samlet, ja over hele København, få det pålagt.

Jeg troede, det her skete i nærdemokratiet and, men det gør det albenbart ikke. Man skulle nærmest tro, at det her skete i Stalins ånd, fordi det, der er tale om, er netop, at de bydele, der ikke ønsker nogen bydelsråd, får det pålagt. Så lad være med at kalde det nærdemokrati, det er noget sludder og vred.

(Kort bemærkning).

Morten Købæk (Ø): Til spørgsmålet om konsekvenserne, hvis folkeafstemningen den 28. september bliver et nej, så kan jeg da sige på vegne af Det Radikale Venstre og Enhedslisten, at SF's ordinerer kan have én fortolkning af, hvad der skal ske til den tid, vi andre kan have en anden. Det er et spørgsmål, man må finde ud af, når sker, hvis det sker, og det skal vi nok finde ud af i Borgerrepræsentationen og blandt forlægspartiene til den tid. Jeg tror i øvrigt ikke på det, så det er egentlig en hypotetisk diskussion.

(Kort bemærkning).

Lars Engberg (A): Jeg skal faktisk ikke forholde mig til det, andet end at sige til Peter Staarup, at det er lige stærkt nok at stå herop og citere mig for noget, jeg overhovedet ikke har sagt. Jeg har overhovedet ikke forholdt mig til, hvordan afstemningsresultatet skal fortolkes. Jeg har ikke sage et ord om det. Så det er lidt mærkeligt at blive citert på den måde. Jeg forholdt mig til eller jeg fortalte noget om, hvornår Socialdemokratiet har besluttet at tage stilling til det her, og hvilke muligheder der er.

1. næstformand (Helle Hedemann): Så fortsætter vi talerrækken.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Sidst vi undersøgte procentvis, hvordan bydelsrådene klarede deres aktiverings- og bestyrtigelsesindsats, var deres suaceskriterier i bydelsrådene væsentlig lavere end i BR-kommunen. Det havde vi oppe i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Så er det meget interessant, at man netop lægger også det omme ud til bydelsrådene. Lige det område. Det er den ene ting.

Som det er i øjeblikket, så kan man jo frygte, også efter hvad man kan høre her i aften, at et flertal i BR vil gennemtvinge de 4 forsøgshydele uden at høre folketes rest. Og så er den folkeafstemning, som vi står over for, efter min opfattelse mere vildledende, end den egentlig er vildledende.

Det fremgår tydeligt, at borgerne får bydelsråd i samtlige 15 bydele, hvis de stemmer ja. Men hvis det bliver et nej, som vi jo også kan høre fra flere her, så kan man ikke være sikker på, at samtlige bydelsråd inklusive de 4 vil blive opgivet.

Det er naturligvis positivt, at man vælger at spørge borgerne om bydelsråd. Men vi kan jo frygte, at participe beg forsøgshydele simpelt nem vil forsøge at indføre bydelsråd ad bagvejen.

Den foreløbige fortolkning, man må anlægge indtil videre af den indstilling, der ligger, er, at borgene skal pådettes de 4 nuværende forsøgshydele, næste hvid de så end stemmer. Dermed bliver folkeafstemningen et demokratisk stakkeskjul, og det gætager jeg gerne for Martin Günter, for en usmagelig politisk ræverage mellem Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og venstrefløjens partier.

Vi synes fra konservativ side, at det vil være mest rimeligt, mest fair, at borgerne får en mulighed for at vælge mellem bydelsråd i enten ingen, 4 eller 15 bydele. Et kryds ved »ingen« vil således betyde en afskaffelse af de 4 forsøgshydele og opgiveelse af at udvide ordningen. For hvis de 4 forsøgshydele reelt ikke er til afstemning, vil københavnere nærmest være tvunget til at stemme ja til bydelsråd over det hele, for at kommunen ikke skal blive opdelt i A- og B-borgere. Det er uansindigt, og det grænser til fup. De københavnske borgere har krav på at få en reel valgmulighed, når vi nu beder dem om at gå til stemmemeerne den 28. september.

(Kort bemærkning).

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Inger Marie Bruun-Viers (B): Jeg synes, jeg er godt til at berolige Helle Sjelle, fordi der er en aftale, og der ligger ikke andre aftaler end den, der er lagt frem. Det vil sige, at rezekneger eksisterer ikke. Det mener jeg trods alt må være rett at vide for Helle Sjelle, fordi det gør det nok nemmere at sove om natten, for det er ikke rart at vide, at 65 pct. af Borgerrepræsentationen har tagt en kage, som ligger skjult et eller andet sted. Det, der jo sker i forbindelse med folkeafstemningen, det skal også lige siges, er jo, at den er vejledende, og ifølde der ikke kommer et entydigt ja, så foreligger der en situation, som man skal finde ud af, hvordan man så skal tackle. Det er klart, sådan er det jo.

1. næstformand (Helle Hedemann): Så er det Søren Pind, og Søren Pind har et halvt minut tilbage at tale i anden runde.

Borgmester Søren Pind: Så vil jeg godt på forhånd bede om at få det overført til tredje runde.

Hved der bringer mig herop, er i første trække Lars Engbergs indlæg, lad os kalde det det.

Lars Engberg sagde noget meget rigtigt. Han sagde nemlig, hvad aftalen egentlig indeholder. Han sagde, at man deler ansvaret. Det er præcis pointen i denne ordning, man deler ansvaret, hvilket er ensbetydende med, at ingen har ansvaret. Det er derfor, det her forløg Enhedslistens store sejrsstykke på Københavns Rådhus, for der bliver uklare kommandovæje, der bliver uklar ansvarsfærdeling og ansvarsplassering, men der bliver fri adgang til pengekassen.

Jeg vil bare rose Lars Engberg for at være så ærlig at lægge det her åbent frem for Borgerrepræsentationen. Det synes jeg er meget, meget positivt, fordi så har vi andre da i hvert fald et meget klart budskab at gå ud og præsentere for københavnerne.

Lars Engberg spørger videre, om ikke jeg føler, det er en underlig situation, at Enhedslisten og SF har indegået kompromiset. Han bruger endda udtrykket, at et kompromis jo alid er brudte løfter.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Sådan er det ikke for Venstre. Jeg tror ikke, vi har brudt nogen løfter i forbindelse med at indegå et kompromis med Socialdemokratiet. Men det kan vere, det er ensidigt, og den debat skal vi i øvrigt ikke tage nu.

Men lad mig sige én ting, at hvis Lars Engberg har det dårligt med, at SF og Enhedslisten er her, og synes, det er en underlig situation, så skulle jeg være den sidste til at kritisere det, for det er jeg selvfølgelig enig i.

Men jeg er nødt til at spørge Socialdemokratiet, hvad man egentlig havde forestillet sig, når man insisterede på, ja, gjorde det ultimativt, det gjorde man nemlig over for mig, at der i den pågældende aftale skulle stå – og så kan Martin Gruner taste sig ud i en længere juridisk diskussion om, hvor lang tid varigheden af den har aftale er, og tæller det egentlig, eller tæller det ikke – at der i dette papir skulle stå, at København er en hel og udeligt by.

Jeg takker naturligvis meget for den åbenhjertige invitation til Venstre til at deltage i muligheden for at indegå i en sådan aftale. Men jeg tror, at netop de, der har studeret

Venstre gennem de sidste mange år her i Borgerrepræsentationen, ved, at er der én ting, vi desverre ikke kan skrive under på, så er det en aftale, hvor det står i: Det kan vi ikke.

Derfor vil jeg bare sage, at Socialdemokratiet og Enhedslisten og SF har så valgt at indegå en aftale. Jeg synes, det er underligt, men jeg synes også, det er meget sigende for indholdet af aftalen, at der er plads til Enhedslisten i den.

Så er der det der med de 300 politikere, og ikke 200, som Thustrup vist kom til at sige, de 300 ekstra politikere. Jeg kan også forsø, der nu er kommet flere forslag til, hvordan Borgerrepræsentationen skal indrettes bagefter, men som sagt fremgår det jo at så ikke af aftalen.

Det, der står fast, er, at der i København nu – om ikke andet så til at øregøre, hvis det er et udtryk, som Lars Engberg bedre kan kapere end »bestemme«, som heller ikke lige er min kop te – er næsten lige så mange politikere, som der er i Europa-Parlamentet. Det skal vi nu have i København. – Er tæleiden også taget fra tredje runde? Det hele er slut.

Bente Møller (Ø): Jeg synes næsten, det er synd for Søren Pind, at jeg skal have ordet nu, for jeg kan forstå, at han synes, det er meget kedeligt, at der er plads til mig. Det er jeg jo lidt kyd af. Jeg synes da ellers nok, vi plejer at kunne have det rimeligt rart sammen.

Lars Engberg er jo den eneste, der har villet kommentere, hvad de her servicecentre var for nogen. Jeg blev ikke klogere af det, Lars Engberg sagde. Skal der tilføres ekstra personale, eller skal skattevæsenet decentraliseres, eller hvad er det, man har forestillet sig?

Familie- og Arbejdsmarkedsforsvallingen har gennemgået en målrettet opdeling i teams, sådan at de borgere, der har mest behov for hjælp, kun skal rette henvendelse til sted, her er handicapteam, her er team for voksne, her er børne- og familieteam og her er serviceteam for det, der så ellers er det løse. I serviceteamet er der hvært eneste sted mindst én pladsansvarer. Jeg kan forsikre jer, at pladsanvisningen er der, hvor der er korrekt venskab i Familie- og Arbejdsmarkedsforsvallingen overhovedet. Hvis man henvender sig som borgers, kommer man stort set til med det samme.

Så vil jeg påstå, at vores påstand om, at det, vi risikerer, er, at nu skal vi tage nogle specialister fra nogle af de ting, vi allerede har liggende uds decentralt, og så skal vi gøre dem til generalister, helt i modsætning til den personalepolitik, der har været hele tiden, hvor man har sagt, at det var meget godt i sin tid med bistandsloven, hvor en hvilken som helst skulde kunne det hele. Her sagde vi for et par år siden, at fordi man er god til at arbejde med ældre, er det ikke sikret, at man er ekspert i at afværne narkomaner.

Så vi skal have nogle til de forskellige områder, nogle, der er dygtige til det. Er det dem, der nu skal flyttes over i en servicebutik og gøres til generalister? Hvis det er det, så må Enhedslisten da have ret i, at den målrettede service til de grupper, der har allernest behov for den, bliver lavere. Medmindre det, der også ligger i aftalen, er, at nu skal vi have nogle flere offentligt ansatte i København, nu skal vi opruste, så den generelle service bliver bedre. Det er ligesom ikke det, jeg har hørt.

1. næstformand (Helle Hedemann): Så er det Lars Hutters, der har 3½ minut tilbage i 2. runde.

Lars Hutter (L): Må jeg allerforst have lov til at konstatere, at de partier, der er imod den demokratiske reform her i København, ikke har kunnet komme med nogen som helst visioner om, hvordan som alternativ København så skulle udvikles.

Må jeg dernæst have lov til at stille det spørgsmål til de politiske partier, som stiller spørgsmål omkring folkeafstemningen, og så vil jeg bede dem om at forhæde sig og svare artigt: Ligger det ikke i Borgerrepræsentationens fulde vedtægtar at kunne vedtage en bydeordning? Er det ikke fuldstændig Borgerrepræsentationens, de, der er valgt her i denne periode, fuldstændig suveræne ret at vedtage en bydeordning? Hvis man er ørlig, så vil man selvfølgelig svare ja til det.

Det, der er utrolig spændende i forhold til den visionære demokratiske reform med 15 bydele, som de præsidente partier lægger frem, er, at man så også oven i klobet holder det demokratiske virkelig folkelige aspekt til, at folket bliver spurgt, at de kan være med til at afgøre de hørende.

Hvor var Venstre henne, da vi i går aften anmodede om, at et forslag, som absolut under ingen omstændigheder har noget som helst politisk, folkeligt mandat, om lukning af plejehjem, skulle man spørge befolkningen om? Hvor var Venstre så henne? Hvor var Helle Sjelle og De Konsernative henne? Uha, uha, jo, nej, der skulle aldeles ikke spørges nogen befolkning om det. Magt til udemokratisk maktværk skal man lede længe efter.

Hvor var Benhaddou henne? Hvis Benhaddou er en ærlig politiker, så ville man da sige, at det er da fantastisk godt, at den demokratiske reform, hvor befolkningen får lov til at få medindflydelse og deltagelse i en lang række af de sager, som vedrører det daglige liv: Daginstitutioner, skoler, pladsgaranti, plejehjem, venner, som Venstre stemte ned i går, at der skulle være en folkeafstemning om, som De Konsernative stemte ned, at der skulle være en folkeafstemning om, som Benhaddou stemte ned. Måske til hykleri, mage til uxærlighed.

Jeg vil bare sige til dem, jeg har indgået forlig med, at det her er et led i kampen om københavnernes hjerte for den demokratiske reform. De der uærlige partier skal ikke have lov til at bilde københavnerne ind, hvad det det her drejer sig om. De er fundamen-

talt udemokratiske, som ikke engang i de mest vigtige spørgsmål, vi har i denne by, vil lade københavnerne få lov til at stemme en folkeafstemning at tage stilling. Det gør vi, vi er de sande demokrater.

Derfor siger jeg, at kommer der et flertal, hvad jeg forventer, så er der også et flertal, som garanterer, at de pågældende partier ser videre frem end politik her i København. Så kan de stå på sidelinjen, Venstre og De Konservative og CD, og se til, så har de selv sagt nej.

Jeg forventer, at befolkningen støtter op omkring og siger ikke kun ja til bydelsordning, men også, at de partier fører København og bydelsordningerne videre frem i dette årtusinde.

1. næstformand (Helle Hedemann): Så er det Peter Skaarup, og han har ½ minut tilbage i anden runde.

Peter Skaarup (O): Jeg skal knytte et par enkelte kommentarer til de meget, meget spændende og engagerede indlæg, der har været, som vi har i dag om bydelsforstogene.

En af kommentarene handler om det indlæg, som Lars Engberg kom med, som jeg albenbart havde misforstået. Det er altså ikke rigtigt, at Socialdemokratiet har indgået en aftale, der betyder, at man ikke er klar over, om bydelsstænde kommer til at fortsætte i fuldt flor, 4 bydelsråd eller slet ikke nogen bydelsråd. Der er ikke nogen holdning hos Socialdemokratiet her; man venter indtil senere med at tage stilling.

Alligevel behandler vi i dag en sag og en sagbeskrivelse, hvor partinavnet Socialdemokratiet står nævnt masser af steder, at holdningen alléser, at der skal være en folkeafstemning, hvor valget står mellem, om der skal være en bydelsordning eller ej. Udvaldet af det bliver enten, at der skal være fuld bydelskning med bydelsråd, eller også skal der være 4 bydelse. Sådan læser jeg teksten, og jeg tror, de fleste valgtere, som læser den her tekst, der skal stemme den 28. september, vil læse den på samme måde, hvis de nu så langet ned igennem teksten.

Fordi det står meget klart der, at det er valgmulighedernes. Så derfor, hvis Socialdemokratiet ikke har nogen holdning i denne sag, men venter med at tage stilling, så bør de meddele det meget tydeligt. Fordi sådan tror jeg ikke, Borgerrepræsentationens medlemmer har opfattet situationen, og jeg tror heller ikke de, der har fulgt med i medierne, har opfattet situationen sådan. De opfører situationen sådan, at Socialdemokratiet møner, at der skal enten være en hydækkende ordning, eller også skal der være 4 forsegtsbydele, hvis valgterne siger nej.

Her er det så, at der jo er, og det kan vi godt høre, en afgørende uenighed mellem forligspartierne, og det har vi ikke fået afdækket her i aften. Ikke nogen af forligspartiene er enige – jo, måske Enhedslisten og De Radikale udtrykte sig nogenlunde enslydende, nemlig at de ikke var helt enige i det, Martin Günther fra SF sagde. Men det betyder jo så også, at de heller ikke er helt enige i det, som Lars Engberg fra Socialdemokratiet siger.

Så forvirringen treder sig. Det er sådan en saebepera, som man kunne forudsige, fordi denne hr. aftale er så løs i figurerne og så uprecise, som den nu er.

Det kan godt være, det er et forligs konsekvenser, men det må jeg så bare sige, at sådan handler man jo ikke med valgterne. Valgterne vil jo have, at når de stemmer på Socialdemokratiet, så sættes krydsset altså ud for Socialdemokratiet, når de går hen på valgtagen. Når de stemmer ja til den fælles mælt den 28. september, så betyder det, at man får ØMU'en. Hvis man stemmer nej til ØMU'en, så betyder det, at man ikke får ØMU'en. Det kan ikke betyde alt muligt andet. Altså man kan ikke opfinde en masse nye ting, som det her kan betyde, enten at der skal være 4 forsegtsbydele eller ingen forsegtsbydele, hvis det bliver et nej. Der må være et klart svar. Valgterne må vide: Det er det, vi får, hvis vi siger nej.

Det derfor, jeg mener, at den her debat i og for sig har været spildt, fordi der ikke er kommet noget svar. Det er statig ligé så uklar, som det står i seve sagbeskrivelsen her.

Så vil jeg også lige sige til Martin Günther, der går i rette med en overskrift, IJlands-Posten visinok har haft, at det her giver en vetroet til Københavns Kommune og Borgerrepræsentationen. Det er i hvert fald også i strid med det, som Socialdemokratiet har sagt. Socialdemokratiet har sagt, at hvis der opstår problemer med ulovlige forhold

på hjemmehjælpsområdet, så skal Borgerrepræsentationen kunne skride ind, noget, vi er fuldstændig enige i i Dansk Folkeparti.

Men det ville også betyde, at der skulle være en voret, men det er noget, Martin Günther og SF avisser. Nej, Borgerrepræsentationen har ikke nogen velret, det er bydelenes, der bestemmer.

Já, hvad skal man næsten tro og mene. Jeg kan kun tro, at valgerne gennemskuer det her markelige forlig, upræcise, uigenemtænkt ting, der ligger i det, og stemmer nej. Det vil vi i hvert fald anbefale valgernes at gøre.

1. næstformand (Helle Hedeemann): Og så sluttede taleiden også for Peter Skaarup.

(Kort bemærkning).

Martin Glinster (F): Det er Peter Skaarups lidt gøren grin med forligspartiene her om, at de ikke ved, hvad de er enige om eller ikke enige om, som om der skulle være nogen uenighed.

Der står i indstillingen på side 2 nederst og side 3 øverst, og det tror jeg, vi alle er enige om, hvad vi nemlig ikke er enige om:

»at der ikke er enighed om, hvorvidt der fra næste valgperiode skal gennemføres en bydækkende ordning, eller om der skal gennemføres forsøg i yderligere en valgperiode i de nuværende 4 forsøgsbydele, før der træffes endelig beslutning ...«

Det vil sige, at vi ikke er enige om, hvorvidt det er det ene eller det andet, altså hvorvidt det ender med en bydækkende ordning, eller det ender med yderligere 4 bydele i den forsøgsperiode. Men vi er enige om, at det er en aftingene.

Med hensyn til voret lykkedes det lige for Peter Skaarup at få drejet dem der litt.

Han Indenrigsministeriet voret over beslutningen i Borgerrepræsentationen, Peter Skaarup? Nej, selvstændig ikke. Når der er tale om en voret, så er det på en eller anden måde en generel bestemmelse om voret. At Københavns Kommune skal føre tilsyn med, at der ikke begås ulovigheder i bydelenne, er ikke det samme som at der er ve-

toret. Selvfølgelig har man ret til at omgøre en beslutning, hvor der er begået en ulovlighed. Det vil være urimeligt andet.

(Kort bemærkning).

Lars Engberg (A): Jeg ved ikke, om det er min evne til at formulere mig, der er noget godt med, eller min evne til at høre, hvad andre folk siger. Men når er det anden gang i aften, jeg simpelthen ikke forstår, hvad Peter Skaarup siger. Jeg prøver, jeg prøver faktisk, men det kan altså ikke lykkes. Jeg forstår ikke det der, det er meget kunstigt, Peter Skaarups forsøg på at beskrive, hvad de 5 aftalepartier mener om forskellige ting. Jeg forstår ikke, hvad han siger. Jeg er ked af det.

Så vil jeg i øvrigt sige, at det er sådan set vores afgørelse i Socialdemokratiet, hvad vi beslutter, hvad vi vil gøre, og det kan jeg ikke rigtig se kommer andre ved.

(Kort bemærkning).

Peter Skaarup (O): Jeg prøver lige en gang til for prins Lars.

Med hensyn til, at Lars Engberg ikke rigtig forstår, hvad det her handler om, og hvad det er, jeg har sagt, så vil jeg bare give faktisk sig det samme, som Martin Günther sagde for lidt siden.

Fordi der står nemlig i aftalen, at der er 2 muligheder, det er på henholdsvis side 2 og 3. Der er den mulighed, at man laver forsøg i en hydækkende ordning, eller man laver forsøg i yderligere en valgperiode i de nuværende forsøgsbydele, althengigt af, hvordan folkeafstemningen falder ud. Men der nævnes ikke nogen steder muligheden for, at forsøgsbydelene helt opholder, altså at der ikke er nogen forsøgsbydele.

Så er det, jeg siger, at der jo altså er en afgørende uenighed her, fordi Lars Engberg siger, at Socialdemokratiet godt kan gå hen og anbefale i sidste ende, at man ejet ikke får nogen forsøgsbydele, hvis det bliver et nej ... (Afbrættes). Nå, det kan Socialdemokratiet ikke. Det må så Lars Engberg svare på, det kan man ikke finde ud af.

Lars Engberg sagde altså tydligere, at det havde Socialdemokratiet ikke taget stilling til. Men der er det så jeg siger, at det er der taget stilling til i den her afa, for den nævner kun de 2 muligheder, den nævner ikke muligheden, at man kan få en ordning.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Medet 15. juni 2000

hvor der slet ikke er nogen forsøgsbydele, og det vil jo være den logiske konsekvens, hvis valgerne siger nej til det spørgsmål, de bliver stillet. Så forventer vælgerne selv-følgelig, at det er slut med bydelsrådene, helt slut.

Ole Henriksen (C): Det er jo ikke underligt, at forvirkningen breder sig, fordi udtalelserne fra forligspartierne giver jo anledning til denne usikkerhed.

Nu har vi fået teksten udlagt i meget klart af Martin Günter. Der er kun de 2 muligheder. Så hører man Enhedslistens representant fra talerstolen, der klart siger: Der er mere end de 2 muligheder, for der er i hvert fald ikke taget stilling fra De Radikales og Enhedslistens side til, hvad der skal ske ved et nej.

Så der er i hvert fald en uenighed nu mellem 3 af partiene. Socialdemokratiet har som sædvanlig totalt hold i munden: Vi mener ikke noget før engang i august, når de, der beslutter for os herinde, har besluttet, hvad vi skal mene. Det er dog ren tale, det synes jeg er helt klart. Vi siger ikke noget, vi skriver kun under på nogen, som desværre viser sig uforstående indtil videre, men det må I leve med. Så må vi andrøje bare høste, at det afdemningstema, som man sætter foran folk den 28., måske er lidt klarere.

Men når nu SF ligesom er så afdækket, så betyder det også, at man i hvert fald har valgt at sætte demokratiet ud af spil ... (Afbrudelse). Jo bestemt, Martin Günter. SF har bevidst valgt, at befolkningen ikke skal have mulighed for at fravælge de 4 bydelsforsøg. Det har SF ikke ønsket mulighed for. Der skal ikke være nogen i København, der har mulighed for at nedlægge de 4. Den mulighed ønsker Martin Günter og SF ikke, og Martin Günter mener, at de øvrige forligspartier har skrevet under på det.

Enhedslisten og De Radikale siger: Det tagen vi stilling til, når vi kender valgresultatet. Men de siger samstændende: Vi vil ikke have, at vælgerne skal have den mulighed for at bestemme, om de 4 bydele skal fortsætte eller ej. Hvis de ønsker, at vælgerne skal sige ja til et eller andet, hvorfor lader de så ikke vælgerne tage stilling til det spørgsmål den 28. september, salledes som afdemningstemaet er lagt frem? Det er jo uendeligt klart fra konservativ side.

Ønsker man, at de nuværende 4 forsøgsbydele skal have lov at forsatte, mener man, at befolkningen er så dum, at den ikke kan svare ja eller nej til det? Mener SF, at

demokratiet bedst kan komme til sin udformelse ved, at SF herinde på forhånd har bestemt, at det skal befolkningen ikke have lov at svare på? Det må åbenbart være essensen af den demokratidebat, vi er i.

Lars Hutters bemærkninger har jeg lidt svært ved at forholde mig til. Vi har faktisk givet udtryk for ved vores ordfører, at vi ønsker denne folkeafstemning, at lade folket få lov til at bestemme. Hvis det er at sætte demokratiet ud af spil, Lars Hutters, så forsvar jeg ikke en dybt af det hele.

Men når Lars Hutters ikke ønsker, at befolkningen skal have lov til at bestemme, om der også skal fortsettes forsøg i de 4, eller man slet ikke vil have noget, så er det vist Lars Hutters og SOL, der sætter demokratiet ud af spil, og det må så være Lars Hutters' problem.

(Kort bemærkning)

Lars Hutters (1): Nej, jeg mener, at selve spørgsmålet om folkeafstemning er De Konservatives problem, fordi De Konservative anfægter, at det er en vejledende folkeafstemning, hvor egentlig retten til at træffe den endelige afgørelse ligger i Borgerrepræsentationen.

Så vil jeg sige, at for SOL's vedkommende ligger det helt klart, at hvis der bliver stemt nej til bydelsråd, så vil vi allerede i øjes grad vurdere, om de 4 forsøgsbydele kan fortsætte. Det, der er problemet, er, at hvis der bliver stemt ja i de 4 forsøgsbydele, så er det SOL's indstilling, at så fortsætter de. De andre steder vil SOL ikke være med til det.

(Kort bemærkning)

Ole Henriksen (C): Hvis jeg skal tage Lars Hutters ... (Mikrofonen afbrudt) ... kan Lars Hutters så ikke komme herop og forklare, hvorfor han så ikke vil have, at der skal være et særligt afdemningspunkt, så disse mennesker rent faktisk kan stemme om, om de ønsker de 4 eller ikke? Kan Lars Hutters ikke fortælle heroppefa, at det kan man ikke lade folk drenude vurdere, det vil SOL's repræsentant herinde på tingse vurdere selvstændigt på befolkningens vegne? Er det det, Lars Hutters siger?

(Kort bemærkning).
Lars Huiters (L): Ja, det skyldes den enkle demokratiske situation, at i de enkelte bydele, hvor de 4 forsøgsbydele er i funktion i ejendommen, mener vi ikke, det er demokratisk, at f.eks. andre bydele bestemmer, at de pågældende bydele ikke må fortsætte med deres forsøg. Det skyldes det.

Så derfor er situationen ganske enkel for SOL. Bliver der stemt nej i København generelt, så bliver der ikke 15 bydele, men hvis der bliver stemt ja i de 4 forsøgsbydele, så er det SOL's inddeling, at de skal fortsætte, fordi så har lokalbefolkningen i de pågældende områder stemt ja.

Mikkel Warming (Q): Bare meget kort. Under ingen omstændigheder vil de 4 nuværende forsøgsbydele fortsætte i deres nuværende form. Det liger jo, at hvis der er en situation, hvor de forsetter, så bliver det på duf aftalegrundlag, som ændrer nogle ting i forhold til det nuværende.

Det var ikke det, der kaldte mig herop. Det var, at egentlig kan der nogle gange være behov for en samtidshistoriker, der følger den københavnske politik ret nøje. Denne samtidshistoriker – hvis en sådan findes og har tid og lyst til at beskræftige sig med København – vil om fåje tid, kort tid formelt, når Venstre bruger ud i en rungende nøjkampagne til bydelsrådene, formelt kunne få nogle meget muntre timer og uger til at gå med at finde ud af, hvad det egentligt var, der skete fra 1995 til 2000, da Venstre,

Danmarks Liberale Parti, ændrede sig fra et parti, der gik ind for decentralisering og bydelsråd, til et parti, der var modstander af decentralisering og bydelsråd.

Vi kan se det i aften eller hørte det i aften fra borgmester Søren Pind, at det der med decentralisering og bydelsråd, som fyldte meget for den Venstregruppe, Søren Pind var en nyvalgt del af i sidste valperiode, slet ikke betyder så meget mere. Nu handler det mere om at slyne om sig med fraser sammen med De Konservative og Dansk Folkeparti om at se nu, nu vælger man blot en masse nye politikere, og så går det nok ikke bare ad Pommern til alt sammen.

Det er interessante argumenter, der kommer. Hovedargumentet, som det er fremført heri aften, er, at nu vælger man 300 nye politikere og plan, bair, hvor er det alt sammen noget stådt.

Ud fra samme logic må det være rimeligt for Venstre at overveje, om ikke nogen af de mange tusinde kommunalpolitikere, der findes i det her land, egentlig er ret overflodige. Er det egentlig ikke et ret overflodigt led, når man nu i større sammenhænge, amter, regioner, lande, EU, kunne træffe beslutningerne mere rationelt, sikre, at der ikke var uklarhed i kompetencefordelingen, og sikre sig, at der ikke udbrød kaos og anarki omkring, hvad det var der stede?

Det burde være den logiske konsekvens og er vel egentlig også udtryk for, at Venstre stemmefagvrimning den 28. september er ganske konsekvent, meget konsekvent endda. Venstre ønsker at fjernne pengepolitikken fra et demokratisk forum og stemmer ja til ØMU'en. Venstre ønsker ikke, at kommunale beslutninger lægges tættere på borgerne, og stemmer nej til bydelsråd.

Det er interessant, og en samtidshistoriker må kunne få mange muntre stunder ud af at overveje, hvad det var der skete, da højskole-Venstre med frisindet, toleransen og decentraliseringen i fokus for sit arbejde tabte endegyldigt til handelsskole-Venstre i København. Hvad var det, der skete, den gang demokrati blev et spørgsmål om rationalitet og kompetencefordeling og ikke et spørgsmål om at træffe beslutninger så tæt på borgerne, som det er muligt overhovedet?

Venstre borgmester underer sig over – man kan så opstå undre sig over, at han underer sig, var jeg lige ved at sige – at der er plads til Enhedslisten i en ståale om nærdemokrati, der håndler om at bringe beslutninger tættere på borgerne. Vi synes nu, det er meget fornuftigt, for vi vil nærdemokrati, vi vil, at københavnerne bliver mere inddraget i de beslutninger, der tages, far mere indflydelse på det. Derfor synes vi, det er rimeligt – vi synes, det er en udmarket aftale, der ligger – at beslutningerne ligger tættere på borgerne.

Venstre ved vi, hvor vi har. De vil løftstryng, de vil centralisme på europæisk plan, på nationalt plan og på kommunalt niveau. Venstre ved vi, hvor vi har. Til lykke mod det.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Mødet 15. juni 2000

Hanne Dahlrup (A): Det er jo, som mange andre for mig har sagt, en historisk dag i dag.

Jeg blev meget glad, da jeg så den tekst, der ligger til forsatteisen af bydelsrådene. Jeg synes, den nu kommet lidt vingesus ind i forsamlingen. Jeg synes, vi nu får muligheden for at vise københavnerne, at vi tror på, at de kan, at de vil tage et medansvar.

Men så bliver jeg godt nok grumme ked af det, når jeg så hører resten af debatten. Der har været mange flotte holdninger her, men resten af debatten har givet meget på: Og hvad så med de 4 forsygshyde, hvis nu, såfremt, ifald det bliver et ja eller et nej, fordi det er jo sådan set ligegyldigt, om det bliver et ja eller et nej? Så er man lidt uenige om, hvad så med dem.

Der er der såigen brug for lidt historieskrivning. Det, vi lovede, da vi i sin tid besluttede de 4 forsygshyde, var, at hvis forsøget skulle udbredes enten som en permanent ordning eller som et forsøg til resten af kommunen, så ville man spørge borgerne i København: Synes I, det er en god idé?

Vi lovede ikke borgerne i København, at vi ville give dem samme omgang, som man har hørtinde en gang innellerm, hvor man stemmer på kryds og tværs om 7 eller 8 »attekér, hvor alle bliver dødhamrende forvirrede og ikke forstår, hvad det handler om.

Men man kan jo altid sytte en god beslutning ind i så mange afstemmestemmer, så folk bliver snothamrende forvirret. Der tror jeg nok, man skal passe på forsamlingen, at man ikke risikerer, at borgerne bliver så forvirrede, så de siger: De udmærkede mennesker – jeg var lige ved at bruge et andet ord – der sidder derinde, laver kun bureaucratii, og de kan ikke blive enige om noget som helst.

Der må være enkelt nok at sige ja eller nej til så enkelt et spørgsmål som: Skal vi have bydelsråd i hele kommunen? Der ligger et opslæg til, hvad det, hvis vi skal have det, i de store træk handler om.

Men her går det op i mindre omkring, om man kan stole på, at de 4 fortsetter, eller at de ikke fortæster, hvor mange afstemmestemmer vi skal have, aftalen er uforståelig. Jeg synes, den er rimeligt klar, for en enkelt gangs skyld er der nogle prinde, man kan

forholde sig til, og man kan læse, hvad der står i dem. Det virker på mig lidt bagsætterisk, og jeg kan næsten ikke se, at jeg har været væk i 2 år, men det har jeg rent faktisk.

Det, der også er en historisk kendsgerning nu, og det under mig, fordi det var jeg ikke klar over, for Lars Engberg gik på talerstolen, er, at vi ikke ved, hvad vi vil. Jeg kan træste dem, for hvem det kunne være en trost, at det ved vi på Nørrebro. Vi ved godt, hvad vi vil. Vi vil i den del, hvor jeg har lidt indflydelse, stadig væk have bydelsråd. Vi vil meget gerne have den løsning, der ligger der.

Jeg håber så, at vi i det parti, jeg nu repræsenterer herinde i dag, finder ud af i hvilket fald til august at mene et eller andet klart og tydligt, som vi så ikke én gang til skal ud og kigge på engang ved julen, når vi har fået resultatet af afstemningen.

Det skal nødig gå, som det går med sloganet med EU: Hvis I stemmer nej, så stemmer vi igen til oktober. Det skal nødig være sådan, så vi siger om bydelsrådene: Hvis I stemmer ja, så stemmer vi igen til oktober.

Martin Geertsen (V): Mikkel Warming, man bliver så tret, så tret! så tret! Det virker nærmest som om Mikkel Warming har gået rundt bag de bageste stole her og tænkt: Det her har udviklet sig i en kedelig, lidt sørndysende retning, så nu skal den have en overnakken, og så hiver vi ellers Adam og Eva ud af busken og starter forfra.

Jeg er ikke til sinds over for Mikkel Warming ordnu en gang at forklare andet end antydningsvis, hvad begrundelsen er for, at Venstre vil ambefale et nej til det, som vi er blevet præsenteret for her, og det, som forligspartierne har præsenteret os for.

Der er jo tale om det, som også er Venstres kongestanke, at frihed og ansvar er blevet adskilt. Vi beveger os langt, langt væk fra det, der en Venstres endemål, nemlig spørgsmålet om at få inddelte Københavns Kommune i 6-8 selvstændige kommuner, alt det, som Mikkel Warming udmarker ved, og som vi ikke behøver at starte en Adam og Eva-diskussion om nu.

Bortset fra det og ud over det faktum, så er det jo også en gang sjusk og en gang sludder og en gang ugentensigtigt vrovt, forligspartierne har præsenteret den københavnske befolkning for.

Lars Hutters var heroppe og tale en masse, hvor han blandede plejehjemdiskussionen ind i spørgsmålet om bydelsråd. Jeg tro, Lars Hutters burde gøre sig selv den tjeneste at lade være med konstant, det har Lars Hutters gjort ved flere lejligheder, at blande politisk substans ind i spørgsmålet om demokrati.

Lars Hutters og andre skal, tror jeg, overveje, at fordi man får bydelsråd i hele kommunen og sædeledes på den her basis, som forligspartierne nu har lagt frem, får man ikke nødvendigvis bedre politiske beslutninger. Uanset om det er EU, det er staten, det er amitterne, det er kommunerne, eller det er bydelsråd eller 6-8 selvstændige kommuner inden for BR-København, så vil man aldrig kunne opleve dærtige politiske beslutninger, beslutninger, som Lars Hutters eller jeg kan være uengne til.

Jeg formoder, at Lars Hutters var meget uenig i den beslutning, som man traf på Østerbro, da man skar i hjemmehjælpjen for et ikke helt uansigt antal ældre mennesker.

Så Lars Hutters skal lade være med at gå rundt og påstå, at bare fordi vi får bydelsråd i den ene eller den anden form, så får man bedre politiske beslutninger. Man får beslutninger længere på, men de bliver ikke nødvendigvis bedre af den grund.

Peter Skaastrup har flere gange, og med ham andre, været oppe og spørge: Hvad er konsekvensen af et nej? Et godt og et relevant spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om: Hvad bliver konsekvensen, hvis nu befolkningen i København stemmer ja? Hvordan vil man fortolke det, Lars Engberg og andre i forligskredsen? Hvordan fortolker man et ja, hvis det er med 54 pct. ja i en bydel eller 54 pct. ja i hele kommunen? Hvordan og hvordan vil man fortolke et ja, i de enkelte bydele og kommunen som sådan?

Kunne vi ikke få nogle bud på, i hvilken retning man havde tænkt sig at bevæge sig, hvis det viser sig, at borgene enten for enkeltydeles vedkommende eller for Københavns Kommune som sådan rent faktisk stemmer ja? Det kunne være en interessant vinkel at få på diskussionen. Vi har været rundt om konsekvenserne af et nej, men hvad er konsekvenserne af et ja?

(Kort bemærkning).

Inger Marie Bruun-Viers (B): Jeg synes altid, jeg er nødt til at tage ordet, når jeg herer, hvordan Østerbro Bydelsråd bliver kritiseret for deres beslutninger med hensyn til hjemmehjælp, fordi det var en prioritering til fordel for børn og unge, fordi man havde fået en given sum penge, så det var et udslag af ansvarlighed. Så visste det sig, at de var gået for langt, men da de lavede visitationen på ny, var der dog 200, der ikke skulle ha-

Lars Hutters (L): Martin Geertsen fra Venstre har naturligvis ret i sin sagtagelse, at jeg mener, at der er politisk substans i demokrati. Det er ikke bare sådan en ded striktur. Det er meget levende, hvordan demokratiet udvikler sig.

Men Martin Geertsen tager helt fej, hvis han mener, at jeg generelt har en opfattelse af, at fordi det er bydelsrådsbeslutninger, så er det en garanti for, at det er gode beslutninger. Det har jeg vis ikke fått noget som helst om.

Martin Geertsen har måske bemærket, at jeg har den opfattelse, at når befolkningen op for en meget mere direkte deltagelse i beslutningsprocesserne, så har befolkningen større muligheder for at få presset beslutninger igennem, der er i overensstemmelse med, hvad befolkningen ønsker sig. Det har jeg nævnt i eks. daginsinuationsområdet, hvor man slet ikke fik den nedskæring i bydelsrådene, som man oplyede herinde i Københavns Borgerrepræsentation.

Så har jeg selvfølgelig flugt med i, hvordan og hvordan bydelsrådene agter omkring plejehjemsspørgsmålet, og der har de den samme meget direkte forbindelse til befolkningen.

Men Martin Geertsen har også ret i, at det ikke altid er en garanti. Martin Geertsen har også ret i, at jeg var dybt, dybt uenig i den ulovlige beslutning, som Østerbro Bydelsråd trak om hjemmehjælpjen. Men heldigvis er den jo presset tilbage, og det skyldes måske det nære demokrati.

Jeg oplyver i hvert fald aldrig, at forkerte og på grænsen til ulovlige beslutninger her i Borgerrepræsentationen bliver ændret. Tænk bare på Kommunehospitalet. Sådan noget ville aldrig være fået igennem et bydelsråd efter min opfattelse, fordi så harde befolkningens markører sig på en anden måde.

(Kort bemærkning).

Inger Marie Bruun-Viers (B): Jeg synes altid, jeg er nødt til at tage ordet, når jeg herer, hvordan Østerbro Bydelsråd bliver kritiseret for deres beslutninger med hensyn til hjemmehjælp, fordi det var en prioritering til fordel for børn og unge, fordi man havde fået en given sum penge, så det var et udslag af ansvarlighed. Så visste det sig, at de var gået for langt, men da de lavede visitationen på ny, var der dog 200, der ikke skulle ha-

ve. Det vil sige, at man havde indtil videre, sådan vil jeg tro, man gør i resten af København, visiteret uensartet og forkert. Der levede bydelsrådet op til sin opgave.

Ældrerådet på Indre Østebro anbefaler, at bydelsrådene fortsætter som styrelseform. Det synes jeg er det bedste bevis på, at de faktisk er i stand til at føre den dialog med befolkningen, som vi måske ikke er herinde i Borgerrepræsentationen.

Jeg synes faktisk, at det er en god historie, og den bør ikke tiden blive fremhævet som en dårlig historie.

Ole Hentzen (C): Hvor er jeg glad for Inger Marie Bruun-Vieros sidste hørte indlæg, for det fortæller vel i al sin enkelhed, hvad det er vi egentlig er oppe imod her. At man frøtager 600 mennesker hjemmehjælpen og synes, det er noget positivt, at det kun var egentlig de 400, der fik den tilbage, var så det positive. Det fortæller, hvad det er, der bliver smidt ud til beslutningsprocesser, hvis icke forslag gat igennem, og De Radiokalde synes, det er helt fint, at det foregår rundt omkring.

Det blev efterlyst, hvad pokker man måske har haft af holdninger til det her. Jeg vil sige, vi har også haft nogle erfaringer. Vi har haft alle disse års erfaringer, og der er allså ikke kommet noget positivt ud af det, jeg er ked af at sige det.

Det går mere og mere imod, at vi ikke er en hel by, og så kan I slette nok så meget i jeres fine papirer, at I stadig ønsker en hel by. Nej, vel først. Lars Huiters har jo lige stået og sagt, at han er flittende tilgedlad med, hvordan de stemmer rundt omkring. Hans 4 bydele er afgørende. Det er ikke noget med en hel by mere, det skal bare fortsætte. Det er ikke noget med hel by mere, sådan vil han have det. Og det mener SOL, sådan skal det være. Sådan er dem hele by, jo en forskellig opfattelse af, hvad en hel by er. SOL har åbenbart en fragmenteret oplevelse.

Det, der sådan set er lidt spændende nu, er selvfølgelig, hvis nu det uventede sker, at der måtte blive det her dejlige, store nei, og i alligvoel beslutter selvifølgelig, at demokratiet repræsenteres bedst af dem, der sidder herinde, og ikke af befolkningen, så de 4 bydele skal fortsætte. Kunne vi ikke bare få et klart svar på ting. Hvilkens aftale gælder så? Er det den nye, altså premisserne heri, for de fives fortsættelse, eller er det de premisser, vi kender i dag for de fire? Det er sådan set rimeligt nemt at svare på, det be-

høver man ikke at vente på en kongressbeslutning om, vil jeg tro, altså det må være muligt at give det.

Til Hanne Dahlrup vil jeg sige, at tiden lager mange sår, men det lager åbenbart også så meget, at man ikke kan huske mere, fordi beslutningen her i Borgerrepræsentationen var altså også, at man lovede, at befolkningen skulle have lov at tage stilling til, om forsøgene skulle fortsætte. ...*(Afbrudelse)*. Om forsøgene skulle fortsætte, Hanne Dahlrup, og hvilis de skal fortsætte, så må man altså have lov til at stemme om, om de ikke skal fortsætte.

Det er det, Socialdemokratiet i dag er medunderskriver på en aftale for at sikre, at det vil man ikke lade befolkningen svare på. Så kan fra Hanne Dahlrup gå over i anden og kigge efter, sådan er aftalen. Befolkningen skulle have lejlighed til efter forsøgsperiodeuds udløb at tage stilling til, om forsøgene skulle fortsætte.

Jeg vil så bede ordføreren bekrefte, at det er det, der sådan set står beskrevet. Det harber jeg, man får bekrafteret.

Overborgmesteren (**Jens Kramer Mikkelsen**): Jeg vil bare til oplysning sige, at som jeg erindrer det, var det, der blev besluttet i 1996, at såfremt Borgerrepræsentationen besluttede sig for en hydækkende ordning, skulle der anholdes en vejledende folkeafstemning herom.

(Kort bemærkning)

Lars Huiters (1.): Det er jo bare helt magelost med Ole Hentzen fra De Konservative, hvordan Ole Hentzen karakteriserer byrådsrådstyret, og så blev der nævnt eksempel, at 200 f. frøgat deres hjemmehjælp. Det kan man se, hvor elendigt ...*(Afbrudelse)*. Nej, men de 400 fik den tillage igen. Du sagde selv de 200. Der kan man se, hvor elendigt det styre er.

Jamen hvis det skal karakterisere, hvad der er det rigtige styre, så vil jeg godt spørge Ole Hentzen: Hvad er det for et styre, som hen over befolkningen lukker plejehjem, som hen over befolkningen til trods for 115.000 underskrifter lukker Kommunehospitalet, som hen over alle høringsskrivelser laver nedskæringer over for børn og unge? Ja-

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

men det er jo helt mageløst. Et sådant styre burde jo lukkes øjeblikkeligt, hvis det stod til den måde, Ole Hentzen karakteriserer tingene på.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Jeg lukker debatten om denne sag nu, da ikke andre har bedt om bemærkninger. Det er min demokratistiske ret at sige det til Lars Hatters fra Solidarisk Alternativ. Det lykkedes ved at begrænse tæleidén i den konte bemærkning at trykke på knappen og undgå, at der gik selvsving i den.

1. »at« blev godkendt med 35 stemmer mod 17.

Ændringsforslaget af H. Thistrup Hansen om det 3. »at« blev godkendt med 34 stemmer mod 18.

2. »at« blev godkendt med 34 stemmer mod 5; 13 undlod at stemme.

3. »at« blev godkendt med 42 stemmer; 10 undlod at stemme.

4. »at« blev godkendt med 45 stemmer mod 7.

Indstillingen blev godkendt med 44 stemmer mod 8.

45) BR 283/2000. Oprettelse af register vedrørende lønstatistik
Indstilling om oprettelse af register vedrørende lønstatistik.
(Økonomiudvalget)

Indstillingen blev godkendt.

46) BR 275/2000. Salg af en ejendom på Bispebjerg Bakke m.m.
Indstilling om at der gives en tillægsbevilling i 2000 på 1,2 mill. kr. på konto 1.06.1 til Kommune Teknik til fyldning af garnituret samt etablering af manuskabsfaciliteter mv., at Bygge- og Teknikudvalgets ramme i 2001 forhøjes med 220.000 kr. til dækning af ejendomsudskatter og tilsyn med Bispebjerg Bakke, at Bygge- og Teknikforvaltningen be-mynndiges til at indgå lejekontrakt om driftshuse mv. samt at de 1,2 mill. kr. finansieres via mørprovne ved aktiesalg, og at kassemæssig dækning anvises på kassen konto 8.05.5.
(Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget)

Indstillingen blev godkendt med 44 stemmer mod 8.

47) BR 273/2000. Evalueringen af inkassoplænen for København
Indstilling om godkendelse af den af Skatteforvaltningen udarbejdede evaluering af inkassoplænen for København for perioden 1. januar – 31. december 1999 (foltag 1), og at evalueringrapporten for 1999 tages til efterretning.
(Økonomiudvalget)

Indstillingen blev godkendt.

48) BR 288/2000. Godkendelse af Inkassoplæn

Kommentar [B20]: 00229122
DOC

Kommentar [B21]: 00229059
DOC

Kommentar [B22]: 00229053
DOC

Kommentar [B23]: 00229137
DOC

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

*Indstilling om, at Statte- og Registrerforvaltingens Inkassoplan for København for perioden 1. januar - 31. december 2000 tages til ejførelning.
(Økonomiudvalget)*

Indstillingen blev godkendt.

- 49) BR 268/2000. Overførsel af midler mellem 1999 og 2000
*Indstilling om at der i forbindelse med overførsel af midler mellem 1999 og budgetet 2000 gives tillægsbevilling på i alt 365,8 mill. kr. til budget 2000, if. bilag 1, herunder at der til udtag af merforbrug i 1999 berettes 6-døgnes interne lån til Indre Østerbro bydelsråd og Indre Nørrebro bydelsråd, og at afsprægperioden for Kongens Enghave bydelsråds lån vedvarende det endelige merforbrug på 18,7 mill. kr. i 1999 fastsættes til 4 år, samt at der gives tillægsbevilling til budget 2000 i form af opmøbleringer uden kassemessig virkning, if. bilag 2.
(Økonomiudvalget)*

Peter Staarup (O): Vi har i Dansk Folkeparti bestemt ikke nogen mod, at man overfører midler mellem 1999 og 2000. Vi synes faktisk, det er en rigtig god idé inden for forvaltningens område.

Men med i denne her sag ligger jo så også lånene til Indre Østerbro Bydelsråd, Indre Nørrebro Bydelsråd samt Kongens Enghave Bydelsråd, som alle sammen åbenbart har levet over evne og ikke kan klare deres egen økonomi uden tilskud fra Københavns Kommune.

Det, der så er det ekstra frygtelige i situationen efter vores opfattelse, er jo, at man med den her ordning rejker langt ud over bydelsrådets leveperiode, som den et lagt fast i bydelsoordineringen i dag, således at hvis bydelsrådene nu ikke får lov at fortsette efter 28. september, fordi det bliver et nøj, hvad vi tror på, ja, så er der altså nogle bydelsråd, som skal betale af på nogle år, som ikke eksisterer. Det er en uholdbar situation efter vores opfattelse.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Derfor vil vi godt bede om dels afstemning i forhold til indstillingen, således at man stemmer for sig om første sætning i punkt 1, der slutter med »if. bilag 1, x 1. linje, og så stemmer man derafter om lånenes til de 3 bydele, resten af punkt 1.

1. del til og med »if. bilag 1« blev godkendt med 49 stemmer.

Forslaget af Søren Pind, V, blev godkendt med 31 stemmer mod 9.

Indstillingen blev godkendt med 45 stemmer mod 5.

- 50) BR 276/2000. Erhvervelse af ejendomme
(Økonomiudvalget, Uddannelse-, og Ungdomsutvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsutvalget og Bygge- og Teknikudvalget)

Indstillingen blev godkendt.

- 51) BR 315/2000. Indstilling af et medlem til bestyrelsen for Videnscenter for Ligestilling
*Indstilling om, at overborgmesteren benyttes til sammen med Finansministeriet, Amitsrådsforeningen i Dammark, Kommunerne Landsforening og Frederiksbergs Kommunalbestyrelse at indstille et fælles medlem til bestyrelsen for Videnscenter for Ligestilling.
(Økonomiudvalgning)*

Indstillingen blev godkendt.

Kommentar [W24]: 00028999
DOC

Kommentar [W25]: 00030278
DOC

52) BR 274/2000. Københavns Kommunes Integrationspolitik

Indstilling om, at forslag til overordnet integrationspolitik for Københavns Kommune (bilag 1) godkendes, at forslag til indsatsonråder for budgetåret 2001 samt de i forslaget fastlagte retningslinier for arbejdet med indsatsonråderne (bilag 1) godkendes, at det pålægges de sidende uvalgs og Økonomiuvalgets at udarbejde konkrete målsætninger for uvalgernes videre arbejde inden for rammerne af den overordnede integrationspolitik og de fastlagte indsatsonråder, at det pålægges de sidende uvalgs og Økonomiuvalget hvert år i februar, første gang i år 2002, at afgive en kort drig status til Integrationsudvalget vedrørende arbejdet med integrationsområdet. Det Rådgivende Integrationsudvalg afgiver på begyndelse heraf en samlet redegørelse til Borgerrepræsentationen, at Borgerrepræsentationen i foråret 2001, efter indstilling fra Økonomiuvalget på baggrund af forslag fra Integrationsudvalget, fastlægger indsatsonråderne for budgetåret 2002, samt at de af Økonomiuvalget godkendte endringer til 1. – 3. "at" i indstillingen godkendes.

(Det Rådgivende Integrationsudvalg)

Borgmester Winnie Larsen-Jensen: Jeg synes, det har været et langt og et spændende og et godt og konstruktivt samarbejde, som har bragt denne indstilling til Borgerrepræsentationen i aften.

Den tykke rapport vider om, hvor mange der har bidraget med holdninger og synspunkter, og vi, der har stillet med arbejdet, kan også bevidne, at der har været en usædvanlig velvill til at finde kompromiser og fellesskab omkring, hvad der er det grundlæggende i Københavns Kommunes integrationspolitik.

Det grundlæggende er et positivt menneskesyn med nogenord som mangfoldighed, respekt, ligeværdighed, gensidighed, åben dialog med selvforstyrrende borgere, som er aktive og tager medansvar.

Det er som sagt et menneskesyn, som er nødvendigt, hvis man skal mødes på det leverdige grundlag og med den gensidighed, som skal til for at leve i fred og fordragslighed med hinanden.

Kommentar [U271] 00029157
DOC

For at udmane det her, og det er også noget af det, der har været en del af debatten, hvorfor vi ikke udmaner noget mere tydeligt, har vi valgt at opfordre til, at Borgerrepræsentationen pålægger de enkelte udvalg at udmane deres onråder ned de specialester, der liggerinden for hvert område. Jeg tror, det er vigtigt, at vi i hvert enkelt fagudvalg i den kommende tid sætter os ned og tager det her alvorligt og oplever den samme form for medansvar og ejerskab til integrationspolitikken, som jeg oplever Integrationsudvalget har ved hjælp af den dialog, der har været.

Vi startede med 4 indsatsonråder, nogle ønskede endnu flere, men kompromiset blev så igen, at 5 indsatsonråder vil være relevant, fordi vi synes, vi har travlt med at komme i gang, vi har travlt med at få sat fokus på noget. De 5 indsatsonråder er børn, liv og fremtid. Det er bestæfgelse, det er kommunikation, det er frivilligt foreningsarbejde, og det sidste, som så kom til, er det boligsocialt område. Alene at udfylde de indsatsonråder vil være en kæmpe indsats, men det vil også være en god dokumentation, og det vil være en god konkret indsats i den rigtige retning, nemlig med at få det her til at virke og få flere til at opleve ejerskabet til indhollet og til udførelsen.

Derudover vil jeg også gerne fremhæve, at Integrationsudvalget lægger op til, at der hvert år i februar måned skal afgives en kort status fra de enkelte fagudvalg, hvor langt er man nået, fordi vi ønsker dokumentation for, at denne politik også bliver virkelig gjort.

Vi lægger også op til, at vi allerede i foråret 2001 skal udpege nye indsatsonråder, nye områder, som trænger til at blive taget hul på, og jeg skal hilse og sige fra vores Integrationsråd, plus hvis man nærlæser de mange indsigelser, der har været, at der er nok at tage fat på, og der er mange, der står i ko for at være med til at sætte indsatsonråder, men også at lave dokumentation og for den sagts skyld det, som man kunne kalde integration i den virkelige verdenude i København, unset om det er på arbejdspladserne, i boligonråderne eller i foreningslivet.

Martin Geertzen (V): Venstre kan i det store og hele tilslutte sig næstformanden for Økonomiuvalgets betragtninger i denne sag. Men som enhver vil vide, så har Ven-

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

står et problem i forhold til den etniske ligestilling i forhold til ansættelsespolitikken her i kommunen.

Det er ikke for at starte en lang og opslidende kamp med hverken Mikkel Warming eller andre, men for blot sige, at på vegne af Venstre og Konservative har jeg dette, som jeg gerne vil have fort med som en protokolbemærkning:

»V og C kan ikke tilslutte sig denne del af forslagets overordnede integrationspolitiske, der har som selvstændig målsernring, at kommunen sikrer sig, at andelen af etniske mindretal bringes i overensstemmelse med befolkningens sammensætning.
 Københavns Kommunes ansættelsespolitik skal ikke baseres på hudfarve, religion, kulturel baggrund eller nationalitet, men på faglige kvalifikationer. Positiv og negativ sarsbehandling risikerer at skade etniske minoriteters omdannelse og skade den langstrakte og reelle integrationsproces.«

Overborgmesteren (*Jens Krammer Mikkelsen*): Denne udtalelse tilgår protokollen.

Mikkel Warming (Ø): I Ethedslisten er vi meget enige i den fremleggelse, som formanden for Integrationsudvalget, som vel må være den rette titel, er kommet med. Vi synes, det er fint, vi er glade for, at der kommer en integrationspolitik, som også forhåbentlig kan bidrage til at sætte handling frem for ord til, at der begynder at ske noget på området.

Vi er specielt glade for, skal jeg altså mig at sige, at det boligsociale område kom med som et indsatsområde, som nu skal udarbejdes og udformes.

Vi er meget uforstående over for, at Venstre ikke er med op Konservative åbenbart heller ikke. Der er taget nogle generelle forbehold, som så åbenbart har været et forbehold over for det ... /afbrydelse/. Jo, sammen med Dansk Folkeparti i Integrationsudvalget, og som er videreført senere hen. Det er, hvad der står, og det var, hvad der blev givet udtryk for i de forskellige udvalg.

Vi synes, det er lidt markant, at man nu siger, at det her med den etniske ligestilling i personalepolitikken er grund nok til, at man har taget forbehold tidligere, specielt ettersom Venstre, som vi entinder det, undlod at stemme dengang og stemte ikke imod.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Mødet 15. juni 2000

Vi synes, det er markant at se Venstre og Konservative, som ellers har meget fornuftige holdninger, i hvert fald så åbenbart indtil i aften, stå og fiske i røre vande sammen med Dansk Folkeparti.

Louise Frevert (Ø): Dansk Folkeparti synes da, det er et strålende forslag, som Venstre er kommet med, og vi vil da slate det varmt.

Men vi har andre besvareligheder med denne indstilling, fordi vi har jo ikke på noget som helst tidspunkt i Folkeetinget støttet integrationsloven. Vi mener ikke, at integrationspolitiken berører flygtninge, idet flygtninge skal hjem, lige så snart de kan komme hjem til det land, hvor de kommer fra. Vi mener ikke, det er en del af den politik, som vores indvandrere skal omfatthes af. Derfor vil vi gerne videreføre vores protokolbemærkning her i salen, som er på side 55:

»Dansk Folkeparti tager forbehold over for indstillingen, da vi mener, integrationspolitikken Københavns Kommune er blæst uheldigt op. Vi mener i øvrigt, at ved vedtagelsen af en overordnet integrationspolitik bliver de etniske minoriteter favoriseret. Dog mener vi, at de 3 første prinde af de 5 i indsatsområderne i budgettet 2001 er ganske udmarkede.«

(Kort bemærkning).

Martin Geertsen (V): Sådan er der jo plads til drøftelser og at man tænker sig om og sådan nogle ting i et politisk parti. Det troj jeg, Mikkel Warming ved alt om.

Jeg skal lige præcisere over for Mikkel Warming, at det, som jeg var heroppe op sigte for, var udtryk for en protokolbemærkning, som ikke er ensbetydende med, at Venstre stemmer imod integrationspolitikken. Venstre stemmer for den samlede plan. Så skulle den visst være aklaret.

Indstillingen blev godkendt med 47 stemmer; 5 undlod at stemme.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Medet 15. juni 2000

**5.3) BR 300/2000. Forespørgsel vedrørende bolig til unge tiflytttere
(Stillet af Kaja Jakobsen og Jens Johansen, Socialdemokratisk Folkeparti):**
Hvad agter kommunen at gøre for at løse vanskelighederne med at finde en bolig for de ca. 4.000 unge tiflytttere, som erfaringsumsætigt står uden bolig i København om nogle få måneder?

Hvorledes agter Overborgmesteren/forvaltningen at mæde komme den nyige henvendelse fra Københavns Universitets rektor, som peger på problemet for de mange unge tiflyttede udskænkesgænde? Hvorledes går det med etableringen af de fleksible boliger, som er planlagt i Ørestad Nord i tilknyning til KU/A?

Kaja Jakobsen (F): Vi har tidligere i aften sendt et boligpolitisk opлаг til hørung. Med den her forespørgsel ønsker SF at tage fat i et hjørne af boligpolitikken, nemlig det problem, som viser sig hvert år i august-september.

Det er naturligvis indlysende, at der problem ikke kan ses uden sammenhæng med den øvrige politik, og det kan heller ikke løses isoleret. Men det er dog alligevel et problem, som er både meget iøjnefaldende og meget konkret.

I august-september kommer de rye studerende nemlig til byen, og det skaber et voldsomt pres på en bestemt del af boligmarkedet, et pres, som boligmarkedet ikke kan lette. Difor skaber det også en masse uheldige skabninger, nogle rigtig kedelige historier om at måtte sove i telt - flere mindreder, ligge mange i små rum osv., bolighajer, afhaler, der ikke holder, og masser af sort handel på boligmarkedet med bl.a. andelsboliger.

De studerende i København er en voksende gruppe, stadig flere bliver optaget på Universitetet. Det foregår problemet, og det har man kunnet se på bl.a. ventelisterne til kollegieværelser og ungdomsboliger.

I de seneste mange år er der overhovedet ikke taget nogen initiativer for at løtte presset, endnu mere noget konkret ved det problem dér hvor det opstår, særlig den pakke, der er om efteråret. Det eneste initiativ, der for alvor er taget, blev taget for en god del år siden, og det var at lave stop for ungdomsboliger. Genialiteten i det kan jo være vældig svært at få øje på i dag.

Kommunear [1123]: 00029405
DOC

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Medet 15. juni 2000

SFs primære spørgsmål i forespørgslen i dag er, hvorvidt der i år vil blive gjort noget for at løte adgangen til boliger i København for de mange studerende, som vi erfaringsmæssigt ved kommer til byen.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Jeg vil godt sige, at København er en ungdomsby, og dette efter min opfattelse hamrende godt, at København er en by med mange unge. Der bor altså mange unge i København. De bor i de mange små boliger. Hver 4. indbygger i København er mellem 20 og 29 år. I det øvrige hovedstadsområde taler vi om en befolkningsandel på 11 pct.

Jeg vil godt stå fast, at jeg er glad for, at vi kan tilbyde så mange boliger for de unge, der vælger at flytte til byen, som vi rent faktisk kan. Jeg vil også godt sige, at jeg mener rent faktisk, at hvis vi kunne, så havde vi en helt særlig forpligtelse i forhold til de mange unge københavnere, som vogter op fra små og udidsvarende boliger. Deres behov for en selvstændig bolig mølder sig tidligere end for unge, der kommer fra Alberstlund eller fra Rungsted fra bedre boligforhold. Det vil jeg godt sige, at hvis vi kunne, så burde vi være helt opmærksomme på den særlige forpligtelse.

Som den understreges, der hedder »Boliger for alle i Københavns Kommune«, viser, sat er antallet af studiepladser i perioden 1994-1997 i Københavns Kommune blevet øget med ca. 4.000. Det er ganske mange. Det er klart, at det giver et pris på boligmarkedet i byen. Men antallet af bosatte studerende i samme periode steg med 8.000. Det er egentlig, må man sige, ganske flot, at byens boligmasse har været i stand til at tage en stor tilväxt. 8.000.

Jeg vil bare sige, at hvis vi skulle have bygget 8.000 ungdomsboliger, så ville det have kostet Københavns Kommune ca. 700 mill. kr. Enhver kan sige sig selv, at det er fuldstændig tindrende hen i hampen at forestille sig, at det skulle kunne lade sig gøre at foretage en prioritering af den karakter.

Så er det rigtigt, at Borgerrepræsentationen i 1995 besluttede et ungdomsboligstop. Nu sagde Kaja Jakobsen godt nok, at det kunne være svært at få øje på genialiteten. Jeg tror, det var sådan, at Jytte Inel fra SF og Gunnar Starck fik overbevist Borgerrepræsenter-

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

tationens, jeg tror ikke engang flertal, men jeg tror i enighed dør i 1995, om, at det skulle man ikke, man skulle ikke bygge ungdomsholiger i København.

Jeg har det sådann, at man naturligvis skal se på, om de beslutninger, man har truffet én gang, er kløge. Jeg har det også sådann, at når vi nu skal i gang med et boligbyggeri og boliger, boliger, boliger kunne jo meget vel være temaet for de næste år på den her front, så skal man naturligvis se på boliger for alle, så skal man naturligvis se på også en blanding, også størrelsesmæssigt rundtomkring, når der skal bygges nye.

Mens der tidligere var en meget skæv balance i København mellem antallet af ud-dannelsespladser, og der er ca. 60.000 studiepladser, en ubalance mellem det og antallet af bosatte studerende i København, så er vi nu ved at nå en situation, hvor der er balance.

Det er klart, at ved studiestart i begyndelsen af september, og det presser sig jo voldsomt på for dem, der gør sig færdige på hf og gymnasium med studentereksamener i disse dage, intil Jakob Lange og alle de andre er blevet klar til at få dem fordej, er der for dem tale om usikkerhed: Skal jeg nu starte i Odense, eller skal jeg starte i København om 3 år, skal jeg starte i Skæne, i Lund? Det er klart, det skaber usikkerhed, det giver et kæmpemæssigt pres. Det er klart, at det marked er selvstændig åben for og giver særlige muligheder for dem, der ønsker at tjene nogle penge i den sammenhæng.

En undersøgelse fra By- og Boligministeriet, som lige er blevet færdig, viser, at de unge bruger onklaring 4 måneder i genemsnit på at finde en bolig. Selv om jeg er enig i det, Kaja Jacobsen siger i den skriftlige motivering, at der også står noget præmisstig, men det er også det, som rektor Møllgaard skriver i den henvendelse, han har sendt, og jeg synes, det er et meget godt brev. Møllgaard har skrevet til ikke alene Københavns Kommune, vil jeg godt sige, men skrevet til kommunerne i området, fordi dette er ikke en isoleret københavnask problemstilling, det er en hovedstadsforpligtelse.

Jeg synes, vi skal have en stor forpligtelse. Det er hamrende godt, der er mange unge i København, det giver liv, det er mægtig godt. Det er også mægtig godt, hvis mange af dem bliver boende bagetier, men vi kan ikke løse hele hovedstadsområdets problemer for unge.

Jeg er meget glad for det brev, som Møllgaard har skrevet, netop fordi det er stillet til Albertslunds borgmester, det er stillet til Hørsholms borgmester, det er stillet til Roskildes borgmester, det er stillet til Solrødss borgmester, det er stillet til borgmestrene og kommunalbestyrelsemene i hovedstadsområdet. Derfor gælder det om, at samtlige kommuner, og det synes jeg, vi i tallesskab kan bidrage til i debatten at få illustreret, at der er andre end os, der har den her forpligtelse.

Må jeg give et eksempel. Roskilde Universitetscenter har ca. 6.000 studerende. 4.000 af dem bor i Københavns Kommune, 4.000 af dem bor i Københavns Kommune. Det synes jeg også er hamrende godt, men der sker jo ikke så forfærdelig meget ved at bo i Albertslund.

Jeg læste sidste år i forbindelse med den septemberdebat eller augustdebat, at der var 2 unge, der diskuterede den her problemstilling i en avis – nej, der var i radioen, og den ene sagde: Jamen hvem vil bo i Albertslund? Det kan godt være, det er jeg enig i, det er bedre at bo på Christianshavn, det er bedre at bo på Sankt Hans Tørv, men det kan ikke være vores opgave at sikre, at samtlige unge i hovedstadregionen, der læser, skal bo på Sankt Hans Tørv, eller at de skal bo på Christianshavn.

Vi har en satlig forpligtelse – som jeg ser, Mikkel Warming nikker til – i forhold til iser de mange unge, der vækster op i små og utilidsbare boliger. Jeg er også med på, at vi skal se på, om der skal bygges boliger.

Der arbejdes i øjeblikket, Kaja Jakobsen, med det der forslag til og den aftale, der er lavet med By- og Boligministeriet, om fleksibelt byggeri i Ørestaden. Det vil også give flere boliger til unge. Vi har også sagt i en budgetbeslutning her for et år siden eller 2 år siden, at i tilknytning til det skal man se på behovet for at bygge flere og mulighederne for at bygge flere derude. Det kunne være noget internationale orienteret eller hvad ved jeg.

Vi skal være meget opmærksom på også det, der arbejdes på forhold til Kongens Enghave, det tror jeg, vi alle sammen har en fornemmelse af, det at bruge den del af boligmassen, som består af de her mange små, ældre 2-værelses-lejligheder, hvordan vi kan sikre, at nogle af de ældre, der har behov for at få en mere tidsvarende bolig, får det, hvordan vi kan sikre mulighederne for, at mange af dem, der godt vil have en større

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

bolig, kommer ud af de små, og at de bliver frigjort til unge, hvordan vi kan sikre, at der, hvor der er store integrationsproblemer eller sociale områder, hvor der er store lejligheder, at nogle af de store lejligheder kommer i spil til bolizzesskaber for unge. Jeg tror, vi forsøg, skal arbejde med en meget, meget bred vifte.

Jeg vil meget gerne sige, hvis jeg troede, det løste problemet og København blev hædrende omالت i efterommernes store debat, hvis vi så traf bestyrting om, o.k. så bygger vi 50 ungdomsboliger eller 50 kollegieværelser om året eller 100, men det løser ikke problemet. Det er vi simpelt hen nødt til at erkende. Vi er nødt til, og vi andre er med på det, jeg vil meget gerne sikre flere unge bolig i København, også gerne i nogle nye. Men vi skal lade være med at foregøgle os selv, at vi løser problemerne ved at sætte et stortstilet byggeri i gang. Det flytter bare grænsen for, hvor man vil bo, og hvor langt man vil komme.

Jeg synes, de Roskildeal er ganske tankevækkende. Jeg vil næsten, det har jeg ikke gjort, men opfordre forvaltningen til, at vi får kigget på, hvordan det ser ud på DTU, hvordan det ser ud på Handelshøjskolen, hvordan det ser ud på nogle af de andre større læreranstalter i hovedstadsområdet sammenkoblet med bosættingsmønstret.

Mikkel Warming (Ø): Blot nogle små, sprede kommentarer. Forst og fremmest vil jeg godt principielt sage tak til SF for at rejse debatten, fordi det er rigtigt, at det er et problem, og det er et stigende problem, vi ser ved studiestart.

Jeg synes, SF bytter om på årsag og virkning, når man siger, at når der er de hør problemer ved studiesstart, sker der en overophedning af boligmarkedet. Jeg tror, det er den anden vej rundt.

Der er sket noget med boligmarkedet i København i de sidste par år. Ikke mindst salget af Tor-ejendommene har nedvirket til, at nogle af de ejendomme, hvor det var et vist flow, er der gået prop i, mange gange formuelt nok også, og at forskellige andre ting har medført, at priserne bliver presset op.

Derfor sker der i dag, og derfor har vi en anden situation, end man havde for 5 år siden, en sortering af de unge, der fås en bolig i København, fordi det i højere grad bli-

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

ver dem, hvis forældre har fåd til at købe en ejerlejlighed, der får en bolig. Det er også, mener jeg, et sociale problem, vi der er ved at skabe os.

Så siger SF's ordfører, Kaja Jacobson, at man kan betvivle genialiteten i at have ungdomsboligbyggeri. Det ved jeg ikke, jeg stemte for det tænggang også i øvrigt som medlem af SF, Enhedslistens Gruppe herindendste stemte for det tænggang. Det står vi ved, fordi det ungdomsboligbyggeri, man på det tidspunkt byggede stort set over hele byen, var ofte noget dyrt og ikke altid lige godt byggeri med nogle ret høje huslejer, bygget som små huludfyldninger. Det var der altså ikke megen grund til at fortsætte med, og det er der forsøgt ikke.

Det, der er behov for, og som der også præges på i motiveringens for SF's spørgsmål, er indslutningsboliger, som kan opnuge noget af det pris, der er, noget af det, for 4.000 eller 8.000 ungdomsboliger for den sags skyld er vi ikke med på.

Vi synes derfor, det er fornuft, som næsten alle partier bortset fra Venstre lovede i efteråret 1997, at prøve at finde mulighed for – Ole Bentzen ved godt, hvad der kommer, kan jeg se – det er så ligegyldigt, om det var ved KUA eller Hvad, plads til et kollegiumende byggeri i København, som med 600, 700, 800 pladser kunne løfte på pres- set, fungere som indslutningsboliger, intil de unge, hvis forældre ikke har så mange penge, kunne finde nogen netværk og finde nogle boliger.

Så er det interessant at høre, og det er jeg nemlig enig i, når overborgmesteren siger, jamten de unge, som han er glad for er i byen, bor ofte i de små lejligheder. Hvorfor skal 21.000 af dem så nedlægges de næste 12 år?

Overborgmesteren (**Jens Kramer Mikkelsen**): Så er det Ole Bentzen, der er blevet inspireret ... (Afbyrdelse af Jens Johansen). Nej, jeg giver Ole Bentzen ordet først, fordi han er ordfører, og Jens Johansen er viceordfører.

Ole Bentzen (C): Er Jens Johansen viceordfører?

Overborgmesteren (**Jens Kramer Mikkelsen**): Det afgør jeg.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Medet 15. juni 2000

Ole Henriksen (C): Tak. Det er rart at here, at der er så længe forbindelser mellem S og SF, at det afgøres på overborgmesterniveau ... (Afbrudelse af Jens Johansen). I holden pressende venere, o.k., det er glimrende.

Jeg vil da gerne kritisere med at sige, at vi har et problem, men det er ikke alene et københavnnerproblem, og det synes jeg, vi på en eller anden måde må have bragt et andet sted hen.

Jeg var sammen med nogle mennesker her i sidste weekend, som selvfølgelig gæst diskuterede boligbyggeri, og de siger: Vi har en underlig situation f.eks. i Helsingør. Vi har et relativt stort kollegiobyggeri, som vi ikke kan leje ud. Jeg sagde: Men hvor nu her, der må da være masser af studerende. I har uddannelsesinstitutioner heroppe, og masser af jeres hør oppefra studerer selvfølgelig også i hovedstadsregionen, eltså inde i København. Det sagde de, ja til, men de gider ikke bo i Helsingør, de vil alle sammen bo herinde i København.

Det bliver vi altid ligesom politisk nødssaget til at holde op mod: Kan vi løse hele hovedstadsregions ungdomsboligbehov for de videre uddannelse? Det kan vi ikke bygge os ud af.

Så må man sige: Hvad er egentlig så problemet? Ja, det var jo transportproblemet, mente man i Helsingør, altså omkostningen for dem, der nu studerede i København, at de egentlig skulle have det togkort, så de ville sereme ikke bo i Helsingør og så have den der månedlige udgift for at bo herinde. Så ville de hellere betale en lille smule højere husleje herinde og så egentlig spare måske noget transport, og så var der måske også mere spændende i København, og det sidste talte nok mest, blev de enige om.

Det giver os selvfølgelig det problem at sige, jamen kan vi blive ved med egentlig at have så mange uddannelsesinstitutioner i København, hvis vi har det problem skubende foran os, at vi skal blive ved at tilgodese unge studerendes behov for at ville bo tæt op ad deres uddannelsesinstitution i en spændende by? Fordi så er det altså en storbolt uden lige, vi har foran os. Jo mere spændende, vi gør København, jo flere kommer herind, der vil have billige boliger, fordi de sådan sei ikke vil betale transportomkostning, selv om boligprisen, der er i Helsingør, faktisk var af bedre og højere kvalitet end det, vi egentlig kan stille til rådighed herinde.

Ingen kan vel sige, at transportmuligheden mellem Helsingør og København er decideert dårlig, den er faktisk særlig god, der er jo ganske mange tog, og det går ganske hurtigt, og efterhånden kører de oven i købet til tiden.

Jeg vil gerne igen sige, at vi er selvfølgelig villige til at finde små byggerier, som kan hjælpe på situationen, og en oplagt mulighed er selvfølgelig, efterhånden som vi får nedlagt nogle af disse plejehjem – uden at genoplage den diskussion – så er der jo nogle af disse plejehjemstjenester, som rent faktisk godt kunne egn sig til nogle, kaldet ungdomsboliger, ledige boliger eller hvad. Lidt a la det forsøg, der kører i Kongens Enghave, altså kort sagt lidt udnyttbare boliger til det, vi kalder ældte, men som jo i hvert fald vil kunne benyttes af nogle andre grupper i en eller anden periode. Visse af de plejehjem, som rent faktisk er på tapetet, er vel oven rimeligt stationsnære og ville dermed førdel kunne bringes i spil.

Det kan ikke løse 4.000, det er helt opplagt, men vi kan heller ikke løse det ved at bygge 4.000 i Ørestaden, og det har heller aldrig været på tale. Så vi snakker jo altså om, at der også må foregå noget andet, og det er den halve million, som jeg forstår, at Mikkel Warming ved en tidligere debat her i aften gjorde opmærksom på, at den forslag som en strædder et vis sted ... (Afbrudelse). Det var så ikke Mikkel Warming. Vår det hr. Jens Johansen, viceordføreren? O.k., for Socialdemokratiet.

Det er jeg nok enig i, det forslår selvfølgelig ingen steder. Jeg mener, det er noget, man må tage op altså på lidt højere niveau, fordi det kan faktisk blive et endnu større problem, hvis det er, vi skal have den der større integration mellem uddannelsesinstitutioner på den anden side af Sundet og så København også. Det bliver altså også et problem, vi skal tage højde for, og det kan vi ikke ved at bygge os ud af det.

Det krever, at regeringen på en eller anden led kommer ind i det her og signalerer, hvad vi man egentlig på uddannelsesområdet, og vil man egentlig måske subsidiere transportomkostningerne noget mere, sådan så vi sikrer, at det i hvert fald ikke er transportsomkostningen, der går, at de føler sig nødsaget til at flytte til København, når de skal studere, men at de måske kan blive i deres hjembyer for at studere.

– Undskyld, jeg har overskredet min tid, men det går fra alle de andre runder.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Der er tid nok. Man kan godt få den overført til næste, det er ikke noget problem.

Jens Johansen (F): Jeg vil så tage mig af den anden del af forespørgsten.

Jeg vil blot starte med at konstaterer, at jeg synes faktisk, at overborgmesteren taler udtenom og undviger at svare på det spørgsmål, som er stillet til ham af Kaja Jacobsen og mig i forening, hvad Københavns Kommune vil gøre for at løse de indlusionsproblemer, der opstår, og som vi ved opstår om ganske få måneder. Det var en, om jeg så må sige eklatant mangel ved overborgmesterens fremlæggelse, at der ikke var noget svar på spørgsmålet.

Der var et andet karakteristikum, og nu skal jeg ikke tage alle bemærkningerne fra anden runde, og det var, at det er alle de andres fejl eller opgave, det er i hvert fald ikke vores. Jeg vil meget gerne citere fra rektors brev til kommunens i Københavnsområdet, hvoraf det fremgår, at der faktisk er en ganske seriøs opgave for København. Der skrives bl.a.:

»Ungdomsboligsituationen i Københavnsområdet er et stadig voksende problem for Københavns Universitet og dets studerende. Det viser sig jo bl.a., at ventelisterne på kollegierne er ikke blot et sæsonbetinget fænomen som tidligere, men at de nu tæller adskillige tusinde hele året.«

Og så kommer appellen til de kommunale myndigheder i Københavnsområdet, det er tydeligt, og så citerer jeg derfor:

»Vi ser umiddelbart en abenlyks mulighed for at tage fat på problemet i det kommende Ørestad Nord. Dér opføres 110.000 m² til det humanistiske fakultet og 20.000 m² til IT-højskolen, i alt over 15.000 studerende, som altså nu kommer:

Ved siden af disse er et større byggeri udlagt til boliger. Det vil vere yderst bekærligt, hvis man ikke i den sammenhæng til gode øser de studerende og Universitetets behov.«

Det, der er min del af forespørgslen, er faktisk det sidste spørgsmål. Hvad har kommunen gjort for at realisere den beslutning, der blev truffet i forbindelse med budgivningsdelen sidste år om at etablere fleksible boliger i Ørestaden, som på vores og på

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Venstre initiativ indgik i forhandlingerne med regeringen sidste forår? Jeg kan huske, at overborgmesteren ikke troede sine egne ører, men at vi fælles opfordrede til, at det blev taget op.

Når man spørger rundt omkring hos parterne, det er Ørestadselskabet, og det er de studerendes organisationer, så får man at vide, at den sag er sandet til. Vi hørte lige overborgmesteren sige, at det arbejder Københavns Kommune på. Men når man hører de andre parter og spørger dem, så får man at vide, at sagen er sandet til, at der faktisk ikke sker noget.

Der har været en arkitektkonkurrence, der er flere gode forslag, det fremgår også af rektors brev, der kunne realiseres, men der sker ikke noget. Og man får at vide, at be-

grundelsen er et krav fra Kommunoplanskortet om, at boligerne skal være på mindst 85 m², hvad der langt oversiger det, som en studerende har behov for og kan betale for.

Så jeg vil gerne spørge overborgmesteren: Hvad agter Københavns Kommune ved overborgmesteren og hans forvaltning at gøre ved den beslutning, vi har om at etablere fleksible boliger, som skal give plads til unge studerende i Ørestad Nord?

Ole Henrizen (C): Det skal bare være en bemærkning til viceordføreren. At der nu skal bygges alle disse kvadratmeter til det humanistiske fakultet og til IT-højskolen, betyder jo ikke, at der phisiegt kommer en ryldgang på 15.000 studerende.

Altså det må ikke blive efterladt som indtryk, som om vi pludselig får et nyt behov, der skal dekkes ved 15.000. Det er alltså mennesker, der studerer allerede i dag, men som får nogle nye undervisningsfaciliteter et andet sted i byen. De er her i byen i forvejen, men bliver altså nu flyttet ud på Amager, når det en gang er færdigt.

Transportbehovet er en smule vanskeligt at gøre op. Jens Johansen, fordi i dag bor de alltså formentlig allerede i Københavnsregionen og tager et eller andet transportmid-del ind til Den Indre By for at frekventere det humanistiske fakultet og IT-skolen. Nu skal de alltså måske en tur over broen, og så har de i mellemtiden fået metro, de kan komme det med.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Medet 15. juni 2000

Så jeg tror, at transportsationen ikke vil gøre, at de alle sammen, de 15.000, omstør på bopal på Amager, det tror jeg ikke på. Så skal det i hvert fald lykkes os at lave et helt andet miljø på Islands Brygge for at fastholde de 15.000 nye studerende på Amager i noget new camp derover. Det har lange udsigter. Så der er ikke nogen yderligere aktuel behov. Men det er ikke for at underkende, at vi har et andet behov i hovedstadsregionen for at kunne tilbyde fleksible boliger til de her studerende.

Lad mig så sige endnu en gang, at vi er ganske enige i det boligpolitiske program, vi har, der siger, at vi mangler store boliger, så derfor har vi også været med til selvstændig at sige nej til bygherrer, der på Islands Brygge ønskede at bygge 1- eller 1½-værelseslejligheder, selv om de var privatfinansierede, til noget formål, fordi det er i modstrid med den boligpolitiske målæstning, vi har.

Så vil jeg så ved, at vi sagde, at kommer der et projekt, der ligger tæt op ad Universitetet i Ørestaden, der decidere er målrettet som kollegeboliger til det universitet, og som derved ikke er underkastet de samme frie adgangsobligationer om, at enten, der er tilmedt et studium af en eller anden art – det kan være dansk, hvis man er kommet som indvandrer – får adgang til det, der hedder ungdomsboligbyggeri i dag.

Der fik vi til sagen om, at der var nogle partier, der i givet fald gerne ville være med til at sikre, at hvis den adgangsobegrænsning kunne gives, så var det relevant igen at lave boliger decidere rettet mod Universitetet. For i dag er der altså mange andre, der optager de pladser, som rent faktisk tidligere var beregnet til det, jeg vil kalde rigtige studenterne.

Kaja Jacobsen (F): Det er rigtigt, at SF i sin tid var med til byggestoppet for ungdomsboliger. Når jeg siger, det er svært at se genialiteten i det, så siger jeg udtrykkeligt, at det er svært at se det i dag, det er svært at se genialiteten i det i dag.

For det første er der vitterlig sket mange ændringer på boligmarkedet. Enhedsistens ordfører ved en massé om, hvordan det hænger sammen, om A kommer før B eller C og frem og tilbage. Der er hundredvis af afsager, der spiller sammen. Det kan også være, at folks behov for privat rum er vokset, hvad ved jeg. Der er i hvert fald også kommet flere indbyggere til de seneste par år. Så har der været salget af Tor, og der er

en masse ting, der hænger sammen på kryds og tværs i virkeligheden. Derfor er situationen en anden i dag.

For det andet kan det faktisk godt lade sig gøre at bygge i dag. Altårs grundet til, at man lavede byggestopper var, at boligene blev for dyre for de unge at bo i. Der er altså flere eksempler på, at det godt kan lade sig gøre at bygge ungdomsboliger i dag, som man kan betale for at bo i, og som er udmarkede og har udmærkede fællesætaler og alt det der, der skal til. Det gør også situationen anderledes.

Jeg trof egentlig, at SF's holdning til boligbyggeri kan opsummes som sådannengenhunde, at nej, selvstændig kan vi ikke for 700 mill. kr. bygge os ud af problemerne. Men vi kommer nok heller ikke uden os at bygge. Det kan være et element i en langsigtet plan for at skabe flere indslutningsboliger. Et element sammen med mange andre gøde idéer, store lejligheder til boligelsskaber, synes vi er fint.

Men det, som vi hører i aften, er, at det var noget, vi burde gøre, hvis vi kunne. Det er en hovedstadaproblemløsning, det er egentlig ikke et københavnaskt problem. Altså skal der ikke gøres noget. Det giver selvfølgelig heller ikke noget svar på det, som var spørgsmålet, eller til de unge, der til august-september i hvert fald i 4 måneder, længere tid, mens de skal starte på deres studium, står uden tag over hovedet. Ikke andet svar, end at det tror jeg ikke, det er vist heller ikke mit problem.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Nu bliver jeg altså med til at sige, at det har jeg ikke sagt.

Jeg vil godt allérførst sige til Jens Johansen, at det er da noget mærkeligt noget at klandre mig for 1 anden runde, at jeg ikke har svaret på et spørgsmål, Kaja Jacobsen ikke stillede i første runde. Det må jeg sige, det er lidt ... (Afbrudelse). Altåå det er jo det levende ord her, der talles, når man siger.

Nu er det ikke min forvaltning, vil jeg sige til Jens Johansen. Det er også Jens Johansens forvaltning. Jeg er mig fuldstændig bevidst, at jeg har et særligt ansvar i forhold til forvaltningen, og det er jeg glad for. Men altså det nyter jo ikke rigtig noget, Jens Johansen, det gælder sådan set også Kaja Jacobsen, ikke at forholde sig til, om man har stoppet ungdomsboligbyggeriet i 1995.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

I årene forud byggede vi 50-100 boliger om året. Så var der bygget 250-500 boliger mere, hvilket vi havde forsøgt. Det løser sådnu da, undskyld, det løser da ikke det problem, som man sidder og taler om her, med et pris på 14.000,- der kommer ind nu her.

Det kan da godt være, at det var en idé, at nogle af dem boede i Helsingør de første måneder, indtil de fandt et sted at bo, frem for måske at bo i en silo på Amager med 800. Der er nok mange af dem, der ikke bliver færdig med deres uddannelse, hvis de bor der særlig lange, erindrer jeg fra den tid, jeg frekventerede det milje, det var en del af problemstillingen.

Men det rykker jo ikke noget, Jens Johansen, at leve fra den realitet, at unset Tor, unset alle de andre ulykkere, der er kommet i udtønende, så huser Københavns Kommune i dag 8.000 flere studerende end i 1994-95. Det er da bizarr ikke at forholde sig til den realitet, at København huser dobbelt så mange studerende, som antallet af uddannelsespladser i København er blevet øget med. Det er da forrygende. Det er da ingen anden kommune, der relativt overhovedet kan opvisse noget lignende.

Det ligner lidt – man må godt tale mindre vider til det – den situation, som da boligministeren for nogle år i juni måned indbød borgmestre fra de store uddannelsesbyer for at høre, hvad det var, de ville gøre for det problem, der var med unge halvanden måned senere.

Hvis man plumper antallet af uddannelsespladser op, så må man da også selv sige, at man har da en eller anden ansvarlighed i forhold til at sikre, at der så er nogle steder, de pågældende mennesker kan bo, det kunne da godt være.

Det kunne også godt være, at man skulle se lidt på, hvornår man gav folk besked om, hvilke uddannelsespladser de fik, om det var helt afhængigt af, hvilken tilfældig kvotient man fik på et tidspunkt her, og så 3 uger senere skal der stå en bolig. Jeg forstår da godt, at folk er blevet frustrerede. Men boligministeren troede, at mange af os kunne nå at bygge 3.000 ungdomsboliger fra juni måned og til 1. september. Det er da helt hen i hampen.

Det er jo lidt det samme, vi sidder og taler om her. København har uden sidestykke været den kommune af de store uddannelsesbyer, der har tilvejebragt flere husningsmuligheder for unge.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

Jeg siger ikke, jeg ikke vil bygge ungdomsboliger, det vil jeg meget gerne, men at komme og postulere, os, det vil ske de næste måneder, at vi med 50 boliger om året de sidste 5 år havde løst et problem, det er fuldstændig tindrende hen i hampen.

Det var bare det, jeg ville sige, vi skal videre. Det er da meget rare at få sat punktum for en debat, kan man sige.

Jens Johansen (F): Der findes en anekdot om en præst, der i mærgenen til sin prædiken skrev: Argumentationen er svag – høvlig stemmen! Jeg kunne godt lide at vide, hvad der står i mærgenen til overborgmesterens notaat her.

Jeg synes stadig væk, det er for tyndt, og jeg konstaterer stadig væk, at overborgmesteren, som har det administrative ansvar for Økonomiforvaltningen, ikke svarer på spørgsmålet om, hvad overborgmesteren og forvaltningen vil gøre for at realisere den beslutning, der er truffet her, om etablering af fleksible boliger.

Hvorfor er sagen sandet til? Hvorfor hører man fra alle parter, som er involveret i det, Ørestadselskabet, de studerendes organisationer, Universitetet, at denne åbenlyse mulighed, som endda blev bragt op af kommunen i forhandling med regeringen sidste forår, ikke bliver realiseret?

Hvad er det i kommunen, i den forvaltning, som overborgmesteren er ansvarlig for, der er proppen i denne sag? Vi taler ikke om at skabe 1.200 boliger. Nej, jeg taler om de fleksible boliger i Ørestaden, det, der her er bestemt. Hvorfor kører den sag ikke længere, hvorfor er den gået i stå? Det har overborgmesteren ikke svaret på.

Det er rigtigt, der er kommet flere studerende til byen. Det er også rigtigt, at problemet vokser, det frengår med al tydelighed af rektors henvendelse til kommunerne, hvori han, som jeg har citert, peger på det her problem omkring Ørestaden, som jeg nu prøver at appellere til overborgmesteren om at svare på, eller i det mindste, hvis han ikke vil svare i aften, at gøre noget ved efterfølgende.

Det er også rigtigt, at vi for halvandet år siden fra SF's side stillede forslag om en henvendelse til By- og Boligministeriet om, at staten tog situationen alvorligt, når den placerer så mange udannelsespladser i København, fordi det er jo det, vi har oplevet, at

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

der er kommet en vækst i antallet af uddannelsespladser i København. Det betyder også, at staten i denne forbindelse har et ansvar.

Derfor opfordrede vi til, at dette spørgsmål blev bragt op i forhandlingerne med regeringen sidste år. Men vi ser, at sagen er sandet til og ikke bliver fulgt op. Det er for tyndt, når overborgmesteren siger, der bliver arbejdet med sagen, og der i virkeligheden ikke bliver det.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Nu må jeg altså sige til Jens Hansen uden at have stemmen, og det vil jeg gøre meget stillfærdigt, ikke det med at hæve stemmen, men at sige det, jeg siger. Altså jeg kan jo ikke gøre ved, at Jens Hansen ikke, med det kendskab, han har både fra det selskab, hvor både han og jeg sidder sammen i bestyrelsen, og her, ikke gør noget ved det, eller i Økonomividvalget, hvor vi sidder sammen.

Altså min opflelse af det her er ikke, at kommunen sidder på noget, der gør, at denne sag ikke kommer videre. Det er sådan set heller ikke min opflelse, at Ørestads-selskabet sidder på noget, der gør, at sagen ikke kommer videre. *Arbejdssælingen i den sag er, at det er By- og Boligministeriet, der skal tilvejberinge finansieringskonstruktionen og finde investorer og finde samarbejdspartnere, som gør, at det her projekt kan komme igennem.* Det er det, der er arbejdsdelen mellem parterne, der er bag det projekt.

Jeg mener så i øvrigt, at det, man kan gøre, er, at kommunen i forhold til de andre samarbejdspartnere om tilvejberingelse af flere boliger kan gøre ganske meget.

Nu skal vi ikke få det her til at lignе sådian en gammeldags magistratsforsørgelses-debat, når vi alle sammen lebende én gang om ugen har mulighed for at spørge de med-nestker, og telefonen i øvrigt også er opfundet.

Mikkel Warning (Ø): Altid hvis sagen bører i By- og Boligministeriet, så vil jeg forsøge, at nogle retter henvede til by- og boligministeren og lovet hende, at der er en red snor at knipse over og en pressefotograf, der vil komme ud, i det øjeblik hun underskriver det første papir. Så er jeg sikker på, at der nok vil ske en hel masse. Det er

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Mødet 15. juni 2000

nemlig karakteristisk for den nuværende boligministers måde at agere på, at så sker der noget, og ellers ikke.

Det, jeg ville sige, erler måske snarere spøge om, et, at jeg forstår ikke, hvorfra SF har foreløbet sig så meget i ungdomsboligerne. Man siger, det kan Barnes billigt. Jeg ville egentlig gerne høre hvor, fordi hvis det er i provinshyter, der ikke er alt for store, så kunne grundpriserne, som er noget lavere end Københavns, måske have noget med det at gøre.

Jeg vil egentlig gerné have nogle eksempler på københavnliggende grunde, hvor der er blevet bygget ungdomsboliger, som er billige og gode og alt det der, som Kaja Jacobsen siger, fordi er der det, så vil vi da gerne være villige til at genoverveje vores position, hvis der kan komme nogle konkrete eksempler.

Det andet er, og det er det, der adskiller situationen nu fra tidligere, at det har social slagside, når det boligmarked er blevet stådan, at det er dem, hvis foreldre kan købe ejereligheder, der får boliger. Det er det, vi har et konkret problem, eller det er en blandt flere grunde til, at vi insisterer så meget på, at vi synes, det er skit, at man i så høj grad gennem sammenlægninger og alt muligt andet skaffer sig af med de billige private udlejningsboliger, som vi synes, det er nødvendigt at have en ret stor klump af tilkøbenhavnerne, også til unge, ikke mindst københavniske unge i øvrigt.

Når vi snakker om silo, eller hvad man nu vil kalde det,ude på Amager, ved KUA, og har strakket om det i flere år, så ønskede vi, at der et et problem med indslutningsboliger, og de kunne passende laves således, at man lavede et forholdsvis stort, billigt byggeri i det ved KUA, som ville være attraktivt for unge, jeg vil sige unge uden nærvær, som skal gå på den uddannelsesinstitution, som derfor kunne flytte ind og måske opnå nogen netværk gennem at have en tæthed til andre unge og en tæthed til en bestemt uddannelsesinstitution. Det er sådan set derfor, vi synes, det er en god idé, et kollegie-lignende byggeri.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Må jeg sige tak til Mikkel Warning for en god idé. Den vil jeg tage op, og jeg vil skrive til boligministeren og tilbyde hende at klippe snoren over. Jeg skal nok formulere det på en måde, fordi jeg er nemlig enig i,

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger
Medet 15. juni 2000

at by- og boligministeren er meget optaget af det, det er også en god ting, det er udtryk for, at der står noget, men man skal bare passe på, at der er noget bag ved snoren, fordi ellers er det kun snoren, der trækker. Jeg skriver et brev til boligministeren, og Mikkel Warming og Jens Johansen og Kaja Jacobsen får kopi.

Inden andre har bedt om ordet. Forhandlingerne er afsluttet. Vi skal ikke stemme om denne udmærkede besvarelse af forespørgslen.

Overborgmesteren besvarede førespørgslen.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Nu synes jeg næsten, at vi skal få Inger Marie Brøn-Viers herind, fordi nu bliver hun nemlig bevilget orlov.

54) BR 317/2000. Ordov
Godekendelse i henhold til Lov om Kommunerne Styrelses § 15, stk. 2, af formandens indkaldelse af en stedfortrader for Inger Marie Brøn-Viers, B, der ej arbejdszæsige årsager vil være forhindret i at deltage i forsamlingens møder fra den 1. august 2000 og indtil videre. 1. stedfortrader Henrik Morgen indhældes.

54) BR 317/2000. Ordov

Godekendelse i henhold til Lov om Kommunerne Styrelses § 15, stk. 2, af formandens indkaldelse af en stedfortrader for Inger Marie Brøn-Viers, B, der ej arbejdszæsige årsager vil være forhindret i at deltage i forsamlingens møder fra den 1. august 2000 og indtil videre. 1. stedfortrader Henrik Morgen indhældes.

Indstillingen blev godkendt.

Borgmester Søren Pind: Det er jo en sorgens dag i aften. Der er sket det, at en højt verdsat person iblandt os har valgt at sage orlov, orlov på grund af andet pårættende arbejde, fordi en anden forsamling, en øjensynlig vigtigere forsamling end os, har påkaldt sig fra Inger Marie Brøn-Viers opmærksomhed.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Medet 15. juni 2000

Det er med sorg, vi i Venstres Gruppe har noteret os, at fru Inger Marie Brøn-Viers synes, at andre arbejdsgaver er væsentligere end at deltage i arbejdet sammen med os. Vi synes ikke, det er helt så naturligt, som Inger Marie Brøn-Viers synes det, for Inger Marie Brøn-Viers har været en central del og vil blive en savnet del af denne forsamling.

Så har på kanten af sommerferien skal der lyde en øvelse fra Borgerrepræsentationens talerstol til fru Inger Marie Brøn-Viers, ikke fordi denne forsamling eller jeg har noget imod Henrik Morgen, sådan skal det naturligvis ikke forstås, men fordi savnet vil blive ubærligt og tungt. Det vil ikke være let for os at klare os uden Inger Marie Brøn-Viers venlighed, charme, glæde og smil og en gang imellem lidt forsinkede ankomst, så ting kan blive vedteget.

Nej, fremtidens vil ikke blive let for denne forsamling. Derfor et det, jeg mod det, Lars Huiters tidligere i aften kaldte »fortvivlelsens selvjælp«, vil bede Inger Marie Brøn-Viers om endnu en gang her til allerållersidet på denne historiske aften, har jeg forstået det er, og det er det jo, ikke på grund af det, folk troede, men på grund af Inger Marie Brøn-Viers, om at genoverveje, om nu det kan være rigtigt, at Det Radikale Venstre vedteget skal stå over denne forsamlings behov for at have et ægte kærligt, godt radikalt hjerte iblandt os.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Jeg hørte det ikke som en egentlig anfægtelse af, hvorvidt betingelsene i § 15 stk. 2, er opfyldt.

Inger Marie Brøn-Viers (B): Så vil jeg med øget kærligt radikalt hjerte sige, at hvor vil jeg savne jer, hvor har I været nogle utrolig gode venner, og hvor har I været nogle gode sparringspartnere, og hvor har I været nogle gode modstandere, og hvor har I været gode til at sætte hatenc i og alt det andet, jeg også kunne sige.

Sådan er det herinde, atmidt imellem uenigheder og diskussioner er der et sammenhold. Det synes jeg også, begivenheden i aften med Preben Møller Hansen illustrerede. Det har jeg inden i mit, også når jeg nu tager på sommerferie.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Medet 15. juni 2000

Jeg vil sige tusind tak, og jeg vil ikke sige for evigt farvel, for det kunne jo endnu blive et på gengsyn, og vi mødes også i andre sammenhænge.
Men det, jeg i hvert fald kan sige, er, at der er øl tude ved siden af lige om lidt. (Bifald).

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Da ingen har anfægtet, at betingelserne i styrelseslovens § 15, stk. 2., er opfyldt, så vil jeg sige, at indkaldelse af stedfortræder et godt kund, og ønske god vind til Inger Marie Bruun-Viere. Vi ved, at hvis Inger Marie Bruun-Viere tager de bedste erfaringer med fra arbejdet i Borgerrepræsentationen, og den bedste del af den viden, som Inger Marie Bruun-Viere har erhvervet her, så er der en stærk københavnsk stemme i Folkeetinget. Så fortsat god arbejdslyst, også med varetagelse af københavnske interesser i Folkeetinget.

55) BR 318/2000. Midlertidige valg
Meddelelse fra den Radikale Gruppe om, at Henrik Morgen pr. 1. august 2000 midlertidigt indtræder som medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget, som medlem af bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusstelselskab (H.S.), samt som medlem af bestyrelsen for den Kommunale Højskole under Inger Marie Bruun-Viere's orlov.

Meddelelsen blev taget til efterretning.

56) BR 319/2000. Utdadden af hvver samt foretagelse af myring
Meddelelse fra den Socialdemokratiske Gruppe om, at overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, A. udtræder som medlem af bestyrelsen for Zoologisk Have, samt at borgmester H. Thustrup Hansen, C. indtræder som ny medlem af bestyrelsen for Zoologisk Have.

Meddelelsen blev taget til efterretning.

Københavns Borgerrepræsentations forhandlinger

Medet 15. juni 2000

Jeg vil sige tusind tak, og jeg vil ikke sige for evigt farvel, for det kunne jo endnu blive et på gengsyn, og vi mødes også i andre sammenhænge.
Udpegning af direktør Helge Bacher til ny suppleant for direktør Henning Andersen i Boligkommissionen i stedet for direktør Jørn Ravn, der er fratrædt Vibos. (Bifald).

Kommentar [B92]: 00030295
DOC

Kommentar [B93]: 00030296
DOC

57) BR 320/2000. Udpegning til Boligkommissionen
Udpegning af direktør Helge Bacher til ny suppleant for direktør Henning Andersen i Boligkommissionen i stedet for direktør Jørn Ravn, der er fratrædt Vibos.

Udpegningen blev godkendt.

58) BR 321/2000. Omrøkering i Barn og Unge-udvalget
Meddelelse fra den Konervative Gruppe om, at Ole Hentzen pr. 1. august 2000 udtræder som medlem af Barn og Unge-udvalget, og at Grete Henrius pr. samme dato indtræder som ny medlem af udvalget, samt meddelelse fra Venstre Gruppe om, at Tage Peters pr. 1. august 2000 udtræder som suppleant i Barn og Unge-udvalget, og at Ole Hentzen pr. samme dato indtræder som ny suppleant i udvalget.

Kommentar [B93]: 00030293
DOC

Meddelelsen blev taget til efterretning.

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen): Jeg vil bare sige, at når min sidemand har oppe, Kurt, træder ned fra podiet her om lidt, og det er ikke for at holde en stor tale nu, og der bliver lejlighed til at tage afsked med Kurt Bligaard Pedersen senere, så er det sidste gang, han, i hvert fald formelt i embeds medfor, beträder denne talesæd.

Jeg vil godt på forsamlings vegne, er jeg stårker på, sige dig tak for de år, du har været i kommunen. God vind med dit nye virke andet sted i nærheden af os. Tak for den indsats, som du har bidraget med i de år, hvor der har stået ganske store storme. Vi har aldrig tvivlet på hverken din indsats eller din loyalitet i forhold til kommunen. Så god vind. (Bifald).

Mødet 15. juni 2000

Næste møde i Borgerrepræsentationen vil, om mange gode krammer vil, blive afholdt den 24. august kl. 17.30. Jeg vil ønske alle en rigtig god sommer og sommerferie.

Mødet sluttede kl. 22.18