

(Det talte ord gælder)

Første behandling af budgetforslag 2022 og overslagsårene 2023-2025

Budgettale

Sisse Marie Welling (F) 02. September 2021

København skal være en by for alle.

En børnevenlig by. En omsorgsfuld by. Og en grøn by.

Vi skal tage ansvar, så vores børn og børnebørn ikke kommer til at betale for vores manglende handling.

[Rekruttering]

Men København er *ikke* en by for alle.

Her er ikke plads til pædagoger, SOSU'er og sygeplejersker.

De uddanner sig i vores by og så flytter de, fordi de ikke har råd til at bo her.

Derfor mangler vi hænder.

Sidste år blev 3 ud af 10 ledige SOSU-stillinger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke besat.

Hvis vi ikke lykkes med at rekruttere og fastholde, kan vi ikke levere velfærd.

Så enkelt er det.

Men alvoren virker ikke til at være sunket ind alle steder.

Regeringens løsning er at flytte velfærdsuddannelserne ud af byen.

De glemmer at se på, hvor de unge gerne vil læse og bo.

I Kåre Dybvads arbejder-romantik skal man helst hedde Arne, bo i en provinsby i Vestsjælland og have banket på noget rust for at blive tænkt med i samfundsvisionen.

De glemmer, at vi er afhængige af, at der også bor helt almindelige mennesker med lav- og middelindkomster i en by som København.

Når Christiansborg ikke vil løse problemerne, må vi gå forrest i København.

Vi må skabe de nødvendige rammer og forbedre arbejdsforholdene for de medarbejdere, som vi er så afhængige af.

Derfor foreslår SF, at der bliver afsat midler til et særligt københavnerløntillæg til pædagoger, sygeplejersker, SOSUer.

De skal have et tillæg svarende til 1.000 kr. om måneden.

Og ja, det bliver dyrt – men det er meget dyrere at lade være.

Løn alene løser ikke udfordringerne.

Vi skal også gøre det attraktivt at tage en velfærdsuddannelse. Og vi skal sørge for, at så mange som muligt kommer godt og helt igennem.

Derfor foreslår vi i SF at styrke praktikvejlederne på SOSU-uddannelsen.

Vi må gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at vi fremover har nok velfærdsmedarbejdere i København.

[BØRN: Verdens bedste børneby]

København skal være verdens bedste by at vokse op i.

Det fortjener vores børn.

Sidste år lykkedes det SF og Socialdemokratiet at få fremrykket minimumsnormeringerne.

Nu skal vi sikre, at vi har uddannede pædagoger.

Og vi skal sikre bedre fysiske rammer og institutioner, som ikke er for store.

Derfor er vi rigtig glade for, at Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at bygge mindre institutioner.

Og det er SF's mål, at de byggerier, der allerede er på tegnebrættet, ikke ender som kæmpebyggerier.

Vi skal bygge i den rigtige størrelse fra starten. Alt for mange af de københavnske daginstitutioner er alt for store.

Det medfører larm, uro og usikkerhed på stuerne.

Vores børn har brug for det modsatte: Ro, nærhed og tryghed.

[En god start på livet for udsatte børn]

Hvis København skal være verdens bedste by at vokse op i, skal vi også tage hånd om de børn, der har brug for ekstra støtte og hjælp.

Alt for mange børn i vores by kæmper hele deres barndom for at bryde den sociale arv.

Og det mindste, vi kan gøre for dem, er at sikre dem en sagsbehandler, som kæmper deres sag.

Det kræver, at sagsbehandleren har tid til at lære det enkelte barn at kende.

Og at sagsbehandleren har tid til at finde de bedste løsninger for det enkelte barn.

Vores udsatte børn skal ikke reduceres til et sagsnummer i bunken.

Derfor vil vi i SF have flere sagsbehandlere, så hver sagsbehandler maksimalt har ansvar for 25 børn ad gangen.

Samtidig skal vi sørge for, at de udsatte børn ikke bliver til udsatte voksne.

Derfor mener vi i SF, at vi skal tilbyde udsatte unge, som fylder 18 år, en fast støtteperson, som kan hjælpe dem godt på vej ind i voksenlivet.

[Udsatte voksne - social og beskæftigelsesområdet]

Før sidste kommunalvalg behandlede vi ikke vores mest udsatte arbejdsløse anstændigt.

Det skal vi IKKE tilbage til.

Med "Flere skal med" har vi fået en beskæftigelsesindsats, der virker.

Derfor er det afgørende for SF, at vi fastholder indsatsen.

Dem, der har krav på fleksjob eller førtidspension, skal også have det.

Og dem, som kan, skal tilbage i arbejde på en værdig måde.

Det gælder også for misbrugere, som vi skal hjælpe ud af misbruget og ind på arbejdsmarkedet.

Og de misbrugere, vi ikke kan hjælpe på andre måder, skal i det mindste have ordnede forhold.

Derfor vil vi i SF etablere et fixerum på Sundholm og et i forbindelse med herberget på Hillerødgade.

[Et grønnere København (flere biler ud af byen)]

København skal være co2-neutral i 2025.

Det er den fælles målsætning, som vi har givet hinanden håndslag på.

Hvis det skal lykkes, kræver det handling nu.

Men uden anlægsmidler må vi tænke kreativt.

I SF ønsker vi en grøn by med mindre biltrafik og færre diesel- og benzinbiler.

Og over hele byen skal vi lave grønne bylivsgader, hvor vi fjerner bilerne, planter træer og gør plads til leg og liv i grønne omgivelser.

Vi vil mindske udledningen af skadelige partikler fra trafikken ved at sænke fartgrænsen fra 50 til 40 km. i timen.

I Paris har de lige indført en hastighedsbegrænsning på 30 km. i timen.

Og når de kan i Paris, så kan vi altså også her i København.

Vores parkeringsløsninger skal gøres grønnere, og det skal være dyrere at få en parkeringslicens til diesel- og benzinbiler.

Jo mere, man forurener – jo dyrere bliver det.

Samtidig skal vi sikre flere p-pladser til elbiler – både med og uden ladestandere.

I SF ønsker vi også at gøre det mere attraktivt at være med i en delebilsordning ved at øremærke 900 parkeringspladser til delebiler.

Det svarer til 1 plads per gade i brokvartererne.

Vores tiltag vil betyde færre biler i byen.

Og pladsen skal vi give tilbage til københavnernes.

Vi skal plante træer, hvor der i dag er parkeringspladser.

[Sundhed]

På sundhedsområdet har COVID fyldt alt det sidste halvandet år.

Med rette.

Vi har klaret os godt igennem, men nu er det tid til at løfte blikket.

For der er mange andre udfordringer, som kræver handling.

Alt for mange københavnske unge mistrives og har problemer med alkohol eller andre rusmidler.

Og det påvirker deres muligheder for at gennemføre en uddannelse.

Derfor ønsker vi i SF at fastholde det sundhedstjek, vi tilbyder de unge.

Det er et vigtigt redskab til at opspore og hjælpe unge, som har problemer.

[Ældre]

Vi skal som kommune hjælpe de borgere, som har brug for det.

Det gælder ikke mindst vores ældre medborgere.

En ældrevenlig by er en by, som er nem at komme rundt i med flere ramper, så man ikke bliver stoppet af høje kantsten.

En ældrevenlig by er også en by, som bekæmper ensomhed og psykisk mistrivsel.

De seneste to år har SF afsat midler til gratis psykologhjælp til ældre i psykisk mistrivsel.

Men ventetiden er tre måneder. Og det er alt for lang tid.

Derfor ønsker vi i SF at afsætte flere penge, så flere kan få den hjælp, de har brug for.

Som kommune skal vi gøre, hvad vi kan for at forbygge ensomhed.

Det betyder også, at man kan følges ad hele livet – også når ens partner skal videre på plejehjem.

Derfor vil vi i SF lave et nyt parplejehjem.

Og sidst men ikke mindst ønsker vi i SF mere faste teams på plejehjemmene.

De ældre har krav på at kende de medarbejdere, som kommer i deres hjem.

Og under corona har zone-inddelingen vist, at det kan lade sig gøre.

For første gang i mange år har SOSU'er oplevet, at de ældre er kommet direkte til dem med deres ønsker.

De faste teams har givet de ældre tryghed og nærhed.

Det øger tilliden.

Og det er sådan, det skal være.

[Kultur til alle børn og unge]

SF vil have kulturen ud til flere børn og unge.

Det gælder ikke mindst de børn, som ikke har kulturen med hjemmefra.

Vi vil støtte Levende Musik i Skolen, så alle skolebørn i København får mindst én koncertoplevelse hvert år.

Og vi vil fortsætte kulturpiloterne i Urbanplanen og etablere et nyt klubhus i Kulbaneparken.

[Afrunding]

København skal være en by for alle.

For pædagogen, SOSU'en, den unge og den gamle, direktøren og buschaufføren og den studerende.

Og København skal være en endnu grønnere by og en sundere by. Både for vores og for fremtidige generationers skyld.

For at det skal lykkes, skal vi prioritere velfærden.

Både for dem, som modtager den og for dem, som giver den.

Tak for ordet.