

(Det talte ord gælder)

Første behandling af budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026

Budgettale

Christina Olumeko, politisk ordfører, 1. september 2022

I Alternativet arbejder vi for et grønt, økonomisk og socialt bæredygtigt København.

Et København i social balance, hvor økonomien ikke drives på bekostning af københavnernes livskvalitet, sundhed og sociale vilkår.

Et København, hvor magten ikke sidder fast i de små, lukkede rum, men deles med byens borgere – et København, hvor vi tager magten for at dele magten.

Et København, hvor miljø, natur og klima altid har høj prioritet i vores overvejelser, når vi skaber politik.

Derfor er det meget trist, at Københavns ambitiøse klimamål nu ser uopnåelige ud. Derfor forventer vi, at partierne bag klimamålene hæver ambitionsniveauet sammen med os til dette års budgetforhandlinger.

*

Et flertal besluttede i 2020 at få undersøgt, hvordan den økonomiske model, den såkaldte Doughnut-model, kan bruges i kommunen.

En model, der indretter økonomien, så den fremmer trivsel og velstand indenfor klodens bæreevne. En styringsmodel, som kan hjælpe os med at nå vores mål om et grønt og socialt bæredygtigt samfund.

Desværre valgte Borgerrepræsentationen ikke at prioritere doughnutmodellen ved sidste års budgetforhandlinger. I vores øjne er det et trist eksempel på, at vi her i salen vedtager politiske ambitioner, som i sidste ende ikke bliver realiseret.

Vi anerkender gerne, at det daværende forslag måske var unødigt kompliceret. Derfor har Alternativet sammen med flere af vores gode kollegaer i denne samling udarbejdet tre konkrete og simple metoder til at implementere Doughnut-modellen i København.

I første omgang foreslår vi at bruge doughnut-modellen som rammeværktøj for den årlige Status På København-rapport og på den måde sikre, at analyser og tal kobles direkte med de overordnede politiske mål og det praktiske arbejde i udvalgene. Vi håber, at vi denne gang kan tage springet og afprøve doughnut-modellen. Vi har samarbejdet med en række andre partier og med gode indspark fra forvaltningen, og vi sætter os derfor optimistiske ved forhandlingsbordet.

*

For os i Alternativet, er det centralt at vælge de rigtige værktøjer til den bæredygtige omstilling.

Vi tager den grønne omstilling seriøst ved at implementere en grøn indkøbspolitik, der tager Co2-udledning med i vurderingen af, hvad kommunen indkøber.

Vi vil tage den sociale omstilling seriøst med en anti-racisme handlingsplan, der kan forme en by, hvor alle føler sig inkluderet og er med i fællesskabet. Vi vil fokusere på Københavnerne med handicap, som ofte glemmes. Det gælder både, når vi sikrer retssikkerheden i sagsbehandlingen og når byens rum planlægges.

Vi vil skabe forudsætningerne for et ligeværdigt møde mellem borger og kommune ved at prioritere en bisidderordning, som københavnere uden arbejde kan få gavn af.

*

København er hovedstaden i et af verdens rigeste lande.

Vi borgerrepræsentanter varetager interesser for en by, der ikke kun er foregangsby i Danmark, men i hele verden.

København er mulighedernes by.

I Alternativet drømmer vi om en by, der er mere i harmoni.

En by, hvor cyklister og bløde trafikanter også har ret til at færdes og optage plads i byen.

Hvor vi sammen står op for klimaet og er enige om, at man ikke skal forurene eller fylde med sin bil, hvis ikke man absolut har brug for den.

Vi har nemlig alt for mange biler i København, og der kommer stadig flere - det til trods for, at de fleste bare står stille i hverdagen. Sådan ser en by på vej til at opnå mål klimaneutralitet ikke ud.

I Alternativet har vi mange løsninger, og en af dem er en reform af beboerlicensen, som i dag gives til for mange og fås til en kunstig lav pris. Vi har også et bud på, at man med trafikøer i hele byen kan gøre cykel og offentlig transport mere attraktivt. De har gjort det i Barcelona og i Gent i Belgien med stor succes, det skal vi ikke være bange for at lade os inspirere af i København.

Det skal være ikke forbudt at have en bil. Men det skal være mere attraktivt ikke at have en bil. Derfor skal vi gøre det lettere for cyklister, bløde trafikanter og københavnere i den offentlige transport. Og vi skal huske, at når færre har en bil, skaber vi også mere plads til grønne og rekreative formål.

*

Alternativet er det grønne parti.

Vi ønsker et budget, der afspejler en by, hvor vi skaber mere plads og værner om de grønne områder, vi har.

For det er de grønne områder, der skal køle os, når byens temperatur stiger hvert år.

Det er de grønne områder, der skal opretholde den truede biodiversitet.

Vi skal have flere træer, indtænke det grønne, når vi bygger nyt, og huske på, at det ikke kun er os, der redder naturen, men naturen der redder os.

*

For Alternativet er det afgørende at dyrke vores demokrati i højere grad, end vi gør i dag.

Vi skal kontinuerligt understøtte og udvikle vores demokrati - også det allermost lokale.

Vi har et kæmpe potentiale i vores 12 lokaludvalg, som ikke bliver udnyttet til fulde.

Derfor er det vigtigt, at vi lytter til lokaludvalgene, så arbejdet giver mening og så båndet mellem lokaludvalgene og rådhuset styrkes.

I Alternativet har vi derfor valgt at tage et mindst et forslag fra hvert lokaludvalg med til forhandlingsbordet. Det gør vi for at signalere, at vi tager lokaludvalgene seriøst, og fordi vi oplever gang på gang, at når vi inddrager lokaludvalgene, bliver løsningerne bedre og mere kvalificeret.

I den seneste overførelsessag finansierede vi to lokale borgersamlinger og et borgerting. Det ser vi frem til at se resultatet af.

Men vi skal mere end det.

Særligt på klimaområdet skal vi give indflydelse til byens borgere, fordi de forandringer, som den grønne omstilling kræver, kommer til at påvirke alle, og derfor bør løsninger laves i dialog.

Og vi ser gang på gang, at borgerne er mere omstillingsparate, end selv den grønneste politiker turde drømme om.

Derfor skal et klimaborgerting indtænkes i klimahandlingsplanen.

Derudover, bør vi ikke undlade det kæmpe potentiale, vi har i et Københavnerborgerforslag. Et initiativ som allerede er tryktestet på nationalt niveau.

Borgerne har vist os, at de værdsætter borgerforslag, fordi borgerforslag netop giver dem en direkte mulighed for at påvirke dagsordenen. Og vi i Alternativet er ret sikre på, at københavnere vil værdsætte muligheden, ligesom de har gjort på landsplan og i Horsens, Albertslund, Odder og mange andre steder.

*

Politik, der vedtages, men ikke finansieres, er spild af både skatte kroner og tid. Derfor ønsker vi at fokusere på at få afsat penge til de handlingsplaner, som vi har vedtaget sammen med jer. Ord er meget godt, men handling er nu engang federe.

Nu, hvor det er offentlig viden, at vi ikke når at etablere CO2-fangst, så forventer vi, at hele Borgerrepræsentationen vil prioritere andre, væsentlige klimaindsatser ved forhandlingerne. For problemet er ikke blevet mindre.

Vores erfaringer er, at hvis vi vælger samarbejdet, holder fokus på visionerne og ikke mindst tilsætter en smule mod, så kan vi komme rigtig langt.

*

Som et lille parti i Borgerrepræsentationen kan det være svært at gøre drømme til virkelighed. Med lave anlægstal er det endnu sværere. Men vi ved, at Alternativet på trods af sin størrelse altid slår hårdere end sin vægtsklasse.

Vi ser frem til de kommende forhandlinger om næste års budget.

Tak for ordet.