

(Det talte ord gælder)

**Førstebehandling af budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026**

**Budgettale**

**Jens-Kristian Lütken, 1. september 2022**

## **København kan meget mere**

Vi står på kanten – på kanten af afgrunden eller på kanten af nye muligheder.

Der er krig i Europa, inflation og fødevarekrise. Og pandemien trækker fortsat sine spor, og vores bange anelser i forhold til klimaforandringerne bliver konstant bestyrket i den forkerte retning.

Hvis det ikke var fordi, at vi bor i Danmark, så ville det være vanskeligt at bevare optimismen. Men heldigvis er vores succes netop vokset ud af kriser.

Da det så allermest håbløst ud efter 1864, så skabte vi forudsætningerne for den både materielle og åndelige rigdom, vi besidder i dag.

”Hvad ud ad tabes, skal indad vindes” – og med det opstod andelsbevægelsen, højskolerne og foreningslivet. I nederlagets stund greb vi mulighederne, eller som 1980’ernes store underholdningsikon Kim Schumacher udtrykte det ”det kræver et stort talent at få noget ud af et lille talent”.

Det talent har vi som danskere!

Verden er forandret til det usikre, men vi har alle muligheder for at blive fremtidens vindere. Og det er her i København, vi skal gå forrest.

Hvis vi tør, så kan vi nå langt. For København kan meget mere.

Med det kommende års budget, så har vi muligheden for at vise, at København kan skabe resultater for københavnernes, som de er flest, for Danmark og for verden.

København har en stærk og sund økonomi, og det skal også kunne mærkes for den enkelte københavnere. Kommuneskatten skal derfor sænkes.

Vi skal have vores egne penge tilbage – ikke gennem kluntede varmechecks, men ved at pengene i højere grad ligger der, hvor de ligger bedst - nemlig i borgernes egne lommer.

Det skal nemlig altid kunne betale sig at arbejde, for vi har brug for flere, der giver den en ekstra skalle.

Vi ønsker, at København har den laveste kommuneskat i Danmark – måske ikke næste år, men lad os sætte det mål.

Skatten skal ned, men kagen skal også blive større, og det kan vi opnå, hvis flere kommer med i fællesskabet på arbejdsmarkedet.

En slap udlændingepolitik og en misforstået hensyntagen parkerede tusindvis af mennesker med indvandrebaggrund på kontanthjælp år ud og år ind. Det har været et økonomisk og menneskeligt svigt.

Det har vi nu muligheden for at rette op på. Der er mangel på arbejdskraft, og derfor kommer flere med også nogle af dem, som aldrig rigtig har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Med lavere sagsstammer så har medarbejderne tid til at følge op på den enkelte og sikre at vedkommende kommer i arbejde. For dem som har mange udfordringer skal ikke bare være et nummer i systemet – de skal være en potentiel ny medarbejder.

For de fleste kan mere, end de selv tror – og også mere end kommunen tror. Men det kræver, at der er tid til at tro på den enkelte - tid til at give et knus eller et spark bagi, hvis der er brug for det.

Derfor vil Venstre forlænge bevillingerne til lavere sagsstammer. Og vi vil gøre mere for, at personer med handicaps kommer i arbejde.

Vi tror på det enkelte menneskes potentiale uanset baggrund, men nogle gange kan potentialet ikke udfoldes på grund af negativ social kontrol. Et middelalderligt tankesæt om kvindens rolle og værdi betyder, at mange kvinder med indvandrebaggrund holdes væk fra arbejdsmarkedet og forhindres i at tage en uddannelse.

Det ligger så langt væk fra de værdier, som vores land er bygget på, og som vi gerne vil have kendetegner København. Derfor vil Venstre forlænge indsatsen mod negativ social kontrol. Omfanget har desværre været større end indtaget, men dygtige social kontrol vejledere har hjulpet rigtig mange kvinder videre. Det kan vi godt være stolte over!

Som sagt mangler vi desperat arbejdskraft i København, og derfor skal vi styrke indsatsen for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og ikke mindst fastholde udlændinge, der arbejder i Danmark. Det kan bl.a. ske ved at hjælpe flere på vej ind i fritidslivet og på den måde sikre, at udlændinge og expats i højere grad får mulighed for at opbygge sociale netværk.

Margaret Thatcher begik efter min mening kun én fejl. Hun skrottede skolemælken og slap efterfølgende aldrig af med øgenavnet "Maggie the milk thief". Jeg ønsker ikke, at min konservative borgmesterkollega bliver kendt som "Mælketyven". Så lad os bevare skolemælken!

Et glas mælk om dagen gør en stor forskel, men er ikke det eneste, der skal til, hvis vi skal have Danmarks bedste folkeskole. Og det skal vi. Vi er landets hovedstad, så hvad ellers?

Vi vil derfor styrke klasserumsledelsen. Det er godt for børnene, men også for lærerne. For dem vil vi rigtig gerne holde på. Alt for mange folkeskolelærere forlader den københavnske folkeskole, og mange forlader lærergerningen helt. For nogle skyldes udfordringerne at holde ro i klassen. Her skal vi give vores lærere nogle bedre redskaber til at møde børnene. Og vi skal sikre, at mange flere bliver uddannede lærere gennem meritlærer-ordningen.

For Venstre er det også afgørende, at vi formår at tage hånd om de højtbegavede elever. Desværre føler mange af disse sig udenfor, og nogle ender endda med at få tilbudt en specialskoleplads. Hvad der burde være en gave, ender med at blive en forbandelse.

Som far får man ondt i maven af at høre om, hvor mange børn med høj begavelse, som falder udenfor og mistrives. Det skal vi ændre på, og vi har størrelsen til, at København kan gå forrest og også på dette område blive de bedste i Danmark.

For desværre er der mange områder, hvor vi burde være blandt de bedste, men hvor vi ligger og roder rundt i bunden af 1. division. Byggesagsområdet er et af dem.

Problemerne er velbeskrevet, og hvis man er i tvivl, så kan man blot åbne sin mailboks, som typisk er fuld af henvendelser fra frustrerede borgere og virksomheder. Venstre vil derfor prioritere en fortsat ekstrainsats for at få gjort en ende på bunkerne af ventende sager. Det er en hæmsko for byens udvikling, vækst og borgernes tillid til kommunen.

Der findes ikke en storby i verden, hvor trafik ikke er et problem. Jagten på parkeringspladser er en universel udfordring.

Dogmatiske socialister vil smide bilerne ud af byen. I Venstre er vi i stedet optaget af at finde løsninger.

Løsningerne hvor København kan gå forrest og vise resten af verden, hvorledes man skaber en storby, der fungerer uanset om man kører på cykel eller i bil. Og hvor det at have en bil ikke er en lukket rigmandsklub.

Vi foreslår at leje offentlige institutioners parkeringspladser, der alligevel står tomme udenfor arbejdstid. Og med en app skal man kunne se, hvor der er ledige pladser fremfor at køre rundt og lede efter p-pladser, der alligevel er optaget. Det er en intelligent løsning, som sparer tid, reducerer trængsel og som er god for klimaet.

Samtidig ønsker vi park and ride-anlæg i eksisterende parkeringsanlæg f.eks. i Ørestad, så anlæggene kan udnyttes bedre og sikre lavere priser for beboerne.

For trængsel og larm er en udfordring, og i dag ved vi, at larm er skadeligt for helbredet. Forskning peger eksempelvis på, at trafikstøj kan være en af årsagerne til alzheimers.

I overførselssagen fandt vi penge til en forundersøgelse af overdækning af Øresundsmotorvejen. Det samme bør iværksættes i forhold til Helsingørmotorvejen. Overdækning af motorveje fjerner støj og skaber nyt byrum til både boliger og fællesskab. Det mangler vi i København, men også i resten af verdens storbyer, så lad os vise resten af verden, hvad vi kan på det område.

Der er mangel på idrætsfaciliteter i København. Idrætsmilliarden hjælper på problemet, men det er langt fra nok. Vi må tænke mindre konventionelt, hvis alle børn skal have mulighed for at gå til idræt og ikke blot havne på en venteliste.

Vi skal derfor have langt flere offentlige-private samarbejder på det her område. I stedet for halvsløje kommunale tilbud, så skal vi have private på banen, som kan skabe idrætsfaciliteter i verdensklasse. Et godt sted at starte er Valby Idrætspark, men vi skal også kigge nærmere på Bellahøjmarken og Ryparken.

Og der skal være mere åbent om sommeren i vores svømmehaller, og sæsonen for havnebadene skal forlænges, så vores idrætsfaciliteter løber længere på literen.

For Venstre er det ikke kun de lange ventetider på at starte til idræt eller få behandlet sin byggesag, som vi vil til livs. Det skal også gå hurtigere, når man har ondt i livet og brug for hjælp. Har man psykiske vanskeligheder, går der næsten fem måneder, fra man retter henvendelse, til man kan opstarte i et forløb

hos CSV (Center for Specialundervisning for Voksne). Det er ikke godt nok. Vi skal blive langt bedre og hurtigere til at hjælpe vores borgere, når de har brug for det.

For Venstre er det hjerteblod, at civilsamfundet og frivillige aktører skal have muligheden for at løse de opgaver, vi ikke formår at løse kommunalt. Derfor vil vi gerne støtte foreningen The Red Van, som med en ombygget varevogn giver sexarbejderne på Vesterbro et trygt sted at passe deres arbejde, samtidigt er foreningen en markant aktør i forhold til at styrke sexarbejderes rettigheder.

I Venstre tror vi på, at København kan meget mere. Vi tror på, at københavnernes kan meget mere. Vi skal som borgere skal have muligheden for at træffe vores egne valg. For os er flere skattekrone op af borgernes lommer IKKE løsningen på alle problemer.

Nye ideer og det at kigge fordomsfrit på tidens problemer og løsninger skal bringe København fremad.

Vi bor i en fantastisk by, og vi har så mange muligheder for at gøre den endnu bedre. Det vil Venstre gerne bidrage til. Derfor ser vi frem til de kommende budgetforhandlinger – vi tripper faktisk for at komme i gang, så derfor vil jeg heller ikke sige mere. Tak for ordet.