

(Det talte ord gælder)

Borgmester Sisse Marie Wellings tale til 1. behandlingen af budget torsdag den 26. september 2019

INTRODUKTION

Hvad skal København være i fremtiden? Hvad er det for en by, vores børn skal vokse op i? Hvad er det for en by, vi ønsker at blive gamle i? Hvordan skal vi behandle samfundets svageste?

Det er spørgsmål vi som politikere i København, er valgt til at komme med svar på. Vi skal udvikle nye visioner – og vi skal finde midlerne til at føre dem ud i livet.

Det er ingen hemmelighed, at det kræver behård prioritering. Vi har som landets øvrige kommuner de sidste mange år, mærket vores økonomi er blevet lagt i en spændetrøje.

Nu har vi fået en ny regering. Og selvom regeringens første økonomiaftale ikke råder bod på mange års underfinansiering af kommunernes økonomi, så er aftalen bedre, end hvad vi har været vant til.

Jeg ser det som et signal om, at der nu for alvor skal sættes ny kurs for Danmark. Og i SF vil vi gøre alt, hvad vi kan for at trække i en mere solidarisk retning.

Regeringen siger *"Nu er det Arnes tur"*. Jeg vil brede det ud og sige *"Nu er det børnenes tur"*, og *"Nu er det de ældre, de udsatte og klimaets tur"*. Det skal næste års budget afspejle.

Vi skal have et rød-grønt budget.

BØRN OG NORMERINGER

Et budget hvor vi for alvor prioriterer børnene. Det er hjerteblood for SF, at vi får bedre normeringer i vores daginstitutioner. Alle børn skal have mulighed for at blive set og hørt – og alle forældre skal føle sig trygge, når de afleverer deres børn.

Og selvom jeg er glad for, at SF fik skrevet minimumsnormeringer ind i det forståelsespapir, som regeringen og det parlamentariske grundlag er blevet enige om, kan vi ikke vente på Christiansborg.

I år udløber det løft af normeringer, som SF fik igennem ved budgetforhandlinger for fire år siden. Dem skal vi have fornyet. Hvis vi ikke gør det, får børnene endnu dårligere normeringer i vuggestuerne til næste år. Det kan vi ikke være bekendt.

Vi skal have et særligt vågent øje for de børn, der har fået en svær start i livet. Mere end nogen andre har de brug for voksenkontakt og nærvær.

I SF ønsker vi, at alle børn får en god start på livet. Og vi ønsker et København, hvor alle børn har de samme muligheder. Det har de desværre ikke altid i dag.

Tag fx børns deltagelse i frivillig musikundervisning. Det kan måske virke som en mindre ting – men det er vigtigt. Der i dag en geografisk og social skævhed i, hvilke børn, der benytter

musikskolerne. Det er en skam for vi ved, at musik kan være med til at styrke den indre motivation, som er en af de væsentligste drivkræfter for læring.

I SF ønsker vi at alle børn i København får et tilbud om at deltage i musikundervisning.

KLIMA OG REN LUFT

Vi skal passe godt på hinanden. Og vi skal passe godt på vores by. Vi skal have fokus på københavnernes livskvalitet. Og her går sundhed og klima hånd i hånd.

I København vil vi være verdens første CO₂-neutrale hovedstad i 2025. Det er et ambitiøst mål, der kræver, at vi tør gå nye veje. Senest har vi vedtaget en Mad og Måltidsstrategi, som forener sundhed, velsmag og ansvar for klimaet. Vi skal videre ad den vej.

Men det er ikke på alle områder, vi bevæger os i den rigtige retning. Hvert år dør der 550 københavnere på grund af luftforurening. På trods af et stigende fokus på de sundhedsmæssige konsekvenser ved luftforurening, er udviklingen hen imod renere luft i København på nogle stræk gået i stå.

De sidste 10 år kan der ikke for alvor konstateres en bedring, når det kommer til den sundhedsfarlige partikelforurening, der i København ligger langt over de grænseværdier, der er fastsat af Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Det skal vi have lavet om på. I SF ønsker vi, at København er en by, hvor luftkvaliteten er så god, at man ikke risikerer at blive syg blot ved at trække vejret. Det burde faktisk være en selvfølge.

Vi har i den grad brug for national regulering af de alt for mange dieselmotorer i byerne og brændeovne, der udgør kilder til luftforurening. Men vi bliver også nødt til selv at sætte ind. I SF går vi derfor til budgettet med et ønske om at reducere antallet af traditionelle parkeringspladser og i stedet oprette nye pladser til el-biler, delebiler og ladcykler.

Det skal være mere attraktivt at træffe det grønne og sunde valg.

MENTAL SUNDHED

København skal være byen, hvor vi for alvor sidestiller fysisk og psykisk sygdom. Psykiske udfordringer har mindst lige så store konsekvenser for vores livskvalitet som fysisk sygdom. Derfor har SF sikret, at vi i Københavns Kommune, som de første i landet har etableret kommunale stressklinikker og angstklinikker. Vi er gået foran og har vist, hvordan kommunerne kan løfte borgernes mentale sundhed.

Men kurven er langt fra knækket. Vi skal sørge for at gribe ind med den rigtige forebyggende indsats i tide. I SF ønsker vi at etablere en ny indsats, der skal forebygge, at københavnere, der udviser begyndende symptomer på depression, udvikler sygdommen. For depression er desværre blevet en folkesygdom i Danmark.

For mig er ambitionen helt klar: København skal være en by, hvor alle får den hjælp de behøver. Uanset om det er benet der brækker eller psyken der knækker.

ÆLDRE

København er en mangfoldig by. Og heldigvis for det. Her er plads til alle. Vi lever på forskellige måder og vi interesserer os for forskellige ting.

Ældre er derfor heller ikke bare ældre. De er ligeså forskellige som alle andre. Vi skal understøtte vores ældre i at kunne leve det liv, som de altid har levet. Nogle holder af klassisk musik andre af dansktoppen. Nogle er aktive, andre er magelige. Nogle klarer sig selv, andre har brug for en hjælpende hånd. Som ældreborgmester er det afgørende for mig, at vores tilbud tager højde for den forskellighed: Vores tilbud skal tilpasses den ældre. Ikke den anden vej rundt.

I SF ønsker vi, at København skal være for alle. Unge som gamle. Og det kræver blandt andet, at vi i højere grad end i dag, medtænker de ældres behov, når vi indretter byen.

SOCIALOMRÅDET

I SF er vi bekymrede for de udfordringer, vi ser på Socialområdet. Der er ingen tvivl om, at vi som kommune er udfordret af, at satspuljen er blevet nedlagt, og hermed også finansieringen af mange gode initiativer.

Derfor er det SF's holdning, at vi først og fremmest bliver nødt til at fokusere på at få kernerdriften i Socialforvaltningen på plads.

Når underretninger på børneområdet på bare tre år stiger med 46 %, så kalder det på handling. Forvaltningens sociale indsats skal opprioriteres.

I SF ønsker vi, at København også i fremtiden, er en by, der behandler de mest udsatte borgere med værdighed - og giver den hjælp og støtte, der skal til for at hverdagen kan hænge sammen.

AFSLUTNING

Vi står overfor en række udfordringer i de kommende budgetforhandlinger. Det kommer til at kræve benhårde prioriteringer.

Men budgetforhandlingerne handler ikke bare om at flytte penge fra en konto til en anden. Det handler i bund og grund om hvilken by vi vil have.

I SF har vi gjort vores stilling op: Vi prioriterer børnene, vi prioriterer velfærden og vi prioriterer klimaet.

Jeg glæder mig til de kommende forhandlingerne.