



KØBENHAVNS KOMMUNE

Socialforvaltningen

Adm. Direktør

Lars Aslan Rasmussen, MB

4. juni 2012

Sagsnr.: 2012-62013

Dok. nr.: 2012-400837

Kære Lars Aslan Rasmussen

Tak for din henvendelse af 25. april 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

”Oplever hjemløse i København vold og chikane når de færdes i byen?”

Der ønskes individuelle vurderinger fra samtlige institutioner som arbejder med hjemløse i København.

Socialforvaltningens svar

Socialforvaltningen har for at kunne besvare spørgsmålet foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de relevante aktører på hjemløseområdet i Københavns Kommune. Undersøgelsen er i alt blevet sendt til 48 tilbud, der henvender sig til målgruppen. Forvaltningen har modtaget svar fra 32 af de 48 tilbud. For at få tilbagemeldinger fra så mange tilbud som muligt, er de tilbud, der i første omgang ikke har besvaret spørgeskemaet, blevet kontaktet på ny med en opfordring om at udfylde spørgeskemaet. Der er dog stadig 16 tilbud, som ikke har deltaget i undersøgelsen. I bilag 1 fremgår en liste over de tilbud, der har deltaget i rundspørgen, mens det fremsendte spørgeskema fremgår af bilag 2.

Af bilag 3 fremgår en oversigt over, hvordan respondenternes svar fordeler sig angivet i procent.

Undersøgelsens resultater

Overordnet set viser undersøgelsen, at vold og chikane primært er noget, der forekommer internt i hjemløsemiljøet, mens tilfældige overfald kun forekommer sjældent. Ofte skyldes volden konflikter i relation til stoffer, alkohol og penge. Således viser undersøgelsen i store træk det samme som den undersøgelse, der blev foretaget i februar 2010.

Omfanget af vold og chikane

Sammenlignet med den øvrige befolkning oplever gruppen af hjemløse i højere grad at blive udsat for vold og chikane. Omfanget er vanskeligt at fastslå præcist, men det vurderes, at ca. halvdelen af målgruppen inden for den seneste måned har været udsat for eller involveret i en form for chikane eller vold.

Direktionen

Bernstorffsgade 17, 3.
1592 København V.

Telefon
33 17 33 17

Direkte telefon
33 17 32 02

Telefax
33 17 32 04

E-mail
Anette.Laigaard@sof.kk.dk

www.kk.dk

Det fremgår tydeligt af undersøgelsen, at vold og chikane primært finder sted internt i hjemløsemiljøet. Der vil typisk være tale om konflikter omkring penge, gæld, stoffer eller alkohol. Især peges der på, at konflikter mellem hjemløse misbrugere og dealere ofte fører til chikane og vold. Flere oplever, at sagesløse hjemløse bliver involveret i andre hjemløses konflikter, primært fordi de er påvirkede af stoffer eller alkohol og dermed ikke er i stand til at agere fornuftigt i pressede situationer.

Tilfældig vold

Tilfældig og uprovokeret vold over for hjemløse er ikke et problem for ret mange. Det sker dog, at hjemløse, der sover på gaden, bliver overfaldet. Blandt de voldsepisoder, der er kendskab til, meldes der om en overvægt af episoder, hvor unge, typisk i flok, udviser en truende og voldelig adfærd over for gruppen af hjemløse.

De få, der bliver udsat for vold fra personer, de ikke kender, befinder sig ofte i situationer, hvor de på grund af manglende sociale kompetencer får en aktiv del i det, der udvikler sig til at blive fysisk vold. Alkohol- og kokainpåvirkning eller lignende kan ofte bevirke, at sådanne situationer eskalerer.

Forskelle internt i hjemløsemiljøet

Der er stor forskel på forekomsten af vold og chikane afhængig af, hvilke grupperinger i hjemløsemiljøet man befinder sig i. I de hårde misbrugsmiljøer, hovedsagligt på Vesterbro, opleves det, at chikane og vold er en stor del af gadebilledet. Omvendt er der også væresteder og botilbud til hjemløse i andre dele af byen, som ikke oplever, at vold og chikane er et problem.

Det personale, der arbejder på tilbud til udenlandske hjemløse, oplever, at gruppen af udenlandske hjemløse i højere grad udsættes for vold og chikane, end de etnisk danske hjemløse gør. Igen er der primært tale om, at den oplevede vold og chikane udføres af personer internt i hjemløsemiljøet, det vil sige af andre hjemløse, misbrugere eller aktører på stofscenen.

Det nævnes, at de etnisk danske hjemløse er særligt diskriminerende over for gruppen af hjemløse afrikanere og romaer. Det nævnes, at særligt de grønlandske hjemløse udviser racistisk adfærd overfor gruppen af afrikanske hjemløse.

Manglende forståelse fra myndigheds personer

Generelt oplever hjemløse ofte, at mødet med personer uden for miljøet, er præget af mangel på forståelse, accept og anerkendelse. Herunder nævnes det, at hjemløse typisk oplever chikane i mødet med instanser som skat, politi, sagsbehandlere, boligforeninger mm.

Udviklingen de seneste år

Størstedelen af respondenterne oplever ikke, at der er sket en stigning i omfanget af vold og chikane mod hjemløse i løbet af det seneste år. Enkelte vurderer, at der er sket en mindre stigning. Stigningen forklares med en større tilgang af østeuropæiske hjemløse, som i højere grad opleves at bruge chikane og vold som en del af deres kommunikation.

Med hensyn til grovheden af volden oplever størstedelen, at der i løbet af det seneste år er sket en mindre ændring i retning af, at volden er blevet grovere. Eksempelvis oplever flere, at der bliver brugt forskellige genstande til at udføre volden med. I misbrugsmiljøet på Vesterbro oplever man, at der er sket en stigning i andelen af hjemløse som anskaffer sig våben.

Flere nævner, at en del af forklaringen skal findes i, at stofmiljøet har ændret karakter indenfor de sidste år på baggrund af det massive kokainindtag, hvilket medfører en stigning i både aggressions- og frustrationsniveauet blandt målgruppen.

Socialforvaltningen foretog i februar 2010 en lignende undersøgelse af omfanget af vold og chikane på hjemløseområdet. Undersøgelsen blev udarbejdet på baggrund af en rundspørge blandt medarbejderne på de københavnske herberger, Hjemløseenheden, Sundhedsteam og Hus Forbi. Undersøgelsesresultaterne fra 2010 er på mange måder lig det billede der tegnes af vold og chikane mod hjemløse i 2012.

Venlig hilsen

Anette Laigaard