

ALTERNATIVT LØSNINGSFORSLAG TIL ÆNDRING AF ØRESTAD SKOLES GRUNDDISTRIKT

Vi er en gruppe forældre og børn, hvis hverdag vil blive meget påvirket hvis en ændring i skoledistriktet for Amager Vest vedtages i dets nuværende form. Vi har sat os ind i de fire principper, hvorudfra man kan ændre skoledistrikter, og med udgangspunkt heri ønsker vi at gøre opmærksom på en række problemer ved den påtænkte distriktsændring samt stille et alternativt løsningsforslag.

Problemer med den foreslåede distriktsændring i forhold til de fire principper, hvorudfra man kan ændre i skoledistrikter

PRINCIP 1: KAPACITET

Vi anerkender pladsproblematikken på Ørestad skole, men vi mener, der må være andre og bedre løsninger end den foreslåede distriktsløsning i sin nuværende form. Omkostningerne er simpelthen for store for de berørte forældre og børn, der bor på den side af Kongelundsvej, der ligger direkte ud til Ørestad.

PRINCIP 2: TRAFIKSIKKERHED

En ændring af skoledistriktet vil for vores børn medføre en skolevej over to tungt befærdede veje, Kongelundsvej og Vejlands Allé. Børnene vil langt op i deres skolegang være afhængige af at skulle følges i skole, da det er for usikkert at færdes alene på disse veje. Vejene Toskiftevej, Fællediget, Gårdfæstevej, Hyttehusvej og Landgildevej er naturligt afgrænset af Kongelundsvej og Vejlands Allé.

ALLE børn, der bor indenfor grænsen af disse veje, bor i boliger, der vender direkte ud mod Ørestad City. De er alle garanteret en yderst trafikikker og bilfri skolevej direkte fra deres hoveddør og til Ørestad skole. Det giver ingen mening at erstatte en ideel skolevej, med en svært trafikeret rute.

Se bilag 1 for fotodokumentation.

PRINCIP 3: MINDSTE INDGREB OVERFOR FÆRREST MULIGE FORÆLDRE OG BØRN

- **Lokalt tilhørsforhold:** I Københavns Kommune lyder argumentet for valget af folkeskolen ofte, at den er det lokale valg, mens privatskolen er et fravalg af det lokale. Vi vælger det lokale til - hvis vi kan få lov! For børnene på denne side af Vejlands Allé er Ørestad skole det naturlige og lokale valg. Vi vender naturligt mod Ørestad skole – det er her, vi går på biblioteket og til gymnastik med ungerne. Det er i den retning, vi går ture til naturlegepladsen, og det er i den retning, vores børns kammerater befinder sig. Hvis vores børn skal sendes til Dyvekeskolen, mister vi det lokale tilhørsforhold, som vi er så glade for. Vi er flyttet til en by i udvikling for at være med til at præge udviklingen, være aktive og kulturbærende, og nyde vores nye bydel vokse op. Det er svært at være en del af et lokalmiljø uden at tilhøre den lokale skole. Men tværtimod høre til en skole, der ligger langt væk i et område, vi aldrig bevæger os i, og som vi ikke bor i
- **En sammenhængende hverdag:** Det vil blive svært for mange børnefamilier at få tingene til at hænge sammen, når børnene ikke selv kan komme til og fra skole pga. den stærkt trafikerede rute. Mange forældre skal aflevere mindre søskende i daginstitutioner i den anden retning. Det betyder mere stress og jag til mange i forvejen

hårdt pressede børnefamilier, hvilket ikke er godt for nogle parter – hverken børn, forældre eller arbejdsgivere.

- **Opsplitning af eksisterende børnegrupper:** At omlægge skoledistriktet nu vil betyde, at allerede etablerede børnegrupper splittes ad, når de ikke - som det var forventet - kan følges i skole efter børnehaven. Mange forældre tænker naturligvis frem i tiden, når de vælger institution. De vælger en institution, hvor de fleste børn skal på samme skole, så børnene kan bevare venskaberne fra børnehaven. Med denne ændring, hvor man tager et mindre område og flytter, vil mange børn opleve, at de ikke kan følges med kammeraterne i skole. Vi vil endvidere – hvis beslutningen om at ændre skoledistrikterne gennemtrumfes - være i den ydre del af distriktet, og vores børn skal derfor skabe deres vennekredse langt væk fra vores bolig, ligesom de ikke kan besøge hinanden uden hjælp fra forældrene, da de skal krydse den stærkt trafikerede Vejlands Allé.

PRINCIP 4: FORDELING

(Efter modersmål og escs /uddannelse, indkomst og erhverv)

En folkelig folkeskole udgøres af et blandet elevgrundlag. Boligområdet omkring Toskiftevej, Høstgildevej og Kongelundsvej (Lejerbos rækkehus og lejlighedskomplekset Kongelundsvej 52 - 48) udgør hovedparten af de almene, sociale boligbyggerier, der er tilknyttet Ørestad skole. Denne distriktsløsning er på ingen måde med til at sikre en balanceret elevsammensætning på Ørestad skole og udligne de socioøkonomiske forskelle i området. Tværtimod bidrager løsningen til at skabe en meget lidt folkelig folkeskole i Ørestad, hvor elevsammensætningen er skævvredet.

Alternative løsningsforslag

Med udgangspunkt i ovenstående argumenter mener vi, at forslaget vil medføre urimeligt store konsekvenser for de børnefamilier, der bor på den side af Kongelundsvej, der vender direkte ud til Ørestad ifht. de 3 principper om trafiksikkerhed, mindste indgreb for færrest mulige samt fordeling.

Vi foreslår derfor at lade Kongelundsvej og Vejlands Allé være den naturlige skillelinje og fastholde Toskiftevej, Fællediget, Gårdfæstevej, Hyttehusvej og Landgildevej i Ørestad skoles grunddistrikt. På den måde kan man sikre, at færrest mulige børn og forældre bliver berørt af en ændring.

På sigt vil vi ligeledes foreslå, at man undersøger, hvorvidt man kan lave en opdeling af indskoling og udskoling på de to skoler i Ørestad Syd og Ørestad City. Argumentet herfor er, at udgangspunktet for den samlede boligmasse primært er 2-3-værelses lejligheder, hvorfor man må forvente, at indskolingsårgangene vil være større end udskolingsårgangene, da mange vil fraflytte, når der sker familieøgning, eller børnene bliver for store til at dele værelse. Se bilag 2 for grafisk præsentation af alternativt løsningsforslag.

Vi håber, at I vil læse vores argumentation og alternative løsningsforslag med oprigtig interesse. Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelser, ligesom vi meget gerne byder jer velkommen i vores område, så I ved selvsyn kan se konsekvenserne af det stillede forslag.

Med venlig hilsen

Stine Søndergaard og Christina Nedergaard, på vegne af en gruppe forældre fra Fællediget

BILAG 1



Vejlands Allé, morgentrafik



Stien til Ørestad skole, morgen og eftermiddag



BILAG 2



Det med sort markerede område skal flyttes væk fra Ørestad skoles grunddistrikt.